

## Gebed

God, we zijn zo vaak bezig met allerlei andere dingen, dat het moeilijk is om uw roepstem te horen.

En als we dan denken dat U het bent die roept en vraagt: "waar blijf je nu?"

Dan schrikken we en voelen we ons als de zoon in het verhaal dat Jezus vertelt.

De Vader die vraagt: "Wil jij gaan werken in mijn wijngaard?"

En de zoon zegt: "Nee".

Ook wij zeggen vaak eerst "nee" maar voelen ons ongelukkig, totdat ons nee "ja" wordt en we rust vinden in onze keuze. Dan pas weten we dat het uw liefde was die ons riep en ook al komt soms de twijfel en verliezen we af en toe de moed. Dan is daar toch uw stem die met ons meegaat, uw roepstem die ons draagt en leidt.

Dank U God.  
Amen.

*Delia Brugts OP  
Dominicanessen van Bethanië*

---

---

## Meer informatie?

### Aartsbisdom Utrecht

**Contact:**  
Ariënsinstituut  
Keistraat 9  
3512 HV Utrecht  
tel.: 030 2310490  
e-mail:  
rector@ariensinstituut.nl  
www.jekomtalsgeroepen.nl

### Religieuzen

Vraag je je wel eens af of het leven als zuster of broeder iets voor jou kan zijn? De Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) kan je helpen bij het zoeken naar antwoorden.

**Meer weten?**  
www.knr.nl/roeping  
Postbus 111 – 5201 AC Den Bosch  
tel.: 073 6921321  
e-mail: cpr@knr.nl

# Wat vraagt God van jou?



## Roepingenzondag

# Wat vraagt God van jou?

Op Roepingenzondag 2025 staat (opnieuw) de vraag centraal: *Wat vraagt God van jou?* Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.

Zo namen de afgelopen maanden maar liefst 12 jonge mannen deel aan het Kom en Zie traject van het Ariënsinstituut om te onderzoeken of ze geroepen zijn tot het priesterschap, het permanent diaconaat of het religieuze leven. Een aantal van hen heeft zich inmiddels aangemeld voor de priesteropleiding. We zien dus dat de Heer aan het werk is in de Kerk. De roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht ondersteunt dit proces met materiaal en initiatieven, maar rekent erop dat ook onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Daarom nodig ik iedereen uit te bidden om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring. Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet: wilt u ons zo mogelijk ook financieel steunen (zie onder)? Meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut of het lidmaatschap van de Gebedskring: [www.ariensinstituut.nl](http://www.ariensinstituut.nl) Hartelijk dank voor uw steun!

Voor opgave: Diocesane Roepingenraad  
Keistraat 9 – 3512 HV UTRECHT  
[roepingenraad@aartsbisdom.nl](mailto:roepingenraad@aartsbisdom.nl)



*Opleiding en werving kosten veel geld. Uw bijdrage is zeer welkom op  
IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding  
Aartsbisdom Utrecht te Utrecht. Hartelijk dank voor uw steun!*

[www.jekomtalsgeroepen.nl](http://www.jekomtalsgeroepen.nl)

# Gebed om Roepingen

God, wij danken U voor de heilige Willibrord,  
patroon van ons land,  
en voor alle geloofsverkondigers  
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,  
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden  
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,  
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren  
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,  
die ondanks tegenslagen en vijandschap,  
waarmee zij geconfronteerd worden,  
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen  
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde  
en roep ook onder ons mensen  
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie  
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;  
daarom bidden wij U:  
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;  
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;  
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,  
en maak ons tot getuigen van U.  
Door Christus onze Heer. Amen.

Willem Jacobus kardinaal Eijk,  
aartsbisschop van Utrecht

*Met kerkelijke goedkeuring | Utrecht: 31 januari 2022 |  
Willem Jacobus kardinaal Eijk*