

De Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen verbindt heel het veelkleurig spectrum van instituten, waarin het religieuze leven in katholiek Nederland gestalte heeft gekregen.

Binnen al deze instituten leggen religieuzen zich erop toe Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid te beleven en gestalte te geven in een authentieke balans van actie en contemplatie, in een leven van gebed, gemeenschap en engagement.

*De KNR heeft als koepelorganisatie van de religieuze instituten tot taak de onderlinge samenwerking te coördineren, te bevorderen en te faciliteren. Zij richt zich daarin zowel op de behartiging van gezamenlijke belangen als op de ondersteuning van de specifieke behoeften van ieder religieus instituut afzonderlijk. Zij stimuleert de presentie en de presentatie van de religieuzen binnen kerk en samenleving. Zij beheert de solidariteitsfondsen voor projecten in Nederland en voor de religieuze instituten onderling. Zij treedt namens hen samen op als officiële gesprekspartner naar kerk en samenleving.*

Diverse religieuze instituten gaan een weg van inkrimping en voltooiing. Tegelijk sluiten zich bij een aantal gemeenschappen nieuwe leden aan. Daarnaast komen er van buiten Nederland religieuzen hier wonen en werken. Er ontstaan ook op verschillende plaatsen nieuwe vormen van religieus leven.

Voor allen betekent deze fase een proces van groei in de beleving van hun spiritualiteit, een weg die hen als gelovige mensen bevestigt en uitdaagt.

Dit proces vraagt om een versterkte beleving van zuster- en broederschap, die de grenzen van de verschillende religieuze gemeenschappen overstijgt en die zich steeds meer internationaal oriënteert. De KNR wil daarvoor een platform zijn.

21 november 2024