

Bezinningsdagen Ons Huis



19 september 2024: 10.00 uur aankomst en ontvangst.

22 september 2024: 15.30 uur afscheid en vertrek.

Informatie bij:

- Winfried Timmers 06-45606119, win.timmers@home.nl

Opgave tot uiterlijk 12 september bij:

- Riene Lomme, 06-31379989, rienelomme@kpnmail www.onshuis.net

De kosten bedragen:

- € 340,00 inclusief begeleiding, lakenpakket en handdoeken.
- Indien de kosten een probleem zijn, kan Ons Huis bijspringen. Daarover is contact mogelijk met Riene Lomme.
- Na aanmelding ontvangen de deelnemers een bevestigingsbrief met nadere informatie.

Gegevens Karmelklooster

- Karmelklooster, Steenstraat 39, 5831 JA, Boxmeer, www.karmel.nl
- Parkeren aan de achterzijde van de kerk.
- Bereikbaar via openbaar vervoer: Station Boxmeer, trein Arriva. Even een telefoontje naar Winfried (06-45606119) en we komen je ophalen want het is ruim 15 minuten lopen.

De kracht van kwetsbaarheid



19 - 22 september 2024

Karmelklooster Boxmeer

Begeleiding

Marga van de Koeving en Winfried Timmers

Ons Huis nodigt u van harte uit voor de bezinningsdagen van 19 tot 22 september 2024. In deze bezinningsdagen gaan we verkennen wat de kracht van kwetsbaarheid kan zijn.

- Waardoor ben jij in je leven diep geraakt?
- Wat heeft je sterker gemaakt en wat juist naar beneden gehaald?
- Wie of wat hielp je op de been?
- Welke kracht of Bron in jezelf heeft hierin meegewerkt?

We maken in deze dagen gebruik van stilteoefeningen en stiltewandelingen in de omgeving van het Karmelklooster en het Maasheggebied. We gebruiken meditatie en creatieve hulpmiddelen als schrijven, tekenen, schilderen en muziek. De begeleiding en de groep vormen een veilige bedding voor je zoektocht naar je eigen weg.

Wie dat wil kan deelnemen aan de vieringen die vanuit het Karmelklooster worden aangeboden.

Van harte welkom!

Ons Huis-team: Marga en Winfried.

Ons Huis biedt al jaren begeleiding en bezinningsdagen voor mensen die hun spirituele weg gaan en zoeken naar hun innerlijke kracht en inspiratiebron.

Ons Huis wortelt in de christelijke traditie en laat zich inspireren door de Bijbel en Jezus in het bijzonder. We worden aangesproken door bewegingen als de Ignatiaanse Spiritualiteit en oude en moderne mystici zoals Etty Hillesum, Theresa van Avila, Hildegard van Bingen, Titus Brandsma en Henry Nouwen.