

***Voorbede voor bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen***  
**om dagelijks te bidden van 17 tot en met 24 december**

Goede God,  
U die ons liefhebt  
en ons vraagt elkaar lief te hebben:  
wij bidden U voor  
de bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen.

Bekommer U om uw dienaars,  
heb medelijden en bescherm hen.

Wij vragen om genezing en innerlijke vrede.  
Richt hen op door uw kracht  
en troost hen met uw steun.

Sterk hen en ons allen in het geloof  
dat wij geborgen zijn in uw liefde.  
Blijf hen nabij en laat ons zien  
- ook in ziekte en bij verdriet -  
dat U uiteindelijk alles ten goede keert  
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij voor deze bisschoppen  
en voor alle zieken en mensen in nood,  
op voorspraak van Maria en alle heiligen.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,  
om de mensen te verlossen, de zieken te genezen  
en die ons menselijk bestaan heeft willen delen,  
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Amen.