

In samenwerking met de bisdommen organiseert de KNR dit jaar voor de vierde keer een Nationale Roepingenweek. Die wordt gehouden van 6 t/m 12 november. In deze week publiceren we een dagelijks roepingsverhaal en -gebed en extra materiaal. Ook zijn er in deze week bij verschillende kloostergemeenschappen en priesteropleidingen kennismakings- en meeloopdagen.

Roepingsverhaal

Ik kan nergens gelukkiger zijn...

In de zomervakantie van 1961 vroegen vrienden me een paar dagen mee te gaan naar een voor mij onbekende benedictijnenabdij in Vaals. Ik had nog nooit een benedictijn gezien en dacht er niet aan het te zullen worden.

De gemeenschap was nog in opbouw. Het leven was er sober, de liturgie mooi en de mensen hartelijk. Het maakte grote indruk op mij. Acht maanden later schreef ik in mijn dagboekje: “Ik wil benedictijn worden.”

Maar ik was net 16 en er waren nog zoveel andere mooie dingen in de wereld: literatuur, toneel, muziek, een warm gezin. Toen werd ik verliefd. Ik besepte dat ik een keuze moest maken. Ondanks aarzeling en strijd was er in mij ook een diepe zekerheid. Die heeft tenslotte de overhand gekregen. Ik herinner me het gevoel van een onbeschrijflijke vrijheid en dankbaarheid. Kort voor mijn 19de verjaardag trad ik in, voorgoed.

Ik kan nergens gelukkiger zijn.

Gebed

Vader, U heeft mij geroepen toen ik nog heel onwetend was.

Ik dank U dat U mij dag aan dag uitnodigt
steeds verder binnen te gaan in het geheim van uw Liefde.

Voltooi uw roeping in mij en in ieder van ons, voor het leven van de wereld.

Amen.

Abt Ad Lenglet OSB

Abdij Sint Benedictusberg – Lemiers (Vaals)

Kijken en luisteren

Podcast met broeder Loek van den Bosch, franciscaan

‘Ik had in dertig jaar tijd 50.000 gulden gespaard, en binnen drie minuten maakte ik al dat geld over naar goede doelen’, vertelt Broeder Loek. ‘Zo zie je maar hoe makkelijk je je kunt ontdoen van geld en spullen.’ En wat dat dan oplevert? ‘Een leeg hoofd.’

Deze podcast is gemaakt in het kader van het jaar van het Brabants Kloosterleven. [Luister naar het verhaal](#)

Lezen

Op de website van de KNR staat een serie portretten van verschillende religieuzen. Zij vertellen wat voor hen de kern is van hun religieuze leven.

www.knr.nl/portretten

