



BASILIEK VAN DE
H. NICOLAAS



Pleidooi voor de woede

door br. Gerard Mathijssen



Gerard Mathijssen osb, benedictijns monnik en tot 2020 abt van de Sint Adelbertabdij in Egmond, houdt op dinsdag 8 november van 19.30 tot 21.30 uur de vierde inspiratieavond in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam.

Hij start vanuit het verhaal over de legendarische kaakslag van Arius door Sint Nicolaas.

Aan de hand van het concept gerechtvaardigde woede zal hij zijn visie geven op woede.



Tekening door Sylvia Hetarihon, 28-9-2022

In de Regel voor monniken van Sint Benedictus is herhaaldelijk sprake van lijfstraffen. Hoe moeten we dat vandaag verstaan?

Via lectio divina kunnen de deelnemers hierover reflecteren.

Vervolgens zal br. Gerard ons uitnodigen om deze begrippen in ieders eigen geloofsbeleving te onderzoeken.

Tijd: Dinsdag 8 november 2022 van 19.30 - 21 uur

Plaats: Pastorie Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam

Aanmelden via: nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl

Kosten: vrijwillige bijdrage ten bate van Together We Rise