

De Franciscaanse Beweging en Stads klooster San Damiano organiseren een inspiratiemiddag rondom het thema 'Weerbarstige vreugde'.

“There is a crack in everything.
That’s how the light gets in.”

- Leonard Cohen

Programma

13.00 uur	Ontvangst en keuze workshops
13.45 uur	Opening
13.55 uur	Inleiding door Willem Marie Speelman
14.20 uur	Uitleg over workshops
14.25 uur	Gang naar workshops
14.30 uur	Workshops ronde 1
15.30 uur	Koffie- en theepauze
15.50 uur	Workshops ronde 2
16.55 uur	Afsluiting en informeel samenzijn
17.20 uur	Einde programma

Praktische informatie

Datum: zondagmiddag 18 september 2022

Tijd: 13.00 - 17.20 uur

Locatie: Franciscushuis, Van der Does de

Willeboissingel 11, 5211 CA 's-Hertogenbosch

Aanmelding: via shop.franciscaansebeweging.nl

Kosten: € 12,50 (Leden van de FB, OFS, OSC en OFM betalen € 5,-; Vrienden € 10,- en kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis aanmelden.)

Workshops: inschrijving ter plekke. Vol = vol.

Contact

info@franciscaansebeweging.nl

of 073 – 6131340



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging



Stads klooster
San Damiano



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging



Stads klooster
San Damiano

Wat ons en de wereld om ons heen overkomt, hebben we niet in de hand. Het leven wordt nu eenmaal gekenmerkt door weerbaarheid; we ontkomen er niet aan om te leren omgaan met dingen die we ten diepste eigenlijk niet willen. Maar: juist door die levenservaringen kunnen we tot een diepere ervaring van vreugde komen. Tijdens deze middag verkennen we die weerbarstige vreugde middels inspirerende workshops.

2 GEZONGEN VREUGDE

DOOR BROEDER FER VAN DER REIJKEN

Zingen maakt blij, zeker wanneer je liederen over vreugde zingt. Laat de gezongen vreugde in je opwellen!

3 KLOOSTERTUINWANDELING

?? ?

Franciscus en Clara van Assisi hebben beiden ervaren dat vreugde niet vanzelfsprekend is. In deze bezinnende kloostertuinwandeling ontdekken we de levenslessen van Franciscus en Clara voor onze eigen levens.

4 LICHPUNTJES IN DONKERE TIJDEN

DOOR CATRIEN FABER EN SJOERD HERTOEG

Wat als je in je leven meermaals door een donker dal gaat, maar er toch telkens weer uit weet te komen? In deze 'talkshow' gaan we erover in gesprek. Hoe kunnen we vreugdevolle lichtpuntjes blijven zien? En hoe kunnen we dat doen in deze tijden van oorlog in Europa?

5 KRETEN VAN VREUGDE

