

Internationaal bijbelsymposium

Herstellende gerechtigheid

Politieke bijbellezing in het spoor van Egbert Rooze

In april 2020 overleed de Vlaamse bijbelwetenschapper Egbert Rooze. Hij laat een boeiende erfenis achter binnen de politieke bijbellezing. Op deze studiedag staan we niet alleen stil bij zijn werk maar trekken vooral ook sporen naar de toekomst.

Een vijftal theologen/bijbelwetenschappers uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland spreekt vanuit een centraal thema binnen het werk en denken van Egbert Rooze.

Sprekers

Ina Koeman

Egbert Rooze en een bevrijdende omgang met de bijbel

Alex van Heusden

Johannes: De Messias en de macht van Rome

Janneke Stegeman

Religie als voertuig voor geweld

Andreas Bedenbender

Markus: 'Evangelium', und welcher Weg führt nach Galiläa?

(‘Evangelie’, en welke weg brengt ons naar Galileä? – Nederlandse tekst beschikbaar)

Franck Ploum

Herstellende gerechtigheid: mensenrecht en integrale ecologie

Marina Huijbregts

Dagvoorzitter

Datum **Vrijdag 14 oktober 10.30 – 16.30 uur**

Locatie **Lutherse Kerk – Veemarktstraat 11 Breda**

Deelname **€ 45 (incl. lunch, koffie en thee)**

Aanmelden **info@zinsverband.nl - www.zinsverband.nl**

Organisatie **Ekklesia Breda en bijbels leerhuis Zinsverband**