

november 2021

Redactioneel:

Deze week is het Nationale Roepingenweek. De hele week is er in kloosters, parochies en bisdommen extra aandacht voor roepingen tot religieus leven, tot priesterschap of diaconaat. Er zijn speciale gebedsmomenten en diverse kloostergemeenschappen organiseren kennismakingsdagen. De KNR verspreid een dagelijkse mailing met daarin een roepingsverhaal, een gebed en aandacht voor speciale activiteiten. Kijk voor overzicht van alle activiteiten op de [website van de KNR](#). Wil je ook de dagelijkse mailing ontvangen: cpr@knr.nl

Vorige week werd de KNR Waarderingsprijs uitgereikt. Een prijs van de religieuzen voor een project dat zij een warm hart toedragen omdat het past bij hun waarden en traditie. De prijs werd gewonnen door Takecarebnb. Een organisatie die statushouders koppelt aan gastgezinnen in de woonplaats waar zij zich zullen gaan vestigen. In afwachting van een eigen plek, logeren zij bij de gastgezinnen en kunnen starten met integreren en het opbouwen van een netwerk. Lees erover op de [site van de KNR](#)

In deze nieuwsbrief weer veel informatie over allerlei mooie initiatieven en activiteiten voor de laatste maanden van het jaar. Daarom ook al diverse adventsretraites en -bijeenkomsten om ons voor te bereiden op Kerstmis. Daarnaast zijn er veel tentoonstellingen en diverse wandeltochten.

We wensen u veel inspiratie.

JONGEREN

Hilversum, [Retraiteweekend 18-35 jaar](#)

Een retraiteweekend bij Casella biedt behalve stilte ook ruimte om elkaar te ontmoeten en te delen. Ieder retraiteweekend heeft een eigen thema.

Tijdens een retraiteweekend volg je een vast programma. Daarnaast maak je kennis met onze leefgemeenschap. Tussendoor is er genoeg vrije tijd om zelf in te vullen. Zo kun je prachtig wandelen door de bossen in de omgeving of het labyrint, gebedsbos of stiltehuisje op ons terrein bezoeken.

Een retraiteweekend start op vrijdagavond om 18.30 uur en eindigt op de zondag om 16.00 uur. Kijk in de agenda voor actuele data.

Een retraiteweekend gaat door bij minimaal 5 aanmeldingen. Bij minder aanmeldingen ben je ook van harte welkom, maar zal er geen vast programma zijn.

Data: 19-21 november.

Naast dit speciale weekend, is het ook mogelijk om mee te leven met de gemeenschap van Casella zelf. Bedoeld voor mensen (mannen en vrouwen) tot 40 jaar, die belangstelling hebben en zich wel eens afvragen; zou zo'n leven iets voor mij zijn, is het tijdens een meeleefweekend mogelijk om samen met ons te leven, in het ritme van het gebed. Meelevers verblijven tijdens zo'n weekend in het klooster en niet in de boerderij, omdat het leven 'binnen' wezenlijk verschilt van een tijd in het gastenhuis. Een meeleefweekend begint op vrijdag- en eindigt op zondagmiddag. Twee nachten dus, om meer thuis te raken en ons leven goed tot je door te kunnen laten dringen.

Diepenveen, [Winter Experience 21/22](#)

Wil je Oud & Nieuw op een bijzondere manier beleven? Je bent welkom op de Kloosterfestival Winter Experience. Van vrijdagmiddag 31 december tot en met zondagmiddag 2 januari, nemen we je mee in het ritme van het klooster, met als basis de dagelijkse getijdengebeden. In de donkerste dagen van het jaar is Klooster Nieuw Sion een huis vol warmte en gezelligheid, maar natuurlijk ook een oase van rust. We nemen tijdens dit festival bewust de tijd om stil te staan bij het jaar dat achter ons ligt en vieren samen een nieuw begin. Ontmoeting, gezelligheid, workshops en muziek, maar natuurlijk ook verstillings- en vertraging staan centraal tijdens deze unieke Oud & Nieuw editie van het Kloosterfestival.

Een heel weekend lang leven op het ritme van vier getijdengebeden, 'Ora et labora' proeven van het kloosterleven, en genieten van het samen zijn in de kloosterkroeg met muziek en warmte van een vuurtje. Tijdens het weekend ontmoet je elkaar, maar ook religieuzen en mensen die op Klooster Nieuw Sion een toegewijd leven leiden. Ze staan altijd open voor je vragen of een gesprek. Dit jaar starten we op Oudjaarsdag natuurlijk met een oliebol en heten we jullie om 15.00 uur welkom. Het belooft een bijzondere editie te worden: de eerste keer dat we oud en nieuw samen met jullie mogen vieren.

Data: 31 december 2021 t/m 2 januari 2022

WANDELEN EN PELGRIMSTOCHTEN

Egmond, [Een verstillende wandeling in de duinen van Egmond](#).

Het beoefenen van de stilte is één van de kernbegrippen van de Benedictijnse spiritualiteit. Dit is waar het tijdens de wandeling om gaat: even in stilte te ZIJN.

Wat is er mooier dan stil te kunnen zijn? Te kunnen luisteren naar de stilte! Stil zijn geeft ruimte. Heel veel ruimte.

U krijgt onderweg verschillende verdiepingsoopdrachten, die ons nog meer in contact met onze eigen stilte brengen. Zo gaat u bijvoorbeeld een stilleven maken en u krijgt een kaart – uit het levenskunstspel – met een persoonlijke vraag om een stukje mee te nemen op uw pad. Laat de wandeling een bron van inspiratie zijn.

Datum: 26 november.

Denekamp, [Op weg naar Kerst in het Twentse landschap](#)



Dit weekend ga je naar Denekamp, gelegen in het rustieke Twente. Gastvrij worden wij in het klooster ontvangen door de zusters franciscanessen. De stad Oldenzaal wordt doorkruist, en eveneens prachtige natuurgebieden, waarvan de Tankenberg met het hoogste punt van Overijssel deel uitmaakt, alsmede het landgoed Singraven bij Denekamp.

In het klooster is er ruimte voor ontspanning en onthaasten. Dit is de plek waar je stilte kunt ervaren. En ook is dit de plek voor het ontmoeten. Je maakt kennis met zuster Christella, je hebt de gelegenheid deel te nemen aan de gebedsvieringen. Er is ruimte en tijd om met elkaar te eten, te ontspannen en om je terug te trekken op je kamer. Een mooie reis om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met de Wandelmaat en/of met het leven in een klooster.

Data: 18 – 19 december.

KUNST EN EXPOSITIES

Uden, [Tentoonstelling “Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord”](#)

In samenwerking met het Bijbels Museum presenteert Museum Krona in Uden vanaf 23 oktober 2021 de bijzondere cross-over tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord. Tijd en Eeuwigheid toont monumentale papierkunstobjecten van Annita Smit in combinatie met nieuwe gedichten van vijf eigentijdse dichters



en biedt de bezoeker de ruimte een verstillde ervaring te beleven. De tentoonstelling is te zien in de abdijvleugel van het museum, wat samen met de rijke collectie van Museum Krona een bijzonder samenspel oplevert tussen de bewoners (gebedszusters) van de abdij en hun waarden.

De door het thema Tijd en Eeuwigheid geïnspireerde, driedimensionale papierkunstobjecten van Annita Smit zijn gemaakt van ultradun, gered Bijbelpapier – misdrukken en overdrukken – van gebruikte liedboeken en versleten Bijbels. Het werk typeert zich door subtiele en natuurlijk ogende kleuren, de verfijning en detaillering. Elk werk lijkt te zijn opgebouwd uit minuscule en ragfijn gesneden stukken papier die door de wind op hun plek zijn gewaaid.

Datum: vanaf 23 oktober 2021.

Haarlem, Thematentoonstelling, [Geloof in Geluk - KoepelKathedraal Haarlem](#)

Afgelopen jaren zijn we gezonder en welvarender geworden, maar toch staat het levensgeluk van veel mensen onder druk. In Geloof in Geluk worden bezoekers uitgenodigd om stil te staan bij hun eigen geluk. Verschillende vertellers, waaronder kunstenaars, schrijvers, theologen en musici, reflecteren in Geloof in Geluk op het onderwerp. De bijdragen bestaan uit beeldende kunst, fotografie, composities, video's, gedichten, korte overwegingen en podcasts. Het merendeel van de onderdelen zijn in opdracht voor de tentoonstelling gemaakt en niet eerder gepresenteerd.



Geloof in Geluk gaat over de zoektocht naar geluk, het verbeelden van het gevoel en het delen van geluk.

Data: t/m 3 april 2022

Uden, [Vrijheid en Verwarring](#)

Kloosterleven in de jaren zestig

Ruim zestig jaar geleden begon het decennium dat het religieuze leven in Brabant grondig zou veranderen. Van binnenuit (Vaticanum II) en van buitenaf kwam een ongekennde vernieuwingsbeweging opgang. De expositie Vrijheid en Verwarring verbeeldt de drastische omwenteling in de kerk, en in de kloosters in het bijzonder, gedurende dit bewogen decennium.

Verdeeld over 10 luiken en met uniek bronnenmateriaal wordt getoond hoe snel en dramatisch deze revolutie zich voltrok. Een revolutie die bepalend zou blijken te zijn voor de topografie van de kloosters en situatie binnen de gemeenschappen anno 2021. De expositie sluit daarmee nauw aan bij het 'Jaar van kloosterleven 2021 in Brabant'.



Data: 7 november 2021 – 6 maart 2022

Sittard, [Gesprek Kunstenaar & Zuster](#)

In 2022 vieren de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid van Cr'è hen (Fr.) hun 200-jarig jubileum. Dit jubileum wordt door Erfgoedcentrum De Domijnen aangegrepen om een expositie over de geschiedenis van deze orde en hun betekenis voor de regio te maken. Gedurende de looptijd van de tentoonstelling zijn er regelmatig activiteiten. Op zondag 18 december van 15:00 – 16:00 uur volgt een gesprek van Kunstenaar Emile Hermans en zuster Mary Amata Mueller. Zij gaan met elkaar in gesprek over het thema 'thuis zijn' uit het boek Leven in Volheid. Dit boek verscheen ook bij gelegenheid van het 200-jarig jubileum van de congregatie De tentoonstelling loopt nog tot 9 januari 2022

Datum: 18 december.

Wittem, [Een kijkje achter de kloostermuren](#)

In december worden er rondleidingen aangeboden in Pelgrimsoord Klooster Wittem: door kerk en kapellen, de refter, de tuin, de grafkelder en de monumentale kloosterbibliotheek. De

rondleiding begint in de nieuwe Scala-zaal, naast de kloosterboekwinkel en receptie. Na afloop is er een kop koffie of thee met een stuk vlaai.

Data en tijd: iedere woensdag van 11:00 uur tot 13:00 uur; afhankelijk van de belangstelling soms ook op maandag en zaterdag

BEZINNING, SPIRITUALITEIT EN GEBED

Huissen, [Een retraitsdag om je aarde-element te versterken](#)

Dat zal meer stabiliteit geven en je helpen meer succes te hebben en geluk te ervaren.

Hoe vaak lopen we niet met ons hoofd in de wolken en jagen we onze idealen en dromen na? Natuurlijk zijn hoop en verlangen belangrijk, maar we merken ook de teleurstelling als onze idealen niet uitkomen. Zijn die te hoog gegrepen? Doen we iets fout?

Het kan beslist helpen met twee voeten op de grond te blijven staan, geaard en realistisch te zijn. Je kunt ook zeggen dat spiritualiteit een aarde-element nodig heeft. Geaard leven gaat



dan over de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse werkelijkheid, met alle weerbarstigheden, passies, strijd en pijn. Het is een leven waarin ons lichaam een belangrijke rol speelt en we onze emoties kunnen voelen en uiten.

Tijdens deze retraitsdag oefenen we om met twee benen op de grond te blijven te staan en verbonden te blijven met de aarde. Dat zal ons stevigheid en stabiliteit geven

en dat is ook weer een voorwaarde voor een succesvolle en gelukkige levensweg.

Laat je inspireren door deze retraite en verstevig je verbinding met de aarde. Dat kan je helpen bij het zetten van stappen in je leven. Geniet ook van de heerlijke kloosterlunch

Datum: 13 november.

Online, [Leven en mediteren met Ignatius](#)

Hoe stem ik mijn leven af op God

Het leven van Ignatius van Loyola – stichter van de Jezuïeten orde – inspireert nog steeds wereldwijd. Hij leerde met vallen en opstaan steeds dichterbij God te leven. Daarin zocht en vond hij God met vallen en opstaan in het dagelijks leven.

Door goed te luisteren naar zijn eigen gevoelens kwam hij Gods wil met zijn leven op het spoor en leerde hij de juiste keuzes te maken. Troost en vreugde zijn daarin wezenlijke woorden op het kompas van zijn leven.

Deze online midweekretraite bestaat uit drie inleidingen op verschillende avonden. Daarnaast is er elke morgen een Ignatiaanse meditatie en elke avond een levensgebed. Tussendoor kunnen via de chatbox van kloosterindecloud.nl gedachten en ervaringen worden gedeeld.

kosten: € 50,-

Aanmelden: bidindebinnenkamer@gmail.com

Data: 15-19 november 2021.

Huijbergen, [Genade en nieuwe geboorte](#)

Wanneer wij ons in de advent voorbereiden op de geboorte van Christus, dan lijkt het toch vooral te gaan om de geboorte, of incarnatie van Christus in ons eigen persoonlijke leven.

Wij worden niet uitgenodigd om in aanbidding op te zien naar Christus. We worden niet klein gehouden, maar in en door Hem worden we uitgenodigd om te doen wat hij heeft gedaan: met lege handen dienaar worden van de meest kwetsbare mensen.

Door de geboorte van Christus in ons worden we beeld van God die zich laat kennen als genadig en vol liefde.

Datum: 28 november 2021.



[Meditatiedag - Oasedag](#)



Al enige tijd is er in Wittem een keer per maand een meditatie-bijeenkomst. Voor de deelnemers aan deze meditaties – maar ook voor andere belangstellenden – is er op zaterdag 11 december een hele dag van meditatie: een meditatie-oasedag.

De dag bestaat uit: meditatief zingen, luisteren naar een bezinnende tekst waarna meditatie in stilte, keuze uit wandel-, lees, of schrijfmeditatie. Er is op bepaalde momenten ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen (voor wie dat wil).

Datum: 11 december.

Online, [Digitale adventsretraite “Hoop bedriegt niet”](#)

De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

Jan Stuyt sj zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vrededorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”

Data: 28 november – 25 december.

Doetinchem, [Adventretraite ‘Op weg naar Kerstmis’](#)

We staan aan het begin van de Advent. De dagen zijn kort, het zijn donkere dagen, we verlangen naar licht.

Het doet je goed om je een paar dagen terug te trekken uit alle lawaai van het leven en de wereld. Gaandeweg lukt het om de weg naar binnen te gaan en stil te worden.

Te verkennen hoe het je vergaat en het donkere aan het licht te brengen.
Dan ontstaat er ruimte, doe je inspiratie op en raak je bezield.

Zachte en eenvoudige lichaamsoefeningen, waaraan ieder kan meedoen, helpen om van hoofd naar hart te komen. Verschillende vormen van meditatie beoefenen we om te kunnen beleven wat Advent en Kerstmis nu kan betekenen voor u-jou.

In de ochtend en in de middag is er een programma van 1,5 uur waarin u een impuls ontvangt. Er is gelegenheid te delen van ervaringen, dat mag, niets moet!

In de overige tijd zijn we stil en is er alle ruimte om te wandelen, te lezen, te schrijven, te tekenen, naar gelang je eigen behoefte.

Een persoonlijk gesprek met Joke Litjens, die deze retraite begeleid, is mogelijk.

We leven in het ritme van de abdij. U bent in de gelegenheid om de gebedsmomenten en vieringen van de paters Benedictijnen mee te vieren.

Data: 3-6 december 2021 -onder voorbehoud-

Huijbergen, [De lege handen van Franciscus](#)

Zondag 12 december wordt gereflecteerd op de lege handen van Franciscus. Dergelijke handen zouden symbool staan voor weerloosheid, een woord dat, net als kwetsbaarheid, niet te vinden is in zijn geschriften. Als we aan Franciscus denken dan ligt het al eeuwen voor de hand om 'lege handen' zonder meer te verbinden met armoede. Toch zijn dit geen sleutelwoorden voor Franciscus' religieuze identiteit.



Hét sleutelwoord bij hem is namelijk nederigheid en juist dat woord ontbreekt spijtig genoeg in de regels en professie formules van minderbroeders en clarissen. Hun sleutelwoorden zijn gehoorzaamheid, zonder eigendom en kuisheid geworden; terwijl tertiariissen zonder eigendom vervangen door armoede. Hoe verhouden die drie woorden zich tot Franciscus' nederig volgen van zijn Heer?

Datum: 12 december.

Nijmegen, [Avond Rond het Haardvuur](#)

In de week voor het Kerstfeest, houden we opnieuw een avond Rond het Haardvuur.

Het is een avond om aandachtig, blij en dankbaar te zijn voor wat we bij de Bron van Leven vinden: schoonheid, bezieling, licht en kracht, echt zijn, innerlijke ruimte.

Deze tijd van het jaar is een tijd om stil te worden en stil te staan. De natuur verstilt. In veel landen, culturen en religies worden feesten gevierd die hun verbinding hebben met Licht en Donker, met uitzien naar het nieuwe Leven. Het is de tijd van de langste nacht, we vieren het Kerstfeest en de overgang van het oude naar het nieuwe jaar.

In de sfeer van onze activiteiten op de Westershelling ben je uitgenodigd om een avond door te brengen in stilte, met meditatie, zingen en een stille wandeling. Er is een eenvoudig programma.

Datum: 15 december.



Drongen, [Eindejaarsretraite: Terugblik, begin van je vooruitblik](#)

Met deze retraite aan het einde van het jaar, neem je de tijd om in alle rust terug te kijken. Wat was dit jaar wezenlijk voor mij? En hoe wil ik het nieuwe jaar ingaan?

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar bieden we jou de stilte en de schoonheid van de abdij en haar omgeving aan om zowel individueel als samen met de groep stil te vallen. Je krijgt opdrachten, reflectievragen, inspirerende Bijbelteksten of filmfragmenten. Je zoekt de stilte op voor de verwerking. Elke dag is er uitwisseling met andere deelnemers en krijg je inspiratie door hun kijk of levenservaring. Ben je graag actief met potlood, verf of ander materiaal, dan kun je in de stilte ook zo aan de slag. Er is ook ruimte voor geestelijke begeleiding indien je dit wenst.

Data: 27 – 30 december.



Huissen, [Weekendretraite in Klooster Huissen](#)



Deze weekendretraite zal je helpen om, vanuit verstillings, je geest tot rust te brengen en je hart mild te laten worden.

Je kent het vast wel: je geest en je hart zijn onrustig. Er zijn tienduizenden gedachten per dag en je piekert over de zorgen die je bezig houden, waardoor je hart onrustig blijft. Kennelijk zijn er genoeg krachten die je van je innerlijke rust en vrijheid beroven. Wat kun je doen?

De retraite bestaat uit vijf bijeenkomsten van telkens ongeveer vijf kwartier, waar eenvoudige oefeningen behulpzaam zullen zijn om rust te vinden en het hart te openen. Tijdens iedere bijeenkomst staat een begeleidde meditatie centraal. Ook zijn er telkens korte inleidingen op het thema en is er aandacht voor reflectie en meditatieve beweging. In de avonden ronden we de dag af en brengen deze tot rust. De retraite is verstillend, dat wil zeggen met momenten van stilte (niet de gehele retraite is in stilte).

Data: 7-9 januari 2022.



Online, Boekpresentatie 'Radicaal Kloosterleven'

Op donderdag 11 november zal in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven de presentatie plaatsvinden van Brian Heffernans boek Radicaal kloosterleven. Het radicale kloosterleven van slotzusters spreekt tot de verbeelding. In zijn boek "Radicaal kloosterleven. Ongeschoeide karmelietessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020" graaft historicus Brian Heffernan diep in de geschiedenis van de grootste groep contemplatieve zusters in Nederland. Hij laat zien wie zij waren, welke positie zij in kerk en samenleving innamen en hoe zij hun spiritualiteit en identiteit vormgaven.

De presentatie van het boek Radicaal Kloosterleven vindt in kleine kring plaats maar is online te volgen zijn via een livestream middels [deze link](#) (aanvang 14.30 uur).

Datum: 11 november.

Tilburg, [Peerke Donderslezing](#)

De Peerke Donderslezing wordt dit jaar gegeven door Cynthia McLeod. De Surinaamse schrijfster vertelt op zondag 14 november in de aula van Tilburg University over het slavernijverleden. Aansluitend wordt de speelfilm 'Hoe duur was de suiker' vertoond in Cinecitta. Deze film is gebaseerd op een van de boeken van Cynthia McLeod.

Het slavernijverleden is een van de belangrijkste maatschappelijke thema's van dit moment. In Tilburg wordt volgend jaar een slavernijmonument onthuld. Slavernij heeft een duidelijke relatie met Peerke Donders. Toen hij in Suriname onder de melaatsen werkte, klaagde de Tilburgse missionaris in zijn brieven slavernij in harde bewoordingen aan.

Het slavernijverleden is een van de specialisaties van Cynthia McLeod, niet alleen succesvol schrijfster maar ook historica die veel onderzoek baseert op oral history.

De film 'Hoe duur was de suiker' is de verfilming van de gelijknamige historische roman van Cynthia McLeod. De film vertelt het verhaal van twee halfzusjes uit het Suriname van de achttiende eeuw: de blanke Sarith en 'lijfslavin' Mini-Mini. Terwijl Sarith verbitterd raakt door het harde leven in de Nederlandse kolonie, krijgt Mini-Mini haar eigen kans op geluk. Voorafgaand aan de vertoning in Cinecitta geeft Cynthia McLeod zelf een inleiding op de film.

Datum: 14 november

Vught, [De kunst van het horen](#)

De Beweging van Barmhartigheid organiseert een dag over 'De kunst van het horen'. "Hoe kan ik een ander echt horen en hoe wil ik zelf graag gehoord worden?"

Het wordt een gevarieerd programma. Centraal staat de relatie tussen kunst en barmhartigheid en hoe je die kunt beleven via muziek, taal en beeldende kunst.

Als iemand een gedicht voordraagt, hoor ik iets anders dan jij. Wat hoor ik letterlijk en wat beluister ik tussen de regels door? En barmhartig luisteren, bestaat dat? Hoe kan ik een ander echt horen en hoe wil ik zelf graag gehoord worden?

Er zijn 's morgens drie inleidingen en na de lunch kun je kiezen uit drie workshops.
Datum: 11 december

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van klooster-spiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.

facebook

Huis van de
Roeping



GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland](#)

COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl