

Gespreksvragen bij Missiebrief 'Geroepen tot verbondenheid'

Vragen eerste bijeenkomst

1. Als je kijkt naar hoe dingen nu gaan in de wereld:
Wat ervaar je als bedreigend? Wie of wat biedt jou daarentegen juist hoop?
2. Naar wat voor wereld en naar wat voor kerk verlang je?
Hoe kan jij / jullie gemeenschap een stap – hoe klein ook – zetten naar deze wereld en deze kerk?

Vragen tweede bijeenkomst

1. Op welke momenten in je leven heb je het sterkst een gevoel van verbondenheid (met God, anderen, de schepping) ervaren?
2. Deze ervaring van verbondenheid: hoe raakt deze aan jouw geloof?
3. Voel je je soms belemmerd om vrijuit te spreken over je geloof met anderen? Hoe komt dat?
4. Hoe zou jij jouw missie in samenleving en kerk omschrijven?
Met wie en hoe zou je jouw 'gezonden zijn' vorm kunnen geven?