

Sluit je aan



Foto: © L'Osservatore Romano

Twaalf gebeden om roepingen

Twaalf gebeden om roepingen



Huis van de Roeping
Konferentie Nederlandse Religieuzen

Voorwoord

Dit gebedenboekje wordt u aangeboden bij gelegenheid van Roepingenzondag 2018, maar het kijkt ook vooruit naar de Bisschoppensynode die in oktober zal plaatsvinden over 'Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping'. Als motto voor dit jaar is daarom gekozen voor *Sluit je aan!* Het is een uitnodiging aan jonge mensen om zich vol vreugde en overgave aan te sluiten bij de Heer, zoals de eerste leerlingen dat deden.

In een boodschap aan de deelnemers aan een roepingencongres dat begin december 2017 werd gehouden, sprak paus Franciscus over drie overtuigingen aangaande de roeping. De eerste was de overtuiging dat iedere pastorale actie van de Kerk van nature gericht is op onderscheiding van de roeping; het uiteindelijke doel is namelijk een gelovige te helpen om de concrete weg te ontdekken die hem ertoe brengt het levensproject te realiseren waartoe God hem roept. De tweede overtuiging is dat roepingenpastoraat een voedingsbodem moet hebben die samengaat met het jongerenpastoraat. Jongerenpastoraat en roepingenpastoraat moeten elkaar de hand reiken. Roepingenpastoraat berust op het jongerenpastoraat, ontstaat eruit en ontwikkelt zich daarin. Een derde overtuiging is dat *het gebed* een heel belangrijke plaats moet innemen in het roepingenpastoraat. De Heer zegt het duidelijk: "Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten" (Mt. 9, 38). De paus schrijft vervolgens:

"Gebed is de eerste onmisbare dienst aan de roepingen. Terwijl roeping steeds een gave Gods is, kunnen de roeping en het antwoord daarop slechts weerklinken en zich doen gevoelen in het gebed, ook al mag dat niet begrepen worden als een gemakkelijk middel om zich te onttrekken aan het werk om jongeren te evangeliseren opdat zij zich voor de roepstem van de Heer zouden openstellen. Voor roepingen bidden veronderstelt in de eerste plaats, bidden en werken om trouw aan hun roeping; levenskaders

scheppen waar het mogelijk is de roepstem van de Heer te horen; op weg gaan om het 'Evangelie van de roeping' te verkondigen, om roepingen in de hand te werken en te wekken. Wie echt voor roepingen bidt, werkt ook onvermoeibaar om een roepingencultuur te creëren."

We zijn blij en dankbaar dat zoveel mensen in Nederland het gebed om roeping een warm hart toedragen: niet alleen de gebedskringen in bisdommen, orden en congregaties, maar ook de gebedsgroepen in onze parochies en geloofsgemeenschappen en niet te vergeten de vele individuele gelovigen die deze bijzondere intentie dagelijks in hun gebed meenemen.

Om dat gebed om roeping te ondersteunen brengt het Interdiocesaan Roepingen Overleg, een samenwerking van de verschillende bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen op het gebied van roepingenpastoraat, dit jaar een bijzonder gebedenboekje uit. Hierin hebben de bisschoppen van de zeven Nederlandse bisdommen en vijf oversten van orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Een unieke vorm van samenwerking vanuit het besef dat roepingenpastoraat onze gezamenlijke zorg is.

Sluit je aan! Het is ook een uitnodiging aan ons allemaal om ons aan te sluiten bij het gebed om roepingen. Laten we samen bidden, met elkaar verbonden over grenzen van bisdommen, parochies en gemeenschappen heen, in het vertrouwen dat de Heer in onze nood zal voorzien en vele mensen helpt te ontdekken welke weg Hij met hen wil gaan.

drs. P. Kuipers
Voorzitter Interdiocesaan Roepingen Overleg

Bidden om roepingen

U kunt de gebeden in dit boekje op verschillende manieren en momenten gebruiken. Wij doen u graag enkele suggesties:

- Opening van een vergadering of bijeenkomst

Het is een goede gewoonte om een vergadering met gebed te openen. In dit boekje staat voor elke maand een gebedstekst vermeld. Deze teksten kunt u gemakkelijk (geheel of gedeeltelijk) gebruiken aan het begin van een bijeenkomst.

- Maandelijks publicatie in het parochieblad, op de website of in een digitale nieuwsbrief

Veel mensen in onze kerkgemeenschap ontvangen een parochieblad of een digitale nieuwsbrief. Anderen kijken regelmatig op de website. Niet alleen een groep trouwe kerkgangers, maar een brede kring van mensen is zo bij onze Kerk betrokken. Wanneer u elke maand een gebedstekst in uw parochieblad opneemt, kan het parochieblad meer worden dan een bron van informatie; de teksten kunnen mensen uitnodigen tot bezinning en gebed. De gebedsteksten kunnen oproepen om biddend het verlangen naar roepingen levend te houden.

De teksten staan ook op de site www.roepingenzondag.nl voor digitaal gebruik.

- Om thuis te bidden

Vaak is het moeilijk goede woorden te vinden voor gedachten en zorgen van alledag. Naast de bekende gebeden kan het goed zijn om ook met behulp van de gebedsteksten uit dit boekje te bidden dat mensen dienstbaar willen zijn in de Kerk en de wereld van vandaag.

- Gebedsgroepen

Op veel plaatsen zijn gebedsgroepen actief, bestaande uit gelovigen die regelmatig bidden om roepingen. De gebeden uit dit boekje kunnen hen helpen woorden te vinden voor hun gebeden.

De gebeden in dit boekje zijn niet zo geschikt om te gebruiken in de liturgie. Daar is de voorbede de plaats om voor roepingen te bidden. Een voorbede kan zijn:

Wij bidden U om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven; dat vele mannen en vrouwen uw roepstem mogen horen en in geloof op deze stem mogen antwoorden, tot heil van de wereld en tot lof en eer van uw Naam.



Afbeelding: De roeping van Petrus en Andreas

Mei

Heilige Maria,

U ontving uw uitnodiging, uw roeping om moeder te worden van Gods Zoon, plotseling, via de aartsengel Gabriël. Zonder precies te weten hoe dit zou gaan gebeuren en wat u in uw leven nog te wachten stond, zei u vol vertrouwen: “Ja, mij geschiede naar uw woord.” U vertrouwde op de woorden van de engel: “Voor God is niets onmogelijk.” U gaf u over aan de Kracht van de H. Geest.

Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk “Ja” op Gods roepstem, Maria!

Ook nu nog worden velen geroepen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. U weet dat vele geroepenen wellicht God niet eens kennen. U bent ervan op de hoogte dat een niet gering aantal de Stem van God niet hoort of herkent. U weet ook dat sommigen niet eens durven te luisteren. Dat nogal wat mensen andere interesses of voorkeuren hebben en hun hart sluiten. Dat ze bang zijn voor wat hun omgeving ervan vindt. Dat ze geen zelfvertrouwen hebben...

Help de geroepenen om de liefdevolle stem van God te ontdekken en te onderscheiden, tussen alle uitnodigingen en verleidingen van de wereld. Wees dan een voorspreekster bij uw Zoon voor hen die gebrek aan vertrouwen hebben om ja te zeggen. Moge het hart van de geroepenen op uw voorspraak en met hulp van de genade van uw Zoon blij, bereidwillig en genereus opengaan voor de vele genaden die God aan hen, en via hen aan de Kerk en de wereld, wil geven. Als ze maar ja zeggen...

Dank u ook voor uw “Ja” op ons vragen en roepen, goede moeder Maria!

Mgr. E.J. de Jong
Hulpbisschop van Roermond



Afbeelding: Jan van Eyck, Annunciatie (detail)



Juni

Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
Gij hebt uw hart geopend
opdat ik kan beminnen tot in het uiterste van de vlam.

Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen
en uw genade aanbieden
en al lovend het kwaad overwinnen.
Tot het uiterste mag ik ten dienste staan,
waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen.

Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
In uw geopend hart leer ik beminnen tot in het uiterste van de vlam.
Dat om een mensenhart te winnen
ik moet beminnen.
Liefde tot het uiterste.

Dom Bernardus Peeters OCSO
Abt Trappistenabdij Koningshoeven



Juli

Heer Jezus,
wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven,
voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd
en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd.

Wij danken U voor het getuigenis
van de heilige Martelaren van Gorcum
die ons in het geloof zijn voorgedaan.
Op hun voorspraak vragen wij:

dat wij kracht en moed putten uit de heilige Eucharistie,
het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid;

dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen
en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren;

help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie,
en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde.

Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt gehoord,
en dat in ons midden mensen zich beschikbaar stellen
voor het dienstwerk van priester of diaken,
voor het leven als gehuwde of als religieus.

Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

Mgr. J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Foto: H. Mis in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum te Brielle b.g.v. de
Nationale Bedevaart (foto: Jan Peeters)

Augustus

In de stilte
die mij aanraakt
hoor ik uw stem
ik open mij
en luister
voel uw kracht
als Grond van mijn bestaan
gedragen



ik durf op te staan
te gaan
naar waar uw stem mij brengt
bij mensen
verloren in de chaos
van het leven
en ben bij hen
vanuit uw kracht
Ik-zal-er-zijn.
en zij staan op
en gaan uw weg

ik bid
geef anderen
met mij
eenzelfde kracht
er te zijn
voor de ander
verloren in de chaos
van het leven
opdat uw rijk van liefde
groeit in ons
en om ons heen
een wereld van
Liefde, Adem, Licht

Zr. Ancilla Martens
Overste Franciscanessen van Etten – Etten-Leur

September

Aan het begin van het studiejaar

Goede Vader,
na een ontspannende vakantie
pakken wij de draad weer op.
Laat ons,
in kracht van uw Geest,
mensen zijn die aan onze roeping tot navolging van Christus
gehoor geven.

Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- en diakenkandidaten
en onze kandidaat religieuzen
Zegen hen met uw wijsheid.
Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de traditie
van onze geloofsgemeenschap
mogen indrinken.
En zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in het geloof.

Vader,
geef onze kandidaten uithoudingsvermogen.
Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of het onderling samenleven
de moed niet verliezen maar volharden.

Heer God.
wij bidden U
dat onze kandidaten steeds meer mogen groeien in verbondenheid
met Jezus Christus.
uw uitgestoken hand naar deze wereld,
bron van licht voor alle mensen.

Maak ons allen tot open, ontvankelijke gelovigen
die uw licht doorgeven aan elkaar.

Wij vragen het u in verbondenheid met Christus,
de Emmanuel: God-met-ons
Amen

Mgr. G.J.N. de Korte
Bisschop van 's-Hertogenbosch



Oktober

Levende God,
die U niet opdringt maar in uw liefde zwijgt
en op ons wacht,

U die achter mijn woorden luistert
en in de stilte tot mij spreekt,
hoe ervaar ik dat U mij kent en roept?

Hoe ontdek ik wat U van mij verlangt,
U die aan al mijn beelden en gedachten voorbij bent?

Levende, liefhebbende God,
adem in mij.
Sta op in mij.

Laat mij wat ik buiten mij zoek
vinden in mijzelf:
dat ik werk van uw handen ben,
onverwoestbaar uw geliefde kind,
drager van uw beeld
en naar U toe geschapen.

Laat mij beantwoorden aan uw stille stem in mij.
Maak mij zuiver van hart,
dat ik mij afstem op uw aanwezigheid,
dat ik mijzelf niet groter maak
en ook niet kleiner
dan ik ben in het licht van uw ogen.

Liefdevolle God,
die op ons wacht,
zegen mij en zegen allen
die uw roepstem proberen te onderscheiden,
dat wij naderen tot u
en ieder op onze eigen plaats en wijze
leven uit liefde voor uw liefde.

In het voetspoor van uw geliefde Zoon,
de Levende in ons midden,
Jezus Christus, de Heer.
Amen.

Zr. Angela Holleboom OSC
Abdis van de zusters Clarissen te Megen



Foto: Peter van Mulken

November

God, wij danken U voor de heilige Willibrord
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer.
Amen

Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Afbeelding: H. Willibrord





December

God van alle vertroosting en vervulling van al onze verwachtingen, in deze periode op weg naar Kerstmis zien wij uit naar de komst van uw Zoon, de doorbraak in de geschiedenis en het nieuwe begin. Tot verwondering van de engelen hebt u Hem naar onze aarde gezonden en Hem laten delen in het menselijk leven. Hij begon zijn leven in een kribbe.

Bij de doop heeft Jezus zijn roeping verstaan en begon Hij aan de verkondiging van zijn Rijk. Hij trok door het land, verkondigde en bewerkte wonderen van genade. Hij maakte indruk en velen gingen achter Hem aan.

Wij bidden in deze tijd van verwachting om uw Geest die jonge mensen tot levenskeuzes aanzet en inspireert. Laat jongens en meiden zich verdiepen in het geloof, zodat zij hun eigen roeping en levensopdracht ontdekken. Wij bidden dat zij zich willen inzetten voor de verkondiging van het Rijk Gods.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer op wie wij alle hoop hebben gesteld en die nu met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Mgr. C.F.M. van den Hout
Bisschop van Groningen-Leeuwarden

Januari

Wij danken U voor uw schepping waar wij deel van zijn.
Wij danken U dat wij ons vrij mogen bewegen
in deze door U geschapen wereld.
Wij danken U voor onze zintuigen,
dat we kunnen horen,
dat we kunnen zien,
dat we kunnen voelen,
dat we kunnen ruiken,
dat we kunnen proeven.

Wij vragen U
open onze ogen, onze oren,
onze zintuigen voor uw aanwezigheid.
Dat we in en bij alles wat op ons afkomt en ons meevoert
uw stem horen, uw aanwezigheid verstaan
en dat we ons zonder vrees aan U toewijden en U dienen,
ook tegen de stroom in.

Dat we onze naasten recht doen,
eerbiedig omgaan met zuster, moeder aarde
en vreugde vinden in onze toewijding aan U
en in het navolgen van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Rob Hoogenboom OFM
Overste van de Minderbroeders Franciscanen – Amsterdam



Februari

Heer, zie naar uw Kerk
Uw kudde is uitgedund en verzwakt,
veel van uw kinderen lopen verloren.
Verward door stemmen die twijfel en verdeeldheid zaaien.
Verleid door stemmen die wegen naar geluk voorspiegelen,
die dood lopen.
Gewond door angst, verdriet en zorgen,
die geloof en liefde doen bekoelen.

Heer, onze hoop is gevestigd op U
Op uw belofte dat U met uw Kerk zult zijn tot aan het einde van de tijd.
Op uw woord dat U uw Geest zult uitstorten, als wij dat van U vragen.
Op uw verzekering dat U arbeiders zult sturen, als wij U daarom smeken.

Heer, hoor ons gebed
De velden staan meer dan ooit wit voor de oogst.
De wereld heeft nood aan uw Woord van waarheid en barmhartigheid.
De Kerk heeft priesters nodig
die in uw Naam en uw Persoon uw volk voeden
met de bovennatuurlijke, helende en vergevende kracht
van uw sacramenten.

Heer, wees ons genadig
Wek in het hart van vele jonge mensen het verlangen
U te dienen in hun medemensen.
Schenk nieuwe priesters aan uw Kerk, die willen zijn als U.
Schenk uw Kerk diakens, religieuzen en lekenmissionarissen
die vurig verlangen
op weg te gaan om te verkondigen, te bidden en te redden.
Mensen die echt bekommerd zijn om zoekende zielen
terug te voeren naar U,
de enige Bron van alle Licht, Leven en Liefde.

Moge Maria, de Moeder van alle mensen en volkeren,
de Moeder heel bijzonder ook van de priesters,
onze machtige Voorspreekster zijn.

Mgr. J.M. Punt
Bisschop van Haarlem–Amsterdam





Maart

Geduldige God,

U roept mij
in de stilte van uw Woord
in het gebeuren van alledag
in het gezicht naast mij.

U fluistert,
wacht op mij
op mijn antwoord
op mijn inzet
op mijn uitgaan naar U.

Als ik aarzel,
spreekt U mij opnieuw toe
in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha,
in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken,
tot het uiterste gegaan
om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag
aan U.

Zr. Martha Verstraeten OSB
Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout

April

Barmhartige Vader, Gij hebt mij geschapen
naar uw beeld en gelijkenis
en het verlangen naar U ligt diep in mijn hart.
Ik weet dat ik beperkt en zwak ben,
maar ik verlang naar leven dat onbegrensd is.
Soms heb ik me afzijdig en op de vlakte gehouden,
en toch gaat uw hart altijd naar mij uit
en nodigt Gij mij uit in de diepte te gaan.

Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een storm,
een aardbeving of een groot vuur,
waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen,
maar als een zachte bries.
Soms denk ik: dat is niet eerlijk,
waarom horen anderen niet wat ik hoor?
Maar ik weet dat Gij kijkt naar het hart,
en niet zoals mensen elkaar zien.

In het leven van uw Zoon Jezus geeft Gij mij hoop en moed
en in zijn dood en verrijzenis weet ik me geroepen
te delen in uw goddelijk leven.
Geef mij liefde om met meer vertrouwen
de weg te gaan met uw Zoon,
maak mij meer gevoelig voor uw Geest.
Amen

Mgr. J.W.M. Liesen
Bisschop van Breda



Colofon

Maart 2018

Dit is een uitgave van het Interdiocesaan Roepingen Overleg.

Teksten:

De bisschoppen van de zeven Nederlandse bisdommen

Vijf oversten van orden en congregaties

Drs. P. Kuipers

Voor bijbestellingen en reacties:

Huis van de Roeping, KNR

Pierre Humblet

Postbus 111

5201 AC Den Bosch

T: 073 – 69 21 314

E: roepen@knr.nl

Kijk voor informatie ook op:
www.huisvanderoeping.nl

Huis van de Roeping



Doel van het *Huis van de Roeping* van de KNR – de koepelorganisatie van de Nederlandse religieuzen – is het ondersteunen van mensen in het vinden en gaan van de weg van hun roeping.

We leven in een samenleving met een toenemende ontkerkelijking. Mensen groeien nauwelijks meer op in gezinnen met een kerkelijke cultuur. Zetten ze de stap richting religieus leven, dan wijken ze daarmee meestal sterk af van hun achtergrond, of dat nu de thuisbasis is of de overheersende jongerencultuur.

Omdat wij zien dat het voor jonge mensen moeilijker wordt om in die voor hen ‘vreemde’ wereld van het religieuze leven hun plek te vinden, reikt het Huis van de Roeping daarbij hulp aan.

Het biedt daarvoor een traject aan dat mogelijkheden biedt om de eigen religieuze roeping te onderzoeken door:

- verkennende gesprekken;
- informatie;
- oriëntatiedagen;
- persoonlijke begeleiding;
- het bezoeken van meeleefplekken van religieuze gemeenschappen.

Contactgegevens:

Huis van de Roeping, KNR

Postbus 111 – 5201 AC – Den Bosch

Pierre Humblet

073 – 69 21 314

Mailen: roepen@knr.nl

www.huisvanderoeping.nl

Oriëntatieweekend

“Bloeien in gemeenschap”

Van 8 tot 10 juni 2018 in OOSTERHOUT



Religieus leven, broeder of zuster worden, is dat iets voor jou?

Een weekend van 8 tot 10 juni 2018 om stil te staan bij je verlangen, bij je roeping, bij je zoeken op de geestelijke weg. En kom zeker ook om anderen te ontmoeten die met dit soort vragen bezig zijn!

Wat is jouw hoop? Wat verwacht je? Hoe speelt bij jou de vraag naar religieus leven? Hoe weet je wat je weg in het leven is? Hoe maak je zo'n keuze? Waar loop je tegenaan?

Over dit soort vragen gaat dit weekeinde.

Praktische zaken:

- Graag aanmelden vóór 20 mei 2018 via roepen@knr.nl met een korte motivatie.
- Vermeld daarbij je leeftijd, adres en telefoonnummer.
- Ook als je een dieet hebt, even vermelden!
- Financiële bijdrage van 25 euro.
- Leeftijdscategorie: ca. 18 tot 35 jaar.
- Waar? Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout.
- Begeleiders: zr. Hildegard Koetsveld [Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout] en br. Fer van der Reijken [Franciscanen]

www.huisvandroeping.nl

Meer oriëntatiedagen vind je hier: www.knr.nl/roeping/agenda.asp

www.huisvandroeping.nl