

# Roepingenzondag 2016



Want Hij had oog voor mij



***12 Gebeden om roepingen 2016-2017***

# Voorwoord

## Roeping

Het jaar 2016 is door paus Franciscus uitgeroepen tot Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de manier waarop hij daarover spreekt, staat Gods barmhartige liefde voor ons mensen centraal. Die goddelijke barmhartigheid wordt ons voorgehouden als een “kracht die alles overwint, die het hart met liefde vervult en troost met de vergeving”. Maar deze barmhartigheid van God houdt ook een opdracht in. Wij, op onze beurt, zijn geroepen barmhartig te zijn ten opzichte van elkaar: “Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.” (Luc. 6, 36) Daarom werd “*Barmhartig als de Vader*” het motto van dit Heilig Jaar. Wij als religieuzen voelen ons daardoor aangesproken. In het Mission Statement van de KNR wordt niet voor niets benadrukt dat ‘religieuzen zich erop toeleggen Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid te beleven en gestalte te geven’. Hier gaat het ten diepste om onze religieuze roeping.

Dit boekje met roepingsgebeden wil hierbij aansluiten. Ook dit jaar hebben we twaalf vrouwen en mannen, staande in de traditie van het kloosterleven, gevraagd om vanuit hun eigen bewogenheid een roepingsgebed te schrijven. Zij geven tastend en zoekend woorden aan het verlangen hun leven geheel en al te geven en toe te wijden aan God en medemensen.

Wij danken alle zusters, broeders, fraters en paters die hun medewerking verleend hebben en een gebed hebben geschreven voor deze uitgave. Ieders eigen levensweg, ieders eigen religieuze traditie klinkt door in de gebeden. Speciale dank gaat uit naar zuster Delian de Brouwer SCMM, die ons met liefde toestond haar icoon van de *Moeder Gods van Barmhartigheid* op de kaft van dit boekje te gebruiken.

We reiken u deze gebeden aan om ter hand te nemen: persoonlijk, binnen de gemeenschap, bij gelegenheid van een bijeenkomst of ter opening van een vergadering. Wellicht ook u uitnodigend om zelf woorden te geven aan uw diepste roepstem.

Mag dit boekwerkje ons gebed om roepingen ondersteunen en inspireren, zodat er ook voor de toekomst mensen gevonden worden die binnen Kerk en samenleving Gods barmhartige liefde willen verkondigen en gestalte geven.

Februari 2016

*Pater Jan Hafmans CSsR*  
voorzitter Commissie Toekomst Religieus Leven KNR

# Icoon van Barmhartigheid

*Zuster Delian de Brouwer schreef een korte toelichting bij de door haar geschilderde icoon (afgedrukt op de omslag):*

Deze icoon plaatst de Moeder Gods van Barmhartigheid / Tederheid centraal. Zij heeft op een heel bijzondere manier haar roeping beantwoord en voltooid.

Bovenin is de Christus afgebeeld met uitgestrekte armen, als symbool dat iedereen welkom is, in ons hart, in ons huis en in de wereld. Vanuit de Blijde Boodschap is dat een uitnodiging voor iedereen, ongeacht ras, stand, religie of ideologie.

De blauwe cirkels geven de kosmos weer.

Aan weerszijden staan de Werken van Barmhartigheid afgebeeld en links in het midden Vincentius, die voor de spiritualiteit en de praktijk van Barmhartigheid een belangrijke inspirator is.

Zo wil deze icoon voor ons een rijke bron van bezinning en inspiratie zijn. Toen en straks, hier en nu, wereldwijd.

*Zuster Delian de Brouwer SCMM, iconograaf*

[www.iconenatelier.nl](http://www.iconenatelier.nl)

# Mei 2016

Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons en gaan wij U ter harte.

Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven, grond van ons bestaan.

Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert, dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:

Maak ons vrij voor U

schep in ons stilte en ruimte

in het rumoer van alledag

waarin wij uw stem kunnen horen.

De stem die ons roept tot een waarachtig leven in liefde geleefd.

Dan hoor ik mijn hartsverlangen:

‘Hier ben ik, uit uw genade wil ik leven,

in het voetspoor van uw Zoon Jezus, onze broeder en Heer,

wil ik gaan.’

Zend ons uit twee aan twee als uw leerlingen,

opdat de wereld verlicht moge worden

met uw vreugdevolle boodschap van liefde en compassie

waar velen naar hunkeren in ons gebroken mensenbestaan.

Dit vragen wij U door Christus, onze Heer.

*Pater René Dinklo O.P.*

*Provinciaal overste van de Nederlandse Provincie*

*van de Dominicanen – Berg en Dal*

# Juni 2016

Eeuwige, Nabije,

die mij tot hiertoe geleid hebt,  
blijf mij leiden op mijn levensweg,  
houd mij gaande  
met jouw wenkend perspectief  
van vrede en gerechtigheid.

Aan Jou vertrouw ik mij toe.  
Wees mijn stilte  
zodat ik openga in Jou;  
wees mijn verlangen  
zodat ik ontwaak in Jou;  
wees mijn waarheid  
zodat ik bewogen ben met Jou.

Voer me binnen in jouw wijdte en  
houd in mij de vlam van jouw liefde brandend  
voor al wat is en leeft,  
vandaag, morgen en al de dagen van mijn leven.

Amen

*Zuster Beatrijs Corveleijn OSC  
Zusters Clarissen – De Bron – Nijmegen*

# Juli 2016

Gebed voor jou die gewekt bent  
door een stem die je kent en niet kent.

De roep komt van alle kanten  
tot je merkt  
het is de echo van mijn hart  
vanuit een diepte waar ik niet bij kan.

Ja zeggen is niet niks.  
Onmiddellijk is dat voelbaar.

Weet je gesteund  
door gebed,  
dat je stapje voor je stapje  
de grote stap mag wagen.

We bidden voor je.  
ook al weten we net zo min als jij  
waar het allemaal heen zal gaan,  
wat er allemaal gebeuren gaat.

We weten, we hopen alleen dat het de stem is  
die voor jou levenslang  
levensvervullend zal zijn.

We wensen je dat toe,  
terwijl wijzelf verder gaan  
op diezelfde weg van gebed  
die jij nu aan het vinden bent.

*Broeder Alberic Bruschke OCSO  
Monniken Schiermonnikoog*

# Augustus 2016

O Allerheiligste Drie-eenheid,  
U hebt mij door uw macht uit het niets geschapen  
en aan mijn ziel gaf U de adel van uw beeld.

Als Verlosser hebt U mij geroepen  
toen ik machteloos en weerloos in de wereld stond.  
U kende mij veel beter dan ik mijzelf kende.  
U liet zien wat er verborgen lag in mijn hart  
en dat deed mij in U openbloeien.

Ik dank U dat U door uw liefde mij de kracht gaf  
aan uw roepstem te kunnen beantwoorden.  
Ik weet dat ik anders verloren was gelopen.

Ik vraag U:  
Kom in uw barmhartigheid ieder tegemoet die verloren loopt.  
Treed binnen in hun duisternis  
en verlicht hun harten met uw liefde  
opdat uw plan vervuld wordt dat U voor ieder al hebt voorbestemd.

Heer,  
breng hen in het volle leven;  
bij U is overvloedige verlossing tot heil van heel de wereld.

Amen

*Zuster Maria Alfonsa O.SS.R*  
*Zusters Redemptoristinnen – Klooster Mariëndaal – Partij-Wittem*

# September 2016

## Dankbaar op mijn levenspad

Lieve Heer,  
Ik dank U voor mijn leven en mijn roeping.  
Ik weet niet waartoe Gij mij geroepen hebt.  
Ik heb de weg voor mij niet gezien, noch ken ik mezelf.  
Ik had het verlangen om U te volgen,  
maar ik wist niet op welke wijze.

Heilige Geest,  
Ik dank U voor uw fluisterende inspiraties in mijn hart  
in tijden van onzekerheid en verwarring.  
Vaak waren er stenen op mijn pad en er waren tijden dat ik viel,  
maar U was er altijd om me te helpen.

Loop met mij mee o Heer  
door de donkerste nacht en de helderste dag,  
wees aan mijn zijde o Heer,  
houd mijn hand vast en leid mij op mijn levensweg.  
Help mij om de nevelen te doorboren die mijn hart bewolken,  
zodat ik met vertrouwen door kan gaan.

God,  
Vanaf de schoot van mijn moeder hebt U mij gekend en bemind,  
meer dan ik kan bevroeden.  
Help mij om U te zien in elke persoon die ik ontmoet.  
Moge mijn leven een weerspiegeling van uw goedheid en liefde zijn.

Amen

*Zuster Celine Chacko SSpS*  
*Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest – Amsterdam*

# Oktober 2016

## **Onzichtbare,**

Geef ons de moed méér en duidelijker te getuigen van onze liefde voor U, opdat ook mensen-van-deze-tijd opnieuw nieuwsgierig gemaakt worden naar al wat onzichtbaar is.

Dat zij en wij met uw hulp kans zullen zien het ego te overstijgen en een gevoeligheid te ontwikkelen voor een nieuw en/of intenser leven met U.

Dat zij en wij in plaats van toekomstplannen maken, met uw hulp leren inzien dat er reeds een plan is en dat het 'jezelf-overgeven-aan-dat-plan' minder energie kost en meer vreugde schenkt.

Bewerk in ons deze positieve ommekeer opdat U zichtbaar wordt in ieders leven. Uw liefde-voor-ons zichtbaar!

Amen

*Broeder Ad Vermeulen OFMCap  
Minderbroeders Kapucijnen – Tilburg*

# November 2016

## **Goede Vader,**

U die Abraham geroepen hebt om zijn land en zijn familie te verlaten en naar uw beloofde land te gaan, roep ook vandaag mensen, om voor U het vertrouwde achter zich te laten en op zoek te gaan naar de bestemming die U voor hen heeft.

## **Jezus,**

U die de jonge rijke man vol liefde aankeek en hem uitnodigde al het materiële los te laten, om helemaal vanuit uw liefde en in uw gemeenschap te leven, bevrijd ons van alle hebzucht en behoefte aan zekerheid om beschikbaar te zijn voor U en uw rijk.

## **Heilige Geest,**

U die ons verrast, ons leert te bidden, te getuigen en nieuwe wegen te gaan, blijf ons vernieuwen, doe ons groeien in liefde. Maak ons tot getuigen van de barmhartigheid van de Vader en van de eenheid en verzoening die door U mogelijk zijn. Vernieuw uw kerk en begin met mij.

Amen

*Zuster Ruth Lagemann  
Gemeenschap Chemin Neuf – Sint Paulusabdij – Oosterhout (Nb)*

# December 2016

## Barmhartige God,

Wij bidden U om nieuwe roepingen voor de evangelisatie.  
Wij bidden U om mensen die hun leven willen wijden  
aan de dienst van het evangelie.

Wij bidden U om ons verlangen te versterken om U te volgen.  
Geef ons een geest van wijsheid in de verkondiging van het evangelie.  
Geef ons een geest van vrijheid om te gaan waar onze missie nodig is.  
Geef ons een geest van gehoorzaamheid om trouw te blijven aan uw wil.  
Geef ons een geest van kuisheid om in onze roeping trouw te blijven aan U.  
Geef ons een geest van armoede om vrij van alle gehechtheid te zijn.  
Geef ons een geest van liefde om meer op U te lijken.  
Geef ons een geest van hoop om licht in de wereld te zijn.  
Geef ons een geest van geloof om te blijven vertrouwen op U.

Wij danken U voor het geschenk van ons leven en onze roeping.  
Bedankt voor alles wat U heeft gedaan en voor alles wat U blijft doen  
voor uw kinderen.

Amen

*Broeder Mauricio Meneses Santiago MCM  
Missionarissen van Christus Leraar – Utrecht*

# Januari 2017

God, onze Vader,  
dank voor het leven dat U ons schenkt.  
Maak ons hart stil om uw stem te kunnen horen  
in de Schrift,  
in onze medemens,  
in onze wereld van vandaag.



God, Bron van Leven,  
leer ons ruimte maken  
zodat ieder van ons tot leven komen kan;  
leer ons zo om tegen elkaar te zeggen:  
'ik wil dat jij er bent en leeft'.

Amen

*Zuster Christella Warini FSGM  
Zusters Franciscanessen van Denekamp*



# Februari 2017

## Gebed om roepingen

O God,  
U die wilt dat alle mensen zalig worden  
en tot de kennis van uw waarheid komen,  
zend werkers in uw wijngaard en laat niet toe  
dat uw kerk onbereikbaar wordt  
door gebrek aan priesters en religieuzen.

Verleen jonge mensen de genade  
om zonder dralen te antwoorden op uw stem.  
Inspireer hen om open te staan als U hen roept  
tot het priesterschap of het religieuze leven,  
om zo het Goede Nieuws van Christus te verkondigen  
en te bouwen aan uw kerk hier op aarde.  
Wek een missionaire geestdrift in hun hart.

Moge uw Heilige Geest in hun hart  
de genade van een religieuze roeping doen ontwaken  
en hen bezielen om de zending van Christus voort te zetten  
om het Evangelie te verkondigen tot de grenzen van de aarde.  
Verleen hen de bereidheid en de edelmoedigheid  
om hun leven volledig te wijden aan uw dienst.  
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Maria, Moeder van de kerk en toonbeeld voor iedere roeping,  
bid voor ons.

*Pater John Onoja CSSp*  
*Congregatie van de Heilige Geest – Missionair Team Eindhoven*

# Maart 2017

Jij, niet te weerstaan,  
wijkende liefde,  
ontworteld raken,  
gaan niet wetend waarheen.

Woestijn,  
zuiver zwijgen?  
Ontmaskerd worden,  
bidden om niet.

Verlangen  
eens te worden hoe Jij bent:  
stil, eenvoudig, echte liefde,  
eindeloos vergeven.

Jouw rots,  
te steil voor mij?  
Hopen, gespannen  
uitzien naar Jou.

Open mijn hart  
in ontvangst.  
Jij, die mijn geluk,  
mijn toekomst bent.

*Zuster Esther van de Vate TOC*  
*Orde der Karmelieten – Nijmegen*

# April 2017

## Roepingsgebed

*Je bent gezegend!  
Zalig zij die gelooft  
dat tot vervulling zal komen  
wat haar door de Heer gezegd is.  
(Lucas 1, 45)*

Almachtige Vader,  
ik geloof in U als schepper  
van hemel en aarde,  
van mij als mens,  
van mijn vertrouwen in U.  
U kent me beter dan wie ook.  
Maak me los van mijn eigenzinnigheid,  
geef me de kracht  
om in alle openheid  
vol barmhartigheid  
te doen wat U verlangt.  
Dan ben ik gelukkig met wie ik ben.

Heer,  
ik ben blij met uw liefde voor mij.  
Ik dank U voor al het mooie  
dat ik heb mogen ontvangen uit uw handen.  
Mijn dankbaarheid toon ik  
door me naar U toe te keren,  
U in de ander te herkennen en te dienen.

*Zuster Mariana Situngkir SCMM  
Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder  
van Barmhartigheid – Den Bosch*

# Huis van de Roeping



Dit gebedenboekje is een uitgave van het *Huis van de Roeping* van de KNR – de koepelorganisatie van de Nederlandse religieuzen. De redactie werd verzorgd door Pierre Humblet.

Doel van dit *Huis van de Roeping* is het ondersteunen van mensen in het vinden en gaan van de weg van hun roeping.

We leven in een samenleving met een toenemende ontkerkelijking. Mensen groeien nauwelijks meer op in gezinnen met een kerkelijke cultuur. Zetten ze de stap richting religieus leven, dan wijken ze daarmee meestal sterk af van hun achtergrond, of dat nu de thuisbasis is of de overheersende jongerencultuur.

Omdat wij zien dat het voor jonge mensen moeilijker wordt om in die voor hen ‘vreemde’ wereld van het religieuze leven hun plek te vinden, reikt het *Huis van de Roeping* daarbij hulp aan.

Het biedt daarvoor een traject aan dat mogelijkheden biedt om de eigen religieuze roeping te onderzoeken door:

- verkennende gesprekken;
- informatie;
- oriëntatiedagen;
- persoonlijke begeleiding;
- het bezoeken van meeleefplekken van religieuze gemeenschappen.

## Contactgegevens:

### **Huis van de Roeping, KNR**

Postbus 111 – 5201 AC – Den Bosch  
Pierre Humblet / Esther van de Vate  
073 – 69 21 314 / 073 – 69 21 333

Mailen: [roepen@knr.nl](mailto:roepen@knr.nl)  
[www.huisvanderoeping.nl](http://www.huisvanderoeping.nl)

[www.huisvandroeping.nl](http://www.huisvandroeping.nl)