

Roepingenzondag 2015



2015 – Jaar van het Godgewijde Leven

WAKE UP THE WORLD!

www.roepingenzondag.nl
www.huisvanderoeping.nl



Gebeden om roepingen 2015-2016

Voorwoord

Roeping

2015 is het jaar van het religieuze leven. Onder het motto: ‘Godgewijd Leven in de Kerk van vandaag: Evangelie. Profetie. Hoop’, zal wereldwijd aandacht gegeven worden aan het religieuze leven als een bijzondere roeping binnen de Kerk. Paus Franciscus laat niet na daarvoor alle aandacht te vragen.

De Commissie Toekomst Religieus Leven van de Konferentie Nederlandse Religieuzen wil hieraan graag een bescheiden bijdrage leveren. Ook dit jaar brengen we een boekje uit met roepinggebeden, geschreven door vrouwen en mannen, staande in de traditie van het kloosterleven. Zij geven tastend en zoekend woorden aan dat verlangen diep in hun hart, hun leven geheel en al te geven en toe te wijden aan God en medemensen.

Wij danken alle zusters, broeders, fraters en paters die hun medewerking verleend hebben en een gebed hebben geschreven voor deze uitgave.

Ieders eigen levensweg, ieders eigen religieuze traditie klinkt door in de gebeden.

Met enige schroom mogen wij over de schouders van de auteurs meekijken naar hoe zij broze woorden geven aan hun verlangen.

Elk gebed is gekleurd door de ervaring van vreugde en pijn, van dankbaarheid en onvermogen, van worsteling en een weg vinden om te mogen zijn wie men is: een geroepene door God.

We reiken u deze gebeden aan om ter hand te nemen: persoonlijk, binnen de gemeenschap, bij gelegenheid van een bijeenkomst of ter opening van een vergadering. Wellicht ook u uitnodigend om zelf woorden te geven aan uw diepste roepstem.

Mag dit boekwerkje ons gebed om roepingen ondersteunen en inspireren zodat er ook voor de toekomst mensen gevonden worden die Godgewijd willen leven in de Kerk, het evangelie doen, een profetisch geluid laten horen en zo HOOP en VREUGDE uitstralen.

Januari 2015

Pater Jan Hafmans CSSR
voorzitter Commissie Toekomst Religieus Leven – KNR

Mei 2015

Met vijf broodjes en twee visjes

*“Er is hier een jongen
die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft;
maar wat hebben we daaraan voor zo'n aantal?”
Joh 6, 9*

Heer,

Net als tweeduizend jaar geleden,
zijn er elke dag veel mensen die honger lijden,
mensen die honger naar vrede hebben,
mensen die honger lijden naar een ware blijdschap.
mensen die de zin van hun leven zoeken.

Ook vandaag vraagt U aan ons:

“Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?”

Heer, alles wat we hebben is niet voldoende
om zo'n groot aantal te voeden,
we hebben alleen maar vijf broodjes en twee visjes.
Maar voor U is dat voldoende
om ook vandaag het wonder van de broodvermenigvuldiging te laten
gebeuren.

Heer, neem ons leven,
neem alles wat goed is in ons,
neem onze goede intenties om een betere wereld te bereiken,
waarin we als broeders kunnen leven.

Heer, laat ons uw Stem horen
die ons uitnodigt om beschikbaar te zijn.
Doe ons met uw barmhartige ogen omzien naar onze medemensen.

Roep meer mensen om uit te delen van alles wat wij van U hebben gekregen
en op die manier uw Rijk in deze wereld op te bouwen.

Amen

Pater Pedro Ayala SDB
Salesianen van Don Bosco – Amsterdam

Juni 2015

Lieve God,

In dankbaarheid bidden wij
voor allen die reeds de stap gezet hebben
om U daadwerkelijk te volgen.

Ze moesten veel loslaten,
net als de eerste leerlingen die Jezus riep.
Ze gingen in op Uw Woord.

Maar lieve God,
we hebben meer mensen nodig.
Daarom bidden we
dat mensen mogen geïnspireerd worden
door Uw Blijde Boodschap.

Mogen ook zij Uw Stem horen
en de stap zetten om U daadwerkelijk te volgen
als religieuze, priester, diaken, gehuwde of godgewijde.

Lieve God,
zegen onze wereld met mensen
die geloven in Uw Evangelie,
en dat woord ook verkondigen bij hen die er niet in geloven.
Raak mensen aan met Uw oneindige Liefde
zodat ze U daadwerkelijk volgen.

Amen

Zuster Clara Dejaegher

Zusters Sacramentinen – Monasterium van het Heilig Sacrament – Halle

Juli 2015

Barmhartige Vader,

U hebt uw Zoon gezonden om ons uw liefde bekend te maken,
dankzij Hem zijn wij uw welbeminde kinderen geworden.
U bent ons nabij en leidt ons, zoals alleen U, Vader, dat kan,
met een volledig respect voor onze vrijheid.

Wij danken U, dat wij onze levensweg aan U toe mogen vertrouwen,
ons leven in uw handen mogen leggen.
Samen met Maria willen wij U ons ja-woord geven – bij voorbaat al –
op alles wat U van ons zult vragen.

Geef ons de moed en het vertrouwen om leerling van uw Zoon te worden,
om het Lam te volgen, waarheen Het ook gaat.
En als wij – op de tast – zoeken naar uw wil voor ons leven,
geef ons dan geduld en een open hart om naar U te blijven luisteren.

Geef dat wij uw Woord mogen verstaan,
zend mensen op ons pad, die uw instrument kunnen zijn,
zodat we uw roepstem kunnen verstaan en eraan beantwoorden,
want dankzij uw wil ontdekken wij het ware geluk dat geen einde kent.

Heer, wees ons nabij...

Pater Thomas Kremer CSJ
Broeders van Sint Jan – Willibrordushuis – Den Haag

Augustus 2015

*“Ik ben een zending op deze aarde;
daarom ben ik hier.” **

**Paus Franciscus, Evangelii Gaudium 273*

Heer,

U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere taak toe
die enkel ik in deze wereld kan vervullen.

De heilige Augustinus bad:

*“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen...
Laat mij alles wat mij overkomt, aanvaarden als van U...
en steeds verlangen U te volgen.”*

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze barmhartige Liefde.

Amen

*Zuster Mary Amata Mueller OP
Sint Rosa van Lima Klooster, Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard
(vertaling: Zuster Myriam Decock F.S.O. – zie gebed van december)*

September 2015

Eeuwige Vader,

U heeft in Christus driemaal de Heilige Petrus gevraagd of hij U liefhad.

Wij bidden U:

Door de kracht van uw Heilige Geest
en de moederlijke bescherming van de Maagd Maria,
breng iedere dag in uw geroepenen
zijn drievoudige Jawoord tot voltooiing.

Mogen zij door de kuise Christus te volgen

U met heel hun hart liefhebben.

Mogen zij door de gehoorzame Christus te volgen,

U met heel hun verstand liefhebben.

Mogen zij door de arme Christus te volgen,

U met al hun krachten liefhebben.

Mogen zij, overgegeven aan uw trouw

en gesteund door uw genade,

U altijd dienen met een vrij en dankbaar hart,

als blijde getuigen van de verrezen Christus.

Amen

Benedictinessenklooster 'Maria Tempel van de Heilige Geest' – Aalsmeer

Oktober 2015

God,

Uw liefde is uitgestort in mijn hart
toen ik in het sacrament van het doopsel
aan U werd toegewijd.

Genadevol hebt Gij mijn wezen geraakt,
en mij onomkeerbaar voor U gewonnen.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Als ik aarzel, en buiten U geluk wil vinden,
doe mij dan bidden:
hier ben ik, God, uw wil te doen is mijn vreugde.

Als mijn hart onrust voelt,
breng mij dan bij Jezus, de Goede Herder, die zegt:
kom tot Mij, en Ik zal u verlichting schenken.

Ik dank U voor uw vriendschap en uw trouw
die ik ontmoet in Jezus,
en in de broeders en de zusters die Hem volgen.

Vorm mijn hart,
maak het tot genegenheid en mildheid bekwaam.

Sterk mijn schouders
om het zachte juk en de lichte last
van standvastigheid in mijn roeping te bewaren.

Blijf met uw roepstem op mij inspreken.
Voltooi wat Gij in mij begonnen zijt.

Amen

Pater Pierre-Paul Walraet OSC
Orde der Kruisheren – Sint Agatha

November 2015

Heer,

Ik dank U voor mijn roeping.

Jong voelde ik me aangetrokken tot Jezus.

Naar school gaand groette ik Maria in de kloosternis:

Laat me zuster worden – vroeg ik stil.

Ik wist niet wat dat was.

Mijn biechtvader zei: *eerst met jongens uitgaan!*

O jee... Gauw naar een andere!

Nou, die zei precies hetzelfde.

Dus toen heb ik het eerlijk geprobeerd,

maar nee, uitmaken was de weg.

Jezus, U wachtte!

Wat hebt U mij altijd goed geleid.

U liet mij zien dat kloosterleven vallen is en opstaan,

je eigen wil loslaten,

steeds mijn hart richten naar uw Heilig Hart.

U laat U niet overtreffen.

Uw nabijheid maakt intens gelukkig.

Vervul ook nu jonge mensen met de moed en eenvoud die nodig is

om zich in de diepte van uw Barmhartige Liefde te werpen,

in de hoop dat wij U in de eeuwigheid

van Aangezicht tot Aangezicht aanschouwen.

O, zalige stonde! *Ren zo dat je wint!*

Laat uw Geest ons verlichten, dat bidden wij U,

Amen

Zuster M. Francisca Janssen O.S.S.S.

Zusters Birgittinessen – Abdij Maria Hart – Weert

December 2015

Heer,

Wij danken U voor de vele mannen en vrouwen die in het verleden, de door U geschonken godgewijde roeping hebben beantwoord en trouw hebben geleefd.

Wij danken U voor hun voorbeeld en toewijding die ons ook vandaag blijven inspireren.

Heer,

wij danken U voor de vele mannen en vrouwen die vandaag, hier en nu, de door U geschonken godgewijde roeping trouw leven op de plaats en met de taak die U in uw Plan voor ieder van hen heeft voorzien.

Bewaar hen iedere dag in de vreugde van hun verbondenheid met U door een maagdelijk, arm en gehoorzaam leven.

Heer,

wij danken U voor alle mannen en vrouwen die U in de toekomst nog roepen zal tot het godgewijde leven. Open hun hart om uw uitnodigende Stem te horen.

Vervul hen met de vrede en vreugde van een leven helemaal aan U gewijd. Mogen zij in U “die vreugde ontdekken die de wereld niet schenken kan” *

Amen

Zuster Myriam Decock F.S.O.

De geestelijke Familie ‘Het Werk’ – Merkelbeek

* Moeder Julia Verhaeghe

Januari 2016

‘Verborgen Rijkdom’

spiritualiteit van het Oosters Christendom.

God en Schepper van alles, wat zichtbaar en onzichtbaar is.

** Koning van de hemel * Trooster, Geest van de Waarheid
die overal tegenwoordig zijt en van alles vervuld is * Schatkamer van alle goeds,
* Gever van Leven, kom en verblijf in ons * zuiver ons van alle smet,
* red ons, Gij die alleen goed zijt **

[Openingsgebed uit het Byzantijns Liturgikon]

Uit liefde voor ons, hebt Gij uw Zoon gezonden
en door Hem is de cirkel doorbroken,
de dood overwonnen voor ALLE mensen ongeacht,
geloof, ras en maatschappelijke status, niemand uitgesloten.
God, Gij hebt mensen geroepen om uw beeld te zijn.

Geroepen om te bouwen aan een wereld
waarin mensen tot heilheid kunnen komen
en iedereen gelijke rechten heeft, 'n respectvolle bejegening.
Dat wij in vrijheid ons geloof kunnen belijden.
Dan ben je een zegen voor wie je ontmoet.

*zr. Delian de Brouwer SCMM
Zusters van Liefde – Moergestel*

Februari 2016

Heer, mijn God,

Hoe ontzaglijk bent U,
gehuld in een mantel van licht.
Als ik de hemel aanschouw, de maan, de zon, de sterren,
de vogels hoor tussen de takken,
de bronnen voel, die uitlopen naar beken,
de dieren zie, die U van voedsel voorziet,
van mensen hoor, die zich belangeloos voor anderen inzetten.

Wie ben ik dan, dat U mij aanziet en zelfs
mijn schoonheid begeert?
En dat U verlangt dat ik een volk,
een vertrouwd huis achter laat?
U bent schoon, God, niet ik,
Ik ben niet waard uw kind, uw vriend, genoemd te worden,
ik heb geen vastberaden geest, ben angstig,
ben niet nederig, wil geen dagloner zijn.

Maar U zegt in de stilte van mijn binnenste:
“Kom tot rust, ziel,
Ik heb het voor je voltrokken.
Ik draag je op mijn schouders.
Vliegen zul je.”

Amen

*Broeder Gabriel Baardman OSB
Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix – Chevetogne*

Maart 2016

Heilig Hart, bron van leven en van heiligheid,

Wij komen vandaag naar U
om veel en heilige roepingen af te smeken:

Priesters,

die Uw Aanwezigheid in de tabernakels
in alle hoeken der aarde vermenigvuldigen;
die door de sacramenten het genadeleven aan de zielen geven,
en Gods vergeving verlenen.

Geloofsverkondigers,

die door hun prediking
Uw Waarheid, Goedheid en Schoonheid
laten zien aan allen die U nog niet kennen.

Religieuzen,

die door de barmhartigheid en liefdewerken
uw Gelaat tonen aan armen, zieken en alle soort noodlijdende mensen.

Contemplatieve zielen,

die U onophoudelijk het loffer en aanbidding aanbieden
en U beminnen en troosten,
ook voor al degenen die U niet loven en beminnen.

Roept mannen en vrouwen, die zich inzetten naar uw verlangen
zonder zich inspanningen te besparen,
die in een innige vereniging met U leven,
die voor ieder mens en voor de hele wereld ten beste spreken.

Amen

Zr. Trinidad Ibarra SSVM

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará

Priorij 'Regina Pacis' – Valkenburg aan de Geul

April 2016

Vele wegen, één leven.

Kies voor die ene weg, die weg die alleen jij te gaan hebt.
Kies voor die ene, je kunt er geen twee nemen.

Er is meer dan voldoende afleiding onderweg,
veel wat je hol maakt van binnen
en vervreemd van jezelf, van de Weg die met je meegaat.

Er zijn zoveel wegen in het leven die je verraden,
nergens naartoe brengen en laten verdwalen.

Verdwaal niet, maar kies je Wegwijzer. Je innerlijk kompas.
Kom er achter wie je bent, wat je voelt en leef je droom!
Weet wie je mag zijn in de ogen van de Ene, meer is niet nodig.

Een naam heb je gekregen, een opdracht, een doel,
daarbij hoort jouw gezicht, jouw leven, het is een geschenk.

Luister naar Hem, volg zijn spoor, durf de sprong te maken
en kies voor Hem, onvoorwaardelijk; raap al je moed bij elkaar.

Er zijn duizenden wegen, maar die ene weg is voor jou.
Kies dan die ene weg en weet, daar wacht geluk op jou, God!

Emile Gerards OFM

Minderbroeders Franciscanen – Megen

Huis van de Roeping



Dit gebedenboekje is een uitgave van het *Huis van de Roeping* van de KNR – de koepelorganisatie van de Nederlandse religieuzen. De redactie werd verzorgd door Pierre Humblet.

Doel van dit *Huis van de Roeping* is het ondersteunen van mensen in het vinden en gaan van de weg van hun roeping.

We leven in een samenleving met een toenemende ontkerkelijking. Mensen groeien nauwelijks meer op in gezinnen met een kerkelijke cultuur. Zetten ze de stap richting religieus leven, dan wijken ze daarmee meestal sterk af van hun achtergrond, of dat nu de thuisbasis is of de overheersende jongerencultuur.

Omdat wij zien dat het voor jonge mensen moeilijker wordt om in die voor hen ‘vreemde’ wereld van het religieuze leven hun plek te vinden, reikt het *Huis van de Roeping* daarbij hulp aan.

Het biedt daarvoor een traject aan dat mogelijkheden biedt om de eigen religieuze roeping te onderzoeken door:

- verkennende gesprekken;
- informatie;
- oriëntatiedagen;
- persoonlijke begeleiding;
- het bezoeken van meeleefplekken van religieuze gemeenschappen.

Contactgegevens:

Huis van de Roeping, KNR

Postbus 111 – 5201 AC – Den Bosch

Pierre Humblet / Esther van de Vate

073 – 69 21 314 / 073 – 69 21 333

Mailen: roepen@knr.nl

www.huisvanderoeping.nl

www.huisvandroeping.nl