

In samenwerking met de bisdommen organiseert de KNR dit jaar voor de derde keer een Nationale Roepingenweek. Die wordt gehouden van 7 t/m 13 november. In verband daarmee verspreiden we in deze periode op elke werkdag materiaal ter overweging, met telkens een roepingsgebed, een link naar een filmpje, een persoonlijk roepingsverhaal en verwijzingen naar concrete activiteiten. Dit bericht is het zesde. De eerdere vindt u [hier](#).

Landelijke gebedskaart



Voor deze week is een landelijke gebedskaart gemaakt. Deze is via deze link te downloaden en af te drukken:

www.knr.nl/agenda/roepingenweek

Video van de dag

In 2021 vieren de zusters Clarissen in Megen dat hun gemeenschap 550 jaar bestaat, waarvan 300 jaar in Megen.

We mogen deze week de zeven filmpjes gebruiken die zij maakten voor hun jubileumjaar. Zij schreven er telkens een stukje toelichting bij. Hier volgt het zesde daarvan.

“Franciscus bad onderweg vaak zingend en spelend, met behulp van twee gekruiste boomstokken kon hij zijn zang als met vioolspel begeleiden. Zang en muziek klinken in onze liturgie, zingen is dubbel bidden. De melodie houdt de inhoud makkelijker vast en blijft met ons meegaan de dag door, ons leven door. Zo krijgen we de kans te bidden zonder ophouden, altijd te waken en te bidden.”

[Link naar de zesde video](#)

Roepingsgebed

Gebed voor jou die gewekt bent door een stem die je kent en niet kent.

De roep komt van alle kanten tot je merkt het is de echo van mijn hart vanuit een diepte waar ik niet bij kan.

Ja zeggen is niet niks. Onmiddellijk is dat voelbaar.

Weet je gesteund door gebed, dat je stapje voor je stapje de grote stap mag wagen.

We bidden voor je. ook al weten we net zo min als jij waar het allemaal heen zal gaan, wat er allemaal gebeuren gaat.

We weten, we hopen alleen dat het de stem is die voor jou levenslang levensvullend zal zijn.

We wensen je dat toe, terwijl wijzelf verder gaan op diezelfde weg van gebed die jij nu aan het vinden bent.

*Broeder Alberic Brusckke OCSO
Monniken Schiermonnikoog
(KNR – Bundel Roepingsgebeden 2016)*

Religieus Leven vandaag – Broeder, Zuster, wie ben je?

Wat is religieus leven vandaag? Met die vraag is de KNR dit jaar aan de slag. Niet door het zoeken naar een juridische definitie, maar door deze vraag te stellen aan de religieuzen zelf. Hoe zien zij het religieuze leven? Wat is voor hen belangrijk en wat maakt dat zij zichzelf religieus noemen? De antwoorden op deze vragen hebben geleid tot een aantal mooie, persoonlijke portretten, die te vinden zijn [op onze website](#). Wij bevelen die van harte aan als middel voor geïnteresseerden om hun eigen roeping aan te spiegelen.



Roepingsverhaal van de dag

Ik kom om uw wil te doen

Ik ben afkomstig uit China, formeel een soort seculiere samenleving. Toch wordt religie en geloof daar niet gezien als iets dat privé is. Wij, gelovigen en niet-gelovigen, mogen er gewoon over praten. Over het geloof leren wij echter niet op de publieke school, maar van ouders en van medegelovigen in de kerk.

Zelf ben ik geboren en getogen in een katholieke familie en opgegroeid in een katholiek dorp, waar mensen – oud en jong – allemaal dagelijks naar de kerk gaan. Samen bidden ze daar en belijden en beleven ze hun geloof. De kerk blijft zo groeien en bloeien.

Daar kwam toen ik een tiener was, mijn roeping vandaan om priester te worden, God en medemensen te dienen. Dat trok me aan als boeiend en zinvol. Dit juist omdat aan de ene kant het geloof een persoonlijke zaak is, en aan de andere kant een sterk gezamenlijk aspect heeft, waaraan het in onze samenleving ontbreekt.

Iedereen die in Jezus' naam gedoopt is, is geroepen tot getuige en verkondiger van Zijn boodschap. Maar voor ons als missionarissen is er iets meer. Wij dienen niet ontmoedigd of beschaamd te zijn over ons geloof, of er enkel over te praten. Wij zijn uitgedaagd om het met inzet, innerlijke vreugde en een diepe spiritualiteit te beleven, en dat met anderen te delen.

Voor mij als jonge missionaire religieus ligt daarin mijn roeping in deze gesecculariseerde wereld. Dat voedt ook dagelijks mijn gebed:

Gebed

*Heer, wees mij genadig,
geef mij moed, geef mij kracht.
Ik kom om uw wil te doen.*

Amen.

*Pater Vincent Wang SVD
Gezelschap van het Goddelijk Woord – Teteringen*

De roepingsverhalen die we hier opnemen zijn afkomstig uit de bundel *Reality. God heeft jou voor ogen*, in 2017 gepubliceerd door de KNR. Klik [hier](#) om te downloaden of bestel hem via secretariaat@knr.nl.

Concrete Activiteiten gedurende deze week

Diverse kloosters organiseren deze week speciale activiteiten of er wordt gebeden voor roepingen. Die hebben we in de Agenda Roepingenweek opgenomen. Klik voor details op deze link:

[Agenda Roepingenweek 2021 – Religieuzen](#) – Zie ook: [Overzicht van activiteiten van de bisdommen](#)

Zelf je roeping verkennen?

Heb je vragen rond je eigen roeping? Vraag dan om een oriënterend gesprek via cpr@knr.nl.

Meer informatie: [Huis van de Roeping – KNR](#)

Ook na deze roepingenweek kun je vaak deelnemen aan momenten van oriëntatie.

[Een overzicht staat permanent hier.](#)

knr Nationale Roepingenweek – Agenda							
Dagelijks verspreiden we een roepingsgebed, een video en een roepingsverhaal via website, onze sociale media en email. Wil je die mails ontvangen?							
Zaterdag 06-11 10.30 - 15.30 uur – Gedult – Kerkme- kingdag van de Kamer – Biscoper Vanaf 15.00 uur – Huis van de Kerkmeerkings- middag bij de Trappisten in Arnhem	Zondag 07-11 10.30 uur – Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping	Maandag 08-11 10.30 uur – Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping	Dinsdag 09-11 We vestigen speciaal de aandacht op het project ‘Huis van de Kamer’	Woensdag 10-11 Doe dit zertje we de schrijfwijze op het project ‘Huis van de Kamer’	Donderdag 11-11 12 tot 18.10 uur – Bijzondere Aankomst Eucharistische aandacht rond Roeping	Vrijdag 12-11 12 tot 18.10 uur – Bijzondere Aankomst Eucharistische aandacht rond Roeping	Zaterdag 13-11 Vanaf 11.15 uur – Dinsdag roepingsdag voor (jonge) mannen en vrouwen met belangstelling voor het domein van kloosterleven Dinsdag roepingsdag voor (jonge) mannen en vrouwen met belangstelling voor het domein van kloosterleven
8 van 7 November – Come and See weekend bij de Scheidtoren Medelven met de moeder, gebed, receptie en reunio Valkenburg aan de Geul	Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping	Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping	Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping	Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping	Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping	Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping	Stadsklooster Sint Dionysius, Den Bosch – 17.30 uur veepers met gebed roeping
	17.35 uur in de Bijzondere Aankomst Veepers met teksten van pater Eymard, de stichter van de Sacramentijnen, en een gebed voor roepingen	18.15 uur in de Bijzondere Aankomst Veepers met teksten van pater Eymard, de stichter van de Sacramentijnen, en een gebed voor roepingen	18.15 uur in de Bijzondere Aankomst Veepers met teksten van pater Eymard, de stichter van de Sacramentijnen, en een gebed voor roepingen	18.15 uur in de Bijzondere Aankomst Veepers met teksten van pater Eymard, de stichter van de Sacramentijnen, en een gebed voor roepingen	18.10 uur in de Bijzondere Aankomst Veepers met teksten van pater Eymard, de stichter van de Sacramentijnen, en een gebed voor roepingen	18.10 uur in de Bijzondere Aankomst Veepers met teksten van pater Eymard, de stichter van de Sacramentijnen, en een gebed voor roepingen	17.35 uur in de Bijzondere Aankomst Veepers met teksten van pater Eymard, de stichter van de Sacramentijnen, en een gebed voor roepingen

Naast deze activiteiten worden er ook tal van aandachtsmomenten georganiseerd door de Nederlandse Bisdommen. Zie: www.knr.nl/agenda/roepingenweek/