

In samenwerking met de bisdommen organiseert de KNR dit jaar voor de derde keer een Nationale Roepingenweek. Die wordt gehouden van 7 t/m 13 november. In verband daarmee verspreiden we in deze periode op elke werkdag materiaal ter overweging, met telkens een roepingsgebed, een link naar een filmpje, een persoonlijk roepingsverhaal en verwijzingen naar concrete activiteiten. Dit bericht is het vierde. De eerdere vindt u [hier](#).



Landelijke gebedskaart

Voor deze week is een landelijke gebedskaart gemaakt. Deze is via de link hieronder te downloaden en af te drukken:

www.knr.nl/agenda/roepingenweek

Video van de dag

De zusters Clarissen in Megen maakten voor hun jubileum in 2021 zeven filmpjes die we deze week mogen gebruiken. Zij schreven er telkens een toelichting bij. Hier volgt het vierde daarvan.

“In gebed en meditatie krijg je de tijd om het verlangen van God naar jou en jouw verlangen naar God te laten groeien en tijd om in en met jezelf heel de wereld met al haar noden aan God toe te vertrouwen. In de stilte kunnen wij opengaan voor de ingevingen van Gods Geest, de Levendmaker.”

[Link naar de vierde video](#)

Project eNovice

In januari 2021 zijn de Trappisten van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot gestart met het multimediale platform ‘[eNovice](#)’, dat zich presenteert als een digitaal



noviciaat. Mannen met belangstelling om monnik te worden, worden uitgenodigd zich hiervoor aanmelden. Het omvat onder meer een website met infovideo's over de weg naar het kloosterleven. Ook krijgen kandidaten inspiratiemails, kunnen zij online lessen volgen en is er een e-novicenmeester beschikbaar. Abt Bernardus Peeters van de abdij schreef: “Voor vrijwel al onze nieuwe medebroeders is Google een onmisbare gids geweest. Daarom was het logisch om zelf ook een digitale stap naar voren te zetten.” Er was meteen veel respons op dit initiatief.

Wilt u meer weten? Kijk dan op: [Trappisten openen digitaal noviciaat](#).

Roepingsgebed

In de stilte
die mij aanraakt
hoor ik uw stem
ik open mij
en luister
voel uw kracht
als Grond van mijn bestaan
gedragen

ik durf op te staan
te gaan
naar waar uw stem mij brengt
bij mensen
verloren in de chaos
van het leven
en wees bij hen
vanuit uw kracht
Ik-zal-er-zijn.
en zij staan op
en gaan uw weg

ik bid
geef anderen
met mij
eenzelfde kracht
er te zijn
voor de ander
verloren in de chaos
van het leven
opdat uw rijk van liefde
groeit in ons
en om ons heen
een wereld van
Liefde, Adem, Licht

Zr. Ancilla Martens
Overste Franciscanessen van Etten
Etten-Leur

Roepingsverhaal van de dag

Mijn hart lag bij Hem die van mij houdt

Voor mij betekent ‘roeping’ twee indringende vragen:

“Wie is Jezus?” en “Hoe kan ik met Hem zijn?”

De woorden “de leerling die Jezus liefhad” (Joh. 19,26)

ervaar ik als de manier waarop Jezus mij ziet

en de reden waarom Hij verlangde dat ik met Hem mee zou gaan.

In mijn tienerjaren was het leven niet altijd makkelijk.

Elke familie heeft zijn problemen,

en middelbare scholen helpen niet vaak bij persoonlijke groei.

Maar, zoals in het Evangelie, wist Jezus mij heel vaak te vinden

in kleine, stille momenten,

zoals bij Eucharistische aanbidding in mijn parochiekerk,

of via een vriendin die mij uitnodigde om bij Youth 2000 te komen,

waar je zonder geld gewoon aan mocht komen met je slaapzak voor een

weekend aanbidding, lofprijzing en mooie momenten met andere jongeren.

Als je 18 bent sta je vaak voor keuzes

en het was voor mij duidelijk geworden dat mijn hart bij Hem lag.

Toen ik de broeders had ontmoet, zag ik dat dat mannen waren die

helemaal doordrongen waren van datgene dat ik diep in mijn hart had...

namelijk Jezus die van mij houdt.

Gebed

Heer Jezus, wees barmhartig met mij,

toon mij uw gezicht van liefde en vreugde.

Laat mij u kennen in uw hart en uw blik,

laat mij leven als uw vriend en beminde leerling.

Ik dank u, Jezus, dat u van mij houdt. Amen.

Broeder John Mary Jesus Ashfield

Broeders van Sint Jan – Utrecht

De roepingsverhalen die we hier opnemen zijn afkomstig uit de bundel *Reality. God heeft jou voor ogen*, in 2017 gepubliceerd door de KNR. Klik [hier](#) om te downloaden of bestel hem via secretariaat@knr.nl.

Concrete Activiteiten de komende dagen

Diverse kloosters organiseren deze week speciale activiteiten of er wordt gebeden voor roepingen. Die hebben we in de Agenda Roepingenweek opgenomen. Klik voor details op deze link: [Agenda Roepingenweek 2021 Religieuzen](#). Zie ook: [Overzicht activiteiten Bisdommen](#).



Heb je vragen rond je eigen roeping?

Vraag dan via cpr@knr.nl om een oriënterend gesprek.