

30 JAAR



STRAATPASTORAAT
— DEN BOSCH —

ZATERDAG 2 OKTOBER 2021

Gezellige BRADERIE in de KLOOSTERTUIN!

30 JAAR STRAATPASTORAAT

locatie: van der Does de Willeboissingel 12, Den Bosch

10 UUR: WELKOM IN DE KLOOSTERTUIN

- Kraampjes met lekkers & moois. Gemaakt door mensen van Stichting Loods
- Kraampjesmet 2e hands spullen Vincentius Vereniging
- Informatie over het Straatpastoraat
- Het luisterende oor van de Staatpastor en haar vrijwilligers

13 UUR: DE KRACHT VAN HET VERTELLEN

Straatpastor Lianne van Oosterhout beschrijft haar bijzondere werk als straatpastor

15.30 UUR: VIERING 30 JAAR STRAATPASTORAAT

Viering in de kloosterkerk

16 UUR: RECEPTIE

Aansluitend aan de viering, voor genodigden



OVER HET STRAATPASTORAAT

Het Straatpastoraat Den Bosch is een organisatie die vanuit de katholieke beginselen een luisterend oor en een helpende hand wil zijn voor dak- en thuislozen in Den Bosch en omstreken ongeacht hun levensbeschouwing, land van herkomst en achtergrond.

Het straatpastoraat is er dus voor ieder die dakloos is en buiten moet slapen en voor de thuislozen die wel een dak boven hun hoofd hebben maar moeite hebben hun eigen leven op te bouwen.

De hoofdtaak van de straatpastor is een luisterend oor bieden en hiermee aandacht bieden aan de gehele mens en al wat er speelt in het leven. Het luisteren naar het levensverhaal blijkt een goede ondersteuning te zijn om verder te gaan op het levenspad. Hoe hobbelig en grillig dat ook kan zijn.

In het Stadsklooster San Damiano houdt de straatpastor op donderdagmiddag spreekuur en op de eerste zaterdag van de maand is er een viering om 15.30 uur.

VAN HARTE WELKOM!

Deze dag organiseren wij in samenwerking met:

