



Bijeenkomsten Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis najaar 2021 'De Griekse kerkvaders. Een bloemlezing'

Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden`. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis, najaar 2021 is 'De Griekse kerkvaders. Een bloemlezing'.

Er is voor dit Leerhuis een keuze gemaakt uit hun werken, die we als een bloemlezing aanbieden. De teksten gaan over verschillende onderwerpen. Over het martelaarschap, over het Doopsel, over het Paasfeest, over de Incarnatie *et cetera*. We lezen die teksten tijdens de bijeenkomsten en gaan erover in gesprek. Waar ze ons wellicht inspireren of toch verder van ons blijken af te staan.

Locatie: Grote Kerk van de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch,
Kerkstraat 20, 5211 KG 's-Hertogenbosch

Data: vier donderdagavonden: 9 september, 30 september, 21 oktober en
18 november a.s. De avonden duren van 19.45 uur tot 22.00 uur

Kosten: € 60 (incl. reader, koffie/thee)

Opgeven: secretariaat@oecumene.nl, (073) 737 00 26

U ontvangt bij opgave een factuur. Toelating tot het Leerhuis geschiedt op volgorde van aanmelding + betaling

Met een hartelijke groet,

Leo van Leijsen

Coördinator Bēt Drāshā