

Juli 2021

Redactioneel:

De zomerperiode is traditiegetrouw een periode om even pas op de plaats te maken en weer energie op te doen. Het geeft ook de gelegenheid tot bezinning op je keuzes en op wat belangrijk is in het leven. Maar ook een periode om eropuit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken.

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, is er weer meer mogelijk op het gebied van retraites, bezinningsbijeenkomsten etc. Ook de musea zijn weer open en diverse kloosters en abdijen ontvangen – onder voorwaarden – weer gasten.

In deze nieuwsbrief daarom weer tal van activiteiten, pelgrimstochten, exposities en retraites voor deze zomerperiode.

Na de zomer van 1 september t/m 4 oktober wordt de Periode van de Schepping gevierd. Een tijd om extra stil te staan bij de zorg voor onze aarde. Het Belgische Ecokerk en de Laudato Si' werkgroep Nederland ontwikkelden ook dit jaar weer het nodige materiaal voor bezinning en liturgie. [Meer informatie](#)

Het jaar van het Brabants Kloosterleven is in volle gang. Voor de tweede helft van dit jaar staan er tal van activiteiten op het programma zoals een aantal voorstellingen van De Leken. In deze theatervoorstellingen wordt onderzocht welke waarden van het kloosterleven de moeite waard zijn te behouden voor de toekomst. Alle informatie over het programma: www.brabantskloosterleven.nl. Op deze site vindt je ook een aantal bijzondere podcasts waarin presentator Oscar Kocken in gesprek gaat met Brabantse religieuzen en betrokkenen over diverse thema's. Mooi om te luisteren op je luie stoel in de tuin of op je vakantieadres.

De redactie van de nieuwsbrief wenst u een mooie zomer.

JONGEREN

Megen, [Kamperen in de kloostertuin](#)



Wil je eens anders vakantie? Kom deze zomer een weekendje naar Megen en neem je eigen tentje mee. Er is geen vast programma en je kijkt per plekke waar je zin in heb en wat je doet. De gezamenlijke maaltijden en de vier gebedstijden van de broeders lopen als een rode draad door de dag en je bent van harte welkom om mee te bidden in de kloosterkerk.

Data: 4 t/m 7, 21 t/m 23 augustus.

Huissen, [Driedaagse zomerretraite voor jongvolwassenen](#)

Na een bizarre periode van anderhalf jaar met lockdowns, beperkte sociale omgang en andere Corona maatregelen komt de samenleving weer langzaam op gang en gaan we de zomer met versoepelingen tegemoet. Hoe is het ons vergaan in deze tijd? En hoe kijken we tegen de komende periode aan? We zullen al gaande mediteren, overdenken, bidden. Dat is een oude kloostertraditie, soms zijn we in stilte, soms in gesprek. Zo gaan wij ons op de pelgrimsdag van deze jongerenretraite bezinnen en elkaar inspireren. We beëindigen deze dag met een avond of (halve) nachtwake bij de vuurkorf in de kloostertuin.



Tijdens deze dagen maken we ruimte voor de stilte. En we genieten van elkaar, van de natuur aan de uiterwaarden van de Rijn, van de kloostertuin, van onze eigen creativiteit en talenten. Als je tijd voor jezelf nodig hebt, mag je ook even rustig gaan zitten in de kloosterkapel, een kaarsje aansteken of in de meditatieruimte naar muziek luisteren of daar gewoon in stilte verblijven. Bovendien is er ruimte voor 'nutteloze' tijd, genieten, lachen en een goed glas wijn of fris. Je bent van harte welkom. De leeftijdsrange is breed: van 18 tot 38 jaar!
Datum: 26 juli.

Diepeveen, [KloosterExperience](#)

In Nieuw Sion wordt dit jaar opnieuw een KloosterExperience gehouden. Thema is dit jaar 'Beeldenstorm'.

Welke beelden zijn belangrijk in jouw leven? Hoe ziet jouw beeld van God eruit? Welke voorbeelden inspireren jou? En hoe bepaalt je toekomstbeeld je weg? Tijdens de Klooster Experience ga je aan de hand van deze vragen aan de slag met je eigen beeldenstorm.

Je kunt kamperen op het terrein van het klooster, meebidden met de getijden, meewerken en diverse workshops volgen. Ook kun je in gesprek met verschillende (jonge) religieuzen.

Data: 19 t/m 22 augustus.

Nijmegen, [Lichtvoetig dagje](#)

In plaats van het jaarlijkse Lichtvoetig Weekend wordt er dit jaar een Lichtvoetig Dagje georganiseerd.

We leven in een bijzondere wereld. Met veel dat niet gemakkelijk is. Maar ook met veel moois om ons heen. Alleen zien we dit niet altijd of gaan we eraan voorbij. Totdat we merken hoeveel we verlangen naar wat ons goed doet, zoals licht of een verrassende ontmoeting. Dat verlangen is voor ieder van ons weer anders.



Inschrijving: meld je per mail uiterlijk 28 augustus aan:

info lichtvoetigweekend@gmail.com

Datum 4 september.

SPIRITUALITEIT

Nieuwkuijk, [Summerschool](#)

God voorbij de voordeur – Is God uit onze wereld weg te denken?

Voor gelovigen is God een vanzelfsprekend begrip; voor zinzoekers wellicht een nuttige symbolische term. Maar kan God ook voorwerp zijn van rationeel denken? Sterker nog, kan wel aan de Godsvraag voorbij worden gegaan als we het over onze wereld hebben? Of is God bestemd om vooral achter de voordeur en in de kerk te blijven?

In onze tijd wordt het ethische politieke, filosofische en wetenschappelijke discours bepaald door seculiere uitgangspunten en veronderstellingen. Toch moeten we de vraag durven stellen of het spreken over God ook vandaag nog voor de wereldgemeenschap urgentie heeft.

Data: 23-24 augustus.

Huissen, [Masterclasses Kansen na corona - Onze wereld verandert en wij veranderen mee](#)

Drie inspirerende en toepasbare masterclasses, voor professionals werkzaam op het gebied van zingeving en bezinning!



In de groeiende markt van mensen die zoeken naar zingeving, verdieping en betekenis hebben spirituele centra, kloosters, bezinningscentra en kerken veel kansen.

In drie masterclasses geven boeiende sprekers hun visie op het vormgeven van bezinning en verdieping in deze tijd. Ze sluiten op een inspirerende manier aan bij vragen die leven in jouw organisatie.

Data: Dinsdagen 12 oktober, 2 november, 7 december.

Heeswijk, [Studiedag Zicht op Hildegard](#)

Op 18 september aanstaande organiseert Berne Media | uitgeverij abdij van berne samen met sociaal-wetenschapper Hans Wilbrink en theologe Kitty Bouwman een studiedag over het leven en werk van Hildegard von Bingen. De dag vindt plaats in de Abdij van Berne te Heeswijk.



De studiedag wordt gevuld met diverse workshops waarin bezoekers meer leren over Hildegards visioenen, haar kennis over kruiden en geneeskunde, miniaturen, muziek en meer. Want Hildegard von Bingen was een vrouw met veelzijdige talenten.

Samen met de auteurs van het boek Zicht op Hildegard wordt voor deze dag een mooi programma opgezet en wordt een veelzijdig portret geschetst van deze twaalfde-eeuwse benedictines.

Tijdens de studiedag is er de mogelijkheid om het middaggebed van de Abdij van Berne bij te wonen. De dag wordt afgesloten met een concert van Hildegardliederen door het koor van de musicologen dr. Hanna Rijken en dr. Rebecca Stewart.

Datum: 16 september.

WANDELEN EN PELGRIMSTOCHTEN

Den Bosch, [Een lopend verhaal](#)

Een verhaal loopt wanneer het mooi verteld wordt en een duidelijke afloop heeft. Maar niet elk verhaal is perfect of heeft een happy end. Tijdens de wandeling luisteren we naar een franciscaans verhaal en naar onze eigen verhalen. Ook al loop je iedere maand dezelfde route, het verhaal, de mensen die met ons meelopen, de seizoenen en de weersomstandigheden maken dat de omgeving zich telkens weer anders aan ons voorstelt.

Datum: 2 juli.

Wittem, [Pelgrimswandeling](#)

Wandeling van Klooster Wittem naar de 70-jarige kapel Sterre der Zee in Simpelveld.

Op 29 juli is het precies 70 jaar geleden dat mgr. Lemmens de kapel bij de Rode Put te Simpelveld inzegende. De bouw van deze kapel was een initiatief van de buurtschap Rode Put, als dank voor het feit dat Simpelveld de Tweede Wereldoorlog redelijk had overleefd.



Om het jubileum van de inwijding te gedenken organiseert de stichting een pelgrimswandeling, in samenwerking met Klooster Wittem. De wandeling begint in Wittem om 09.15 uur met een kort bezinningsmoment bij de Maria-icoon in de Wittemse Ronde Kapel, door pater Henk Erinkveld die de tocht verder zal begeleiden. Na de 9 km lange wandeling via Wahl- en Nyswiller en Baneheide bereiken de pelgrims tegen 12.00 uur de Rode Putkapel. Daar zal iemand van de Stichting Kapel Sterre der Zee Rode Put iets vertellen over de 70-jarige geschiedenis van deze kapel.

Na een bezinningsmoment gaat de wandeling verder door het Hellingbos met de Kruisweg en Lourdesgrot naar het centrum van Simpelveld, voor een pauze op een terrasje of een van de horecagelegenheden.

Vooraanmelding noodzakelijk. Het is ook mogelijk om op eigen gelegenheid te wandelen. De route met achtergrondinformatie is ook in brochurevorm verschenen en voor € 2,- te koop in de kloosterboekwinkel van Wittem.

Datum: 29 juli.

KUNST

Utrecht, [Maria Magdalena in het Catharijneconvent](#)

Al ruim 2000 jaar houdt Maria Magdalena de gemoederen bezig. Ze krijgt nu haar eigen tentoonstelling. Ontmoet de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele gezichten: van kroongetuipe, zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. En was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus?

Ga mee op ontdekkingsstocht langs historische bronnen, indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur. Sta oog in oog met Maria Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming door de eeuwen heen.

Data: 25 juni t/m 9 januari

Den Haag, [Tijd en eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord](#)



Het Bijbels Museum biedt je met zijn reizende tentoonstellingen op partnerlocaties schoonheid, bezinning en bezieling. Vanaf 1 juli 2021 is in Den Haag de prikkelende cross-over tentoonstelling *Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord* te beleven in de Kloosterkerk en museum Escher in Het Paleis. *Tijd en Eeuwigheid* toont verbluffende papierkunstobjecten van Annita Smit naast nieuwe gedichten van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacía, Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. Het draait om de directe relatie tussen de kunst en de kijker: 'Het hoofd mag uit, het hart mag aan'. Alle kunstwerken zijn door het thema *Tijd en Eeuwigheid* geïnspireerd en dagen je uit een verstilde ervaring (slow art) te beleven: mindfulness voor museumbezoekers.

Data: 1 juli t/m 19 september 2021.

Nijmegen, [Tentoonstelling Ethiopische iconen](#)

Als de situatie rond covid-19 het toelaat, zal het IVOC van 24 juli tot en met 15 augustus een tentoonstelling organiseren in de Paraplufabriek in Nijmegen.



Er zal een selectie van interessante Ethiopische iconen en objecten te zien zijn. Met deze tentoonstelling nemen we u mee op reis door de collectie van het IVOC aan de hand van verschillende thema's.

De iconen brengen Bijbelse verhalen tot leven en tonen het religieuze leven in Ethiopië, met rituelen en processies op bijzondere feestdagen. Ook worden dagelijkse taferelen in beeld gebracht, zoals de handarbeid van vrouwen of de jacht op wilde dieren door mannen. Er zitten seriematige werken bij, maar ook echte topstukken.

De aanleiding voor deze tentoonstelling wordt gevormd door het recente onderzoek van Loes van Beuningen en Ayla Kivits naar de collectie van zo'n 500 Ethiopische objecten die in 2004 geschonken zijn aan het IVOC door het Nijmeegs Volkenkundig Museum.

Data: 24 juli t/m 15 augustus.

BEZINNING EN GEBED

Online, [Miniretraite over vriendschap gesproken](#)

De overdenking van Henk Jongerius staat dit keer in het teken van vriendschap. Hij nodigt u uit om, naar aanleiding van een prachtig gedicht van Leo Vroman 'Aan een vriend', stil te staan bij de waarde van de vriendschappen in uw leven.

Datum: Vrijdag 2 juli.

Arnhem, [Lange weekend retraite](#)

Wegwijzende verhalen zoals sprookjes of de zwerftochten van Odysseus laten zien dat het mogelijk is dat mensen thuis kunnen komen, dat wil zeggen: hun draai kunnen vinden in hun leven. Vaak maken ze wel allerlei omzwervingen en is het moeilijk los te komen van bepaalde leefpatronen. Die houden je gevangen waardoor je niet verder kunt, niet innerlijk vrij kunt worden. Dit gemis vraagt erom te worden opgeheven.

Dat kan door de essentie van je geest te herkennen, die is er namelijk een van oneindige vreugde. Door erop te vertrouwen dat jij je eigen spoor kunt gaan trekken krijg je zicht op een leven waar je veilig bent, dicht bij jezelf blijft en in vertrouwen en vanuit je hart leeft.

Data: 2 tot 5 juli.

Huissen, [Meerdaagse Verlangen naar zomerse stilte](#)

De zomertijd is een passend moment voor een komma in ons volle, of juist te lege bestaan. In deze retraite mag je uitrusten, verwerken, opladen en weer opengaan van binnenuit. Vanuit stilte en verbondenheid met jezelf komen je kracht en kwaliteit dan tot zomerse bloei.

Rust en eenvoud

In de stille bedding van deze dagen krijg je de gelegenheid te ontspannen en dieper in jezelf te zakken. Drukke en afleiding maken plaats voor een rust en eenvoud.

Datum: 8 juli.

Wittem, [Kennismaking Meditatie](#)

Mediteren betekent rustig tot jezelf komen, je concentreren op de stilte en op een eenvoudige tekst – in dit geval een tekst uit de christelijke traditie. Door mediteren lukt het vaak om allerlei dingen die je vasthouden en soms beklemmen van je af te laten vallen.

Door regelmatig te mediteren, kun je nieuwe energie krijgen. Het kan helpen om steviger en evenwichtiger in het leven te staan. Maar mediteren gaat niet vanzelf. Het vraagt enige discipline, die je langzaam moet opbouwen.

Tijdens deze meditatiebijeenkomsten krijgt u uitleg over hoe u kunt mediteren. U kunt binnenlopen en even toekijken, of u aansluiten bij het groepje dat aanwezig is.

Datum: 18 juli.



OVERIG

Zwolle, [Op zoek naar een nieuwe bodem voor onze relaties met elkaar en de aarde](#)

Een totaalprogramma van studeren tot schoffelen.



In november 2021 zal op uitnodiging van het Dominicanenklooster in Zwolle broeder Godfrey Nzamujo te gast zijn. In Porto-Novo in Benin heeft hij een voormalige vuilstortplaats getransformeerd tot een zero-waste landbouwbedrijf die hij het Songhai Center noemde. Wat eens een plek was vol afgedankte spullen, waar door de maatschappij afgedankte mensen werkten, is nu een

plek waar het begrip ‘waardeloos’ niet bestaat. Alles dient een doel in Songhai. Afval bestaat niet, mensenlevens vinden nieuwe waarde en betekenis, de grond zit vol nieuw leven. Dit is een verhaal van hoop en veerkracht. Des te meer in een tijd van ecologische crisis.

GROND op het witte doek

We vertonen een film of documentaire die raakt aan de thematiek van ‘GROND’. Helaas doen we dat nog online. De film zal worden ingeleid en er is ruimte voor nabespreking.

We kijken de film ‘Good Things Await’, waarin zowel de schoonheid als de strubbelingen naar voren komen van het leven op de boerderij van de Deense boer Niels Stokholm. De film zal worden ingeleid en er is mogelijkheid tot nabespreking.

Datum: 28 juli.

Lessen van Godfrey

In een serie van vier maandelijks bijeenkomsten zullen we vanaf mei ons richten op broeder Godfrey’s visioen van ‘radicale relationaliteit’. Een groot visioen van bevrijding en gerechtigheid, dat diep ingrijpt op de bestaande systemen in landbouw en economie. De bijeenkomsten zijn open voor wie wil, en zullen zolang nog nodig is in hybride vorm aangeboden worden (online en offline).

Data van programma: 19 mei, 16 juni, 22 september, 20 oktober.

GROND landwerkdagen

Op biologisch-dynamische tuinderij de Warmoezerij in Zwolle is een stuk grond beschikbaar gesteld voor het project ‘Erfgoedzaden’ van VELT. Leo Oosterloo staat aan de wieg van dit project, dat in het leven is geroepen om een aantal oude landrassen te vermeerderen. Deze oude rassen dragen veel meer leven en kiemkracht in zich dan de zaden die door de grote bedrijven ter verkoop verstrekt worden. Het is een project dat het robuuste leven wil bevorderen, en om die reden heeft het Dominicanenklooster in Zwolle ervoor gekozen zich daaraan te verbinden. Dat doen we door een aantal ‘landwerkdagen’ te houden waarop mensen de kans krijgen hun handen uit de mouwen en in de aarde te steken.

Data: 19 juni, 17 juli, 14 augustus, 18 september, 16 oktober.

Uden, [Kloostertuinexcursie Uden](#)

Weelde aan groen.



Weet u wat zich achter de eeuwenoude muren van vier historische kloosters in Noord-Brabant bevindt? In juli en augustus worden deze goed bewaarde geheimen onthuld tijdens de kloostertuinexcursies. Naast een introductie over de geschiedenis en de functies van de tuinen, ga je ze echt ontdekken onder begeleiding van een rondleider. Gestart wordt in Uden

op zondag 4 juli aanstaande om 13.30 uur (of om 15.30 uur als de eerste groep vol zit), gevolgd door de stiltetuin in Velp (bij Grave), de historische landschapstuin in Sint Agatha en de Hof van Lof in Megen.

Data: 4 juli 2021, Uden = VOL, 18 juli Velp, 1 augustus Sint Agatha, 15 augustus Megen.

Egmond-Binnen, [Abdijmarkt](#)

De abdijgemeenschap presenteert zich in al haar facetten samen met veel contacten en maatschappelijk bevriende relaties, belangstellenden, dorpsgenoten en vrienden van de abdij.

Er zijn onder andere kramen met boeken, brocante, diverse kunstenaars met hun werk en producten van de imkers en de pomologische vereniging.

Kinderen kunnen kaarsen dompelen en diverse kerken en andere kloosters uit de regio presenteren zich.

Verder zijn er rondleidingen, een schilderijenexpositie in de Benedictushof van Huug Zentveld en natuurlijk zijn winkel en museum als gewoonlijk geopend. Dit is nog maar een kleine opsomming van activiteiten.

Datum: 28 augustus.

IK? GEROEPEN?

Hoor je mij?

Hoor je mij is? Is een nieuw initiatief van een negental gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen. Zij organiseren maandelijks een kennismakingsdag in een van de negen gemeenschappen. Voor wie wil onderzoeken of religieuze leven misschien een goede keuze kan zijn, of wie nader wil kennismaken met het religieuze leven. Tijdens de bijeenkomst vertellen een of meer religieuzen over hun eigen roeping, het leven en de spiritualiteit van hun gemeenschap.

Voor data en locaties: www.knr.nl/hoor-je-mij

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van klooster-spiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland](#)

COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl