

Religieus Leven vandaag. Broeder, zuster wie ben je?

Gesprekshandreiking bij het KNR-jaartheme

Dit jaar nodigt de KNR religieuzen uit om zich te bezinnen op de betekenis van het religieuze leven. Het jaartheme is bedoeld als oproep aan alle religieuzen in Nederland om zich de vraag te stellen hoe zij vandaag hun religieus zijn beleven, in een situatie van grote veranderingen en internationalisering. Waar gaat het u als zuster, als broeder wezenlijk om in uw religieus leven? De KNR nodigt u uit om ook in uw gemeenschap met elkaar te spreken over de kern van het religieuze leven. Daarbij staat centraal wat u beweegt in uw leven.

Om dat gesprek op gang te brengen, stellen wij u een aantal vragen over verschillende aspecten van het religieuze leven. Voelt u zich vrij om daar open mee om te gaan en ook te antwoorden op vragen die niet gesteld worden.

Vragen voor gesprek en persoonlijke bezinning

Begin en sluit af met een moment van stilte en gebed.

1. Waarom bent u ingetreden en hoe beleeft u uw roeping op dit moment?
2. Wat ervaart u als vormend in uw religieus leven? Waaraan beleeft u persoonlijke groei? Wat verdiept uw godsrelatie?
3. Welke betekenis heeft uw religieus leven voor de kerk en de samenleving.
4. Zuster en broeder zijn van elkaar en van anderen, wat houdt dat voor u in?

Uw eigen moment van bezinning of gesprek zien wij als het belangrijkste. Om daarvoor geen drempels op te werpen, vragen wij u niet om hiervan een verslag te maken. Wilt u toch een reactie of een reflectie sturen, dan kunt u die mailen naar cpr@knr.nl.