



In plaats van het jaarlijkse Lichtvoetig Weekend organiseren we dit jaar een Lichtvoetig Dagje.

We leven in een bijzondere wereld. Met veel dat niet gemakkelijk is. Maar ook met veel moois om ons heen. Alleen zien we dit niet altijd of gaan we eraan voorbij. Totdat we merken hoeveel we verlangen naar wat ons goed doet, zoals licht of een verrassende ontmoeting. Dat verlangen is voor ieder van ons weer anders.

Waar gaat jouw hart van open?

Op deze dag willen we met elkaar op zoek gaan naar wat ons raakt. We gaan aan de slag met vragen zoals: Wat inspireert mij? Waar bloei ik van op? Dat doen we aan de hand van gesprekken, stilte en creatieve werkvormen. Daarnaast sluiten we aan bij de zusters in de middagviering.

Praktische info: z.o.z.

Van hart tot hart



Lichtvoetig Dagje

Praktische info

Datum	4 september 2021
Voor wie?	25-45 jaar
Locatie	Klooster de Bron, Waterstraat 141, Nijmegen
Kosten	€ 35,-. Mocht de prijs een belemmering zijn, dan kun je in overleg ook minder betalen.
Tijden	9.30-10.00 uur inloop, 16.30 uur einde
Maaltijd	Voor koffie/thee en soep wordt gezorgd. Neem zelf je lunchpakket mee.
Inschrijving + info	meld je per mail uiterlijk 28 augustus aan: lichtvoetigweekend@gmail.com

Van h♥rte welkom!

zr. Irene, zr. Elisabeth en Marline

