

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 121 februari 2021

Redactioneel:

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2021. We zitten nog steeds midden in de lockdown en hebben te maken met allerlei beperkende maatregelen. Dat is terug te zien aan de activiteiten in deze nieuwsbrief. Vrijwel alles gebeurt online.

Dat gold ook voor de opening van het Jaar van het Brabants Kloosterleven. Het hele jaar staat het kloosterleven in deze provincie centraal. Er is aandacht voor het erfgoed en voor de enorme betekenis die religieuzen hebben gehad voor de zorg en het onderwijs in Brabant. Maar ook voor wat de religieuzen in deze tijd voor ons kunnen betekenen. Het jaar werd op 10 februari officieel geopend vanuit het Kruisherenklooster in Sint Agatha. Koning Willem-Alexander was hier virtueel bij aanwezig. De hele opening en een overzicht van de activiteiten die nog op stapel staan zijn te vinden op www.brabantskloosterleven.nl

Over enkele dagen begint de Vastentijd. Een tijd die vraagt om bezinning. In deze nieuwsbrief zijn verschillende digitale mogelijkheden te vinden die u daarbij kunnen helpen. De KNR biedt zelf ook weer [vastenmeditaties](#) aan, evenals de Jezuïeten. En het Franciscaans Jongerenwerk richt een app-groep op om toch gezamenlijk in deze vastentijd te kunnen bidden en bezinnen.

Wij wensen u een goede en inspirerende tijd toe.

JONGEREN

Online, [Franciscaanse Veertigdagen app-groep](#)

Tijdens de Veertigdagentijd ons samen bezinnen? Dat an bij het Franciscaans Jongerenwerk! We willen tijdens de Veertigdagentijd een appgroep aanmaken waar dagelijks een van de deelnemers een foto, een zin of een kort filmpje kan plaatsen, waar appgroepleden desgewenst op kunnen reageren. Het is onze bedoeling dat we daarmee met elkaar kunnen toeleven naar het Hoogfeest van Pasen.

Vind jij het fijn om mee te doen? Mail dan uiterlijk zondag 14 februari je telefoonnummer naar fjw@franciscanen.nl

SPIRITUALITEIT

Webinar en leeswijzer Fratelli Tutti

Vrijdag 29 januari organiseerde de Laudato Si' werkgroep Nederland in samenwerking met de Bisschoppelijke Vastenactie en de KNR een webinar over Fratelli Tutti: de teksten van van de inleidingen en een opname van het webinar staan nu online. In zijn nieuwste encycliciek ontvouwt paus Franciscus zijn visie op een wereld die geleid wordt door het evangelische ideaal van onderlinge verbondenheid. Hij biedt moreel leiderschap in een tijd van crisis, verwarring en verdeeldheid. Dat is wellicht de reden voor de grote belangstelling voor het webinar dat de Laudato Sí werkgroep Nederland i.s.m. Vastenactie op 29 januari organiseerde over Fratelli Tutti. Het webinar met inleidingen van mgr. Gerard de Korte, broeder Theo van Adrichem ofm, prof Fred van Iersel en Kleine Zuster Els van Jezus zijn terug te vinden op de website van de KNR. Daar is ook een gesprekshandleiding te vinden bij Fratelli Tutti die uitstekend geschikt is voor groepen die gezamenlijk deze encycliciek willen bestuderen.



Online, Webdebat met Hilde Kieboom

De Beweging van Barmhartigheid organiseert een serie webdebatten over de vraag hoe onze samenleving er na de coronacrisis uit zou moeten zien. Met creatieve en inspirerende denkers en leiders wordt hierover nagedacht. Op 7 maart is het de beurt aan Hilde Kieboom. Zij is oprichter van de Belgische tak van de 'Gemeenschap van Sant'Egidio'. Sant'Egidio is een christelijke lekgemeenschap met bijna 100.000

leden (in 70 landen). De gemeenschap combineert het ondersteunen van armen en asielzoekers met gebed.

Internationaal is de gemeenschap ook actief als vredesorganisatie.

Datum: 7 maart



Online, De mens als persoon; oosters-christelijke visies op menselijke waardigheid

Alfons Brüning organiseert dit voorjaar in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks publieke lezingen over menselijke waardigheid bekeken vanuit het oosters christendom. Deze lezingen vinden plaats in mei en juni en zijn online.

De eerste lezing op 20 mei 2021 om 17:00 uur heeft als titel "Theosis toen en nu" of "de mens als persoon": oosters-christelijke concepten van menselijke waardigheid' en wordt verzorgd door Alfons Brüning. De tweede lezing op 27 mei 2021 om 17.00 uur is van zuster Hildegard Koetsveld over "Being as Communion" – De anthropologie van John Zizioulas, Metropoliët van Pergamon'. De derde lezing van prof. dr. Heleen Zorgdrager van de PthU in Amsterdam vindt plaats op 10 juni 2021 om 17.00 uur en heeft als titel "Liefde voor God, Liefde voor de mens": Maria Lot-Borodine, Moeder Mariia Skobtsova e.a.'. Informatie over de vierde lezing op 24 juni 2021 volgt nog.

Opgeven voor deelname kan per mail via de Katholieke Vereniging voor Oecumene: secretariaat@oecumene.nl

Data: 20 mei, 27 mei, 10 juni en 24 juni 2021

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Online, [Virtuele wandeltocht door Afrika](#)

Sinds enkele jaren organiseert Vastenactie een Pelgrimstocht in de Vastentijd, waarvan de opbrengst is bestemd voor de projecten die de organisatie steunt. Vanwege de coronapandemie, kan deze dit jaar niet doorgaan. Daarom is er een alternatief. Een virtuele wandeling door Afrika. Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht 'Wandel voor een ander'. We lopen van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso. De tocht is maar liefst 9200 kilometer! Gelukkig doen we het samen: u kunt thuis 'gewoon' uw wandelingen maken – of uw fietstocht of hardlooperonde - en u meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Uw kilometers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen we samen de duizenden kilometers in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen en plaatsen waar we doorheen lopen en over de ervaringen van medewandelaars.

Deelname kost € 25,-. Maar u kunt zich natuurlijk ook laten sponsoren door familie of vrienden voor de gelopen kilometers.

Data: vanaf 17 februari

Noord-Brabant, [Fietsen en wandelen langs en in kloostertuinen](#)

In maart verschijnt 'Een weelde aan groen' waarin vier kloostertuinen in Noord-Brabant worden belicht met foto's, praktische informatie en een fietsroute die de tuinen aan elkaar verbindt. In deze handzame 'dwarsligger' gaan natuur, religie, cultureel erfgoed en recreatie hand in hand.

Museum Krona organiseert samen met de deelnemende kloosters op vrijdag 5 maart om 16:00 uur de boekpresentatie voor deze prachtige kloostertuinengids. Dit voorjaar zullen vanaf eind mei diverse activiteiten door de deelnemende kloosters worden georganiseerd. Vanaf maart maken wij hier meer over bekend.

Leer in Een weelde aan groen over kruiden en planten en hun symbolische betekenis. Lees over de verborgen parels die ieder een ander aspect van de kloostertuin vertegenwoordigen: de kruidentuin in Uden, de Hof van Lof in Megen, de stiltetuin in Velp (bij Grave) en de historische landschapstuin in Sint Agatha.



Een weelde aan groen gidst de reiziger door de tuinen en de geschiedenis van deze kloosters met ieder een overzichtelijke plattegrond. Achter in het boek is een fietsroute opgenomen die de vier kloostertuinen met elkaar verbindt. Samen met andere praktische informatie maakt Een weelde aan groen een niet te missen gids voor iedere liefhebber van kruiden- en kloostertuinen.

Datum: 5 maart

BEZINNING EN GEBED

Online, [Vastenmeditaties KNR](#)

De KNR stuur in deze vastentijd wekelijks een vasten meditatie rond met het thema: 'Religieus leven vandaag. Broeder, zuster, wie ben je?'

De vraag die centraal staat is: Waar gaat het u als broeder, als zuster, wezenlijk om in uw religieus leven? Wat is voor u de kern van uw religieus-zijn? De KNR heeft zeven religieuzen gevraagd om over deze vraag na te denken in deze vastenperiode. Zij schreven een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat. Deze kunnen ons helpen nadenken over wat de kern van ons leven en onze roeping is. Een vraag die ook voor mensen die een andere keuze in het leven gemaakt hebben, interessant kan zijn.

Wilt u ze ook ontvangen? Meldt u aan via communicatie@knr.nl

Online, [podcastretraite voor geliefden: Waar twee samen zijn](#)

De podcastretraite Waar twee samenzijn is geschreven voor iedereen die zijn of haar liefdesrelatie in gebed wil verdiepen.

De retraite bestaat uit 7 audiomeditaties om met z'n tweeën te beluisteren. Iedere gebedstijd duurt ongeveer tien minuten, maar is eenvoudig langer te maken om een of ander thema samen verder te verdiepen.



In Gods aanwezigheid luisteren naar jezelf en naar elkaar, maar ook samen kijken naar de ervaringen uit de liefdesrelatie staan centraal in deze podcastretraite. De

meditaties helpen om biddend het spoor van de liefde te volgen en te verdiepen.

In sommige sessies staat een Bijbelverhaal centraal, in andere sessies wordt rechtstreeks geput uit de ignatiaanse gebedstraditie. Deze 'week' kan een experiment zijn om een manier te vinden om samen te bidden.

Online, [Vastenretraite Licht van uw gelaat](#)

De online 40-dagenretraite 2021 is geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deze online retraite is gratis. Deelnemers ontvangen dagelijks om 18.00 uur een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo'n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.

Op de zaterdagochtenden kun je deelnemen aan onze geleide meditatie via Zoom.



Op zondag ontvang je naast het gebedsmateriaal ook een korte overweging over het thema van de nieuwe week. In die mail staan ook enkele nieuwe gebedstips en inspirerende citaten.

Deze retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In deze video legt Gregory Brenninkmeijer sj bondig uit wat ignatiaanse spiritualiteit is.

Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed

mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot

innerlijke rust. God is een God van vertroosting en wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).

Datum: vanaf 17 februari

IK? GEROEPEN?

Vaals, Oriëntatieweekend Benedictusberg Kom, Klim, Kijk

De benedictijner monniken van de Abdij Benedictusberg organiseren een oriëntatie en kennismakingsweekend voor mannen die willen ontdekken of het leven als religieus iets voor hen is.

Ze bieden je een unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven. Je deelt in ons gebed, in onze stilte, ons werk, onze ontspanning en onze (uitstekende!) maaltijden. Je mag ons kritische vragen stellen en we willen jou graag met onze ervaring helpen de vreugde van een leven met God te ontdekken.

Data: 30 april t/m 2 mei



eNovice, digitaal noviciaat Trappisten

Monnik worden.

Omdat je meer wilt.
Een leven van stilte, soberheid en solidariteit.
De eerste stap is een verlangen dat blijft.
Gun jezelf een keuze die tijd krijgt om te rijpen.

Meld je aan als e-novice van abdy Koningshoeven.
www.enovice.nl

Abdy Koningshoeven eNovice

Mannen met belangstelling om monnik te worden, kunnen zich vanaf 1 januari 2021 aanmelden voor het multimediale platform 'eNovice'. Dit digitale noviciaat is een initiatief van de Trappisten van abdy Koningshoeven in Berkel-Enschot. Naast de website met infovideo's over de weg naar het kloosterleven, krijgen kandidaten inspiratiemails, kunnen zij online lessen volgen en is er een e-novicenmeester beschikbaar. "Voor vrijwel al onze nieuwe medebroeders is Google een onmisbare gids geweest. Daarom was het logisch om zelf ook een digitale stap naar voren te zetten", aldus abt Bernardus Peeters van abdy Koningshoeven.

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht](#).

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie.

[Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland](#)

COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

*KNR
Postbus 111
5201 AC 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6921321
Email: communicatie@knr.nl*