

## **Vastenmeditatie ‘Omgaan met verschillen’**

**KNR-Jaarthema 2020: week 13 – Meditatie nummer 5**

Het jaarthema van de KNR is dit jaar ‘omgaan met verschillen.’ Omgaan met verschillen heeft onder andere te maken met open staan voor het anders zijn van de ander en met het je onthouden van vooroordelen. De vastentijd is misschien bij uitstek de tijd om ons daarin te oefenen. De KNR heeft zeven religieuzen gevraagd ons daarbij te helpen. Zij schreven een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat en bieden ons daarmee een handreiking bij het beter leren omgaan met verschillen.

### **GELIJKE MONNIKEN, GELIJKE KAPPEN??**

#### **Bijbeltekst**

De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel, en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. ... Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar behoefte. ... En rijke genade rustte op hen allen.

(Hand. 4, 32-35; zie ook: Hand. 2, 42-47)

#### **Meditatieve beschouwing**

Aan alom gangbare zegswijzen kleeft de suggestie dat ze algemeen erkende wijsheden uitdrukken. Toch kunnen ze evengoed misleidend zijn. Zo zou, zegt men, het monnikenleven samengevat kunnen worden in de spreuk *ora et labora, bidden en werken*, en juist daardoor een model zijn voor een leven in balans. Terwijl die nevenschikking (‘bidden *en* werken’) juist langs de diepste intentie van het monnikenwezen heen schiet! Heel het leven, en dus ook alle werk, wil immers tot gebed worden. Een monnik of moniale is niet een mens *met* gebed of zelfs veel gebed. Een monnik of moniale is een mens *van* gebed. Pas dan is een leven in balans!

Een andere, al evenzeer misleidende zegswijze luidt: *gelijke monniken, gelijke kappen*. We menen daarin te horen: iedereen moet op dezelfde wijze worden behandeld. Toch is dat juist *niet* het ideaalbeeld van een monnikengemeenschap! De monastieke bronnen, bijvoorbeeld de Regel van Benedictus, zijn heel gevoelig voor ieders eigenheid, en de eigen weg die ieder met God gaat, en ieders noden en behoeftes. Daarin volgen ze de leefvorm van de gemeenschap van de eerste christenen in Jeruzalem, die – zo kort na het eerste Pinksteren van de kerk – nog vól was van Jesus’ heilige Geest. Het boek Handelingen geeft daar diverse korte impressies van. *Naar ieders behoefte* is er het refrein van.

Tegelijk echter stelt de monastieke wijsheid de vraag: mens, weet je al op voorhand wat jouw ware eigenheid is? En weet je al wat jouw ware behoeftes zijn? Je kunt zoveel schijnbehoeftes hebben! Schijnbehoeftes om het masker, dat je hebt opgezet of dat jou is opgezet, in stand te houden. Schijnbehoeftes naar steeds weer meer en meer van hetzelfde. En je kunt onderlinge eerder oppervlakkige verschillen, zoals je die op het eerste oog meent te onderkennen, opblazen, om toch vooral iemand te lijken. Maar zo vervreemd je van jezelf en dus ook van jouw weg met God en van Zijn weg met jou. Daarom begint het monnikenleven, en elk leven dat in balans wil zijn, met het onderkennen en afleren van die *vermeende* eigenheid en die *schijnbehoeftes*. En dus *begint* het monnikenleven inderdaad met *gelijke kappen* voor iedereen. Zodat je een spade dieper gaan spitten, en je ware eigenheid opdelft: fris voortkomende uit Gods scheppende hand. Pas dan kan de *rijkdom* van Gods genade oplichten: in de spiegel namelijk van ieders groeiende ware eigenheid.

### Afsluitend gebed

Eeuwige God, Gij zijt teveel voor één enkele mens. Geen mens alleen kan de rijkdom van uw genade dragen. Help ons, dat punt in ieder van ons te vinden waar wij beeld van u mogen zijn en dus onze ware eigenheid aantreffen. Laat dat onze grote behoefte zijn, en geef dan ieder van ons naar behoefte. En laat ons in uw spoor elkaar geven naar die behoefte. Opdat uw heerlijkheid veelvoudig rijk mag oplichten. Door Christus onze Heer.

### Over de maker

Br. Malachias Huijink ocsa (jaargang 1957) trad na zijn studie theologie in 1982 in in de Trappistenabdij Lilbosch te Echt (L). Sinds 2009 is hij abt van zijn monnikengemeenschap.



#### COLOFON:

U ontvangt deze vastenmeditatie omdat u zich heeft aangemeld voor de vastenmeditatie van 24 februari tot Pasen 2020. Voor aan- of afmelden, neem contact op met de KNR: Tel: 073-6921321 / Email: [communicatie@knr.nl](mailto:communicatie@knr.nl).