

Vastenmeditatie 'Omgaan met verschillen'

KNR-Jaarthema 2020: week 11 – Meditatie nummer 3

Het jaarthema van de KNR is dit jaar 'omgaan met verschillen.' Omgaan met verschillen heeft onder andere te maken met open staan voor het anders zijn van de ander en met het je onthouden van vooroordelen. De vastentijd is misschien bij uitstek de tijd om ons daarin te oefenen. De KNR heeft zeven religieuzen gevraagd ons daarbij te helpen. Zij schreven een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat en bieden ons daarmee een handreiking bij het beter leren omgaan met verschillen.

DE TAAL VAN RELATIE – ONTMOETING MET VERSCHILLENDE RELIGIES

Bijbeltekst

Johannes 14: 23

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft.'

Meditatieve beschouwing

In een tijdperk van openheid zoals nu, kunnen we alle informatie krijgen die we willen. Via Google bijvoorbeeld. Als u islam als zoekterm invoert, ziet u duizenden sites hierover. Maar helaas is lang niet alle informatie die we tegenkomen in cyberspace, in overeenstemming met de realiteit. De informatie kan juist zijn, maar ook de plank mislaan. Om die reden kunnen we beter de verschillende groepen mensen samenbrengen. Dat geeft ons de mogelijkheid direct uit authentieke bronnen te zien en te leren. We delen kennis terwijl we vriendschap sluiten. Dit is iets moois in de ontmoetingen met anderen die van ons verschillen.

Door naar verschillen te kijken, leren we dat geloof een relatietaal is. Ik leer dat geloof de 'taal van de liefde' is tussen een persoon en zijn Heer.

Stel je voor dat je verliefd bent op iemand. Mijn vraag is: "Waarom kies je haar uiteindelijk als je vriendin of vrouw?" Je kunt zeggen dat ze aardig is, mooi, knap, slim, enz. OK, dat is goed. Maar voor mij is ware liefde niet zo. Als ik het zo mag zeggen: het niveau van je liefde is nog steeds oppervlakkig. Waarom?

Als je van iemand houdt omdat zij goed/mooi/knap is, kan het gebeuren dat zij op een dag niet langer goed/mooi/knap is. Kun je haar dan nog wel liefhebben? Wat is dan de reden om van iemand te houden?

De diepste reden om lief te hebben is wanneer je liefhebt zonder dat je daar een reden voor kunt vinden. Ik hou van je, omdat ik van je hou. Punt! Geen komma's meer. Ik hou van haar, alleen vanwege de liefde zelf.

Als je tot de spiritualiteit van de liefde komt, als zij niet meer mooi/knap/rijk is, zul je zeker nog van haar houden. Waarom? Ja, omdat je van haar houdt! Er is geen andere reden. Dit is de spiritualiteit van de diepste liefde. Een liefde die alleen liefheeft om de liefde zelf.

Met andere woorden, wanneer we mensen van verschillende religies ontmoeten, leren we te begrijpen dat religie de taal van de liefde is. Elke religie heeft zijn eigen exclusieve claim, en dat hoeft niet tegenover elkaar gesteld te worden. Dat is de taal van hun liefde voor hun Heer.

Verschillen moeten niet worden gemedan, omdat we door verschillen de taal van relaties kennen.

Afsluitend gebed

God Heilige Geest,
aanvaard ons geheel en al,
doordring ons steeds meer met uw liefde
dan zullen we geleid worden door Uw Geest.
Dan zijn we in staat onszelf te vergeten om alles voor anderen te kunnen zijn
en daardoor U en de Vader verheerlijken, Amen.

Over de maker

Zuster Lili Purwanti is ben lid van de congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. In 2012 is zij naar Nederland gekomen. Ze woont in een internationale gemeenschap in Amsterdam-Oost, tussen de kleurrijke mensen, en werkt daar voor kwetsbare mensen, om, zoals zij het uitdrukt, aan hen leven te geven.



COLOFON:

U ontvangt deze vastenmeditatie omdat u zich heeft aangemeld voor de vastenmeditatie van 24 februari tot Pasen 2020. Voor aan- of afmelden, neem contact op met de KNR: Tel: 073-6921321 / Email: communicatie@knr.nl.