

Vastenmeditatie ‘Omgaan met verschillen’

KNR-Jaarthema 2020: week 10 – Meditatie nummer 2

Het jaarthema van de KNR is dit jaar ‘omgaan met verschillen.’ Omgaan met verschillen heeft onder andere te maken met open staan voor het anders zijn van de ander en met het je onthouden van vooroordelen. De vastentijd is misschien bij uitstek de tijd om ons daarin te oefenen. De KNR heeft zeven religieuzen gevraagd ons daarbij te helpen. Zij schreven een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat en bieden ons daarmee een handreiking bij het beter leren omgaan met verschillen.

WAT EEN ANDER MET JE DOEN KAN

Bijbeltekst

Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de ander te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. (1ptr.4:9-10)

Meditatieve beschouwing

Gastvrij bij elkaar binnen mogen komen, zomaar. Je hoeft niet eerst hulpbehoevend te klagen, en als gastheer vind je niet dat je iets bijzonders doet. Vanwaar die vrijheid? Wat je hebt is je gegeven, het is niet van jou, maar je moet er goed mee omgaan, en dat doe je door het beschikbaar te stellen voor anderen. Een ontmoeting met iemand anders kan een gelegenheid zijn om je gaven tot hun recht te laten komen en om jezelf te laten vormen door de gaven van die ander.

Maar:

- a) Als toerist ga je op zoek naar wat anders is dan je gewoon bent. Je probeert het binnen je bereik te brengen, maakt een selfie met jezelf op de voorgrond. Je kennismaking met een andere cultuur is dan een vorm van recreatie, een soort consumptief amusement alsof het een gerecht is waar je even van proeft en verder gaat naar het volgende. Het is een manier van toe-eigenen waardoor je het andere voor jezelf onschadelijk en onvruchtbaar maakt. Dit soort contacten zijn oppervlakkig en verrijken niemand.
- b) Wat te doen als het/de andere zich niet laat toe-eigenen, echt anders is en buiten je intellectueel, cultureel, religieus bereik blijft? Als hij/zij je gebruiken, smaak, inzichten en waarden niet zomaar overneemt? Naarmate je onzekerheid groter is, je behoefte aan bevestiging de boventoon voert, kan de bedreiging die uitgaat van de verschillen met anderen ook groter zijn. Je kunt gaan denken in Wij en Zij verhoudingen en zo de ander

en jezelf in een reservaat plaatsen. Afstand houden, hoe verder hoe veiliger, lijkt dan een oplossing. Maar hoe groter de onderling afstand, hoe vreemder we voor elkaar blijven en hoe groter de kans op 'vreeswekkende' misverstanden.

- c) Waar de ander onbereikbaar en defensief is kun je zelf altijd nog proberen bereikbaar en ontvankelijk te blijven, minstens door vooroordelen geen kans te geven te ontkiemen in jezelf. Je zou ook verder kunnen komen als de aard van je relaties niet gedomineerd wordt door je bezit, want dan ben je vrijer om er te zijn voor de ander en jouw vrijheid kan ook de ander vrijer maken. Je hebt immers niet veel te verliezen. Wat je hebt en wat je bent komt uit Zijn handen en is je gegeven om te delen. Maar ja, ook Judas was maar een mens en eigende zich toe wat voor anderen bestemd was.

Als je hiervan iets herkent in jezelf, doe er dan iets mee.

Afsluitend gebed

God, je schiep me naar jouw beeld, met jouw aard om er te zijn voor anderen, maar ik, waar blijf ik zelf dan. Ik ben bang om niets te zijn.
Zou je, zo nu en dan, voor mij mijn alles willen wezen?

Over de maker

Bram Hommel, als broeder van Huijbergen geïnspireerd door Franciscus en 34 jaar in Indonesië werkzaam in het bestuur en de vorming van jonge religieuzen. Nu, voor zover dat lukt, gewoon weer broeder.



COLOFON:

U ontvangt deze vastenmeditatie omdat u zich heeft aangemeld voor de vastenmeditatie van 24 februari tot Pasen 2020. Voor aan- of afmelden, neem contact op met de KNR: Tel: 073-6921321 / Email: communicatie@knr.nl.