



Overwegingen tijdens de Vastentijd in het kader van de Buitengewone Missiemaand 2019

Deel 7: De noodzaak van voortgaande vorming voor missie

Het woordje 'missie' heeft tegenwoordig een negatieve connotatie. Het suggereert iets van 'zieltjes winnen', gedwongen bekering, het opdringen van persoonlijke overtuigingen aan anderen, of erger nog: de vernietiging van andere culturen. Sommige episodes in de missiegeschiedenis hebben voeding gegeven aan deze vooroordelen. Missionarissen worden ervan beschuldigd neer te kijken op de culturen van andere volken. Vroeger waren zij inderdaad vaak overtuigd van de superioriteit van hun eigen Europese cultuur en gingen zij voorbij of hadden geen begrip voor de waarden en uitdrukkingen van Afrikaanse culturen en religies. Maar 100 jaar geleden al maakte paus Benedictus XV in zijn encycliek 'Maximum Illud' een duidelijk onderscheid tussen kolonisatie en christelijke missie en eiste hij respect voor de culturele bijzonderheden van volkeren. De grote uitdaging voor de jonge Afrikaanse kerken van nu is om de boodschap van Jezus te laten wortelen in de culturen en manieren van leven van het volk.

Christenen in Europa staan voor soortgelijke uitdagingen. Wetenschap en technologie, globalisering en secularisatie, veranderen diepgaand en snel onze cultuur en manieren van spreken, denken en leven. Hoe kunnen we Jezus' boodschap uitdragen in deze steeds veranderende wereld? Dit vergt voortdurende bezinning en vorming van allen die betrokken zijn bij de missie; zij moeten bekend raken met de taal en cultuur van de mensen van vandaag.

In zijn eerste apostolische exhortatie 'Evangelii Gaudium' gaf paus Franciscus de kerk enkele richtlijnen voor hoe dit proces eruit zou kunnen zien. Enkele belangrijke elementen zijn:

- Leven vanuit een diepe verbondenheid met Jezus en bereid zijn gehoor te geven aan de fundamentele uitdaging van zijn Woord;
- Nabij zijn aan de werkelijkheid waarin gewone mensen leven en hun zorgen en hoop delen;
- In verkondiging en catechese het belang laten zien van het Evangelie voor het leven van vandaag;
- Bouwen aan een synodale kerk waar bisschoppen, priesters en leken in de geest van Jezus nieuwe antwoorden zoeken op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Teksten

- *Heel de christelijke vorming is allereerst een verdieping van het kerygma ...: zij moet de reddende liefde van God, die voorafgaat aan de morele en religieuze verplichting, tot uitdrukking brengen, zij mag de waarheid niet opdringen en moet een beroep doen op de vrijheid, zij moet een kenmerk van vreugde, stimulans, vitaliteit hebben en een harmonieuze volledigheid die de prediking niet reduceert tot een paar soms meer filosofische dan evangelische leerstellingen. (Evangelii Gaudium 165)*

- *Telkens wanneer wij trachten naar de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het Evangelie terug te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methoden, andere uitdrukkingsvormen, sprekendere tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld. (EG 11)*
- *De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus' leerlingen. (Gaudium et Spes 1)*
- *De evangeliserende gemeenschap neemt door werken en gebaren een plaats in in het dagelijks leven van de anderen..., het aanvaardt het menselijk leven door het lijdend vlees van Christus in het volk aan te raken. Verkondigers van het Evangelie hebben zo "de geur van de schapen" en die luisteren naar hun stem. (EG 24)*
- *Tegelijkertijd vragen de geweldige en snelle culturele veranderingen erom dat wij voortdurend opletten te trachten de waarheden van altijd in een taal uit te drukken die het mogelijk maakt de blijvende nieuwheid ervan te herkennen. (EG 41)*
- *Het is de taak van het gehele volk Gods, vooral van de herders en de theologen, om met de hulp van de Heilige Geest de taal van onze tijd in haar verschillende vormen te beluisteren, te verstaan en te verklaren, en haar, in het licht van het Woord Gods te beoordelen, opdat men de geopenbaarde waarheid voortdurend dieper kan kennen, beter begrijpen en op meer aangepaste wijze kan voorhouden. (Gaudium et Spes 44)*
- *De bisschop moet de missionaire gemeenschap altijd bevorderen in zijn diocesane Kerk. Maar het doel van deze processen van deelname zal niet hoofdzakelijk de kerkelijke organisatie zijn, maar de missionaire droom allen te bereiken. (EG 31)*

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de - www-aejfn.org

Bezinningsvragen

- Welke eigentijdse geloofsuitingen (teksten, liederen, beelden) spreken mij aan?
- Wat vind ik vreemd en onbegrijpelijk in de traditionele religieuze taal?
- Op welke plekken zoeken priesters en leken, jongeren en ouderen, naar nieuwe spirituele vormen?