



Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de - www-aejfn.org

Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk van Christus in de wereld

Vastenmeditaties 2019 – deel 2

De Buitengewone Missiemaand 2019 – Pauselijke documenten

Een historisch overzicht van de belangrijkste pauselijke uitspraken doet ons beseffen dat de Kerk niet 'een missie heeft', maar dat ze in wezen missionair is. Elke periode in de geschiedenis kent eigen uitdagingen. Het is aan ons daarop antwoord te geven, vanuit de vreugde van het Evangelie.

1919 Paus Benedictus XV: Maximum Illud

De apostolische brief "over de activiteiten van missionarissen in de wereld" laat een veranderd begrip van missie zien. Het roept op tot een goede voorbereiding van missionarissen, tot begrip voor de cultuur van de mensen; het pleit voor een lokale geestelijkheid en het recht van missiekerken op autonomie; er moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen kolonisatie en christelijke missie. "Denk eraan dat je geen menselijke heerschappij moet verspreiden, maar de heerschappij van Christus." MI

1926 Paus Pius XI: Rerum Ecclesiae

Thema's: lokale geestelijkheid en de hiërarchie; we zijn 'bedelaren voor Christus'; de 'redding van zielen'; een oproep de verschillende organisaties te helpen die steun bieden aan de missie; een uitnodiging aan contemplatieve ordes om stichtingen te beginnen in missie landen. In 1939 wordt de eerste Afrikaanse bisschop in de moderne geschiedenis door de paus gewijd, Mgr. Josef Kiwanuka. "Ervaring heeft aangetoond dat de bewoners van die verre streken in het Oosten en Zuiden vaak helemaal niet minder zijn dan ons, en dat zij in staat zijn om zich met ons te meten, ook in mentaal opzicht." RE 26

1951 Paus Pius XII: Evangelii Praecones

'Verkondigers van het Evangelie' biedt een overzicht van succesvolle missie activiteiten van de 25 jaar sinds Rerum Ecclesiae. Het benadrukt dat de missie kerken geworteld raken en toegroeien naar autonomie. "Doel van de Kerk is niet om over volken te heersen of om wereldlijke macht te verwerven; zij wil het bovennatuurlijke licht van het geloof brengen aan alle volkeren, en het belang benadrukken van beschaving en cultuur, van broederlijke banden tussen naties." EP 23

1957 Paus Pius XII: Fidei Donum

'De gave van het geloof'. Thema's: de drievoudige plicht tot missie: gebed en werken van naastenliefde; tijdelijke missionaire uitzendingen van diocesane priesters; het gevaar van 'atheïstisch

materialisme'. "Het is uitermate urgent dat er meer missionarissen komen die lokale leiders adequaat kunnen opleiden!" FD 26

1959 Paus Johannes XXII: Princeps Pastorum

'De Prins der Herders'. Thema's: het belang van missionair werk; de ondersteunende rol van de lokale geestelijkheid en leken. "(De Kerk in veel missie landen die) nu wordt geleid door een eigen kerkelijke hiërarchie, beschikt over een eigen kerkelijke organisatie en biedt andere kerkelijke gemeenschappen die geestelijke en materiële gaven die zij voorheen pleegde te ontvangen." PP 10

1965 Paus Paulus VI: Ad Gentes

"De Kerk op aardse pelgrimstocht is krachtens haar aard missionair, omdat zij volgens het plan van God de Vader haar oorsprong heeft in de zending (missio) van de Zoon en de zending (missio) van de Heilige Geest. Dit plan vloeit voort uit de 'liefdebron', uit de liefde van God de vader." AG 1.2

1975 Paus Paulus VI: Evangelii Nuntiandi

Geschreven na de bisschoppensynode, beschrijft deze apostolische exhortatie de manier van evangelisatie. Christus is de bron van alle activiteiten, alle christenen zijn actieve deelnemers aan de evangelisatie; inhoud, manieren en methodes worden besproken. "Een eerste teken van liefde is het respect voor de godsdienstige en geestelijke situatie van de personen die geëvangéliseerd worden. Respect voor hun levensritme, waar men niet het recht heeft bovenmatig druk op uit te oefenen. Respect voor hun geweten en hun overtuigingen, zonder enige hardheid." EN 79

1990 Paus Johannes Paulus II: Redemptoris Missio

De acht hoofdstukken beschrijven de blijvende waarde en noodzaak van missie: Het Rijk Gods – De Heilige Geest, De Heilige Geest Protagonist van de Missie - De onmetelijke horizonten van de missie ad gentes – De wegen van de Missie – De verantwoordelijken en de medewerkers aan de zielzorg in de missie - De medewerking aan de missieactiviteit. "Geloof wint aan kracht wanneer het met anderen wordt gedeeld!" RM 2

2013 Paus Franciscus: Evangelii Gaudium

"De vreugde van het Evangelie vult de harten en levens van allen die Jezus ontmoeten." EG 1
Met een indrukwekkende analyse van de huidige situatie, deelt paus Franciscus in duidelijke taal een geestelijke visie van wat een nieuwe missionaire start voor de Kerk zou kunnen betekenen.

"Vanuit het perspectief van evangelisatie, zijn noch mystieke benaderingen zonder sterke sociale en missionaire inzet behulpzaam, noch een sociaal of pastoraal spreken en handelen zonder een spiritualiteit die het hart transformeert." R. Zollitsch, bij de afsluiting van het Jaar van het Geloof.

Bezinningsvragen

Hoe is mijn / ons verstaan van missie veranderd door de jaren heen?

Hoe zou ik iemand in een paar woorden uitleggen hoe ik vandaag mijn missionaire roeping leef?