

Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk van Christus in de wereld

Vastenmeditaties 2019 – deel 1

De Buitengewone Missiemaand 2019 – achtergrondinformatie

In de decennia die volgden op de verwoestingen van de Napoleontische oorlogen, ontwikkelde de katholieke Kerk een enorme missionaire dynamiek en nam het deel aan een van de meest succesvolle missie initiatieven in de geschiedenis van de Kerk. Veel van de grote missiecongregaties werden gesticht in het midden van de 19e eeuw. Zij stuurden duizenden missionarissen uit over de hele wereld, die de boodschap van Jezus verkondigden en nieuwe kerken stichtten, vaak onder de moeilijkste omstandigheden. Helaas was de verkondiging van de Blijde Boodschap binnen de koloniale context vaak ook gekleurd en verwrongen door de overtuiging dat de Europese cultuur superieur was.

Nationalistisch denken lag ten grondslag aan de catastrofe van de Eerste Wereldoorlog. Dat dreef paus Benedictus XV ertoe om in 1919 de missie encycliek 'Maximum Illud' te schrijven. Hij moedigde de Kerk aan om zich opnieuw te engageren voor een universele missie, bevrijd van de historische last van kolonialisme en van alle drang om grondgebied in bezit te nemen.

Honderd jaar later roept paus Franciscus een 'Buitengewone Missiemaand' uit. Als christenen leven we in een tijd van grote veranderingen. Waardesystemen worden in twijfel getrokken. Gelovigen voelen zich uitgedaagd door een gesecculariseerde cultuur. Op veel plekken in de wereld staan christenen bloot aan vervolging. Binnen deze historische context worden wij uitgenodigd om ons gezamenlijk te bezinnen op betekenis en praktijk van de huidige missie. We worden uitgedaagd tot een vernieuwing van onze inzet voor de missie.

Met deze overwegingen tijdens de Vastentijd willen we uitnodigen tot een individuele en gemeenschappelijke bezinning op de verschillende dimensies van de missie van de Kerk:

1. Een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus: in de Eucharistie, in het Woord van God en in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed.
2. Getuigenis: het getuigenis van heiligen, martelaren en belijdenaren van het geloof overal ter wereld.
3. Missionaire vorming: bijbels, catechetisch, spiritueel en theologisch.
4. Missionair getuigenis: Het getuigenis van onbaatzuchtige liefde en geleefde solidariteit met de armen en hen die lijden, zodat God's liefde voor allen zichtbaar wordt.

Betekenis van het logo



Het logo van de Buitengewone Missiemaand die oktober 2019 plaatsvindt laat een missiekruis zien. Het KRUIS is instrument en krachtig teken van de gemeenschap tussen God en mensheid. Het drukt de universaliteit van onze missie uit. Het kruis is vol licht en kleur – teken van overwinning en opstanding. De ronde vorm die staat voor de wereld is open, omdat de verkondiging van het evangelie niet wordt begrensd; het is de vrucht van de

Heilige Geest. Christelijke liefde en een wereld die wordt getransformeerd in de Geest overbrugt afstanden en opent de blik van onze geest en ons hart. De woorden 'Gedoopt en gezond' verwijzen naar twee fundamentele elementen in het leven van elke christen: doop en verkondiging.

De vijf kleuren van het kruis verwijzen naar de vijf continenten. Rood verwijst naar het bloed van de martelaren in Amerika, zaad van nieuw leven in het christelijke geloof. Rood doet denken aan de aarde. Groen is de kleur van Afrika, van leven en natuur. Het staat symbool voor groei, vruchtbaarheid, jeugd en vitaliteit. Het is ook de kleur van de hoop, een van de drie theologische deugden. Wit staat symbool voor vreugde, voor het begin van nieuw leven in Christus. Dat is de uitdaging voor het oude Europa: dat het de evangeliserende kracht herontdekt die het had dankzij zoveel kerken en zoveel heiligen. Geel is een kleur vol licht, dat gevoed wordt door het Ware Licht aan te roepen. In Azië werd Jezus, ons Licht, geboren. Blauw is de kleur van Oceanië, van het levenswater dat ons verkwikt en kracht geeft op onze weg naar God. Het is ook de kleur van de hemel, teken dat God onder ons verkeert.

Bezinningsvragen

Als we kijken naar de generale kapittels van onze congregaties, die de laatste decennia hebben geworsteld om het missionaire charisma van onze stichters te vertalen naar de huidige tijd: wat zijn de belangrijkste punten voor onze missie die naar voren zijn gekomen?