

## ***‘Hij heeft Mij gezonden’ (Lucas 4, 18) – Wat is onze missie?***

**KNR-Jaarthema 2019: week 17 (22-28 april 2019)**

In het kader van de Buitengewone Missiemaand die in oktober 2019 wereldwijd wordt gehouden in de R.K.-Kerk, organiseert de KNR een gebedsmarathon vanaf Pasen tot en met Missiezondag (22 april t/m 20 oktober). Alle religieuzen in Nederland worden opgeroepen wekelijks – bij voorkeur op woensdag - te bidden voor het welslagen van de missie van de Kerk, waar en hoe deze ook vorm krijgt.

Met het oog daarop verstuurt de KNR aan het begin van elke week in genoemde periode een gebedsintentie. Deze begint met de levensbeschrijving van een ‘missionaire pionier’, gevolgd door een gebed dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt door een religieus of iemand anders die actief is in de missionaire beweging in Nederland.

### **MISSIONAIRE PIONIER**

**Anna Dengel - stichteres Congregatie Medische Missiezusters (16 maart 1892 - 17 april 1980)**

*“Ik was vuur en vlam.”*

De Oostenrijkse arts Anna Dengel (1892-1980) zou goed als voorbeeld kunnen dienen voor onze samenleving, die zo worstelt met de inbedding van andere culturen. Ze was al multi-cultureel bezig toen het woord nog niet bestond. Haar open en praktische houding tegenover niet-westerse culturen werd mede een van de pijlers van de Sociëteit van Medical Missionaries (MMS), de door haar in 1925 opgerichte gemeenschap, later congregatie, in Nederland bekend als de Medische Missiezusters.

Ze ging in 1913 medicijnen studeren in Cork, Ierland, dat toen nog Brits was. In 1920 studeerde ze af en vertrok naar Rawalpindi, in toenmalig Brits-Indië. Daar werd ze geconfronteerd met mensonterende medische toestanden. Ze wilde er iets aan doen en bedacht dat kloosterzusters haar goed zouden kunnen helpen. Maar de kerk stelde zich op het standpunt dat zusters die een eeuwige gelofte hadden afgelegd niet zonder meer in de verpleging konden werken. Dat zou botsen met het kloosterleven. Anna Dengel liet zich niet ontmoedigen. Het heeft 11 jaar geduurd voordat ze de toestemming kreeg om een religieuze congregatie te worden.

## GEBED

God, als wij ons machteloos voelen  
omdat er in de wereld zoveel gebeurt  
waar we geen invloed op hebben,  
wees dan de stem in ons hart die ons toefluistert  
dat we meer kunnen doen dan we denken.

God, als we willen weglopen van onze verantwoordelijkheid,  
omdat we van anderen de oplossing verwachten,  
maak ons dan duidelijk dat we als deel van de grote mensenfamilie  
met allerlei draden vastzitten aan wat er overal gebeurt.

God, heling houdt in  
dat wij leven met de paradox van liefde en pijn.  
Het betekent dat wij vertrouwen  
in Uw onvoorwaardelijke liefde  
en in de mogelijkheid van medeleven  
en mededogen van en met de ander.  
Wees bij ons om dit goed te kunnen vervullen.

God, wees met allen die de weg van Jezus trachten te gaan.  
Vervul hun met vertrouwen en goede moed  
en met het licht van Uw liefde.

*Amen.*

## Over de maker

Het gebed en de meegestuurde viering zijn gemaakt door zuster Mien Leistra mmz. (1943):

‘Ik heb 23 jaar van mijn leven met veel plezier mogen werken met de mensen van Oeganda en Kenia in de eerstelijns gezondheidszorg en onze jonge Afrikaanse zusters mogen begeleiden in hun vormingsjaren voor MMZ.

In 2013 ben ik teruggekomen naar Nederland en woon nu met 7 medische missiezusters in het Religieus huis van de Fraters van Utrecht in De Bilt waar we een mooie gemeenschap vormen.



### **COLOFON:**

*U ontvangt deze gebedsintentie omdat u zich heeft aangemeld voor de ‘gebedsmarathon’ van 22 april tot en met 20 oktober 2019. Voor aan- of afmelden, neem contact op met de KNR: Tel: 073-6921321 / Email: [communicatie@knr.nl](mailto:communicatie@knr.nl).*