



Religieuzenprijs 2016

Voorzijde: Math van Kampen ofm conv ontwierp dit symbolisch kunstwerk, uitgevoerd in brons. In het centrum van het beeld bevindt zich een gouden vlam. Het symboliseert de geraaktheid door God en door mensen, die religieuzen al eeuwenlang in beweging brengt en gaande houdt. Dit kwetsbare vuur wordt behoed en bewaakt door twee handen. De handen van de mensen die in het onderhavige boekje worden geïntroduceerd. Zij koesteren het licht, behoeden het en dragen het uit door aandacht te besteden aan eigentijdse noden.

Voorwoord

Dit najaar zal de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitreiken voor een bijzonder initiatief op het terrein van de zorg in de breedst mogelijke zin van het woord. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van 5.000 euro. Voor de prijs komen dit jaar activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld.

Wat is die gemeenschappelijke noemer van barmhartigheid, waarin religieuzen zich herkennen? Barmhartigheid is moeilijk te omschrijven, maar heeft van doen met het laten spreken van het hart, met de wijze van bejegening van medemensen, met onverdeeld goed zijn, met het als vanzelfsprekend onvoorwaardelijk en zonder agenda tegemoet treden van anderen met open armen en lege handen. In de pauselijke bul *Misericordiae Vultus*, die verschenen is in het kader van het Jaar van Barmhartigheid verwijst Paus Franciscus naar Lucas 6, 36: Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is en hij vervolgt: ‘Om tot barmhartigheid in staat te zijn moeten wij de waarde van de stilte terugvinden om het Woord dat tot ons wordt gericht, te overdenken. Zo is het mogelijk de barmhartigheid van God te aanvaarden als eigen levensstijl.’ De Religieuzenprijs is bedoeld om activiteiten aan te moedigen die zich in de praktijk bewijzen.

In deze uitgave vindt u informatie over tien barmhartige initiatieven. De jury, bestaande uit broeder Wim Swüste fic, zuster Anne-Marie Bos o.carm., frater Niek Hanckmann cmm en pater Fons Meijers msc, heeft dit tiental uit een totaal van ruim dertig nominaties geselecteerd, omdat deze projecten bijzonder en inspirerend zijn. Daarnaast vindt de jury het van belang om een zo groot mogelijke diversiteit aan initiatieven te presenteren. Het ‘omzien naar elkaar’ vanuit een religieuze bewogenheid is zeer gevarieerd qua vorm en inhoud. Gelukkig is de betrokkenheid op mensen in kwetsbare situaties in ons land nog altijd springlevend. Daarvan getuigen de tien voorbeelden, die in de pagina’s hierna in alfabetische volgorde worden geïntroduceerd. U kunt uw stem uitbrengen op één van deze projecten ! (zie achterin dit boekje).

Noteert u ook alvast **10 november 2016** in uw agenda? Dan kunt u *live* kennismaken met de dragers (v/m) van deze waardevolle initiatieven. Het vindt plaats aansluitend aan de Algemene Vergadering, maar ook niet-hogere oversten zijn van harte welkom!

2ForTrust

2forTrust is een maatjesproject voor slachtoffers van mensenhandel, slachtoffers van huiselijk geweld en (uitgestapte) prostituees. Doel van het project is het doorbreken van het sociaal isolement, het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en het stimuleren van de zelfredzaamheid. De slachtoffers van mensenhandel die zich aanmelden voor dit project zijn fysiek al gered uit deze duistere wereld vol langdurige onderdrukking en (seksueel) geweld. De psychische echo's galmen echter nog lang door. Dit maakt dat het bijvoorbeeld na hun bevrijding moeilijk is om contact te maken met de buitenwereld. Daarbij leven ze vaak op een geheime locatie, met anderen die net zo beschadigd zijn.



Het project 2ForTrust koppelt deze vrouwen aan vrijwilligers die hen bijstaan om hun leven vorm te geven. Dankzij de vrijwilligers van 2forTrust leren deze vrouwen weer mensen te vertrouwen. Zij zien dat er mensen zijn die zich onbaatzuchtig willen inzetten voor een ander en die het beste voor hebben met een ander. Dit vertrouwen is vaak bij deze vrouwen geschaad en is een hele belangrijke voorwaarde voor deze vrouwen om weer een mooi leven op te bouwen.

Vrijwilligers zijn vaak jonge hoogopgeleide vrouwen die niet zelden ervaringsdeskundig zijn en graag als rolmodel fungeren. Ze doen hun vrijwilligerswerk vanuit de motivatie dat mensenhandel en huiselijk geweld indruist tegen hun gevoel van rechtvaardigheid, ze willen zich inzetten voor hun medemens. Ze doen dit vanuit hun hart, treden de deelnemer (slachtoffers van huiselijk geweld en uitgestapte prostituees) tegemoet vanuit een open, geïnteresseerde houding.

Het begeleiden van deze getraumatiseerde en vaak depressieve deelnemers is vaak niet gemakkelijk. Contact maken en behouden is vaak tijdrovend.

Waar: Amsterdam

Wat: maatjesproject

Ten behoeve van: slachtoffers van mensenhandel, slachtoffers van huiselijk geweld en (uitgestapte) prostituees

Arkgemeenschap Gouda

De Arkgemeenschap Gouda richt zich op dag- en nachtzorg voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De Arkgemeenschap leeft en werkt vanuit een christelijke levensvisie van gelijkwaardigheid en vriendschap: mensen met een beperking niet uitsluiten maar recht doen aan hun mens-zijn. In de Arkgemeenschap Gouda leven dag en nacht elf mensen met vooral een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er ‘makkers’ die in de Ark dagopvang krijgen.



Het is creatieve liefde, die een weldoende band van barmhartigheid laat ontstaan tussen de bewoners en de helpende assistenten. Het gaat om een liefde die geen vervlakking toelaat; een liefde die zich laat voeden door eigen persoonlijke ontdekkingen in het zich geven van de helpende assistenten, en het vertrouwvol aanvaard worden daarvan door de bewoners. Het gaat om een liefde die wederzijdse vriendschap teweegbrengt, welke tegemoet komt aan het beperkte vermogen tot sociaal contact van de bewoner. Zowel assistent als bewoner ontleent houvast aan die vriendschap. Je moet je als assistent durven laten raken door de bewoner. Tot op heden is de Arkgemeenschap te Gouda de eerste en enige in Nederland. Er is nog een tweede in wording. Het verdient ook zeker stimulans dat in een welvaartsland als Nederland meerdere Arkgemeenschappen ontstaan, die elkaar in dit taalgebied zouden kunnen stimuleren.

Voor nadere informatie: www.larchegouda.org

Waar: Gouda

Wat: leefgemeenschap

Ten behoeve van: mensen-met-een-beperking

BuurtService en BuurtMaatjes

BuurtService en BuurtMaatjes vinden plaats in en vanuit een inloophuis. Kenmerkend voor deze projecten is de grote mate van betrokkenheid van de pastores Ellie Smeekens en Geert Rozema. Zij geven met hart en ziel leiding aan dit inloophuis en de daar ontsproten projecten. Er is een grote groep vrijwilligers die steeds meer zelfstandig functioneert.

Het BuurtService project loopt inmiddels vanaf 2009 en kenmerkt zich door service verlening aan de kwetsbaren in onze samenleving en concentreert zich op enkele achterstandswijken. Tamelijk uniek is dit project omdat het voornamelijk wordt uitgevoerd door een doelgroep die moeilijk bereikbaar is voor hulpverlening. Mannelijke 50-plussers die veelal zelf werkloos zijn of afgekeurd of gepensioneerd. Belangrijke effecten van het vrijwilligers werk zijn: toenemend zelfvertrouwen van de vrijwilliger, wederzijdse waardering die wordt geuit, groeiende samenwerking in de buurten, zinvolle dagbesteding, incidentele doorstroom van vrijwilligers naar vast werk, starten met een opleiding, horizontale samenwerking tussen ketenpartners. Dit Buurservice project wordt gesponsord door lokale fondsen, woningcorporaties en particulieren.

Een bezoek aan het inloopcentrum kenmerkt zich door een grote mate van bedrijvigheid van waaruit men de mensen dagelijks ziet uitwaaiëren. Iedereen is van harte welkom. De kerkelijke binding is bij de meesten laag, maar velen geven te kennen dat dit soort werk de kern van Gods Blijde boodschap is en dat ze dankbaar zijn om op deze manier weer in aanraking te komen met de Christelijke kerken.

Bij het BuurtMaatjes project gaat het met name om mensen met een psychiatrisch verleden. Zij ontmoeten elkaar en gebruiken met elkaar eenmaal per week een maaltijd. De bedoeling is echter om deze mensen meer structurele ondersteuning te geven door het opzetten van een netwerk van buddy's.

Voor nadere informatie: www.eusebiusparochie.nl

Waar: Arnhem

Wat: projecten inloophuis

Ten behoeve van: kwetsbaren

Delftse Buur

Delftse Buur is een initiatief van drie vrouwen die een manier zochten om vluchtelingen te helpen bij hun sociale inburgering in de Delftse gemeenschap. Het betreft hier statushouders, dus mensen die nu huisvesting, taal- en inburgeringslessen en een uitkering krijgen via de gemeente Delft. Maar daarmee zijn ze nog geen onderdeel van de Delftse samenleving. Vrijwilligers willen deze vluchtelingen helpen bij hun ‘sociale inburgering’.



Een vrijwilliger wordt gematcht met een vluchteling (vaak zelfs met een vluchtelingengezin), en verplicht zich dan om minimaal drie maanden ongeveer anderhalf uur per week ‘buddy’ te zijn voor deze vluchteling. Dat kan heel verschillende vormen aannemen: op bezoek gaan en dan proberen zoveel mogelijk in het Nederlands te praten. Zeker in het begin is het nog zoeken om elkaar te verstaan. Maar een buddy kan de vluchteling ook mee de stad in nemen en laten zien wat Delft allemaal te bieden heeft. Of de buddy helpt met het lezen en begrijpen van de post die een vluchteling van allerlei Nederlandse instanties krijgt. Al gauw bezoeken mensen elkaar over en weer, maken kennis met elkaars eetgewoonten, helpen de kinderen aan sportmogelijkheden enzovoort.

Naast het matchen van buddies aan vluchtelingen organiseert Delftse Buur activiteiten. Er is voor elke buddy ook een klankbord en vraagbaak wanneer zich problemen voordoen bij de vluchteling. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten, waar buddies onderling ervaringen en tips uitwisselen. Tenslotte zijn er inhoudelijke avonden, een wekelijkse nieuwsbrief en een internetsite.

De initiatiefneemsters laten horen en zien hoe belangrijk het is dat de vluchtelingen goed inburgeren en hoe de Delftenaren daaraan kunnen bijdragen.

Voor nadere informatie: www.delftsebuur.nl

Waar: Delft

Wat: buddyproject

Ten behoeve van: vluchtelingen

Stichting Meedoen

Vanaf 2000 is Stichting Meedoen in Rotterdam actief om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen rond de bijstandsnorm, te voorzien van een fiets of computer of het betalen van zwemles, sportkleding en -attributen maar bijvoorbeeld ook een toneelcursus. Het doel is het voorkomen van sociaal isolement bij deze kinderen. Het motto "alle kinderen doen mee" van Stichting Meedoen in Rotterdam geeft goed de intenties weer. Kinderen moeten onbevangen naar school kunnen, mee kunnen doen aan allerlei activiteiten, zowel op school als daar buiten, maar - niet in de laatste plaats - mee kunnen doen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Samen met vriendjes en vriendinnetjes actief bezig zijn.

Stichting Meedoen is onmisbaar geworden voor een stad als Rotterdam, waar de armoede snel stijgt en navenant het aantal kinderen dat in armoede leeft.



Bijzonder aan deze organisatie is dat zij - naast de subsidie van de gemeente Rotterdam - ieder jaar extra inspanning levert om meer geld via fondsen binnen te halen, zodat er meer kinderen kunnen worden ondersteund.

De ondersteuning aan de kinderen wordt gegeven door betrokken en goed getrainde vrijwilligers. De focus is op de kinderen maar er is veel aandacht voor de vrijwilligers. Alle medewerkers verdienen een dikke pluim voor hun enthousiasme, professionaliteit en betrokkenheid.

Waar: Rotterdam

Wat: voorkomen van sociaal isolement

Ten behoeve van: kinderen

Multicultureel Ontmoetings Centrum

Dit project is opgezet voor de Haagse achterstandswijken Schilderswijk, Transvaal en de Stationsbuurt. Het Centrum beoogt om de verschillende bevolkingsgroepen in de genoemde wijken nader tot elkaar te brengen en de zelfredzaamheid en de emancipatie van deze bevolkingsgroepen te bevorderen. Het MOC organiseert daartoe een heel scala van activiteiten. Bijvoorbeeld: a) een door de Schuldhulpverlening van de gemeente Den Haag verzorgde cursus “Weet wat je besteedt” over het aanreiken van instrumenten, hoe een hoog uitgavepatroon beheersbaar kan worden; b) een debat met vertegenwoordigers van de Haagse politieke partijen over het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne.



MOC Schilderswijk
Veel gezichten, één hart

Belangrijker zijn evenwel de permanente activiteiten, die zijn gericht op 1) het geven van cursussen in verschillende domeinen, met name in het Nederlands en het bieden van huiswerkbegeleiding 2) het organiseren van activiteiten, waarbij de ontmoeting centraal staat en 3) het ondersteunen van wijkbewoners door middel van een sociaal spreekuur en door het organiseren van een voedselbank. Deze activiteiten worden gerealiseerd door een veelheid van vrijwilligers, ruim 70 mensen van 13 verschillende nationaliteiten. De directeur van de organisatie, ook een vrijwilligster, heeft een achtergrond in het onderwijs. De beheerder van het pand is de enige betaalde kracht.

De betrokkenheid van de RK kerk bij deze organisatie blijkt onder meer uit de ondersteuning door diaken Ronald van Berkel en door de activiteiten van Yan Asa svd en Elvira Telik ssp van de HIRCOS-gemeenschap. Zij zijn de gesprekspartners voor mensen, die met vraagstukken van zingeving bezig zijn. Zij vormen een aanspreekpunt voor veel bezoekers.

Het MOC heeft in 2015 maar liefst 7 interreligieuze vredesdialogen georganiseerd. Dat is van betekenis, juist in een periode, waarin de Schilderswijk het toneel vormde van uitingen van maatschappelijke onvrede.

Voor nadere informatie: www.mocschilderswijk.nl

Waar: 's-Gravenhage

Wat: ontmoetingscentrum

Ten behoeve van: bewoners achterstandswijken

Pastoraal UitzendBuro PUB

Het PUB richt zich op een zeer kwetsbare groep dak- en thuislozen in Den Bosch, vaak psychisch belast en/of met een verslavingsproblematiek. Vrouwen en mannen, autochtonen en allochtonen die rondzwerven in de stad of anderszins geen thuis hebben door allerlei oorzaken. Zonder te veroordelen en met een warme professionele betrokkenheid proberen zij een plek te creëren waar deze mensen overdag een zinvolle bezigheid hebben: op de fietsenwerkplaats waar ze oude fietsen opknappen, buiten in de landerijen waar ze snoeien en hout hakken, in de stad bij het opruimen van vuilnis van anderen, in het atelier waar ze spulletjes van de rommelmarkt creatief bewerken onder leiding van een kunstenaar.



Het gaat er in dit project niet om hen te veranderen of van hun verslaving af te helpen, het gaat ook niet om cliënten of patiënten, maar het gaat er om ieder van hen te zien als mens, in al zijn lijden en met alle gebrokenheid van dien. En daarbij present te zijn, als betrokken vrijwilliger of professional, als religieus, als medemens. Het is een bepaalde manier van werken, die niet gesubsidieerd wordt, maar die moet roeien met de (weinig) riemen die het heeft.

Alle betrokkenen zijn getraind in de presentiebenadering of gepokt en gemazeld in de soms moeilijke omgang met dak- en thuislozen. Het duurt soms heel lang om vertrouwen te winnen en de deelnemers met enige regelmaat te laten terugkomen, want ze hebben door de ervaringen in hun leven weinig of geen vertrouwen in anderen. Op straat is het tenslotte overleven...Het PUB is een plek waar barmhartigheid gestalte krijgt, waar wordt omgezien naar mensen die niet of nergens graag worden gezien en zeker niet op straat, omdat ze daar vaak voor overlast zorgen of ontweken worden door de inwoners van de stad.

Voor nadere informatie: www.dagbestedingpub.nl

Waar: 's-Hertogenbosch

Wat: presentiewerk

Ten behoeve van: dak- en thuislozen

Smulhuis - Maaltijdvoorziening voor dak- en thuislozen – Sleep Inn

Het Smulhuis is in 1995 opgericht en is voortgekomen uit een initiatief van enkele Sleep Inn-vrijwilligers; tot op de dag van vandaag is het een echt vrijwilligersproject. Het Smulhuis zit in hetzelfde gebouw als de Sleep Inn. In totaal werken er bij het Smulhuis 120 vrijwilligers en bij de Sleep Inn ongeveer 60 vrijwilligers tussen de 18 en 78 jaar. De bezoekers zijn heel divers qua achtergrond en of land van herkomst: ex psychiatrische patiënten, alleen staande ouderen, asielzoekers, verslaafden, vluchtelingen zonder papieren; autochtonen, allochtonen, Oost Europeanen, Afrikanen en mensen uit de landen rondom de Middellandse zee. Het maximum waarvoor gekookt wordt zijn 60 bezoekers. De gerechten die worden gemaakt zijn vers en gevarieerd. De vrijwilligers krijgen ook een bord eten en schuiven aan om een praatje te maken met de bezoekers.

IDEE

**ALLE BUSHOKJES
WORDEN 'S NACHTS
OMGEBOUWD TOT
LUXE SLAAPKAMERS
VOOR ZWERVERS**

Loesje

Postbus 1045 6801 BA Arnhem www.loesje.nl

Een maaltijd kost € 2,50. Betaald kan er worden met Smulmunten, via een garantstelling van de gemeente of straatpastoraat, dan wel met euro's, bijvoorbeeld verdiend met de verkoop van het Straatnieuws. De Smulmunten worden vaak gekocht door kerkgangers, die deze dan weer geven aan daklozen in de binnenstad. Het Smulhuis moet zelfredzaam en zelffinancierend zijn.

De bezoekers worden gestimuleerd mee te helpen met het koken dan wel met het afwassen, bij de ochtenddienst van de Sleep Inn en bij de avonddienst. Dit is belangrijk omdat het hen helpt met het vergroten van hun eigenwaarde en hun zelfredzaamheid. Participatie van de bezoekers in het Smulhuis en de Sleep Inn geeft ook meerwaarde aan de diensten van de vrijwilligers door dat de onderlinge contacten over en weer worden verstevigd.

Waar: Utrecht

Wat: maaltijden en slaapplekken

Ten behoeve van: dak- en thuislozen

Steunpunt Materiële hulpvragen (SMH)

De commissie ‘Steunpunt Materiële hulpvragen’ is ontstaan uit de vele initiatieven van materiële hulpverlening door parochies en kloosters en functioneert al vanaf 1997. Helaas is anno 2016 in Eindhoven nog steeds een Steunpunt namens de R.K. Kerk noodzakelijk. De afgelopen jaren is de weg naar het Steunpunt steeds vaker gevonden door mensen bij wie de nood zo hoog opliep, dat ze ten einde raad een beroep op het Steunpunt deden. Wel constateren we dat de doelgroep verschuift en de regelgeving wijzigt. De kloof tussen arm en rijk blijft onverantwoord groot.



Om dit werk te doen is de inzet van een groep van ruim 25 gemotiveerde en deskundige vrijwilligers nodig. Zij draaien met elkaar vele uren. De structuur van de organisatie is eenvoudig: er zijn medewerk(st)ers van het spreekuur en administratieve ondersteuners; een beoordelingscommissie; het bestuur van het Steunpunt; het bestuur van de Sint-Joris parochie (Eindhoven Zuid).

De activiteiten van het Steunpunt worden mogelijk gemaakt door bijdragen van de parochies in Eindhoven, van de parochiële caritasinstellingen, kloosters en andere maatschappelijke instanties alsmede door inbreng van particulieren. Daarnaast beheren zij een Noodfonds dat wordt gevuld met gemeentelijke subsidie en waaruit voornamelijk leefgeld gefinancierd wordt.

De vrijwilligers laten zich inspireren door de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Zij houden driemaal per week een spreekuur en bieden naast een luisterend oor en materiële bijdragen ook de nodige contacten met andere sociale instanties en de gemeente om zo de mensen verder te helpen. De vrijwilligers krijgen te maken met schrijnende verhalen, met boze mensen en gelukkig ook met tevreden mensen, met mensen van een andere cultuur met een andere taal en leefgewoonten. Het is naast het gewone eigen dagelijkse leven een soms veelgevraagde en moeilijke taak. Maar het geven en volop terugkrijgen van innerlijke rijkdom, voldoening, maakt voor hen het werk zinvol en plezierig.

Voor nadere informatie: www.smh-eindhoven.nl

Waar: Eindhoven

Wat: sociaal-materiele hulpverlening

Ten behoeve van: arme mensen

De Wonne

De Wonne Almelo is een oecumenische woongemeenschap; ze wordt gevormd door vaste bewoners (de kerngroep) en tijdelijke bewoners (mensen die, om wat voor reden dan ook, opvang nodig hebben). In 2015 bestond De Wonnegemeenschap twintig jaar. De Wonne Almelo vormt samen met andere Wonne-vestigingen een samenwerkingsverband, dat naar binnen toe gericht is op wederzijdse spirituele en daadwerkelijke ondersteuning, en dat naar buiten toe in de regio tijdelijke opvang aanbiedt.

Er is een kerngroep, die zich geïnspireerd voelt door het leven van Jezus van Nazaret, door Franciscus van Assisi en anderen die ervoor kozen zich in te zetten voor vrede, gerechtigheid en heilheid der schepping. Zij vormen een religieuze groep, die haar huis deelt met mensen die op een of andere manier in een knelsituatie zijn terechtgekomen en daardoor hun thuis zijn kwijtgeraakt. Zo geven zij handen en voeten aan een barmhartig leven.



Voor nadere informatie: www.wonnealmelo.nl

Waar: Almelo

Wat: opvang

Ten behoeve van: mensen in knelsituaties

Uw stemt telt!

Voor een prijs komen activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de traditie en de spiritualiteit van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Maar welk van de voorgaande initiatieven sluit volgens de religieuzen in Nederland, u dus, het best aan op deze traditie en spiritualiteit? Om dat te kunnen bepalen is het van belang dat u kenbaar maakt naar welk project uw voorkeur uit gaat.

De spelregels

Iedere hogere overste en ieder lid van het Dagelijks Bestuur van de KNR hebben het recht om éénmaal te stemmen op de favorieten in de volgorde 1, 2 en 3. Hoe de selectie van dit drietal tot stand komt kan per religieus instituut verschillend zijn. Een bespreking in de eigen gemeenschap, voorafgaand aan het uitbrengen van een stem, is toe te juichen. Het kan de *communio* en de betrokkenheid bij de Religieuzenprijs versterken.

U kunt een stem uitbrengen door een e-mail (of een brief) te sturen aan communicatie@knr.nl (dan wel KNR, t.a.v. Jury Religieuzenprijs, Postbus 111, 5201 AC 's-Hertogenbosch). Om te kunnen controleren dat het stemproces eerlijk verloopt verzoeken we u om bij het stemmen uw naam te vermelden. Maar de stemming geschiedt wel discreet. De jury staat garant dat anderen niet zullen vernemen op wie of wat u heeft gestemd. De deadline voor het uitbrengen van de stemmen: 1 oktober 2016. Hierna zal de jury gaan tellen om na te gaan wie de meeste stemmen heeft vergaard. Die winnaar (v/m) wordt pas bekend op de dag van de uitreiking. De 10 genomineerden van de shortlist zijn uitgenodigd voor de prijsuitreiking, die plaats zal vinden op **10 november 2016** in de Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 te 's-Hertogenbosch (www.verkadefabriek.nl). In het programma voor die middag (tussen circa **14.00 en 17.00 uur**) zullen de tien genomineerden 'in de wandelgangen' met individuele belangstellenden van gedachten kunnen wisselen over hun activiteiten. Uiteraard bent ook u van harte welkom bij deze bijeenkomst, waarin genomineerden, religieuzen en alle andere mensen van goede wil elkaar wederkerig kunnen bemoedigen en inspireren.

Iedereen is van harte welkom op 10 november 2016, maar aanmelding via communicatie@knr.nl is noodzakelijk.

Aanvullende informatie is te vinden op onze website: www.knr.nl

Wanneer: Donderdag 10 november 2016 (ca. 14.00 – 17.00 uur)
Waar: MIDI, Heuvelring 108, Tilburg
Wat: Inspirerende bijeenkomst rond uitreiking Religieuzenprijs
Aanmelden: communicatie@knr.nl of 073 – 6921321