

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 99, juli 2017

Redactioneel:

De zomermaanden zijn voor veel mensen een periode om even een pas op de plaats te maken; geen afspraken, geen volle agenda, maar tijd voor bezinning en rust. Of juist om erop uit te trekken en op reis te gaan. Deze nieuwsbrief biedt mogelijkheden genoeg. Er worden deze zomer verschillende reizen en pelgrimstochten aangeboden in binnen- en buitenland. Verder zijn er ook in deze maanden voldoende mogelijkheden voor bezinning en retraite. Zoals bijvoorbeeld een meerdaagse [retraite over geweldloosheid en rechtvaardige vrede](#) in het Brabantse Biezenmortel. In aansluiting op de vredesboodschap van de paus gaan we nadenken over de vraag: Hoe kunnen wij geïnspireerd door Jezus en zijn evangelie, vandaag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige vrede door middel van geweldloosheid? Daarnaast is het grootste museum van Nederland geopend en kunt u enkele prachtige kerken bezoeken.

Wat u ook gaat doen deze zomer, we wensen u een mooie tijd.

JONGEREN

Hilversum, [Klein Taizé](#)

Wie goed zingt, bidt dubbel.

Na de Taizéviering gewoon blijven!
Een heel weekend in de Taizésfeer. Iets voor jou?

Je kunt voor het weekend reserveren!
Minimale deelname 5 personen.
Je bent altijd welkom, maar er zal dan geen programma zijn.

Data: 18 augustus 2017 18:00 t/m 20 augustus.



Keulen, [Internationale pelgrimstocht voor jongeren](#)

"Dragers van hoop voor iedereen in de marge". Jongerenpelgrimage over het Duitse deel van de route naar Santiago de Compostella, van Keulen naar Trier. Voor jongeren van 18-35 jaar.

Data: 18 – 27 augustus

Slovenië, [Bergkamp Broeders van Sint Jan](#)

De Broeders van Sint Jan gaan deze zomer samen met jongeren naar de Julische Alpen in Slovenië! Dit ruige en relatief onbekende berggebied heeft een groot hoogteverschil tussen dal en top en bestaat uit grotendeels ongerepte natuur.

Het bergkamp is een fysieke en geestelijke uitdaging en bovenal heel leuk om met andere jongeren en de Broeders in de prachtige natuur te zijn!

Data: 19 t/m 28 augustus

Taizé, [Jongerenreis naar Taizé](#)

Naar de broedergemeenschap in Taizé in Frankrijk gaan is een onvergetelijke ervaring. Duzenden jongeren gingen ons voor. Nu gaan wij ook!

Je vindt er jongeren van vele nationaliteiten, kerkelijke achtergronden, milieus, leeftijden, meningen, politieke voorkeuren enz. Toch ontdekken velen in Taizé dat er een hoop te delen valt. Het samen in gesprek zijn, spreekt aan. Je ontmoet jongeren die vragen en zoeken, dialoog willen maar ook stilte. En zingen!

Deze reis wordt georganiseerd samen met de Oosterkerk en de Open Kring voor jongeren van 15-30 jaar.

Data: 27 augustus - 3 september

Hilversum, [Wake-up - BBQ](#)

Dit najaar organiseert de commissie Toekomst Religieus Leven van de KNR weer een "Wake-up-Barbecue" voor zoekers tot 35 jaar en jonge religieuzen tot 40 jaar. De BBQ zal worden gehouden op zaterdag 9 september in Hilversum bij Casella.

We combineren in het inhoudelijke gedeelte ons gezellig samenzijn met bezinning en gesprek.

Deze keer rond het thema "Jongeren, hun geloof en hun roeping."

Onze kerkelijke leiders willen van jou horen wat voor jou daarvan de essentie is. Kom en laat van je horen!

Datum: 9 september

SPIRITUALITEIT

Stoutenburg, [Opera op landgoed Stoutenburg](#)

'Midsummernightsdream' van Shakespeare, op muziek van Purcell en Mendelssohn zal op Stoutenburg ten gehore worden gebracht. Het wordt een 'wandellende' opera, op het hele landgoed spelen zich scènes af. Met picknick onderweg.

Zie voor meer informatie [VVV Leusden](#).

Data: 25, 26, 27 augustus

Vught, [CompassieLab](#)

De vernieuwde leerroute Barmhartigheid

Bouw jij mee aan een meer menselijke wereld?

Wil jij het fundament van jouw compassievolle levenshouding onderzoeken en verder ontwikkelen? Dan is dit CompassieLab iets voor jou!

In het najaar van 2017 gaan we op drie zondagen met elkaar aan de slag:

Dag 1: Wake up! Laat jij jouw hart spreken?

Dag 2: Waar haal jij het lef vandaan?

Dag 3: Hoe wordt de wereld warmer van jouw vuur?

Reserveer dan deze drie dagen in je agenda en meld je nu aan! We beloven je drie dagen vol inspiratie, bemoediging en uiteraard ook plezier.

Data: 3 september, 1 oktober, 29 oktober.

Nijmegen, Signalen van Spiritualiteit

Hoe blijf je betrokken?

In de samenleving, en in velen van ons, roert zich van alles aan onrust, angst, onzekerheid, agressie, terreur, verkwisting. Reden genoeg om af te haken, en onszelf op te sluiten in een eigen 'veilige' wereld. Maar verliezen we dan niet aan menselijkheid?

Kunnen we met respect voor onze kwetsbaarheid toch betrokken blijven bij onze wereld, onszelf en elkaar?

Aansluitend bij de thema's van het blad Speling van 2016, zoeken we vijf maandagavonden naar hoe we met behulp van een bezinnende blik open kunnen staan voor een duurzaam perspectief, kunnen omgaan met onze kwetsbaarheid, met agressie en onze eindigheid, en hoe we God in al deze dynamieken op het spoor kunnen komen.

Data:

4 september, Annemarieke vd Woude.

Duurzaam leven

11 september, Peter Nissen. Spiritualiteit van de kwetsbaarheid

18 september, Door Brouns Wewerinke.

De andere wang

25 september, Laetitia Aarnink. Eindig zijn wij.

4 oktober, Kees Waaijman. Betrokkenheid als Godsnaam

maandagavond, 20.00 – 21.30 uur

entree € 5,-

Titus Brandsma Memorial

titusbrandsma@karmel.nl

Osnabrück en Münster, Wereldvredesontmoeting

Religies en culturen in dialoog

De Gemeenschap van Sant'Egidio nodigt u van harte uit voor de internationale ontmoeting van religies die zal plaatsvinden van 10 tot 12 september in Osnabrück en Münster. Vertegenwoordigers van alle grote wereldreligies komen samen voor dialoog en gebed.

De ontmoeting is niet alleen een forum voor experts. Iedereen kan deelnemen. Gezien de ligging is het een unieke gelegenheid voor mensen uit Nederland om deel te nemen

Deelname is gratis, maar aanmelding noodzakelijk.

Data: 10 - 12 september 2017

Tilburg, Inspirerende vrouwen over compassie

Afgelopen periode zijn ging de Beweging van Barmhartigheid in gesprek met een aantal inspirerende vrouwen. Een volgende ontmoeting staat gepland met Mirjam van 't Veld. Een gesprek met een eigentijdse voorbeeld van compassie om tot een oprechte en persoonlijke uitwisseling te komen over de drijfveren om compassievol te handelen en de worstelingen die daarbij horen. Zo willen we elkaar inspireren en aanmoedigen om in onze eigen leef- en werkomgeving een compassievolle levenshouding uit te dragen. Wil jij in gesprek met deze inspirerende vrouw? Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Datum: 13 september

Den Bosch, Bêt Drâshâ, leergang over de sacramenten.

Dit najaar vindt weer het Bêt Drâshâ – Oosters christelijk Leerhuis plaats. In dit oecumenische leerhuis van najaar 2017 worden

de sacramenten behandeld, zoals men die viert in het oosters christendom. Kernwoorden hierbij zijn: Godsontmoeting – inspiratie – oecumene.

Bêt Drâshâ wordt georganiseerd in een samenwerking van de Katholieke Vereniging voor Oecumene met de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch.

Datum, 28 september

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Wittem, Pelgrimeren van Thorn naar Maaseik



Op dinsdag 25 juli 2017, Jaarfeest van Sint Jacobus, organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) in samenwerking met het Pelgrimspastoraat van Bisdom Hasselt (B)

De tocht begint met een inleiding en de pelgrimszegen om 09.00 uur in de Abdijkerk van het Thorn en voert via de Belgische plaatsen Kessenich, Geistingen, Ophoven en Aldeneik naar de Jacobuskerk ('Kruisherkerk') in het centrum van Maaseik en eindigt weer in Thorn rond 16.00 uur. In de middag is er een gebedsdienst en picknick samen met andere pelgrims

De totale rondwandeling is 22 km lang.

Datum: 25 juli.

Egmond, Stiltewandeling

Terwijl de voeten lopen kan de geest verstillen. Op verschillende manieren kun je hierdoor onthaasten, op adem komen, tot gebed komen.

Het beoefenen van de stilte is een van de kernbegrippen van de benedictijnse spiritualiteit. Dat is het waar het tijdens de wandeling om gaat: even in stilte te ZIJN.

Deze tocht naar de duinen vindt plaats in stilte. Onderweg krijg je verschillende verdiepingsoopdrachten, die je nog meer in contact met je eigen stilte zullen brengen.

Belangrijk: als je in het bezit bent van een duinkaart, deze graag meenemen. Zo niet, dan kun je deze kopen in de Abdijwinkel. We starten om 13.00 uur en zijn om ongeveer 15.00 uur weer terug bij de Abdij.

Datum: 28 juli 2017

Enschede, Pelgrimeren – het Hilligenpad in Twente

Driedaagse tocht van 24 t/m 26 augustus

In een eenvoudig ritme van stilte en meditatie wandelt u langs bijzondere en heilige plekken in het Overijsselse landschap. De dagen beginnen steeds met een meditatie.

We lopen ongeveer 5 km per uur, een goede wandelconditie is vereist. De bagage wordt vervoerd, een dagrugzak volstaat.

Data: 24 t/m 26 augustus

BEZINNING EN GEBED

Heeswijk [Anselm Grün & Zacharias Heyes](#) [Retraitemiddag](#)

Anselm Grün bezoekt samen met zijn medebroeder Zacharias Heyes de Abdij van Berne op zaterdag 22 juli 2017. Ze verzorgen ieder een lezing, gaan in gesprek met het publiek en signeren hun boeken bij boekhandel Berne.

Datum 22 juli

Vught, [Zomerretraite \(sesshin\)](#) bij Kloosterhotel Sesshin betekent: in het hart geraakt worden door het aanvaarden van je leven zoals het is. Deze zomerretraite Compassie 2.0 bij Kloosterhotel ZIN is een mensvriendelijke, stevige en intieme oefenperiode van vier dagen. Alles gebeurt in stilte. Het programma biedt onder andere zazen (zitmeditatie), samu (meditatief werken) en yaza (tuinzitten). Deze retraite wordt verzorgd door Dick Verstegen van Zen Centrum Nijmegen in samenwerking met het Han Fortmann Centrum.

Data: 19-23 juli

Sittard, [Retraite in stilte](#)

Het licht van het geloof

De encycliek met dit thema, van de hand van paus Benedictus XVI maar uitgegeven door paus Franciscus (29 juni 2013), reikt ons kernpunten aan om de samenhang van ons geloofsleven beter te begrijpen en dieper te doorleven: God kennen, Jezus Christus vertrouwen, de Kerk lief hebben, vanuit de sacramenten leven, onze persoonlijke christelijke roeping opnieuw ontdekken, bidden met Maria en de heiligen.

Data: 27 - 31 augustus 2017

Huissen, [Retraite geestelijk verzorgers](#) [Bezielen en verstillen](#)



Meditatieretraite voor geestelijke verzorgers, pastoraal werkenden, ritueelbegeleiders en uitvaartondernemers.

Het hele jaar door ben je aan het geven en sta je als geestelijke begeleiding voor

anderen klaar. De agenda loopt gauw vol, en je hebt het steeds druk. Deze dagen zijn er voor jou persoonlijk - bedoeld om 'de accu' weer op te laden, je terug te bezinnen op wat jou bezielt en wat jouw drijfveren zijn in leven en werk.

Data: 19 t/m 22 november

Den Bosch, [Processie en viering voor de Schepping](#)

Het bisdom Den Bosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseren dit jaar gezamenlijk een evenement in het kader van de Dag van gebed voor de schepping. Deze zal de vorm hebben van een processie langs verschillende plekken in of net buiten de binnenstad van Den Bosch.

Op verschillende plekken zullen we stil houden om te luisteren naar verhalen van mensen over zorg voor de schepping, om te bidden en te reflecteren op dit onderwerp. De processie eindigt bij de Sint Janskathedraal, waar bisschop de Korte (mee) voor zal gaan in een gebedsviering. De viering zal rond 17.45 u. zijn afgelopen. De processie start om 15.00 uur.

EXPOSITIES

Landelijk, [Grootste Museum van Nederland](#)

In het buitenland is het heel normaal om die indrukwekkende kathedraal te bezoeken. Toch lopen veel mensen er in Nederland ongemerkt aan voorbij. En dat terwijl Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen herbergen, gemaakt door de beste kunstenaars en opgenomen in magistrale decors. Met elkaar vormen ze het grootste museum van Nederland. Museum Catharijneconvent, elf kerken en twee synagogen staan aan de basis van dit bijzondere project. De verborgen topkunst van Nederland wordt zo toegankelijk gemaakt voor iedereen.

Data: vanaf 6 juli

Zenderen, [‘Grootse mannen, kleine ego’s’](#).

Vijf mondiale en wijze bruggenbouwers staan centraal in de expositie van Yvonne Meyer. Met deze expositie wil Yvonne graag ‘in beeld’ de kijker laten zien wat vijf wereldleiders van formaat voor haar betekent in het dagelijkse leven van nu.

Nieuwsgierig welke mannen het zijn... kom ze bezichtigen.

Data: nog t/m 31 juli

GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland](#).

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht](#).

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl