

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 98, mei 2017

Redactioneel:

Voor wie meer wil weten over religieus leven, is dit een goede tijd. De komende weken zijn er volop mogelijkheden om kennis te maken met het kloosterleven. Op vrijdag 19 mei verscheen de [glossy 'Klooster!'](#) Een magazine van bijna 150 pagina's met prachtige foto's en verhalen waarin diverse religieuzen aan het woord komen en laten zien dat religieus leven zeker nog iets van deze tijd is. Daarnaast ook verhalen van enkele bekende en minder bekende Nederlanders die regelmatig een klooster bezoeken. En een overzicht met adressen waar u zelf terecht kunt. De glossy is een opmaat naar de [Open Kloosterdagen](#) die in het weekend van 10 en 11 juni worden georganiseerd, meer hierover verderop in deze nieuwsbrief. Tijdens deze Open Kloosterdagen wordt in de Adelbertabdij in Egmond een andere [brochure over het kloosterleven](#) gepresenteerd door de Zinnen.

Voor wie uitgebreider kennis wil maken met het kloosterleven zijn er de komende maanden diverse meeleefweekenden op diverse plekken. Ook daarover is in deze nieuwsbrief te lezen. Tot slot verschenen er op Roepingenzondag [drie filmpjes](#) waarin in jonge religieuzen heel open en eerlijk vertellen over hun keuze voor dit leven en de soms moeilijke weg tot dit besluit.

Erica Op 't Hoog

Landelijk, Open kloosterdagen

In het weekend van 10 en 11 juni worden voor de achtste keer de Open Kloosterdagen gehouden. Ongeveer 40 kloosters zullen een deel van dit weekend hun deuren open zetten en bezoekers van harte welkom heten. Zij nodigen u uit kennis te maken met het religieuze leven in deze tijd en met hun spiritualiteit. Ze vertellen u graag over wat hun stichters en voorgangers bewogen heeft en vooral wat hen nu nog beweegt.

Ieder klooster zal dit op eigen wijze laten zien: er zijn films, presentaties, wandelingen, rondleidingen, vieringen. Maar vooral ook gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Een overzicht van de deelnemende kloosters, openingstijden en programma's vindt u op de website www.openkloosterdag.nl.



JONGEREN

Huissen, [Kleurrijk jongerenweekend](#)

Met Pinksteren zijn jongeren en jongvolwassenen van 18 – 38 jaar, gelovig, zoekend of ongelovig, met of zonder religieuze achtergrond, al dan niet geworteld in de christelijke, islamitische, joodse, boeddhistische, hindoe of welke traditie dan ook uitgenodigd om elkaar te ontmoeten.



Er is ruimte voor belangrijke vragen die ons bezig houden, aangaande leven, werken, relaties, toekomst, keuzes maken, verbinden en verschillen. Bijvoorbeeld: wat is je passie, waar ga je helemaal voor? Wat is de kern van waar je in gelooft? En hoe draag je dat uit ten midden van de veelvoud aan meningen en overtuigingen om je heen? Of hoe om te gaan met de overvloed aan keuzemogelijkheden in onze wereld? Hoe creëer je rust en bezinningsmomenten in je dagelijks leven? Welke

actuele gebeurtenissen in de wereld houden je bezig en hoe ga je daarmee om zonder te ‘verzuipen’?

Het programma valt in de tijd van de Ramadan, er kan desgewenst rekening gehouden worden met het breken van de vasten.

Data: 4 t/m 6 juni

Zwolle, [Meeloop ochtend in het klooster](#)

Voor wie het kloosterleven niet kent maar er wel benieuwd naar is, bieden we een ‘ochtend in het klooster’ aan. We doen dit iedere eerste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Datum: 6 juni

Egmond Binnen, [Gezamenlijk Oriëntatieweekend](#)

Broeder of zuster worden in een religieuze gemeenschap; is dat iets voor jou?



Oriëntatieweekend 7-9 juli 2017. We zijn dit weekeinde te gast in de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen.

Het thema van dit oriëntatie-weekeinde is “Je weg gaan”.

Hoe weet je wat je weg in het leven is? Hoe maak je zo’n keuze? Waar loop je tegenaan? Hoe leven monniken eigenlijk? En hoe zit dat met actieve religieuzen? Wat, als je buitenshuis werkt, en tegelijk kloosterling bent? Hebben anderen dezelfde vragen?

Data: 7 t/m 9 juli

Echt, [Meeleefweekenden voor jonge mannen](#)

Dit jaar organiseren wij twee meeleefweekenden voor jonge mannen van 17-39 jaar met persoonlijke interesse in het religieuze leven als monnik, als mogelijkheid om te ervaren wat het leven als monnik inhoudt.

Onder de noemer: Een weekend bij en met de Trappisten van Abdij Lilbosch in Echt (L) : ervaar wat het leven als monnik inhoudt, bieden we in die weekenden kennismaking met het religieuze leven als monnik, gelegenheid tot ontmoetingen met monniken, informatie, gebed, bezinning en uitwisseling.

Deelname na aanmelding; nadere informatie of aanmelding :

info@abdij-lilbosch.nl

Informatie over ons op www.abdij-lilbosch.nl

Data: 23 t/m 25 juni

13 t/m 15 oktober



SPIRITUALITEIT

Vught, [Barmhartig BoekenBal](#)

11 auteurs, 21 workshops & lezingen, en 100 boeken op de boekenmarkt!

Ben je een boekenliefhebber? Wil je je favoriete auteur op het gebied van barmhartigheid ontmoeten? Heb je zin in verrassende workshops en lezingen? Ben je op zoek naar een inspirerend boek voor in je vakantiekoffer? Op zondagmiddag 18 juni kan het allemaal!

De Beweging van Barmhartigheid presenteert 11 boeiende boeken rond barmhartigheid, compassie en mededogen: we zetten klassiekers, nieuwe publicaties en bijzondere uitgaven in het zonnetje. Na een korte plenaire aftrap kun je 3 workshops of lezingen van een uur volgen.

Amsterdam, [Inspiratiedag: Een gelukkig hiernumaals – m.m.v. Franciscus en de moderne wetenschap](#)

Hier en nu gelukkig leven, wie wil dat niet? Wetenschappelijk onderzoek naar het ervaren van vreugde en geluk kan ons handreikingen geven om in ons eigen leven en dat van anderen meer levensgeluk op het spoor te komen. Een spoor dat

evenzeer gewezen wordt door Franciscus van Assisi. Deze dag gaan we ons oor te luisteren leggen bij deze twee bronnen: onderzoeksresultaten en aansporingen van Franciscus zelf. Waar komen ze overeen en waar misschien niet? Via diverse werkvormen gaan we er heel praktisch, inzichtgevend en blijmoedig mee aan slag, en kun je verrassende ontdekkingen doen. Datum: zaterdag 17 juni 2017 | Tijd: 10.30 uur - 16.00 uur | Prijs: € € 40,00

Verzorgd door: Kees Kouwenhoven, Fer van der Reijken ofm

Nijmegen, [Leerjaar Spiritualiteit](#)

Er is een mooi programma voorbereid voor het Leerjaar Spiritualiteit '17-'18. Elke tweedaagse heeft een eigen thema, en er is een boeiende gastspreker aan het begin van iedere tweedaagse. We kijken uit naar weer mooie bijeenkomsten.

Je ben van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Leerjaar Spiritualiteit dat in september start!

Datum: september 2017

Nijmegen, [Mystieke Perspectieven in Bachs Matthäus-Passion](#)
Studieweek Mystiek

In de studieweek mystiek zullen wij op zoek gaan naar de mystieke perspectieven in de teksten en muziek van deze passie.

Bach heeft zijn Matthäus-Passion gecomponeerd voor de liturgieviering van Goede Vrijdag.

Deze rituele context opent de spirituele ruimte van de ontmoeting tussen God en mens.



WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Namen, [Wandelretraite](#)



In 'het land van de valleien' bij de stad Namen in de Belgisch Ardennen, ligt het Ignatiaans stiltecentrum La Pairelle. GCL Nederland organiseert hier van 30 juni tot 7 juli een wandelretraite met als thema 'Delen in Gods vreugde'. De wandelretraite is een manier om samen op weg te gaan. Het is een gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar, voor persoonlijk gebed in de Ignatiaanse traditie en te genieten van de mooie natuur van deze streek. Als je lid bent van een GCL groep (of je hebt interesse om lid te worden) dan kun jij

je opgeven voor deze retraite. Tijdens deze wandelretraite ontvang je dagelijks teksten en technieken voor meditatie en persoonlijk gebed (beschikbaar in de Nederlandse & Franse taal). Iedere dag wordt gedeeltelijk in stilte doorgebracht. Elke dag wordt er een pittige wandeltocht gemaakt in een heuvelachtig landschap waarbij je rekening moet houden met licht klimmen en dalen. Een goede wandelconditie en stevige ingelopen (wandel)schoenen zijn daarom vereist. Daarnaast dien je er rekening mee te houden dat er een vrij strak dag-schema gevolgd wordt.

Zenderen, [Lentewandeling Kloosterpad](#)

Datum: Zondag: 28 mei 2017 Wandeling met bezoek aan diverse kloosters, kerken en kapellen in de omgeving van Zenderen.

BEZINNING EN GEBED

Utrecht, [Maria in beeld](#)

Wie was Maria van Nazaret? Maria de nederige, Maria de strijdbare, Maria de 'Onbevleete Ontvangene'... De beeldvorming over haar is niet enkelvoudig. Op

welke manier is ze een rolmodel voor vrouwen? Als een lieflijke blanke dame of een joodse vrouw die leeft in bezet gebied? Of is ze de Theotokos, de Godbarende? De Bijbel besteedt maar enkele zinnen aan

haar. Nu, 2000 jaar later, is haar verhaal aangevuld met vele legendes, verschijningen en wonderverhalen van over de hele wereld.

Opgave: via degraal@planet.nl, vóór 20 juni

Datum: 23 juni

Oosterhout, Bezinningsdag

Hildegard van Bingen: het innerlijk aanvoelen.



Hildegard gaf uiting aan wat zij innerlijk aanvoelde van de geheimen van haar God middels haar visioenen, schilderijen, liederen en de natuurgeneeskunde. Zij was een zeer begaafde vrouw die zich liet leiden door haar innerlijke aanvoelen, haar intuïtie, haar visioenen.

In deze verkenningstocht zullen we de mystieke teksten van Hildegard lezen en bespreken vanuit de eigen ervaring en via creatieve werkvormen zullen we verkennen hoe het intuïtieve aanvoelen tot ieder van ons komt en hoe wij daar zelf op mogen vertrouwen. Hoe vinden wij in onszelf een innerlijk vertrouwen? Wat gebeurt er als God zich verbindt met onze intuïtie.

Plaats : Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout.

Kosten : € 45 euro inclusief lunch

Opgave : spiritwijs@your-mail.com

Tijd : 10.00 tot 17.00 uur

Datum : zaterdag 3 juni 2017

Egmond, Abdijdag in Egmond

In de Abdij van Egmond worden dagen georganiseerd voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van bezinning als tegenhanger van het dagelijkse drukke leven. Meelevend met de dagorde van de monniken is er gelegenheid om met elkaar te spreken naar aanleiding van teksten uit de Bijbel of andere inspirerende teksten. Het programma bevat onder andere een zangles door één van de monniken. Tevens participeren de deelnemers in de kerkdiensten van de monniken. Net als de monniken gaan we op zoek naar God, die zich vooral laat vinden in de stilte. Er is voldoende gelegenheid om te genieten van de abdijs tuin, te mediteren in de kerk en/of een wandeling in de omgeving te maken.

Datum: 16 juni

Egmond, Stilteretraite juni 2017

Ieder mens is een pelgrim op de eigen levensweg: een wegzoeker, een zinzoeker, misschien een Godzoeker. Wie zou niet wat graag een rustpunt in zichzelf vinden en een beter zicht op een zinvol leven in onze complexe, hectische wereld? De Geest van de Allerhoogste staat ons ten allen tijde bij op onze zoektocht. Maar merken we dat in het dagelijks leven wel op?

Datum: 19 juni

Nijmegen, Champagnat Dag

Rond de datum van 6 juni, de feestdag van Marcellinus Champagnat, de stichter van de Fraters Maristen, wordt er wereldwijd feest gevierd.

Jij bent hierbij van harte welkom!



Het thema is dit jaar: De Roep van het Leven

Op deze dag is er een bezinnend moment, met stilte, tekst en liederen. Dit samenzijn wordt voorbereid met Ciska Berk.

Het bezinnend moment gaat over in het samen zijn rond Schrift en Tafel, zoals dat gewoonte is bij de fraters. De muzikale ondersteuning en zang zal door Elisabeth Wiersma verzorgd worden.

Ook is er aandacht voor het labyrint dat dan klaar zal zijn, en er wordt een boekje gepresenteerd, met verzamelde teksten en gedichten van deelnemers van het Stiltehuis en het Leerjaar.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag, wel is het belangrijk dat je je zo gauw mogelijk opgeeft, in verband met de voorbereidingen, uiterlijk vóór 11 juni 2017. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar fraters@maristen.nl.

Datum: 24 juni.

Biezenmortel, [Tweedaagse retraite rond Geweldloosheid en rechtvaardige vrede](#)

De KNR organiseert in het kader van haar jaarthema 2017 – Geweldloosheid en rechtvaardige vrede – een tweedaagse retraite. Doelgroep zijn leden van ordes en congregaties en mensen die zich vanuit een religieuze bewogenheid willen inzetten voor gerechtigheid en vrede.

Van 11 – 13 april 2016 vond in Rome een internationale conferentie over geweldloosheid en rechtvaardige vrede plaats, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede en Pax Christi International. Christelijk geïnspireerde vredeswerkers uit alle delen van de wereld wisselden ervaringen uit en riepen kerkleiders op de geweldloze inzet voor vrede actief te bevorderen. Mede geïnspireerd door deze gebeurtenis heeft paus Franciscus in zijn Vredes toespraak van 1 januari 2017 gesproken over ‘Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek’.

In het spoor van deze nieuwe ontwikkelingen binnen de kerk, willen we tijdens de retraite

- met input van sprekers, in groepsgesprekken en tijdens meditatieve momenten - nadenken over de vraag: Hoe kunnen wij christenen, geïnspireerd door Jezus en zijn evangelie, vandaag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige vrede door middel van geweldloosheid?

Data: 25 t/m 27 augustus

EXPOSITIES

Egmond, Kunstgenootschap Hallem viert in 2017 haar jubileumjaar (1992-2017) met een expositie bij de Abdij van Egmond.

De naam Hallem verwijst naar de historische achtergrond van Egmond-Binnen. In 1992 wordt deze historische naam door drie Egmonders aan de vergetelheid onttrokken. Met deze naam willen ze hun verbondenheid met het dorp en haar geschiedenis benadrukken.

Deze drie schilders - Jos Apeldoorn, Huug Zentveld en Erik Baart, willen door onderlinge samenwerking en stimulans hun krachten bundelen en samen naar buiten treden onder de naam Schildersgenootschap Hallem.

Van 1 juni tot 24 juni zijn de werken van de kunstenaars te zien in de expositieruimte naast de Abdijwinkel.

Op 1 juni rond 16.00 opent schrijver Tommy Wieringa de expositie.

Van 15 juli tot 4 augustus exposeert Hallem dagelijks van 13.00 tot 16.00 uur in de Bonifaciuskerk in Medemblik . Voor meer informatie, kijk op: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

Sint Agatha, De Witte Karavaan

Onder deze titel is in het Erfgoedcentrum Kloosterleven in St. Agatha een bijzondere expositie te zien over 150 jaar Witte Paters en Witte zusters in Afrika.

Voorwerpen, verhalen, archief- en beeldmateriaal illustreren het kleurrijke leven van deze missiegezelschappen.

Lange tijd vertrokken de paters en zusters voor altijd naar 'de missie' en namen zij definitief afscheid van hun familie en hun moederland. Pas in de loop van de 20e eeuw kwam hierin verandering door de ontwikkeling van nieuw vervoermiddelen. In Afrika waren de missionarissen actief in jeugdzorg, onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemancipatie. Zij gingen - naar de lokale gewoonten - in het wit gekleed. Daarom worden ze in de volksmond Witte Paters en Witte Zusters genoemd.

De expositie is nog tot en met 29 oktober te bezoeken op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Op een aantal dagen zijn er inleidingen en zijn er witte paters en zusters met wie u in gesprek kunt gaan.



Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl