

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 108 2018

Redactioneel:

In de dagen rond kerstmis is er ruimte voor bezinning en stilte. In deze nieuwsbrief weer een gevarieerd aanbod van diverse stilte- en bezinningscentra om je voor te bereiden op het Kerstfeest. Wie erop uit wil, kan terecht bij diverse tentoonstellingen. Maar ook in 2019 zijn er voldoende activiteiten, cursussen en lezingen om het nieuwe jaar goed te starten.

De redactie van deze nieuwsbrief wenst u een gezegend kerstfeest en een vreugdevol 2019.

JONGEREN

Nijmegen, Rond het haardvuur

In de week voor het kerstfeest is er bij de Westerhelling voor de vijfde keer een avond Rond het Haardvuur. Het is een avond om aandachtig, blij en dankbaar te zijn voor wat we bij de Bron van Leven vinden: schoonheid, bezieling, Licht en Kracht, echt zijn, innerlijke ruimte. Het is een tijd om stil te worden en stil te staan. In veel landen, culturen en religies worden feesten gevierd die hun verbinding hebben met Licht en Donker, met uitzien naar het nieuwe Leven. Het is de tijd van de langste nacht, we vieren het Kerstfeest en de overgang van het oude naar het nieuwe jaar.

In de sfeer van onze activiteiten op de Westerhelling ben je uitgenodigd om een avond door te brengen in stilte, met meditatie, zingen en een stille wandeling. Er is een eenvoudig programma.

Datum: 20 december 2018 van 19.15 tot 24.00 uur.

Megen, Geïnteresseerdenweekend

Voor jonge mannen en vrouwen die zichzelf de vraag stellen: "Is het leven als zuster of broeder in een religieuze gemeenschap iets voor mij?"

Thema: "Welke Ster ga jij achterna?"

Begeleiders: zr. Johanna Schuts osc en br. Fer van der Reijken ofm.

Datum: zaterdag 5 januari 2019 tot zondag 6 januari 2019.



Ameland, [WJD@home](#)

In januari worden de Wereldjongerendagen gehouden in Panama. Voor jongeren tussen 16 en 30 jaar die niet naar Panama gaan, maar wel wat van de WJD sfeer mee willen maken is er het WJD@home programma op Ameland.

Het thema van deze WJD is: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord" (Lucas 1, 38). Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de kerk. Dus aarzel niet en meld je aan.

Data: 25 januari Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18:00.

27 januari Vertrek boot Ameland naar Holwerd: 17:00.

Vught, [Passie voor Compassie](#). Weekend voor jongeren

Op zoek naar wat ons verbindt.

Wij vinden het – juist in deze tijd – belangrijk om samen te zoeken naar wat ons verbindt.

Gebeurtenissen binnen en buiten ons land zetten de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen onder druk. Wij willen zoeken naar mogelijkheden om de verschillen te overbruggen.

We doen dat vanuit de begrippen barmhartigheid, compassie en mededogen; het zijn sleutelbegrippen in alle levensbeschouwelijke tradities. Gedurende drie dagen krijgen maximaal 20 deelnemers uitgebreid de tijd om elkaar te leren kennen en maken we kennis met barmhartigheid en compassie en de betekenis daarvan vanuit verschillende religieuze tradities.

Data: 8-10 februari 2019.

SPIRITUALITEIT

Amsterdam, [Kerstsamenzang](#)

Enkele dagen voorafgaande aan het kerstfeest worden er in de kapel samen kerstliederen gezongen. Oude, bekende, religieuze liederen en wie weet ook nieuwe, en een tikje profane. Zingen doet een mens goed, samen zingen heeft een toegevoegde waarde en daar bovenop komt de zinnige inhoud van de liederen. Een mooie en sfeervolle voorbereiding op het komende kerstfeest.



Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Datum: zaterdag 22 december 2018.

Huijbergen, [Feest van Licht & Liefde](#)

Wil jij de verbondenheid tussen mens, natuur en spiritualiteit ervaren? Wil jij je in de donkerste dagen vullen met liefde en licht?

Wil jij ontspannen, bezinnen en genieten? Dan ben je van harte uitgenodigd bij deze driedaagse. De dagen beginnen en eindigen met een meditatie en worden verder gevuld met wandelingen, samen koken en eten, zingen en creatief bezig zijn naar eigen wens en tempo

Data: 24 t/m 27 december.

Utrecht, [Oecumenelezing](#)

Prof. Dr. Frits de Lange ziet in de pelgrim een nieuw paradigma voor mensen van deze tijd. We mogen ons leven verstaan als een reis. Iets dat groter en sterker is dan onszelf zet ons in beweging. Leven is vandaag de volgende stap durven zetten

in het vertrouwen dat het morgen beter zal gaan dan vandaag.

De kerkelijke thema's laten zich bundelen in een gezamenlijke inzet van mensen van goede wil, waarbij gerechtigheid het kompas is en vrede het levenslied. Vragen die opkomen zijn: hoe verhoudt de persoonlijke pelgrimage waarover Frits de Lange schrijft zich tot de gezamenlijke tocht die we als mensen maken? Hoe onbevangen is de pelgrimage die aangezet wordt door 'heilige onrust'? En hoe verhoudt die inzet zich tot gerechtigheid en vrede?

In zijn oecumenelezing verkent Frits de Lange de consequenties van de keuze van de Wereldraad voor de metafoor van de pelgrimage. Is het een gelukkige greep of een gevaarlijke?

Datum: 18 januari.

Heeswijk, Zinzoekers

Verhalen en gezangen spelen een belangrijke rol binnen de spiritualiteit. Alle grote religieuze tradities bestaan voor een aanzienlijk deel uit verhalen die doorverteld en gezangen die ten gehore gebracht worden. Dat de oude bronnen uit boeddhisme, hindoeïsme en christendom vandaag heel actueel kunnen zijn, tonen Thomas Quartier en Paul van der Velde aan in hun boek 'Zinzoekers'.

Op zaterdagmiddag 19 januari 2019 zullen beiden een verhaal vertellen uit de traditie waar ze in staan: christelijke monastieke spiritualiteit en Oosterse cultuur en religie. Samen met vrienden zingen ze heilige gezangen, gaan ze in gesprek, en zoeken ze naar aanknopingspunten voor dialoog en inspiratie.

Datum: 19 januari.

Nijmegen, Nacht van de Mystiek

Mystiek is van alle tijden, gaat door alle culturen en religies heen en treft mensen in het hart. Ook in dat hart van ons waar onze liefde huist. Mystieke teksten staan bol van de meest eigenzinnige, maar hoogst interessante reflecties over liefde. Het kan verrassend klinken, maar wie christelijke mystici leest, merkt al snel dat ook zij experts zijn op dit terrein en ons alles te leren hebben, ook over de meest aardse liefde.

Dit jaar vindt de Nacht van de Mystiek plaats in het theatercafé van de Stadschouwburg Nijmegen.

Datum: 25 januari.

Haarlem, 'Een eindelijke verheldering van ogen'

Oud worden – oud zijn iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil graag oud zijn. Een bekend gezegde dat goed uitdrukking geeft aan een mening over de ouderdom. We zoeken naar de innerlijke ruimte om dit proces te kunnen doorleven. Spiritualiteit is hierbij een weg om open te gaan voor dat wat meer is, wat je draagt, waar vanuit je leeft. En je zo toe te vertrouwen aan het leven zoals het zich aandient in deze (laatste) levensfase.



Data: 30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 maart, 27 maart.

Den Bosch, Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens

Aanleiding is de herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht die op 10 november van start is gegaan. Als partner

in Refo500 wil de Katholieke Vereniging voor Oecumene bijdragen aan de oecumenische doordenking en herdenking van de Reformatie. Niet alleen van het begin, maar ook van de ontwikkelingen die eruit zijn voortgekomen.

Met het thema "Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens" halen we de religieuze en theologische vragen van de Synode van Dordt naar onze tijd toe. We hopen dat de sprekers, Gijsbert van den Brink en Anton ten Klooster, duidelijk zullen maken wat de actuele betekenis is van deze vragen en hoe protestantse en katholieke visies zich tot elkaar verhouden.

Datum: 8 februari.

Moergestel, [Icoonschilderen 2019](#)

In het atelier worden iconen geschilderd in opdracht én cursussen icoonschilderen gegeven vanuit de Russische spiritualiteit/traditie middels de Russische schilder-techniek.

De cursussen worden gegeven onder leiding van Zuster Delian de Brouwer, scmm.



Moeder Gods van Tederheid
Geschilderd door: zr.Delian de Brouwer.

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Boxtel, [Witte Zusters-wandelroute tussen Boxtel en Vught](#)

Nieuw verschenen in de serie wandelboekjes van De Paadjesmakers uit 's-Hertogenbosch is nr 16: de Witte Zusters-route tussen NS Boxtel en NS Vught. De route loopt niet alleen langs woon-en werkplekken van de Missiezusters, maar belicht ook andere missiecongregaties uit de driehoek Boxtel-Esch-Vught, zoals de Missionarissen van Afrika (Witte Paters), Paters Assumptionisten, Fraters van Tilburg, Paters Scheutisten en Zuster JMJ. Beginnend bij station Boxtel wandelt u door het centrum naar het Wereldhuis, (klooster)verzorgingshuis van o.a. JMJ en de Witte Zusters. Via het Sparrenrijk komt u uit bij Sancta Monica in Esch. Hier kunt u kiezen of u verder loopt via de hoofdroute richting Sparrendaal ten westen van Vught (17,5 km) of dat u de iets kortere variant langs Kloosterhotel ZIN neemt (15 km). Beide routes eindigen bij station Vught.

Het boekje met achtergrondinformatie en route is te koop bij enkele (lokale) boekhandels en VVV's en online te bestellen voor €2,-- excl verzendkosten.

BEZINNING EN GEBED

Huijbergen, [retraite weekend](#) Naar U gaat mijn verlangen

De weg naar kerstmis, onze groei naar menswording, is een weg van verlangen. Dat verlangen ligt diep in ons verborgen als

een stuwende kracht. Het verlangen nodigt ons uit om ons mens-zijn te oriënteren op wat komen gaat. Dat is een wordingsproces, een steeds weer opnieuw geboren worden.

Tijdens dit retraiteweekend staan we bij ons eigen leven in het licht van kerstmis, dit doen we aan de hand van tekst, bezinning en het leven van Franciscus.

Data: 21-23 december.

Megen, 'Leven in de Ruimte van God-Liefde'



In ons leven, ben je af en toe bezig met vragen als:

'Waarnaar richt ik mijn leven?

'Wie voert mij naar het ware leven?

'Wat is de ZIN van mijn leven?

Je staat in het midden van het kompas van je leven, je bent het zelf, niemand anders. Want ieder heeft haar of zijn eigen leven, heeft eigen identiteit en eigen persoonlijkheid.

Begeleiding Zr. Paula Suwartini OSC

Clarastraat 2

5366 AK MEGEN

E-mail: zrpaula.suwartini@gmail.com

Data: 4-6 januari 2019.

Egmond, Over de tempel van de ziel.

Tekstlezing drie preken Eckhart.

In de cyclus gaan we dieper in op de denkwereld en levensvisie van de middeleeuwse mysticus Eckhart aan de hand van drie preken, waarin hij de 'Godgeboorte in de grond van de ziel' stap voor stap uiteenzet.

Data: Zaterdag 12, 19 en 26 januari 2019.

Huissen, Retraitedag. De helende kracht van stilte

Ogenschijnlijk is stilte nutteloos en verloren tijd, want bij velen is er het besef dat we geen tijd mogen verliezen. Daarom zijn we de hele dag lekker bezig en actief. Maar vaak zijn we té actief en is de balans tussen ontspanning en inspanning zoek.

Hoe kan het rustiger worden in je leven? Dat kan door momenten van stilte in te lassen. Stilte is dus bepaald niet nutteloos. Ze is weldadig, helend zelfs. Ze is een krachtige bron die stress reduceert en je leven vitaliteit schenkt.



Tijdens deze retraitedag onderzoek je de waarde van stilte. Door deze retraitedag in deze verstillende omgeving te laten plaatsvinden worden we geholpen nog beter in contact te komen met stilte en met onszelf.

Naast een paar korte inleidingen op het thema bestaat deze retraite uit: meditatie, reflectie-opdrachten en stilte.

Datum: 26 januari 2019.



Nijmegen, [Uit kracht van de naam](#)

Op zoek naar mystiek in de psalmen.

We concentreren ons op de eerste regel van psalm 116 als opening van de mystieke ruimte.

Datum: 19 januari.

EXPOSITIES

Nijmegen, [Tentoonstelling over het gebedenboek van Maria van Gelre](#)

Als ze 10 jaar getrouwd is, laat Maria een uitzonderlijk gebedenboek maken. Met ruim 1200 pagina's is het omvangrijker en dikker dan alle vergelijkbare gebedenboeken die we kennen. Het boek wordt met de hand geschreven door Helmich die Lewe, een monnik uit klooster Mariënborn bij Arnhem. Hij vermeldt in het colofon dat hij de tekst voltooit op 23 februari 1415, de dag voor Maria's 35ste verjaardag.

Ondanks haar Franse achtergrond bestelde Maria een zeer omvangrijk boek in een sterk Nederduits gekleurde taal. Zowel door de omvang als door de keuze aan teksten is het volstrekt uniek. Veel van de teksten lijken speciaal voor dit boek geschreven of vertaald, al zijn ze vaak te verbinden met wél bekende teksten. In elk geval getuigen ze van een hoog ontwikkelde letterkundige en devotionele cultuur.

Het gebedenboek dat zij liet maken, is van onschatbare waarde voor de Nederlandse kunstgeschiedenis. Het is het meest complete gebedenboek uit die tijd en staat vol met schitterende miniaturen die beïnvloed zijn door het werk van de gebroeders Van Lymborch.

Data: t/m 6 januari 2019.

Tilburg, Expositie, [Arm in arm met Peerke](#)

In de expositie wordt zowel met beeld als woord het verhaal verteld van twee eeuwen armoede in Tilburg. Nooit eerder is er op deze manier aandacht besteed aan armoede.



De expositie maakt bezoekers niet alleen bewust van de armoede in eigen stad. Ook wordt de expositie een inzamelplek van de Sop en Zeep Plank: een initiatief om ongebruikte zeep en wasmiddelen in te zamelen voor mensen die daarmee een steuntje in de rug nodig hebben.

Data: 27 oktober t/m 21 april.

Utrecht, [Instaprondleidingen Relieken](#)

Wat is de kracht van relieken? Waarom worden ze gekoesterd en reizen mensen er duizenden kilometers voor? Maak kennis met dit fascinerende en eeuwenoude fenomeen. U staat oog in oog met de meest bijzondere relieken uit verschillende tijden, culturen en religies. Iedere

eerste vrijdag van de maand kunt u deelnemen aan een instaprondleiding over de tentoonstelling Relieken.

Data: t/m 1 februari 2019.

Wittem, [Kerststallententoonstelling](#)

Tientallen kerststallen en kerstgroepen die elk op hun eigen manier het Bijbelse kerstverhaal vertellen. Voor kinderen zijn er enkele speciale kerststallen.



Het thema dit jaar is 'Welkom in de herberg'. We willen allemaal graag ergens welkom zijn, zeker met de feestdagen. Maar Jozef en de hoogzwangere Maria waren volgens het kerstverhaal niet welkom in de herberg waar ze onderdak zochten. Daarom werd het kerstkind geboren in een stal. En nog steeds zijn er mensen niet welkom: vluchtelingen, vreemdelingen of mensen die niet zo aangepast zijn. Naast de vele kerststallen zult u op de tentoonstelling ook wat

gedachten en vragen tegenkomen, die verbonden zijn met dat woord 'welkom'.

Data: van zaterdag 08 december 2018 tot zaterdag 29 december 2018.

Boxmeer, [Grootste kerststallenexpositie van Nederland in de St. Petrusbasiliek](#).

In een achttal vitrines in de basiliek en in de sfeervolle crypte van de basiliek zijn ruim 450 kerststallen uit alle delen van de wereld tentoongesteld.

Traditioneel staan in de grote kerststal de vooroorlogse beelden. Nieuw bij de kerststal zijn dit jaar de Klaagmuur, de heilige Grafkerk, de Rotskoepelmoskee uit de oude stad Jeruzalem en de werkplaats van Sint Jozef in Nazareth.

Verder zijn er kerstvoorstellingen opgenomen in het decor van een aantal historische gebouwen uit Boxmeer. Daarnaast is er een puzzel voor kinderen en zijn er ook kerststallen uit het atelier van een dagbestedingsproject te bewonderen.



Openingstijden en rondleidingen:

Toegang: gratis. Voor rondleidingen (eventueel ook buiten openingstijden): 0485-573162.

Openingstijden: dagelijks van 13.30-16.30 uur.

Data: 12 december t/m 6 januari 2019.

GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

*KNR
Postbus 111
5201 AC 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6921321
Email: communicatie@knr.nl*