

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 100, september 2017

Redactioneel:

Voor u ligt de nieuwste nieuwsbrief stilte, verbondenheid en bezieling: nummer 100! Voor de 100^{ste} keer bieden we u een overzicht van verschillende bijeenkomsten en activiteiten om tot bezinning te komen. Om een moment van stilte te bieden of om te inspireren en te bezielen. Al die 100 keren was er een gevarieerd en rijk aanbod waaruit we konden en dus moesten kiezen. De behoefte aan stilte, bezinning en bezieling blijft en gelukkig het aanbod ook op veel verschillende plekken en veel verschillende manieren. Dus ook nu hebben we voor u een selectie moeten maken.

Komend weekend is het ook Open Monumentendag en zetten ook enkele kloosters en abdijen hun deuren open. Zoals het kapucijnenklooster in 's-Hertogenbosch waar de Franciscane Beweging een [inspiratiedag](#) met tal van workshops organiseert.

Tot slot is op 1 september de periode van de Schepping in gegaan die nog duurt tot 4 oktober (de Feestdag van de H. Franciscus). In deze periode worden wij gevraagd extra stil te staan bij het mooie van de schepping en ons te bezinnen op de vraag hoe wij goed voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis kunnen zorgen. Suggesties vindt u op www.laudato-si.nl. We hopen dat we met dit 100^{ste} nummer ook weer veel inspiratie kunnen bieden.

JONGEREN

Megen, [Franciscaans Jongeren Treffen \(FJT\)](#)

Het Franciscaans Jongeren werk organiseert het jaarlijkse FJT het thema is dit jaar 'Anders kijken'. We hebben allemaal onze eigen manier van kijken en onze visie op allerlei dingen. Die visie ontwikkel je in de loop van je opvoeding, door de vorming die je krijgt op school en door allerlei contacten en informatiebronnen. Zo ontwikkel je geleidelijk aan een visie op anderen, op de wereld, op jezelf en op God.

In dit weekend de uitdaging om 'anders te leren kijken', als weg naar verzoening. Met als speciale gast Rob Veerman die jarenlang gevangenispastor was en anders is heeft leren kijken naar gedetineerden. Data: 29 september t/m 1 oktober



SPIRITUALITEIT

Haarlem, [Meister Eckhart over levenskunst](#)
'Zo'n mens is het leven zelf' (Open avond KCS)

Voor Meister Eckhart is levenskunst dat mensen zó bij zichzelf kunnen komen, dat

ze in aanraking zijn met vreugde, uithoudings-vermogen en kracht, die hun eigen maat ver te boven gaat – dat zij God geboren doen worden, in zijn eigen woorden. Velen hebben die levenskunst van hem afgekeken en zich eigen gemaakt, in het recente verleden bijvoorbeeld Dag Hammarskjöld en Etty Hillesum. Zij lazen hem en begrepen wat hij bedoelde.
Datum: 8 september (Aanmelden noodzakelijk)

Nijmegen, [Collegereeks : Mystieke plooien in het canvas](#)

Over de fascinatie voor mystiek in de moderne beeldende kunst.
In deze TBI collegereeks behandelt Marc De Kesel deze problematiek in 6 colleges. Na twee colleges die het algemene kader van reflectie schetsen, zoomt hij in de vier volgende colleges in op specifieke kunstenaars. Deze colleges worden telkens gevolgd door een lezing gegeven door een externe docent.



Inschrijving: Voor 6 september 2017 via het aanmeldingsformulier
Data: 20, 27 september, 11 oktober, 8, 22 november, 13 december 2017

Haarlem, [een Jihad van Liefde](#)
Dialogen in vrede

Mohamed El Bachiri is een Marokkaanse Belg en moslim. Hij verloor zijn vrouw bij de aanslagen in Brussel vorig jaar. Zijn liefdevolle speech, die hij eind vorig jaar uitsprak in een Vlaams tv-programma, ging viraal en beroerde miljoenen mensen.

In het boekje Een Jihad van Liefde praat Mohamed over zijn jeugd in de Brusselse wijk Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw, zijn leven na de aanslagen en zijn visie op het leven en de wereld. De bekende Vlaamse schrijver David Van Reybrouck tekent zijn verhaal op. Het boekje is een eerbetoon aan zijn vrouw Loubna en tegelijkertijd een eenvoudige én indrukwekkende boodschap van liefde, moed en menselijkheid.

Tijdens deze zondag laten we verschillende teksten uit dit boekje tot ons spreken. Ook zullen we daarbij een aantal teksten gebruiken uit een ander zeer recent boekje van David Van Reybrouck: Vrede kun je leren.

Datum: 22 oktober (11.00 – 16.00 uur)

Utrecht, [Interreligieuze stiltedag](#)

Religieuze of spirituele plekken ademen vaak een geest van stilte. En in de diepe stilte van de mystieke ervaring raken alle religieuze tradities elkaar. Tijdens deze interreligieuze stiltedag, op de landelijke dag van de stilte, eren we de centrale betekenis van stilte in de levensbeschouwelijke tradities van de wereld. Vertegenwoordigers van twee religieuze tradities – dit keer het Jodendom en de Quakers - vertellen iets over de betekenis van stilte in hun traditie en laten ons hiervan proeven.

Begeleiding: Hannah Nathans, Joke Hofman-Akkerman en Hilde Debacker
Tijd: 11.00u – 16.30u, inloop vanaf 10.30u
Aanmelden: vóór 25 oktober
Datum: zondag 29 oktober

Utrecht, Eerste jaarlijkse Graallezing: Petra Stienen

Maatschappelijk engagement, spirituele beweging en empowerment van vrouwen is van oudsher het drievoudige credo van de Graalbeweging. Met de nieuwe traditie van een jaarlijkse Graallezing geven we het woord aan een vrouw die zich (mede) vanuit religieuze beweging inzet voor een betere wereld.

Annemiek Schrijver, bekend van levensbeschouwelijke radio- en presenteert de middag. Na afloop van de lezing is er tijd voor vragen en interactie met het publiek en ontvangt Petra Stienen de Graalwisselbeker.

Aanmelden: vóór 1 november

Datum: zaterdag 4 november

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Egmond, Stiltewandeling

Terwijl de voeten lopen kan de geest verstillen. Op verschillende manieren kun je hierdoor onthaasten, op adem komen, tot gebed komen.

Het beoefenen van de stilte is een van de kernbegrippen van de benedictijnse spiritualiteit. Dat is het waar het tijdens de wandeling om gaat: even in stilte te ZIJN.

Je krijgt onderweg verschillende verdiepingsoopdrachten, die je nog meer in contact met je eigen stilte zullen brengen.

Belangrijk: als je in het bezit bent van een duinkaat, deze graag meenemen. Zo niet, dan kun je deze kopen in de Abdijwinkel. We starten om 13.30 uur en zijn om ongeveer 15.30 uur weer terug bij de Abdij.

Datum: 29 september.

BEZINNING EN GEBED

Heeswijk, Vieren-dag over thema 'Uit onze schatkamers'

De diverse religieuze tradities herbergen vele schatten. Welke zijn de moeite waard om mee te nemen en hoe poetsen we deze schatten op zodat ze ook vandaag de dag een prominente plaats kunnen krijgen? Vinden we ook inspiratie in andere religies? En hoe dan?

In de ochtend inleiding door filosoof en schrijfster Désanne van Brederode. Daarnaast kunt u de auteurs van Vieren van het afgelopen jaar ontmoeten. Zij zullen in diverse workshops het thema 'Uit onze schatkamers' op verschillende manieren behandelen.

Datum: Zaterdag 16 september

Brugge, 'De helende kracht van stilte en mededogen'

Mededogen en verstilling zijn met elkaar verbonden. Hoe milder we worden naar onszelf, hoe meer we in contact komen met een diepere dimensie van stilte. Deze stilte is helend en verbindend.

In de retraite vertrekken we vanuit de universele wijsheid van de boom. We laten we ons ook inspireren door het onderricht van Jezus en Boeddha, door hun contemplatieve inzichten en vaardigheden om de geest te verstillen en het hart te helen. De herziene versie van het boek van Ria Weyens: 'Van wonde naar verwondering' hoe omgaan met innerlijke pijn, vormt de leidraad van deze dagen.

Inschrijving: bij voorkeur voor 15 september :

via mail :

secretariaatminnehof@telenet.be (voeg een korte motivatie toe) of telefonisch: 0032 (0) 499 40 63 51

Data: 29 sept-1 okt. 2017



Tilburg, 'Ontmoet Maria, Maria ontmoet'

Ontdek onbekende kanten van Maria op Mariadag. Op 7 oktober organiseren de Zusters van Liefde in samenwerking met de Beweging van Barmhartigheid een inspiratiedag over Maria voor iedereen die geïnspireerd wil worden door de vele gedaantes van Maria, en haar onbekende kanten wil ontdekken.

Met bijdragen van Janneke Stegeman (Theoloog des Vaderlands en feministisch theoloog), Karin Haanappel (kunsthistorica gespecialiseerd in vrouwelijke kunstenaars en auteur van Herstory of Art en Het Parijs van Isis), Rania Sommakia (Syrische vluchteling over Maria in de Islam) Loes Soepnel (nabestaande van slachtoffer van een geweldsmisdrijf, over veerkracht), een kwartet zingt een soetra over Kwan Yin (vrouwelijk evenbeeld van Maria in het Boedhisme). Met muzikale bijdrage van Clean Pete (song for Mary).
Datum: 7 oktober

Amsterdam, Inspiratie uit de kloosterkeuken – volwaardig vegetarisch

Steeds meer mensen doen regelmatig "een dagje zonder". Vegetarisch eten is immers goed voor het milieu, voor de gezondheid,

voor een eerlijke voedselverdeling. In deze kookworkshop leer je om een volwaardige vegetarische maaltijd te bereiden. Niet ingewikkeld of duur, maar juist creatief koken met eenvoudige ingrediënten – eigen aan de kloosterkeuken.

We beginnen met een inleiding over vegetarisch koken en eten, de opbouw van een volwaardige vegetarische maaltijd en verdere achtergrondinformatie. En daarna gaan we aan de slag en bereiden (en nuttigen) we samen zo'n maaltijd.

Datum: zaterdag 21 oktober 2017.



Megen, Kloosterweekenden met Franciscus van Assisi

Van 20 tot 22 oktober en van 3-5 november zijn er weer twee afzonderlijke weekenden over Franciscus van Assisi. Het eerste in het klooster van de minderbroeders franciscanen en het tweede in het klooster van de zusters clarissen in Megen. Deze broeders en zusters leven naar de spiritualiteit van Franciscus van Assisi.

In deze weekenden staat, naast het meeleven in het klooster, de kennismaking met het leven van Franciscus en hoe zijn spiritualiteit in deze tijd doorwerkt centraal. Daarbij gaat het niet primair om kennisoverdracht, maar veel meer om beleven, ervaren en gesprek met elkaar.

De groep bestaat uit maximaal negen deelnemers en staat onder leiding van twee deskundige begeleiders.

Data: 20-22 oktober, 3-5 november

Nijmegen, Omvorming. Een ongebaande weg

Omvorming is een proces dat zich veelal voltrekt langs wegen die niet vanzelfsprekend zijn en niet bekend. Het voert ons over niet eerder belopen paden, het voltrekt zich door alle ervaringen heen in een langzaam proces. Een ongebaande weg, maar de traditie reikt ons wel de ervaring van anderen aan waar wij ons aan kunnen spiegelen, waar we van kunnen leren. Ervaringen die ons bemoedigen. Vanuit diverse werkvormen: samen lezen, schrijven, poëzie, film, stilte en gesprek etc. verkennen we wat omvorming, de weg waarlangs God ons voert, in ons leven betekent.

Data: 1 - 5 oktober 2017

Appingedam, Concert Voices of Clarity

Hildegard von Bingen, een schitterend mysterie.



Het Projectkoor Noord-Nederland zingt middeleeuwse liederen van Hildegard von Bingen en het 6-stemmig Requiem van Tomás Luis de Victoria (1605). In het voorprogramma een nieuw werk gebaseerd op de openbaring van Johannes door Matthijs van Daas.

Datum: 8 oktober 2017

Arnhem, Midweek Christelijke Meditatie

Deze midweek geeft een aanzet tot de Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie.

Wat is mediteren en hoe leer ik dat? Boekenwijsheid kan je op weg helpen, maar uiteindelijk gaat het om doen en zelf ondergaan.

Deze midweek is bedoeld

- als introductie voor wie belangstelling heeft voor de Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

- als verdieping voor wie de Leergang al eerder volgde

De midweek begint op maandag met een kennismaking en een korte introductie. Op vrijdag is er een terugblik en informatie over een mogelijk vervolg.

Aanmelding: zo spoedig mogelijk en uiterlijk 1 oktober

Abdij Koningsoord, Arnhem.

Data: 6-10 november

Nijmegen, Gerechtigheid

Gerechtigheid krijg je niet door kennis, maar door rechtvaardig handelen. Je wordt niet gezond door medicijnen te studeren, maar door gezond te leven. Dit wil niet zeggen dat je dus niet meer hoeft na te denken. Integendeel, nodig is een flinke dosis onderscheiding der geesten: een antenne voor goed en kwaad met het oog op verantwoorde keuzes en een hoopvolle bestemming.

Achterliggende vragen zijn: hoe komen mensen en dingen tot hun recht? Hoe kom ik daarachter? Welke rol speel ik? En God? Psalm 1 kan ons op weg helpen – en daarmee het hele Psalter.

Data: 26 -30 november 2017

Bidden onderweg – Leven in Harmonie

In deze retraite kan je mediteren over een zevental Bijbelteksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waarin onze verhouding tot Gods schepping centraal staat. Bij het schrijven ervan heeft Ward Biemans sj zich laten inspireren door paus Franciscus en in het bijzonder door zijn encycliek 'Laudato Si'. In deze brief gaat de paus uitgebreid in op de ecologische crisis en op wat we hieraan kunnen doen. In de

loop van deze retraite zullen we hem verschillende keren aan het woord laten.



EXPOSITIES

Utrecht, Luther

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken 'man van het jaar'. Een expositie met beelden, schilderijen, teksten, muziek en spotprenten waarin een beeld wordt getoond van een onbekende monnik die uitgroeide tot de icoon van de reformatie. Naast de expositie zijn er regelmatig lezingen en voorstellingen rond het thema.

Data: 22 september 2017 t/m 28 januari 2018

GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl