

## *Stilte, verbondenheid, bezieling*

KNR Nieuwsbrief 95, december 2016

### Redactioneel:

De eindredactie van deze digitale nieuwsbrief is jarenlang in handen geweest van [Will van de Ven](#), hoofd communicatie van de KNR. Op 18 november jl. overleed Will, zij laat een grote leegte achter op het bureau KNR. De afdeling communicatie zal verzorging van deze nieuwsbrief voortzetten.

In deze Adventstijd op weg naar Kerst is er weer een groot aanbod van retraites, bezinningsdagen en andere activiteiten die ons helpen stil staan bij waar het nu eigenlijk om draait met Kerstmis. Maar we hoeven dat niet alleen in deze Kersttijd te doen. Ook in het nieuwe jaar bieden de verschillende bezinningscentra en kloosters een breed scala aan activiteiten rond bezieling en zingeving.

Wij wensen u een vredig Kerstfeest en alle goeds voor 2017

### JONGEREN

#### Huisen, [Kleurrijk bezinningsweekend voor jongeren](#)



Een bezinningsweekend voor jongeren van 18 tot 38 jaar, om met elkaar over belangrijke vragen en levenskeuzes van gedachten te wisselen. Of je gelovig bent of niet, zoekend, twijfelend, al dan niet geworteld in welke traditie dan ook, dat maakt niet uit.

Data: 16-18 december 2016.

#### Arnhem, [kloosterleven Abdij Koningsoord](#)

Wanneer je het kloosterleven en ook de spiritualiteit beter wil leren kennen krijg je de mogelijkheid om drie dagen in Abdij Koningsoord (vlak bij Arnhem) te verblijven. Je maakt kennis met het dagritme van een cisterciënzergemeenschap dat gericht is op gebed en contemplatie, het beschouwend omgaan met God. Door in deze omgeving te zijn raak je ook vertrouwd met de stilte. "Luister" is het eerste woord van de Regel van Benedictus.

Data: 19-21 december 2016 en 23-25 januari 2017.

**Sittard, Zoek eerst het Rijk Gods!** Weekend voor dertigers  
Enkele handvatten voor de opbouw van een geestelijk leven.  
Meer info en opgave: [www.platform30plus.nl](http://www.platform30plus.nl)  
Data: 6-8 januari 2017.

**Nijmegen** De Fraters Maristen bestaan 200 jaar. Gustav Mahler zei: 'Traditie is niet het aanbidden van de as, maar het doorgeven van het vuur.' Daarom vieren zij deze verjaardag op zaterdag 7 januari met een feest van inspiratie en verhalen vol vuur. Wat in Frankrijk begon met een groep jonge, bezielde broeders, gaat door met de fraters en de jonge mensen die inspiratie vinden en delen in en om hun huis, de Westerhelling: in het Stiltelhuis, het Huis van Aandacht, het Leerjaar, de Reis naar Binnen, Moria en het Huis om te Zijn. Wees erbij! Leuk als je een gast meeneemt.



Aanmelden kan door voor 31 december 2016 een mail te sturen aan [fraters@maristen.nl](mailto:fraters@maristen.nl)

## SPIRITUALITEIT

**Assen, Tentoonstelling over zingevingsfoto's Dit geeft zin**

Stel dat je één foto mocht maken van dat wat echt zin geeft aan jouw leven, wat zou je dan op de foto zetten? Die vraag staat centraal bij het project rondom de Zin-camera dat vorig jaar juni na een succesvolle crowdfundingcampagne via [www.geloofinproject.nl](http://www.geloofinproject.nl) van start ging. Op 12 november is een tentoonstelling over dit project geopend in Assen.  
Data: 12 november t/m 7 januari.

Franck ('The art of being human', Engels gesproken, vertaling op papier) en zijn beeldenpark.

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur

Prijs: € 10,-

Datum: donderdag 8 december 2016.

**Nijmegen, Cursus Mystieke auteurs uit de moderne tijd**

Het verlangen van de ziel



Mystiek en mystieke teksten hoeven niet per se iets te zijn uit het verleden, uit verre tijden. Toen men nog gebruik kon maken van de klassieke christelijke mystieke taal. Ook mystieke teksten uit het recente verleden nodigen ons uit om ons ertoe te verhouden. In deze teksten worden namelijk ervaringen en processen verwoord die nog steeds en steeds weer uiterst actueel zijn en die in allerlei varianten ons eigen leven kleuren.

**Amsterdam, De kunst mens te zijn**



Een avond over Frederick Franck, schilder, beeldhouwer en auteur, rond de vraag: "Wat betekent het om mens te zijn?" Met daarbij een korte documentaire over

Een cursus van acht lessen waarin mystieke teksten uit de twintigste eeuw gelezen worden.

Clarissenklooster 'de Bron'  
Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen.

We willen je vriendelijk verzoeken uiterlijk 20 januari het inschrijfgeld over te maken.  
Data: op 8 dinsdagavonden vanaf januari 2017.

#### **Moergestel, [Cursus Iconen schilderen](#)**



Het boekje "Verborgene Rijkdom" is een boekje vol informatie over de rijkdom van de Oosterse spiritualiteit en de rol van Iconen daarin.

#### **Haarlem, [De kracht van kwetsbaarheid](#)**

Over de kunst van het ouder worden  
Ouder worden we, allemaal, en dat gebeurt vanzelf. Wat het proces van ouder worden betekent, is voor iedereen echter anders.

In deze cyclus willen we met elkaar in gesprek gaan over de kunst van het ouder worden. We lezen en bespreken met elkaar gedichten en prozateksten van diverse auteurs, die raken aan thematieken over ouder worden: kunnen wij ons ouder worden beamen?

Data: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart 2017.

**Nijmegen,** In de serie van [Signalen van Spiritualiteit](#) gaan we te rade bij enkele schrijvers en geschriften, die ons hopen, verwachten en verlangen kunnen benoemen zonder dat het eindpunt van

ons 'reiken naar' door hen bepaald wordt, en daarmee tot een eind zou komen. Zij houden het perspectief open en geven God een kans.

12 december: *Zou het dan toch lukken?* Kees Waaijman; God hoopt bij ons binnen te komen. Vindt Hij bij ons onderdak? (Jan van het Kruis)

17 december: *Bij God is niets onmogelijk.* Huub Welzen: Zowel Maria in het Lucas evangelie als Sara in het oude testament krijgen te horen dat bij God niets onmogelijk is. Zij ontvangen toekomst als genade-gave.

Locatie: Titus Brandsma Memorial Stijn Buysstraat 11 6512CJ Nijmegen  
tel. 024 3602421

tijd : 20.00 – 21.30 uur

kosten: € 5.- inclusief koffie/ thee

## **WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN**

### **Margraten, [Pelgrimswandeling naar Banneux](#)**

Op de zondag vóór Kerstmis, 18 december 2016, organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) haar jaarlijkse pelgrimstocht vanuit Margraten, Noorbeek en Abdij Val Dieu naar het bekende Maria-oord Banneux in de Ardennen.



In de Boedskapskapel van het Maria-heiligdom te Banneux is er om 17.30 uur een feestelijke eucharistieviering voor de pelgrims en voor allen die zich bij hen willen aansluiten. De viering wordt muzikaal ondersteund door een ensemble van Fanfare St. Elisabeth van de Groenstraat (Landgraaf).

Daarna is er nog gelegenheid om een maaltijd te gebruiken in een van de restaurants in Banneux voordat om 20.00 uur er bussen terugrijden naar de vertrekplaatsen.

Let op! Om mee te kunnen rijden, dient men vóór 14 december online een buskaart à € 12,- te kopen. Ga daarvoor naar [www.spvlimburg.nl](http://www.spvlimburg.nl) en volg de instructies.

Als men zelf zorgt voor vervoer terug, is voor deze pelgrimswandeling geen aanmelding nodig: op tijd aanwezig zijn op een van de vertrekpunten is dan voldoende.

Datum: 18 december 2016.

## BEZINNING EN GEBED

### **Sittard, Bezinningsdag in stilte**

Heilige Elisabeth van de Drieëenheid:

1880 – 1906 heiligverklaard op 16 oktober

2016 'Wachten op Christus die komt'

Kosten: € 12,00 Kollenberg 2

telefoon 046 457 09 93

[www.reginacarmeli.nl](http://www.reginacarmeli.nl)

Datum: 10 december 2016.

### **Huissen, Driedaagse Jezelf ontmoeten in de stilte**

Een paar dagen om in volledige stilte te ervaren wat zich NU in jou aandient. Zwijgen en jezelf ontmoeten, zodat wat diep in jou leeft aan het licht komt. Misschien confronterend, altijd helend. Ervaar hoe de stilte je innerlijk kan bevrijden. Er is gelegenheid voor een gesprek met de begeleidster.

We volgen een ritme van meditatie, samen eten, meditatief wandelen, de mogelijkheid tot een yoga-les en het bijwonen van korte vieringen in de kapel en vrije tijd. Dit alles in volledige stilte. Wel is er de mogelijkheid om een kort gesprek te hebben met de begeleidster. Drie dagen om in alle rust te ervaren wat zich NU aandient en de tijd en ruimte te hebben voor wat je echt nodig hebt.

Data: 11 t/m 14 december.

### **Nijmegen, Bezinningsdag: Uitzien in verlangen**

In ons verlangen wenden wij ons voortdurend naar buiten, naar allerlei dingen om ons heen, in de tijd en in de ruimte. Maar al snel komen wij er achter dat deze wending naar buiten, naar de 'dingen' ons verlangen nooit vervullen zal, maar ons alleen maar steeds naar het volgende doet grijpen.

De adventstijd is een tijd van in verlangen uitzien naar. Maar het is een uitzien dat vraagt om een naar binnen keren, naar de bron van ons verlangen. Daar kunnen wij ontdekken dat verlangen meer is dan gemis en begeerte, meer misschien wel dan wij kunnen weten, vermoeden. Meer dan ooit vanuit onszelf vervuld kan worden.

Dan stoten wij op het geheim van ons leven, het Geheim dat wij zijn.

Is het eigenlijk wel ons verlangen?

Tijdens deze bezinningsdag omcirkelen wij ons verlangen met tekst, poëzie en muziek, met stilte en gesprek.

tijd: 10.30 – 15.30 uur

Datum: 17 december 2016.

**Huisen, Noveen - Bezinning en reflectie op leiderschap**

Leidinggeven vanuit vrijheid, authenticiteit en bezieling. In de rust van het klooster elke maand een etmaal bezinning op je leiderschap, gericht op de ontwikkeling als mens en als bezielend leider.



Al meer dan 10 jaar een prachtig programma in het Dominicanenklooster en voor veel deelnemers een belangrijk onderdeel om tot rust te komen en te bezinnen, midden in een hectisch bestaan als leidinggevende. Inschrijving voor het jaarprogramma en losse deelname is mogelijk.

Het programma start op dinsdag om 21.00 uur. Inloop vanaf 18.00 uur, mogelijkheid om deel te nemen aan de vespers om 18.30 uur.

Data: 13-14 december 2016.

**Zwolle, Kerstconcert met vleugels** in de bijzondere ambiance van het Dominicanenklooster.

The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands.

Geniet van een kerstconcert met het Bach Choir of the Netherlands samen met mees-terpianisten Cor Bakker en Louis van Dijk. Bekende Christmas Carols worden afgewisseld met klassieke kerstcomposities. Van tedere muziek met melancholische klanken tot kerstklassiekers van beroemde componisten. Waant u zich even in een muzikale wereld zonder zorgen in Aanvang: 19.30 uur

Datum: 12 december.

**Heeswijk, Meditatief avonduur: Stil in de kersttijd...**

In de hectiek van het naderende Kerstfeest nu echter stilte in een avond bijna zonder woorden. Met stilte, korte teksten en live muziek in de Abdijkerk. Na afloop is er de mogelijkheid om koffie of thee te drinken en na te praten met elkaar.

Tijd: 20.00-21.00 uur

Datum: woensdag 14 december 2016.



**Huisen, Kerstmis in het klooster**

Samen Kerstmis vieren in het Dominicanenklooster. De bijzondere liturgische momenten, de mooie muziek en de bezinnende sfeer van rust, stilte en gastvrijheid maken het programma bijzonder. U bent van harte uitgenodigd om met ons de speciale kerstdagen mee te vieren.

Data: 21, 22, 23, 24, 25, 26 december 2016.

**Huisen, Van Oud naar Nieuw - Levenskunst, luister naar je ziel**

Inspirerende en gezellige dagen in het klooster, om het Oude Jaar af te ronden en het Nieuwe Jaar in te luiden. Voor alle leeftijden. Met teksten van de benedictijnse monnik Anselm Grün, creatieve en bezinnende workshops, feestelijke momenten en stiltes, meditaties en rituelen, films en goede gesprekken, tijd in de groep en tijd voor jezelf, heerlijke kloosterspijken en mogelijkheid tot deelname aan de gebeden van de kloostergemeenschap.

Data:

- Dinsdag 27 december 11.00 uur t/m zondag 1 januari 2017 16.00 uur
- Dinsdag 27 december 11.00 uur t/m donderdag 29 december 2016 17.00 uur
- Vrijdag 30 december 10.00 uur t/m zondag 1 januari 2017 16.00 uur.

**Sittard, Bezinningsdag loslaten en thuiskomen**

We moeten allemaal loslaten en zoeken dan weer een weg om thuis te komen. Leo Fijen schetst een weg aan de hand van concrete voorbeelden in zijn leven.

Inleider: Dhr. Leo Fijen, Maartensdijk

Kosten: € 10,00

Data: 21 januari.



## EXPOSITIES

**Venlo, Expositie De Mix: Missie**

Foto's van Paul Julien en Andrea Stultiens.

Het Nederlandse Fotomuseum en Rafaël Philippen presenteren in samenwerking met vier Nederlandse musea in 2016 en 2017 het project De Mix. De Mix is een serie van foto-opdrachten en tentoonstellingen, waarin een hedendaagse Nederlandse fotograaf zich laat inspireren door het werk van een historische Nederlandse fotograaf, van wie de archieven in de collectie van het Nederlands Fotomuseum zijn opgenomen.

Het onderwerp van de katholieke missie is ook het hoofdthema in de films van de SMA, in beheer van het Limburgs Museum. Door filmvertoningen te verbinden aan de tentoonstelling De Mix: Missie, kan een historische en voor Limburg relevante context worden geschetst van de wereld waarin Paul Julien rondreisde.

Data: 11 december 2016 t/m/ 26 maart 2017.



**Wittem, Kerststallententoonstelling**

Er zijn méér dan 150 kerststallen uit alle delen van de wereld te zien en er is een hoekje met kerststalletjes voor kinderen.

Data: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 december.

## GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

## IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



### COLOFON:

*U ontvangt deze tweemaandelijks nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.*

KNR  
Postbus 111  
5201 AC 's-Hertogenbosch  
Tel: 073-6921321  
Email: [communicatie@knr.nl](mailto:communicatie@knr.nl)