

## ***Stilte, verbondenheid, bezieling***

**KNR Nieuwsbrief 91, juni 2016**

### **Redactioneel**

De zomertijd staat weer voor de deur, de tijd om op krachten te komen, om er op uit te trekken, nieuwe plaatsen te ontdekken, te genieten van de natuur en van de elementen.

Van harte wensen we alle abonnees van deze nieuwsbrief een lange zomer vol aangename verrassingen.

### **JONGEREN**

**Egmond-Binnen, [Storytelling met de International school of storytelling and peace.](#)**

Data: 29 juni-7 juli 2016

**Egmond-Binnen, [Internationaal zomertheater voor jongeren van 18-30 jaar.](#)** Data: 29 juli t/m 8 augustus 2016

**Hilversum, [Retraiteweekend voor zoekers van 30 – 45 jaar.](#)** Thema van deze dagen : Liever uitgerust dan uitgeblust. Op vakantie gaan maar even een pas op de plaats. Met verschillende vormen van bezinning en stilte word je deze dagen geleid. Zo zal er steeds meer ruimte komen voor jezelf, voor anderen en De Ander! Data: 1 t/m 3 juli 2016

### **SPIRITUALITEIT**

Nijmegen, [Titus Brandsma Lezing.](#) De 23e Titus Brandsma Lezing zal dit jaar worden gehouden door Rik Torfs, rector van de KU Leuven. De titel van zijn lezing: Over God. “Sinds God niet meer bestaat, heeft hij steeds meer tegenstanders. Wat zegt dat over hem of haar, en wat zegt dat over die tegenstanders?” Zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt aan Torfs’ scherpe en genuanceerde visie omtrent de rol van het

christelijke geloof in de seculiere samenleving een grote autoriteit toegekend. Niet in het laatst is dit zo omdat hij er steeds opnieuw in slaagt om zijn opvattingen met de nodige humor te brengen. Zoals Titus Brandsma zelf, die ook rector magnificus van de universiteit was, verbindt Rik Torfs hoge intellectuele maatstaven met een groot maatschappelijk engagement. Datum: 10 juni 2016

Velp, [Tuinweek](#). Met je handen in de aarde, krijgt je ziel rust en kan je lichaam verwerken. Vier keer per jaar organiseert de gemeenschap van het Emmausklooster een tuinweek. De kloostertuin wordt weer up-to-date gemaakt, zodat er het hele jaar door van gegeten kan worden door de gemeenschap en onze gasten. De deelnemers aan de tuinweek beleven een mooie tuinretraite. Er wordt gewerkt in stilte, in het ritme van het klooster.

Data: 3 tot 8 juli 2016



## WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

**Maastricht/Wolder, [Wandelen naar Kroningsfeesten in Tongeren](#) (B) (27 km)**

Start 08.00 uur in Maastricht/Wolder of 3 km verderop beginnen: bij de H.Grafkapel te Kanne (B) waar de officiële opening is om 08.45 uur. Door het Jekerdal via Bassenge naar Tongeren, waar we om 15.00 uur aankomen als daar de zevenjaarlijkse Maria-Kroningsoptocht begint. Na afloop gaan extra bussen naar Maastricht (met stop in Wolder vlakbij het startpunt). Datum: 10 juli 2016



**Heuvelland, [Met Franciscus op vredespad in België](#)**. In Heuvelland, de Belgische streek tussen Ieper en de Franse grens, stond na de Eerste Wereldoorlog nog nauwelijks een huis of boom overeind. Dat Heuvelland kan je nu ontdekken tijdens een vredeswandeling. Twee wandellussen, uitgetekend op het Wandelnetwerk, vormen samen het Vredespad. Veertien haltes, in de grond gemarkeerd door een keramische tegel, nodigen je uit om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij wat vrede brengt. De Franciscaanse Beweging uit Nederland en TAU uit België organiseren in het weekend van 9 – 11 september een wandeling over dit vredespad. In het jaar waarin het thema ‘vredelievend’ is, overschrijden ze graag de grenzen om te reflecteren op vrede. De route is opgebouwd uit twee verschillende lussen. Op zaterdag en zondag wordt er een van die twee lussen

gelopen. Data: 9 en 10 september 2016

## BEZINNING EN GEBED

**Utrecht, [Nikola-kommuniteit](#)**. *Universeel avondgebed*: Op de eerste donderdag van elke maand vindt een universeel avondgebed plaats. Soms wordt gebruik gemaakt van enkele elementen uit de traditie van de Soefi's uit hun universele eredienst. Het gaat om een respectvolle omgang met andere tradities en de keuze van materiaal

dat zo min mogelijk woorden bevat die een uitsluitend karakter hebben.

*Vieringen van Woord en tafel / Eucharistie*: Oecumenische vieringen waarin voorgangers uit de Doopsgezinde gemeente, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse gemeente, de Rooms-Katholieke kerk en de Oudkatholieke Kerk

de dienst (mede) leiden. Laatste keer in het seizoen: 1 juli 2016

**Wittem, [Vakantie Vesper Viering](#)** met rondleiding. In de zomermaanden juli en augustus zijn er op 6 dinsdagavonden zgn. 'VVV-avonden', Vakantie-Vesper-Vieringen. De avonden beginnen met een korte viering in de Kloosterkerk en aansluitend is er een groepsgewijze rondleiding door het klooster, kerken en kapellen, kloosterbibliotheek, grafkelder en tuin.  
Data: 19 en 26 juli; 2, 9, 16 en 23 augustus 2016

**Huissen, [Midweekretraite Zomertijd, ademtijd](#)**. Deze zomerretraite is een prachtige gelegenheid kennis te maken met uiteenlopende meditatievormen. Die helpen je het levenstempo te vertragen en zo kan duidelijk worden hoe je leven eruit ziet, wat belangrijk voor je is en wat je anders zou willen. De midweekretraite laat jou zien wat zich in jou wil meedelen.

Meditaties vormen de belangrijkste 'voertuigen' van de retraite. Deze vormen een belangrijke sleutel om bij jezelf te komen en vanuit het contact met je bron helderheid te scheppen en nieuwe groei mogelijk te maken. Daarnaast zijn er visualisaties en reflecties om met jezelf en de stroom van het leven in contact te komen.  
Data: 11 – 15 juli 2016

**Bunschoten, [Kloosterboerderijfestival](#)**. Dit is een ontmoetings- en inspiratieweek met een op het klooster geïnspireerd ritme van gebed, stilte en praktisch werk op de boerderij. Er is veel ruimte voor verdieping en discussie door workshops en lezingen over thema's als duurzaamheid,

vredeswerk, gemeenschapsleven en spiritualiteit. En 's avonds lekker eten, muziek en kampvuurtjes!



Kortom: bidden – werken – denken – vieren. Data: 20 t/m 27 juli 2016

**Zomerretraite, [De kunst van geven en ontvangen](#)**



Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het klinkt mooi, maar is dat ook zo? Dat heeft alles te maken met de bron van waaruit je geeft.

Uit schuldgevoel bijvoorbeeld of omdat de ander dat van je verwacht, of is het een vrije gave uit liefde? Het is een kunst om wijzer te worden over jezelf en je maat steeds weer te vinden in geven en ontvangen. We leven mee in de stilte en het ritme van de abdij. Een persoonlijk gesprek is mogelijk. Data: 8-11 augustus 2016

**Brugge, [Individuele sabbatdagen](#)**. Zoek je naar stilte en rust of wil je je meditatie verdiepen? In het Minnehof kun je op individuele basis enkele dagen tot verstillings komen. Je hebt een eigen kamer en kunt genieten van onze prachtige tuin, van het Begijnhof en van Brugge. Het dagritme omvat een ochtend- en avondmeditatie. De rest van de dag is ter vrije besteding.

Data: 18 - 21 augustus 2016

## EXPOSITIES

**Amsterdam, [The Urban Sacred](#).** In het Ignatiushuis is de tentoonstelling *The Urban Sacred* te zien. Deze internationale tentoonstelling onderzoekt de zichtbaarheid van religie en religieus erfgoed in de steden Amsterdam, Berlijn en Londen. Voor Amsterdam ligt de focus op het hergebruik van kerkgebouwen. Zo is er onder meer aandacht voor de Fatih Moskee en Chassé Dance Studios, beiden gevestigd in een voormalige rooms-katholieke kerk. Daarnaast is werk te zien van drie jonge fotografen. Met hun foto's en video's geven zij een artistieke benadering op het thema. Data: tot en met 2 juli 2016

**Wittem, [Van Maria tot Madonna](#).** Kunstenaars geven hun kijk op de Maria-icoon. Maria, de moeder van Jezus, is bij gelovigen en ongelovigen immens populair. In de Rooms-Katholieke kerk wordt zij ook moeder van alle gelovigen genoemd. In de loop der eeuwen werd ze een Madonna, verbeeld als een troostende moeder die soms zoetsappig is geworden, zelfs letterlijk in de Liebfraumlisch. Op veel plaatsen in Brabant en Limburg worden miraculeuze beelden vereerd. Zo werd ze een soort Wonderwoman. Haar populariteit steeg door haar verschijningen, met name in Lourdes. In de afgelopen eeuw is zij ook herontdekt als de profetes van het maatschappijkritische Magnificat. Kunstenaars hebben haar door de eeuwen verbeeld als de moeder met het kindje én de moeder met haar gestorven zoon op schoot: de piëta. Data: 19 juni t/m 21 augustus 2016



**St. Agatha, [Rondleidingen](#).** De overzichtsexpositie '200 jaar Don Bosco' over zijn leven en over zijn nalatenschap in Nederland loopt nog tot najaar 2016. Alle vrijdagen in juli en augustus is er een rondleiding zonder afspraak, start 14.00 uur.

## GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland](#).

## IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht](#).

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



### COLOFON:

*U ontvangt deze tweemaandelijke nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.*

KNR  
Postbus 111  
5201 AC 's-Hertogenbosch  
Tel: 073-6921321  
Email: [communicatie@knr.nl](mailto:communicatie@knr.nl)