

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 90, mei 2016

Redactioneel

Wie was Don Bosco en hoe leeft hij voort in leven en werken van zijn navolgers wereldwijd? Dat is te zien op een tentoonstelling in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Wie was Louis-Marie Grignon de Montfort en hoe is het mogelijk dat hij 300 jaar na zijn sterfdag nog altijd mensen inspireert? Dat is onder meer te zien in een film getiteld "[De toekomst begint vandaag](#)".

Ook de inspiratie van Dominicus is na 800 jaar nog altijd niet uitgedoofd. Een van de vele activiteiten in het jubileumjaar betreft een [beeldpresentatie](#) van diverse kunstuitingen die met Dominicus en de dominicanen in verband staan. Datum: 30 april 2016

JONGEREN

Zwolle, [Feest van de geest](#). Pinksteren is het feest van nieuwe geestdrift en inspiratie. Kunst heeft een belangrijke plek in kerk en klooster. Duidelijk zichtbaar, zoals de prachtige gebrandschilderde ramen, ornamenten, houtsnijwerk en vloer in de kerk. Soms onzichtbaar, zoals tekeningen en schilderijen in het depot boven op zolder. Tien kunstenaars zijn uitgenodigd om een oud kunstwerk uit het depot te kiezen, en daar met een eigen werk op te reageren. Deze werken zijn te zien in de expositie in de kelder.

Kom door de poort, de tuin en het klooster binnen. Drink koffie en thee op het groene gras, eet iets, dwaal door de kloostergang, verstil in de binnentuin, brand een kaars, verwijl bij de expositie. Laat je geest waaien en inspireren tot schrijven, vertellen en tekenen.

Data: 14 mei, 15 en 16 mei 2016

Hilversum, [Taizévieringen](#). Elke vierde vrijdag van de maand is er bij Casella een ontmoeting in de stijl van Taizé: samen eten en vieren. Mensen tot 35 jaar zijn daarbij van harte welkom. Data: 27 mei, 24 juni 2016



SPIRITUALITEIT

Valkenburg, 'Vandaag begint de toekomst' is de titel van de film die op 28 april werd gepresenteerd tijdens de herdenking van de driehonderdste sterfdag van Louis-Marie Grignon de Montfort. Hij stichtte de zustercongregatie Dochters der Wijsheid. Na zijn dood vormden enkele van zijn medewerkers de congregatie van Montfortanen.

De film is gemaakt door Maurice Nijsten. Hij laat Montfortanen en Dochters van Wijsheid aan het woord die vertellen over hun werk en inspiratie. De portretten worden afgewisseld met episodes uit het leven van Louis-Marie Grignon de Montfort en uit de geschiedenis van de volgelingen van Montfort in Nederland. De film is voor 10 euro te bestellen bij het [provinciaal van de Montfortanen in Nederland](#).

Utrecht, Onze wereld in wording: beschouwingen bij de Bijbelse scheppingsverhalen. Op deze studiedag zullen vijf sprekers hun licht over de scheppingsverhalen uit het boek

Genesis en het commentaar laten schijnen. Marcel Poorthuis en Mathias Smalbrugge spreken respectievelijk over de Joodse omgang met de scheppingsverhalen uit Genesis en het mensbeeld van Augustinus. Frank van Roermund O. Praem. legt de sterrenhemel van Genesis naast de kennis van de moderne sterrenkunde. Jozef Wissink gaat in op de zeggingskracht van Genesis (en het commentaar) voor de hedendaagse (gelovige) mens in verkondiging en pastoraat.

Gedurende de dag omlijst Piet van Midden in korte videoclips de Bijbelvertaling waarover Augustinus beschikte met enkele kanttekeningen. Op het eind van de dag wordt het boek feestelijk gepresenteerd.

Datum: 12 mei 2016

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN



Zenderen, Lentewandeling Kloosterpad Zenderen. Het kloosterpad is een bijzondere meditatieve wandelroute die de drie kloosters van Zenderen (Karmelieten – Carmelitessen en Beziinningscentrum de Zwanenhof) met elkaar verbindt. Ook de kerken van Hertme en Zenderen liggen aan de wandelroute. De wandelroute heeft 3 afstanden: 5 - 8 – 11 km. Bij de wandeling bestaat de mogelijkheid om de kloosters te bezoeken.

De route kan ook gefietst worden. Datum: zondag 1 mei 2016

Oldebroek, 47ste Pinkstervoettocht. Het is tijd voor vrede, vindt de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert daarom in het Pinksterweekend, van 13 tot en met 16 mei, een Pinkstervoettocht die in het teken van vrede staat. De driedaagse voettocht is zowel een vredesmanifestatie als een bezinnende voettocht. Door de vreedzame activiteit van het lopen komt men automatisch tot reflectie. Met deze combinatie van persoonlijk en

maatschappelijk betrokken zijn, vraagt de FB aandacht voor de vrede. Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg

Er wordt drie dagen gewandeld in groepen van acht tot tien deelnemers, over een afstand van 8 of 16 kilometer. De groepen worden ruwweg op leeftijd samengesteld. Zo zijn er groepen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Op die manier zorgt de FB ervoor dat de gesprekken onderweg aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers. De Pinkstervoettocht van 2016 wordt dit jaar gelopen in de omgeving van Oldebroek, Gelderland. Tijdens de Pinkstervoettocht ben je verbonden met mensen van andere culturele en religieuze achtergronden en met de natuur. Dit jaar is vredelievend het thema. Dat thema zal centraal staan tijdens de wandelingen en overwegingen in het weekend. De combinatie van wandelen en overwegingen is karakteristiek voor de Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging. Data: 13 - 16 mei 2016



BEZINNING EN GEBED

Huissen, Stilteretraite Voedsel voor de ziel

Er is 'voedsel' nodig om onze ziel te voeden. Stilte, meditatie, waarnemen, oefeningen in aandacht hebben we broodnodig om tot onszelf te komen. Om van hoofd naar hart te geraken, de weg naar binnen. Om geïnspireerd en opgeladen je weg in je leven te vervolgen. Gevoelens van leegte, verwarring of depressiviteit kunnen symptomen zijn van verlies van de ziel. Wat is er nodig om zinvol te leven? Hoe luister je naar binnen? Handvatten worden aangereikt om opnieuw in contact te komen met je bron. En je bron van liefde weer stromen kan...
Data: 5 mei - 8 mei 2016

Heeswijk, Stilteretraite Tijdens dit weekend ga je samen met anderen op zoek naar stilte en inspiratie. Een stilte retraite helpt om je opnieuw bewust te worden van je eigen innerlijke kracht. Een goede leidraad daarbij is de 'Regel voor monniken' van Benedictus van Nursia en De smaak van stilte van Bieke Vandekerkhove. Met meditatieve oefeningen, dialoog, stilte en reflectie kom je van binnenuit tot meer helderheid over je levenskoers en word je je bewuster hoe dagelijkse patronen aansluiten bij wat je

echt belangrijk vindt. Je gaat naar huis met verschillende mogelijkheden om stilte te vinden in een klein ritueel waarmee je op elk moment thuis kunt komen bij jezelf.

Datum: 20 mei 2016

Ermeton sùr Biert, Stilte retraite

Een stilte retraite bij een kloostergemeenschap is een uitgelezen gelegenheid om het eigen innerlijk leven aandacht te geven. De contemplatieve sfeer van het klooster nodigt daartoe uit. Een paar dagen in stilte leven in het dagritme van de zusters Benedictinessen schept ruimte om het verlangen in de diepere lagen van ons wezen te horen. Iedere mens heeft dat verlangen en elke deelnemer zal eigen ervaringen gewaarworden, gedragen door de



heilzame verbondenheid binnen de retraitegroep.

Het eerste etmaal zullen we samen teksten lezen, wandelingen maken en stil zijn. Zuster Hildegard zal ons daarna de stilte in geleiden. Die duurt twee etmalen. Op donderdag heeft iedere deelnemer een gesprek met de begeleider en op vrijdag wisselen we onze ervaringen uit en kijken we vooruit.

Data: 25 – 29 juli 2016 en 10 – 14 oktober 2016

EXPOSITIES

St. Agatha, '[200 jaar Don Bosco](#)'. Met deze overzichtsexpositie over zijn leven en over zijn nalatenschap in Nederland eindigt de viering van de 200e geboortedag van Don Bosco. De tentoonstelling is opgebouwd met beelden, foto's en filmpjes, boeken, voorwerpen en archiefstukken afkomstig uit de collecties van het Erfgoedcentrum en van de Salesianen in Nederland. Er zijn tal van objecten te zien die door artistieke Salesianen zijn vervaardigd naast hun activiteiten in het jeugd- en jongerenwerk. Een korte film geeft een beeld van het huidige Don Bosco jeugd- en jongerenwerk in Nederland. De tentoonstelling is te bezoeken in de periode mei - oktober 2016.

Genhout, '[Bijzondere Maria-tentoonstelling in Hubertuskerk](#)'. Op 28 april is het 300 jaar geleden dat de Heilige Louis de Montfort is gestorven. Montfort was de oprichter van de wereldwijde congregaties dochters der Wijsheid, broeders van St.- Gabriel en de

CANTIQUE 145: 'En l'Honneur de Notre-Dame de toute Patience'
tekst: L.Mt de Montfort
vertaling: W. Logtster/A. Govaart
muziek: Fr. Bullens

Koor: 1. Kom mij te hulp, Ma - ri - a vol-maakt en zacht
Allen: 2. In lief-des naam bent u in mijn nood mijn be-
Koor: 3. Want u bent toch re-me-die voor wie niet ge-
Allen: 4. Sta voor ons in: het uur van mijn dood komt steeds

moe - dig, kom mij te hulp, want
hoe - der. In lief - des naam ver -
ne - zen. Want u bent toch
na - der. Sta voor ons in: nieuw
dat

dag aan dag lijd ik en zucht. Sla
zoen mij met mijn arm be - staan. Wel
licht voor wie het niet meer ziet, s -
ik niet val, mijn ko - ning - in. Mijn

acht op mijn klacht o - ver - vloe - dig, ge -
le - vens - lust, doe mij ver - moe - den uw
siel voor wie af - straf - fing vre - zen, de
hoop heb ik op u ge - la - den, uw

nees al mijn kwa - len, kom spoe - dig.
toe - wen - ding, toon u mijn moe - der.
ult - komst voor we - duw en we - zen,
naam is voor ons vor - ge - na - de,

11
Kom mij te hulp.
In lief - des naam.
dat bent u toch!
sta voor ons in.

Montfortanen.

Bij gelegenheid van dit zogenaamde tercentenary wordt er in de Hubertuskerk van Genhout een heel speciale Maria-tentoonstelling georganiseerd. Montfort was immers een grote aanbieder van Maria en ook zijn volgelingen hebben een bijzondere band met haar. Dat blijkt ook uit een van de vertaalde cantieken (145), die op 28 april gezongen is.

Data: april - september 2016

GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



COLOFON:

U ontvangt deze tweemaandelijke nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

*KNR
Postbus 111
5201 AC 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6921321
Email: communicatie@knr.nl*