

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 112, september 2019

Redactioneel:

Begin september is voor veel mensen de start van een nieuw werkjaar. Na een periode van vakantie en vrije dagen met wat meer tijd voor jezelf misschien, gaat iedereen weer volop aan de slag. Afspraken vullen onze agenda's, allerlei vaste activiteiten die even stil lagen, starten weer op. Toch is het goed om ons leven niet te veel door de drukke agenda te laten bepalen, maar te proberen wat van die momenten van rust en bezinning uit de zomer vast te houden. In deze nieuwsbrief vindt u weer voldoende mogelijkheden daarvoor.

September is ook de periode van de Schepping (1 september t/m 4 oktober). Een periode om extra aandacht te hebben voor onze aarde. De [werkgroep Laudato Si'](#) zorgde voor handreikingen voor activiteiten en liturgie om hier bij stil te staan.

Na deze Scheppingsperiode volgt de Buitengewone Missiemaand. Deze is uitgeroepen door paus Franciscus en heeft als thema 'Gedoopt en gezonden'. De KNR organiseert samen met anderen op 19 oktober een bijeenkomst waarin we stilstaan bij onze eigen zending. Ter gelegenheid van deze Buitengewone Missiemaand hebben de bisdommen, KNR en diverse missionaire organisaties ook een gezamenlijk magazine uitgegeven [Missie NU](#). Het laat zien wat missie in onze tijd is en hoe iedereen hier op eigen wijze invulling aan kan geven.

JONGEREN

Nijmegen, [Lichtvoetig Weekend](#)

Een weekend waarin we met jonge mensen stilstaan bij thema's die de normale sleur vaak niet toelaten. Door gesprek, stilte en creatieve werkvormen proberen we de ongevraagde parels te vinden.

Neem een voorwerp, tekst, lied of afbeelding mee van iets dat jou onverwacht overkomen is. Dit voorwerp wordt het vertrekpunt om anderen en jezelf te ontmoeten.

We volgen het leefritme van de zusters in maaltijden en gebed en hebben daarnaast ons eigen programma.

Data: 20-22 september.

Megen, [Franciscaans Jongerentreffen](#)



Ieder jaar eind september/begin oktober organiseert het Franciscaans Jongerenwerk in en rond de Megense kloosters van de minderbroeders en de zusters Clarissen het 'Franciscaans Jongerentreffen'.

Dit weekend wordt voorbereid en begeleid door een groep jongeren samen met en enkele broeders.

Thema van dit jaar is: 'Over grenzen.' Een thema met meerdere kanten: wie grenzen overschrijdt komt in nieuwe, onbekende werelden en dat kan heel verrijkend zijn. In andere situaties is het belangrijk om je eigen grenzen te kennen en te erkennen. De verschillende aspecten van het thema komen aan bod in de vieringen, in het verhaal van een vluchteling op zaterdagmorgen, in een variatie aan workshops op zaterdagmiddag én in bijzonder feestavond op zaterdag. Zondag is er een feestelijke eucharistieviering. Ook is er dit weekend volop gelegenheid voor ontmoeting met leeftijdsgenoten in een gezellige sfeer
Data: 27-29 september.

Vught, [Passie voor Compassie najaar 2019 jongeren](#)

Wat is compassie?

Wat betekent dit voor jou en de ander?

En hoe kun je meer vanuit compassie leven?

Tijdens het Passie voor Compassie weekend ga je de ontmoeting aan met mensen uit verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Deze editie is speciaal voor jongeren van 20 tot 35 jaar. Inspirerende gastsprekers, onderlinge dialoog en creatieve vormen worden afgewisseld door momenten van meditatie en bezinning in de natuur.
Data: 19, 20 oktober.

SPIRITUALITEIT

Heeswijk, [Pop-Up atelier 'Zin' in schilderen in de abdijtuin](#)

o.l.v. kunstschilder Franz Hazelzet
Zin om te schilderen in de abdijtuin? Te midden van de kleurige bloemen met de abdijkerk op de achtergrond? In alle rust heerlijk met verf en kleuren bezig te zijn?
Op 7 september komt Franz Hazelzet met zijn pop-up atelier naar de Abdij van Berne. Een auto vol met ezels, emmertjes en kwasten, doekjes en verf. En hij zelf natuurlijk met een mooi verhaal over schilders en de betekenis van kunst.

Voor iedereen die graag schildert of het eens wil proberen. U laten inspireren door de natuur en de kleuren, een middag lekker bezig zijn met verf en kwast. U hoeft verder niets mee te nemen behalve een schort of oud overhemd.

Datum: 7 september.

Haarlem, [Openingsavond KCS](#)

Het bezielde landschap.

Spiritualiteit in de schilderkunst.

Eeuwenlang werd het landschap geschilderd als spiegel van de ziel en uitdrukking van spirituele waarden. Dr. Kick Bras schreef er een boek over, een rijk kijk- en overdenkboek, met veel grote kleurafbeeldingen. De schrijver toont en commentarieert landschappen van Caspar David Friedrich tot William Turner, van Vincent van Gogh tot Anselm Kiefer. Het boek is recent verschenen. Kick Bras houdt hierover een lezing, waarbij hij veel van de schilderijen zal projecteren. Aan de orde komen thema's als het verlangen naar een aards paradijs, kosmisch besef, de berg als manifestatie van het goddelijke. Het boek zal ook (met korting) te koop zijn.

Datum: 13 september.

Haarlem, Samen leven, een hele kunst

De afgelopen decennia stonden in het teken van het 'ik', van de ontplooiing van ons zelf. De laatste jaren komt de vraag op hoe we ons leven leiden samen met anderen. We zoeken verbindingen en een zekere geborgenheid. We verlangen ernaar vertrouwen te herstellen. En dat is nog een hele kunst. Waar staan wij in onze verbeelding van een nieuw 'wij'? Waar vinden we bronnen voor onze creativiteit

De met een Gouden Leeuw bekroonde film 'Roma' uit 2018 van Cuarón vormt uitgangspunt voor deze bijeenkomst.

Roma is een biografische film, een ode aan het kindermisje van de Mexicaanse regisseur zelf. Door zijn 57-jarige ogen

De titel is allereerst een verwijzing naar het Roma van Mexico-Stad, de wijk waar Cuarón opgroeide. Hij zet de wijk en zijn mensen neer in hedendaags en naturalistisch zwart-wit zodat de film nergens nostalgisch en romantisch wordt, maar wel de vraag oproept: samen leven, hoe doen we dat, toen en nu?

Datum: zaterdag 21 september

Steyl, Weekendretraite voor rust

Ken je het gevoel dat je even niet meer weet hoe je verder moet en onzeker of zelfs verward bent? Of misschien is er een algeheel gevoel van ontevredenheid over de koers in je leven. Anderen zullen jou, met de beste bedoelingen, adviseren. Maar je blijft toch het besef houden dat die raadgevingen voor jou niet kloppen. En in je hoofd kom je er ook al niet uit. Want de argumenten voor en tegen wegen even zwaar.



De weekendretraite vindt plaats in het prachtige, aan de Maas gelegen klooster Centrum st Michael in Steyl, en bestaat uit zes groepsbijeenkomsten (van ruim een uur), met eenvoudige oefeningen die je behulpzaam zullen zijn het innerlijk kompas te leren gebruiken.

Data: 20-22 september.

Egmond, Stilteretraite

Ieder mens is een pelgrim op de eigen levensweg: een wegzoeker, een zinzoeker, misschien een Godzoeker. Wie zou niet wat graag een rustpunt in zichzelf vinden en een beter zicht op een zinvol leven in onze complexe, hectische wereld? De Geest van de Allerhoogste staat ons ten allen tijde bij op onze zoektocht. Maar merken we dat in het dagelijks leven wel op?

Deze 4-daagse stilteretraite bij een kloostergemeenschap is een uitgelezen gelegenheid om het eigen innerlijk leven aandacht

te geven. De contemplatieve sfeer van het klooster en het regelmatig bijwonen van de getijdengebeden nodigt daartoe uit.

Data: 23-26 september.

Ede, Open dag 7evende hemel

In gevecht met mijn engel

Tijdens de open dag kunt u deelnemen aan workshops drama, dans, verhalen, clownerie, stem en zang en u ziet de theatervoorstelling over 'Dietrich Bonhoeffer - Wie ben ik?' door Kees van der Zwaard.

Het thema van de Open Dag is geïnspireerd door het verhaal van Jacob aan de Jabbok. Wie is de tegenspeler van Jacob? Is dat een man, een engel, God, of strijdt hij met zichzelf?

In de workshops leef je je in, in het verhaal. Dat geeft je een kans om jouw unieke levensreis, je verbinding met God, jezelf en de wereld onder ogen te zien.

Datum: 4 oktober.

Amsterdam, Cabaretiers en andere predikers

Zowel cabaretiers als predikers zetten mensen aan het denken met wat hen bezielt. Dat doen ze in een gepolariseerde cultuur waarin grote thema's spelen, maar waarin het gezamenlijke gesprek over wat waar, echt en mooi is soms maar moeizaam wordt gevoerd.

Dit unieke project is een samenwerking van de Koningstheateracademie in Den Bosch, een HBO-opleiding voor cabaretiers (sinds 1999), en de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen (sinds 1216).

Vier cabaretiers en vier predikers ontmoeten elkaar, bevragen elkaar en geven hun indrukken terug in de vorm van een preek, conference of lied. De voorstelling op 23 september 2019 in de Verkadefabriek in Den Bosch is uitverkocht.

Een extra voorstelling is op maandag 7 oktober in de Dominicus Amsterdam, Spuistraat (ingang Korte Korsjespoortsteeg), aanvang 20.30u

Datum: 23 september.

Egmond-Binnen, Presentatie Kloosterbijbel

In oktober verschijnt de Kloosterbijbel. Deze complete bijbel in de nieuwste Willibrordvertaling is voorzien van extra kleurenkaternen met achtergrond informatie over kloosterleven in de breedste zin. Deskundigen schrijven over onder meer Augustinus, Ignatius van Loyola, Benedictus, Franciscus en Clara en Vincentius en de orden en congregaties die in deze spirituele traditie staan. Ook aandacht voor de psalmen, lectio divina en het ritme van ora et labora in het leven van religieuzen. Op 10 oktober wordt de Kloosterbijbel feestelijk gepresenteerd in Egmond.

Datum: 10 oktober.

Heeswijk, Boekpresentatie 'Paters van de sociale actie'

De 'boerenapostel' Gerlacus van den Elsen is een begrip in Brabant. Met hem waren meer paters van de Abdij Berne betrokken bij de sociale actie in de jaren 1890-1940. Wat hun werk typeerde was dat ze invloedrijke werken en adviezen schreven, en die tegelijk verbonden met daadkracht. De organisaties en coöperaties die ze oprichtten verbeterden daadwerkelijk de situatie van boeren en middenstanders.



Drs Erik Sengers schreef een boek over pater van den Elsen en deze andere paters dat op 18 oktober wordt gepresenteerd.

Datum: 18 oktober.

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Heerlerheide, [Cornelius-pelgrimswandeling](#), van Heerlerheide naar Schin op Geul

In het Corneliusoctaaf organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een wandeling tussen twee kerken in Zuid-Limburg die een traditie kennen rond de feestdag van St.Cornelius.



Deze paus leefde rond het jaar 250, in een tijd van vervolgingen. Als krachtige verdediger van het geloof stierf hij de marteldood. Hij wordt als beschermheilige aangeroepen tegen zenuwziekten en overspannenheid.

Om mee te doen hoeft men tevoren zich niet aan te melden; om 09.30 uur aanwezig zijn in de Corneliuskerk te Heerlerheide is voldoende. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; een vrije gave wordt wel op prijs gesteld.

Datum: Zaterdag 21 september 2019.

Wittem, [Herdenkingswandeling](#)

Op 21 juli j.l. was het precies 75 jaar geleden dat bij Wittem tien verzetsmensen door verraad werden opgepakt en naar een concentratiekamp werden gebracht. Zeven van hen, waaronder pater Bernard Baars van Klooster Wittem, zouden het niet overleven. Deze gebeurtenis, die een zware slag toebracht aan het verzet in de regio, is de geschiedenis ingegaan als 'de klap van Wittem'.

Ter herinnering aan dit gebeuren wordt in het weekend waarin in Zuid-Limburg 75 jaar bevrijding wordt gevierd, een herinneringswandeling gehouden naar de plek waar deze 'klap' plaatsvond en naar nog enkele andere oorlogsmonumenten rondom Wittem.



De wandeling begint om 13.30 uur bij de receptie van Klooster Wittem, waar men zich voor € 2,50 kan inschrijven. De wandeling is 8 kilometer lang en eindigt rond 16.00 uur in de grafkelder van het klooster. Een graf van pater Baars is daar niet, omdat hij op 27 april 1945 door uitputting overleed in het concentratiekamp van Bergen-Belsen, enkele dagen na de bevrijding. Daar is hij begraven, maar in de Wittemse grafkelder van de redemptoristen is wel een gedenksteen die aan hem herinnert.

Datum: 15 september.

BEZINNING EN GEBED

Egmond-Binnen, [Samen luisteren in de stilte](#)

Jos Douma, predikant van de gereformeerd-vrijgemaakte Plantagekerk in Zwolle en auteur van boeken op het gebied van geloofsopbouw en spiritualiteit, spreekt op deze middag over het boek 'Samen Luisteren in de stilte'.

Hij wil ons laten kennismaken met Lectio Divina, een manier van bijbel lezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie.

Het doel is om dichterbij het hart van God zijn Woord te komen.

Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Diverse auteurs dragen bij aan dit boek o.a. monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbel lezen in het klooster inneemt.

Datum: 7 september.

Heeswijk, [Oecumenische vredesviering in de abdijkerk](#)



Oecumenische viering in het kader van de vredesweek m.m.v. koor Amicanto. Voorgangers zijn ds. Pieter Molenaar en abt Denis Hendrickx.

Het thema luidt: vrede verbindt over grenzen. Je niet laten tegenhouden door grenzen en verbinding durven zoeken met tegenstanders.

Tijdens deze Vredesweek zal er ook aandacht zijn voor de herdenking van 75 jaar bevrijding in deze regio.

Datum: 22 september.

Amsterdam, [Mediteren, loslaten, ontvangen en toelaten](#) (5x)



In deze tijd lijkt het wel alsof we steeds meer behoefte hebben aan momenten van stilte en verdieping. Meditatie kan ons daarbij van dienst zijn. Bij meditatie hoef je eigenlijk alleen maar te gaan zitten, stil te zijn en je aandacht naar binnen te brengen. Dit kan op veel verschillende manieren, die we tijdens een vijftal avonden zullen gaan verkennen en gaan oefenen. Zo zal er aandacht besteed worden aan de meditatiehouding, de ademhaling, aandacht en bewustzijn, klank en beweging. Deze avonden zijn bedoeld voor diegene, die nieuwsgierig is naar wat meditatie nu eigenlijk is, maar ook voor mensen die de draad van het mediteren opnieuw willen oppakken. Voor het thuis oefenen wordt er gebruik gemaakt van een werkboek.
Data: woensdag 9, 23 oktober, 6, 20 november en 4 december 2019.

Maastricht, Geloven in verandering – religieus leven

Op zaterdag 30 november 2019 vindt in de St. Janskerk in Maastricht de afsluitende bijeenkomst plaats van het KNR project Monastic Pastoral Care. In dit tweejarige project is gekeken naar verschillende aspecten van toekomstig religieus leven, van identiteit en spiritualiteit tot concepten en formats, juridische en financiële structuren. In het kader van dit project is met een groot aantal Katholieke en Protestantse organisaties in Nederland, Vlaanderen en Duitsland gesproken.

Op 30 november zal een brede keuze uit de resultaten van dit project gepresenteerd worden en zullen vertegenwoordigers van een aantal van de geïnterviewde organisaties uit de verschillende landen en kerkgenootschappen aan het woord komen. Daarnaast zal er voor de deelnemers veel gelegenheid zijn om onderling kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Tijdens het programma zal er een simultaanvertaling Nederlands-Duits verzorgd worden.

Datum: 30 november.



EXPOSITIES

Tilburg, Expositie 'Missie van Barmhartigheid. De Fraters van Tilburg'

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de Fraters van Tilburg wordt in het Peerke Donderspaviljoen een expositie gehouden. Door middel van 11 panelen met tekst en beeld en voorwerpen uit de collectie van de fraters wordt het verhaal verteld van de Fraters CMM, in de volksmond beter bekend als 'fraters van Tilburg'. Wie was Joannes Zwijsen, en waarom stichtte hij de congregatie van fraters? Hoe komen ze aan hun officiële naam: fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid? Wie waren die eerste fraters? Waarom werden er scholen opgericht? Hoe ging het verhaal verder, in Nederland en België? Wat heeft Uitgeverij Zwijsen ermee te maken? Hoe kwamen de fraters in overzeese gebieden terecht? Zijn er vandaag de dag nog fraters in Nederland? Hoeveel fraters zijn er nu in andere landen, en wat doen zij daar? Wie zijn de Ambassadors of a Worldwide Brotherhood? Wat is de Beweging van Barmhartigheid? Na een bezoek aan de expositie weet u meer.

De expositie loopt nog tot 20 oktober. In de komende weken worden er regelmatig lezingen gehouden.

Diverse theaters: [Film 'Celibaat'](#)

Regisseur Daan Jongbloed (1984) maakte een film over het celibaat. Daarvoor filmde hij maandenlang bij de Kruisheren van Sint Agatha. In deze kleine gemeenschap wordt nauwelijks gesproken over hun seksuele onthouding en de afwezigheid van een liefdesrelatie. Maar de behoefte om erover te praten is er wel degelijk, zo blijkt uit deze film. Celibaat gaat op 28 september in première op het Nederlands Film Festival 2019 in Utrecht en is daarna nog in diverse theaters te zien. Een overzicht is te vinden op de website.

Utrecht, [Tentoonstelling North & South](#)

Zowel in het uiterste noorden als in het uiterste zuiden van Europa blijken nog middeleeuwse kunstwerken van topkwaliteit bewaard gebleven. Een unicum, omdat deze kunst in het midden van Europa de tand des tijds niet doorstaan heeft.



Het gaat om spectaculaire en zeldzame altaardecoraties uit de twaalfde tot veertiende eeuw. De meeste werken hebben het land nog nooit verlaten vanwege hun kwetsbaarheid. Ze mogen vanwege de tentoonstelling eenmalig vanuit Noorwegen en Catalonië (Spanje) op reis naar Utrecht. Een 'must see' dit najaar!

Data: 25 okt 2019 - 26 jan 2020.

GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.

COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl

facebook

Huis van de
Roeping

