

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 111, juni 2019

Redactioneel:

Komend weekend is het Pinksteren. Het Feest van de Geest, zoals ze dat bij Dominicanen in Zwolle noemen. In deze nieuwsbrief leest u hierover. Pinksteren is bij uitstek het moment waarop we denken aan nieuwe winden die gaan waaien, begeesting, bezieling en nieuwe inspiratie. In deze nieuwsbrief tal van activiteiten die kunnen leiden tot deze nieuwe bezieling en inspiratie. Ze kunnen aanleiding zijn tot het inslaan van nieuwe wegen; in het klein bij de pelgrimstochten of juist groot bij de kennismakingsweekenden voor wie overweegt voor een heel ander levenspad te kiezen.

Nieuwe wegen zoeken kan ook in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door meer aandacht voor de Schepping en door duurzame keuze te maken. Wie daarvoor meer inspiratie zoekt is op 5 oktober van harte welkom bij het [Groen Geloven evenement](#) in het Dominicanenklooster in Zwolle. Deze dag wordt in samenwerking met diverse protestantse organisaties en kerken gehouden. Er zijn boeiende inleidingen, workshops en infomarkten. Voor snelle beslissers is er korting op de toegangskarten.

We wensen u weer veel inspiratie.

JONGEREN

Amsterdam, [Hoe een Bijbelverhaal je leven kan raken](#)

In het Bijbels Museum in Amsterdam vertellen 18 jongeren over een Bijbelverhaal dat hun leven veranderde. Kies je voor veiligheid of je eigen geluk? Voor een baan tegen je zin of voor datgene waartoe je je ten diepste geroepen voelt? Voor hebben of voor zijn?

De tentoonstelling brengt de 18 verhalen in foto, film, audio en objecten die een rol spelen in de getuigenissen. De thema's die erin voorkomen, zijn universeel en herkenbaar over alle grenzen heen. Je begint te voelen wat het betekent om te leven met krachtige, oude verhalen.

Het Bijbels Museum is een ontmoetingsplaats van Bijbel, kunst en cultuur gevestigd in het Cromhouthuis aan de Herengracht in Amsterdam. Dit is mijn verhaal loopt nog tot oktober 2019. Er is ook een prachtig fotoboek bij de tentoonstelling, te koop in de museumwinkel.

Dit is mijn verhaal loopt tot oktober 2019.

Aarle-Rixtel, [Meeleefdagen Missiezusters](#)

Wat is dat nou eigenlijk precies, roeping? Hoe weet ik nou wat mijn roeping is? Wat doen zusters de hele dag? Ik weet helemaal niet wat mijn weg is, maar ik ben wel nieuwsgierig hoe zo'n leven binnen de kloostermuren er in de praktijk uitziet... ik wil dat wel eens mee-maken. Kan dat?

Als deze vragen je bekend voorkomen, denk er dan eens over na mee te doen aan onze meeleefdagen. Je werkt, bidt en eet met de zusters mee, slaapt in het gastenverblijf, maar er is ook tijd voor ontspanning en uitleg.

Data: vrijdag 14 t/m zondag 16 juni.

Hilversum, [Bijbelmeditatie](#)



Hoe spreekt de tekst van de bijbel mij nu aan?

We overdenken deze avond samen een stuk tekst uit de bijbel op een creatieve manier. Tijdens het eerste deel van de avond bekijken we de letterlijke tekst. Wat staat hier nu eigenlijk? Na de pauze kijken we waar deze tekst ons raakt, en waarom. Wat zegt ons dit?

Datum: woensdag 19 juni 2019.

Berkel-Enschot, [KloosterBoerderijFestival](#)

Het KloosterBoerderijFestival is een ontmoetings- en inspiratieweek met een op het klooster geïnspireerd ritme van gebed, stilte en praktisch werk op de boerderij.



Er is veel ruimte voor verdieping en discussie door workshops en lezingen over thema's als duurzaamheid, vredeswerk, gemeenschapsleven en spiritualiteit.

En 's avonds lekker eten, muziek en kampvuurtjes!

Data: 9 – 16 augustus

Diepenveen, [Kloosterfestival](#)

In jongerenklooster Nieuw Sion wordt in het weekend van 22- 25 augustus voor de tweede maal het Kloosterfestival voor jongeren georganiseerd. Vier dagen leven op het ritme van Ora et Labora, Bid en werk. Met vieringen, workshops, ruimte voor ontmoeting met jonge religieuzen, stilte en muziek.

Data: 22 – 25 augustus.

Vaals, Oriëntatieweekend Benedictusberg



Jij bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt: wat wil ik met mijn leven doen? Je bent een man die bidt, die durft te zoeken naar de wil van God en niet bang is voor de talenten en de mogelijkheden die Hij in je ziet.

We bieden je de unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven. Je deelt in ons gebed, in onze stilte, ons werk, onze ontspanning en onze (uitstekende!) maaltijden. Je mag ons kritische vragen stellen en we willen jou graag met onze ervaring helpen de vreugde van een leven met God te ontdekken.

Data: 23 – 25 augustus.

SPIRITUALITEIT

Amsterdam, MOET-symposium

Presentatie uitkomsten missietafel tijdens MOET-symposium.

Op woensdag 12 juni wordt in Amsterdam voor de derde maal het MOET symposium georganiseerd. Thema is Bondgenoten in Missie. Hoofdspreker is Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands.



‘Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk van Christus in de wereld’, is het thema van de Buitengewone Missiemaand die wordt gehouden in oktober 2019. Voor kerk en religieuzen in Nederland is dit aanleiding om de vraag op te pakken wat onze missie anno 2019 is. De wereld verandert door globalisering en digitalisering immers razendsnel. Wat betekent de opdracht nu om ‘te gaan tot alle volkeren en hen te maken tot Jezus’ leerlingen’ (vgl. Matth. 28,19)? Hoe zien wij onze missie? Waartoe voelen wij ons geroepen?

Datum: 12 juni.

Ranst, Echo’s van religieus leven in de kering

Dag van ontmoeting voor al wie begaan is met een bezielde religieus leven vandaag, dus niet enkel de religieuzen maar ieder die wil nadenken over vormen van geïnspireerd christelijk leven voor mensen van deze tijd!

Spreker is Erik Galle met het thema van zijn laatste boek: ‘In de leer bij de monnik. Monastieke accenten in het dagelijks leven’. Daarnaast delen we onze ervaringen en vragen met betrekking tot elke vorm van een authentiek leven in navolging van Christus.

Situaties uit ons dagelijks leven confronteren we met eeuwenoude monastieke wijsheid. Deze beweging naar binnen werkt als een filter waardoor we beter kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Aan de hand van conferenties en gesprek, zoeken we naar wegen van verbondenheid en hoop, wegen naar Hem.

Datum: Zaterdag 15 juni.

Nijmegen, Studieweek Mystiek, Geestelijk hooglied

Dit jaar staat de Studieweek Mystiek in het teken van het Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis.

De week wordt geleid door TBI-collega Loet Swart, kenner van de Spaanse mystiek, waaronder Jan van het Kruis en Theresa van Avila.

Data: 1 t/m 4 juli 10.00-15.30 uur.

Behoor je tot de huidige generatie twintigers en dertigers, dan is het Leerjaar Spiritualiteit van het Leerhuis Westerhelling mogelijk iets voor jou.

In negen Tweedaagsen (vrijdag en zaterdag) komen negen levensthema's aan bod. Data: vanaf september 2019.

Nijmegen, Leerjaar Spiritualiteit

Het Leerjaar Spiritualiteit biedt je de gelegenheid om een wereld van wijsheid, liefde en leven te ontdekken. Je kunt een verdiepende vervolgstap zetten op jouw levenspad.



Misschien ben je getroffen door een ervaring met de verborgen kracht en rijkdom die in het leven, in jou en in de wereld aanwezig is, en verlang je er naar daar verder mee in contact te komen.

Arnhem, Kloostermarkt bij Koningsoord

Vorig jaar organiseerden de Trappistinnen voor het eerst een kloostermarkt. Deze was zo succesvol dat is besloten er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Op de markt diverse kramen van de zusters zelf en van enkele andere religieuzen die er hun producten aanbieden, zoals de zusters van Lioba, de broeders van Koningshoeven met kaas, de broeders van Zundert met bier ende zusters Norbertinessen met wijn en kaarten.

Er zal een dvd te zien zijn van ons leven, een 'psalmproeverij' en gelegenheid om een kaarsje op te steken in de kerk etc. Ook wordt er informatie gegeven over de natuurbegraafplaats

Datum: 3 augustus.

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Ardennen, Geraakt in stilte. Retraite te voet in de Ardennen

Het programma van deze retraitsedagen helpt je je balans te vinden en met aandacht bij jezelf en je eigen levensweg stil te staan. De dagen hebben een ritme van stille meditatie, wandelen in groepsverband, een viering in de vrije natuur en geleide meditatie en uitwisseling in een kleine groep. Een enkele keer nemen we deel aan een viering in de Abdij van Orval. Je kunt met een van de begeleiders in gesprek gaan over de ontdekkingen die je zeker zult doen!

Informatie en aanmelding:

Marieke Rijpkema (Titus Brandsma Memorial). 024 - 360 24 21(titusbrandsma@karmel.nl)

Winfried Timmers. 06 - 456 06 119 (win.timmers@home.nl)

Data: 23 - 30 juni 2019.

Geule, ['De gank nao Meersje'](#) (rondwandeling)

Volgens eeuwenoude traditie trekken we in het sacramentsoetaaf naar de basiliek van Meerssen. Vertrek uit de kerk van Oud-Geulle om 09.30 u. Via bossen en weiden en de buurtschappen Kasen en Humcoven bereiken we ca. 12.00 u. de Sacramentsbasiliek. Na een bezinning en een pauze op een van de terrasjes gaan we ca. 13.30 u. terug via het Bunderbos.

Datum: Zaterdag 22 juni.

BEZINNING EN GEBED

Dokkum, [Muziektheater over het leven van Titus Brandsma](#)

Voor het eerst wordt er een professioneel muziektheaterstuk opgevoerd over het bewogen leven van Titus Brandsma (1881-1942): een Friese boerenzoon, pater, journalist en professor. Internationaal bekend door zijn verzetsrol in de Tweede Wereldoorlog. TITUS is een indrukwekkende theatervoorstelling, aansprekend voor een breed publiek met schitterende afwisseling in dans en muziekstijlen – van klassiek tot rock. Vooral het herkenbare thema 'leven tussen stilte en stress' zal veel mensen in deze hectische maatschappij enorm aanspreken. De Bonifatiuskapel in Dokkum is dé plek waar dit muzikale theaterstuk wordt opgevoerd. Deze locatie past bij Titus. Sterker nog, hij was voortrekker van de bouw van de kapel.

Data: t/m 10 juni 2019.

Heeswijk, [Gastvrijheid bij de Norbertijnen](#)

In dit weekend zullen wij kennis maken met de kloostergemeenschap door deel te nemen aan de gebedsvieringen, de maaltijden en een gesprek met een norbertijn. We wandelen, soms in stilte, door het Brabantse platteland in de omgeving en de mooie tuin van de abdij. We logeren in het gastenverblijf waar plaats is voor rust en ontmoeting.

De wandelingen zijn niet langer dan maximaal 15 km en niet te zwaar. Onderweg bouwen we zo mogelijk een

pauze in. We zullen ook tijd inruimen om een bezoek te brengen aan de prachtige boekhandel van het klooster.

Data: 21-23 juni.

Huijbergen, [Meditatiedag](#)

Jane van Kempen, Twan Timmermans en Esther van Gils organiseren op 21 juni een yoga/meditatie mindwalk dag in Huijbergen

Dit doen ze in en om het Wilhelmiënmuseum.

De dag begint om 09.15u en eindigt om 16.00u.

Datum: 21 juni 2019.

Amsterdam, [Leefgemeenschappen festival](#)

Leefgemeenschappen festival
voor bewoners van leefgemeenschappen
met een religieuze inslag en geïnteresseerden
22 JUNI 2019

Interesse in gemeenschappen?
Hoe start je een gemeenschap?
Hoe houd je het vol?
Wat inspireert?

Met:
Speel-dansen
Adem-pauze in de kapel
Wereldbus catering

Thomas Quartier
Rienk Goedijk
Sietje Vlot

Programma
van 12.00 uur tot 17.00 uur
met borrel en muziek

Al vele jaren komen we als Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen ieder half jaar samen. Ons doel is elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, en kennis te delen. We willen elkaar verder helpen, inspireren en leren kennen. Met

elkaar hopen we daar een bruisende dag van te maken, waar iedereen nieuwe energie, contacten, ideeën en informatie kan opdoen.

Datum: 22 juni.

Huisen, [Zomerse Vrouwenkloosterweek 'Levensvreugde'](#)



Vreugde aan het leven, genieten van de natuur, blij zijn met de mooie dingen om je heen, dankbaar voor het goede en schone. Samen met andere vrouwen bezinnen we ons op de zomer.

We ontdekken wat ons bezielt, wat er toe doet in ons leven en wat ons blij maakt. Met momenten van stilte, tijd voor jezelf, meditatie en gebed, werkzaamheden in de kruidentuin, creatieve workshops in de kloostertraditie, een korte nachtwake onder de rode beuk in de kloostertuin en een pelgrimsdag. Daarnaast is er gelegenheid tot een persoonlijk gesprek met de begeleiding en het delen van je ervaringen in de groep.

Data: 1 – 5 juli

Arnhem, [Retraite bij de zusters Trappistinnen](#)

Deze retraite brengen we door bij de zusters Trappistinnen. De omgeving is heuvelachtig en er is een grote afwisseling van bossen, weilanden, akkers, heide en beekjes.

Na opgave ontvangt u een bevestigingsmail; ongeveer twee weken

voor de aanvang, krijgt u een mail met praktische informatie over route, maaltijden, enz.

Data: 11 tot 14 juli 2019.

Steyl, [5-daagse zomer retraite in klooster St Michael](#)

Meditaties vormen de belangrijkste 'voertuigen' van deze retraite en deze vormen een belangrijke sleutel om bij jezelf te komen en vanuit het contact met je bron helderheid te scheppen en nieuwe groei mogelijk te maken.

Deze retraite is een kennismaking met verschillende meditatievormen, maar dat niet alleen. De retraite is zo opgebouwd dat ze geleidelijk uitmondt in de vraag wat er zich in jou wil meedelen.



Deze vijfdaagse retraite vindt plaats in het prachtige, aan de Maas gelegen, klooster st Michael in Steyl.

Data: 31 juli – 4 augustus.

Brecht, [Lectio Divina en Gebed in een contemplatief klooster](#)

Vanuit de Augustinuskerk Utrecht wordt in de abdij "O.L.V. van Nazareth" in Brecht (België) een lectio divina/ geestelijk lezen gebedsweekend georganiseerd.

Een ieder die tot innerlijke rust en verstillig wil komen en daarbij de Liefde van God en Jezus in zijn hart en in zijn leven nader op het spoor wil komen, is van harte welkom.

Het onderwerp van het weekend zal het "Onze Vader" zijn.

De schriftelijke overwegingen van pater M. Schrama osa, naar aanleiding van het Evangelie van de dag, zullen behandeld worden.

De maaltijden zijn in stilte.

De zusters verwachten van hun gasten dat ze aan twee vieringen per dag deelnemen, waarbij een ieder in het bijzonder voor de Eucharistie wordt uitgenodigd.

Info en aanmelden: Elaine Kempees,
06- 13613689, elainekempees@gmail.com
en Hettie van Hessen- Eijbergen
030-2725712, hettieeijbergen@gmail.com
06-10695353

Datum: 16,17,18 augustus.

Zenderen, Retraite Stilstaan en Gaan

Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft (Guido Gezelle)

Stilstaan en Gaan

Aandachtig kijken waar je staat. Aandachtig kijken hoe je gaat. Luisteren naar wat zich horen laat. Ga je alleen? Hoe loopt je weg? Wat komt je tegemoet?

Werkvormen

In deze retraite werken we met twee paarden, met stilte en meditatie, met weinig woorden, en we lopen een labyrint. Paarden zijn vanuit hun natuur zuiver afgestemd op de essentie. Ze oordelen niet, ze gaan van harte met je mee. Ze kunnen je helpen te ontdekken waar het bij jou om gaat tijdens het gaan.

Data: 20-22 september.



EXPOSITIES

Zwolle, Expositie: Feest van de Geest (Pinksteren)

Met Pinksteren openen de Dominicanen de deuren van het klooster voor een kunst- en kloosterfestival. Kunstenaars reageren op dat wat zij ontdekken in deze eeuwenoude traditie die verrassend bij de tijd is. Tijdens het festival kan je hun werk komen bekijken, rondwalen door kerk en klooster of lekker een kopje koffie drinken in de kloostertuin. Ook aan de kinderen is er gedacht met een leuk kinderprogramma.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat pater Van Bergen in Zwolle kwam wonen, dit jaar staat zijn werk centraal.

In 1918 begon Van Bergen gebrandschilderd glas in lood te ontwerpen waarbij hij zich geïnspireerd toonde door het voorbeeld van de grote 'vernieuwers van de monumentale kunst' zoals hij ze in zijn eigen publicaties omschreef en in zijn geval door dat van Jan Toorop.

De ramen die hij in de jaren twintig en dertig maakte, tonen gestileerde, tweedimensionale voorstellingen waarin de monumentale figuren meestal frontaal zijn geplaatst.

Data: 9-10 juni.

Sint Agatha, [Kloosters op een Keerpunt](#)

Veel Nederlandse religieuze instituten maken een verandering door. Sinds 1960 daalde het aantal religieuzen van 50.000 naar minder dan 4.000. Honderden kloostergebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen of zijn afgebroken. Er lijkt sprake te zijn van een keerpunt. Dit gaat gepaard met terugkijken enerzijds en overdragen anderzijds. De tentoonstelling brengt beide aspecten voor het voetlicht. Wat was de betekenis van het kloosterleven in de afgelopen eeuwen? Wie zijn de kloosterlingen van de toekomst?

In de afgelopen decennia kwamen tientallen erfgoedprojecten tot stand: geschiedschrijving over kloostergemeenschappen, interviews, fotoseries en films.

Het verdwijnen van de kloosters lijkt tevens te functioneren als wake-up call. Overal starten initiatieven om de waarden van het kloosterleven in nieuwe vormen toekomst te geven.

De tentoonstelling toont de resultaten van de erfgoedprojecten en laat tevens mensen aan het woord die aan het kloosterleven op eigentijdse wijze invulling proberen te geven.

Data: t/m 31 oktober.

Boxtel, [De witte karavaan](#)

De afgelopen twee jaar was in het erfgoedcentrum kloosterleven in Sint Agatha de tentoonstelling 'De witte karavaan' te zien over 150 jaar Witte paters en Witte zusters. Wie deze heeft gemist, kan nu in de herkansing. De expositie is deze zomer te zien in MUBO in Boxtel. Ook worden er enkele lezingen gegeven.

Data: 15 juni t/m 18 augustus

GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl