

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 110, april 2019

Redactioneel:

Wat sneller dan gebruikelijk, ontvangt u van ons de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Rondom Pasen worden er op veel verschillende plaatsen bijeenkomsten georganiseerd, die we u niet wilden onthouden. Deze week al, zaterdag 6 april vindt er een [herdenking](#) plaats voor pater Frans van der Lugt sj, die vijf jaar geleden in Syrië werd vermoord. Een man die nog altijd voortleeft in de gedachten en harten van veel mensen. De jezuïeten maakten een [mooi animatiefilmpje](#) waarin pater Frans zelf een laatste boodschap aan ons meegeeft. Zijn boodschap klinkt ook door in een podcast retraite over hem.

Maar ook later in dit voorjaar is er een groot aanbod van bezinningsactiviteiten. Daarnaast zijn er verschillende gelegenheden om kennis te maken met het religieuze leven. Voor jongeren is er de jaarlijkse barbecue met jonge religieuzen en op 19 mei is er weer een [Open Kloosterdag met als thema 'Wat beweegt je'](#). Religieuzen openen de deuren van hun gemeenschappen en gaan graag met de bezoekers in gesprek over de vraag wat je beweegt. Wat heeft hen bewogen om te kiezen voor een leven gewijd aan God en aan mensen?

Tot slot: Vanaf Pasen houdt de KNR een Gebedsmarathon in aansluiting bij het jaarthema 'Hij heeft mij gezonden. (Lucas 4,18) Wat is onze missie?' Wekelijks wordt er een gebedsintentie verzonden naar de religieuze instituten en andere belangstellenden. De intenties komen van verschillende religieuzen en hebben te maken met hun missie. Ook wordt er aandacht besteed aan een bijzondere missionaris. De intenties zullen geplaatst worden op de [website van de KNR](#). Aanmelden voor de Gebedsmarathon kan via communicatie@knr.nl



JONGEREN

Nijmegen, [Bibliodrama](#)

De bijbel lezend, vragend en spelend verkennen.

Voor jongvolwassenen tot 40 jaar.

Bibliodrama is een mogelijkheid om heel direct contact te maken met een verhaal of tekst uit de bijbel. Bijbelverhalen en teksten dragen een niet te peilen grote rijkdom en wijsheid in zich. De bijbel wordt niet voor niets een 'heilig (helend) boek' genoemd. Er zijn er maar heel weinig die zo genoemd worden op onze aarde. De bijbel is er om ons te bevrijden en te helen; om ons te voeren naar de waterbronnen van het leven.

Samen lezend, vragend, spelend en mediterend gaan we zoeken naar een levende verbinding: wat heeft dit verhaal, deze tekst mij nu te zeggen? Wat laat het mij zien over de weg

die ik aan het gaan ben in mijn leven? Opent het verhaal misschien een nieuw perspectief voor mij? Een bevrijdende weg die ik in zou kunnen slaan?

Data: Zaterdag 13 april en zaterdag 14 december.

Oosterhout, [Internationaal Paasfestival](#)

In de Paulusabdij organiseert Chemin Neuf ook dit jaar een Paasfestival. Ruim 100 jongeren uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk vieren gezamenlijk Pasen. Op het programma: Lezingen – Gebed – Feest – Ontmoeting – Liturgie van Pasen... en nog veel meer!

Data: van zaterdag 20 april 2019 à 13:00 tot maandag 22 april 2019 à 13:00

Het is ook mogelijk al vanaf donderdag 18 april aan te komen, 18.00 uur, voor het Paas-triduüm.

Megen, [FJWweekend voor wie zich even rust gunnen](#).

Een weekend meeleven met de broeders in Megen, op het ritme van de gebedstijden en de maaltijden. Verder hoeft er niets en kun je in alle vrijheid omgaan met de tijd én met wat deze plek je te bieden heeft: je kamer, de huiskamer, de bibliotheek, de kloostertuin, een wandeling over de Maasdijk of door de uiterwaarden. Met, wie weet, spontane ontmoetingen en gesprekken.

Locatie: Franciscanen, Megen

Prijs: € 65,00

Data: 26 – 28 april 2019.

Amsterdam, [Inspiratiedag: De reis naar je hart](#)

Van iemand die gepassioneerd leeft, zijn of haar genegenheid laat stromen en vergevingsgezind is, zeggen we dat hij of zij een groot hart heeft. Deze inspiratiedag is bedoeld om de kwaliteiten van het hart verder te ontwikkelen. Je verkent je levensgevoel en je hartenwens en gaat na of deze voldoende ruimte krijgen. Je onderzoekt ook de hindernissen die er zijn: waar ben je mee in strijd? Wat lukt niet? Als je erachter komt wat er in de weg zit, kun je je daarvan bewust worden, dit loslaten en andere keuzes maken, vanuit je hart.

Deze dag is een mooie gelegenheid meer ruimte te maken voor je hart en de kwaliteiten die erbij horen zoals genegenheid en harmonie. Naast een paar korte inleidingen zijn er meditaties, reflectie-opdrachten en uitwisseling via korte gesprekjes.

Datum: 17 mei 2019.



's-Hertogenbosch, [Date een klooster – Barbecue en ontmoeting met jonge kloosterlingen uit heel Nederland](#)



Op zaterdag 1 juni komen jonge kloosterlingen (tot 45 jaar) uit het hele land om in een ontspannen sfeer met jou in gesprek te gaan. Dit is hét moment om al jouw vragen te stellen.

Ook kun je iets proeven van het kloosterleven tijdens een rondleiding en eucharistieviering. Plus diverse kloosterordes 'daten' tijdens meerdere workshop- en gespreksrondes.

Aan het eind is er een uitgebreide barbecue in de kloostertuin.
Datum: 1 juni.

Assisi, [Jongerenreis Assisi](#)

Het Franciscaans Jongerenwerk organiseert een tiendaagse reis naar Assisi en andere franciscaanse plekken in Umbrië en Toscane. We reizen met een busje in twee dagen naar Assisi met overnachting in een klooster in Oostenrijk/Noord Italië.

We gaan naar plekken in en buiten Assisi, die nauw met Franciscus en Clara verbonden zijn. Zo komen hun woorden en de verhalen over hen nog meer tot leven. Verhalen als een spiegel voor onszelf. In Assisi zelf en de directere omgeving doen we veel te voet.

De reis kent een afwisseling van bezoeken van verschillende plaatsen met bijpassende verhalen, bezinning, viering én eigen tijd. Ondertussen genieten we van het landschap en van het goede van de aarde.

Data: 4 – 13 juli.



SPIRITUALITEIT

Nederland, [Vernieuwde website Karmelbeweging](#)

U kunt hier aantrekkelijke informatie vinden, zoals verhalen van de Karmel uit verleden en heden. Er zijn portretten geschreven door leden en over historische figuren. Je kunt een mooi filmpje bij Theresa van Lisieux bekijken en een lied bij Johannes van het Kruis beluisteren.

Almen, ['Monastieke waarden in leven en werk'](#)

Bezielde blijven in leven en werk is een uitdaging. Vooral als er veel op je af komt, er veel van je gevraagd wordt of je snel ergens in stapt. Geregeld een break nemen helpt om je te herinneren aan wat er voor jou werkelijk toe doet. Tijdens de workshops en retraites die gegeven worden, zet je als het ware een komma in je dagelijks

bestaan. Daarna kan je ontspannen, geïnspireerd en met focus je leven weer oppakken.

Voor mensen die actief zijn in het religieuze, spirituele of sociaal-maatschappelijke veld is het van belang om ook zèlf voeding te ontvangen en zo bezield te blijven. Het bijwonen van de groep 'Monastieke waarden in leven en werk' geeft een aantal maal per jaar de mogelijkheid contact te maken met hoe het met je is, met wezenlijk verlangens en hoe je vanuit Essentie daar vorm aan kunt geven. Daarnaast zijn de deelnemers van hulp tot elkaar door luisterende aanwezigheid, ruimte gevende vragen en warme betrokkenheid.



Deze begeleide groep is voor mensen die ondanks drukte in leven en werk contact willen houden met waarden als contemplatie, verstillings, innerlijke leiding, eenvoud, gastvrijheid, etc.

Heeswijk, [Lezing door Rowan Williams](#)

Dr. Rowan Williams is wereldwijd een van de belangrijkste theologen van het moment. 1 april verschijnt zijn nieuwe omvangrijke boek. 'Wat is heilig?' Christendom voor mensen van vandaag en op vrijdagmiddag 5 april verzorgt Rowan Williams een lezing over dit boek in de Abdij van Berne.



Rowan Williams heeft de gave om het christelijke geloof op een eenvoudige en verfrissende manier te vertolken. In 'Wat is

heilig?' spreekt hij tot mensen van alle leeftijden, geloof en cultuur. Theologen, dichters, heiligen en schrijvers onderzoekt hij op inhoud, de inhoud van heiligheid.

Een unieke kans om Rowan Williams te ontmoeten!

Lezing (engelstalig)

Aanvang: 14.30 uur

Datum: Vrijdag 5 april 2019.

Nijmegen, [Studiedag Grens en geest](#)

Onze tijd wordt getekend door anti-globalisering en nieuw nationalisme, zowel binnen de Europese unie en wereldwijd. De notie van 'grens' is weer belangrijk geworden door de Brexit, door handelsoorlog, vluchtelingencrisis, migratie en integratie; de grens tussen binnen en buiten, wij en zij, eigen en vreemd. Christenen geloven dat de Geest zich niet laat begrenzen. De Geest waait waar zij wil. De Geest is grensoverschrijdend. Wat hebben dergelijke concepten betekend voor christelijk denken over grenzen, en wat kunnen ze betekenen in de huidige situatie? Als instituten staande in de traditie van religieuzen willen wij deze dag reflecteren op wat het spiritueel erfgoed kan betekenen voor grens en grensoverschrijding in de 21e eeuw.

Meld u aan vóór 8 april

Datum: 12 april.

Steyl, [Weekend in Steijl](#)



Kosten: €240 (kamer met douche en toilet) of €210 (kamer met wastafel, gedeelde douche en toilet)
Info en opgave: galama@spiritwijs.eu of via contactpagina
Tijd: aankomst tussen 16.30-17.30 uur – vertrek 16.00 uur
Data: vrijdag 26 april t/m zondag 28 april 2019

Nijmegen, [Titus Brandsma Lezing](#)

Tweede Kamerlid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie Gert Jan Segers verzorgt op vrijdag 24 mei de Titus Brandsma Lezing in de Stevenskerk in Nijmegen.

Hij was tot begin 2013 directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk instituut van de CU. Ook heeft hij gewerkt als zendeling in Egypte en publiceerde hij enkele romans.
Datum: 24 mei.



WANDELLEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Wittem, [Palmtocht](#)

Zoals de eerste christenen op Palmzondag van kerk naar kerk trokken om met palmtakken de intocht van Jezus in Jeruzalem te gedenken, zo wandelen wij die dag zo'n 6 km langs verschillende kruisen en kapellen in onze omgeving. Bij deze kruisen en kapellen laten we een versierd palmtakje achter en lezen een tekst of zingen een lied.

Verzamelen om 14.00 uur bij de receptie van Klooster Wittem; einde rond 16.00 uur in de refter.

Datum: zondag 14 april 2019 van 14:00 uur tot 16:00 uur.



Oosterhout, [Vredeswandeling langs oases van rust en bezinning](#)

Een wandeling in de vroege avond met Piet van der Pluijm.

Vertrek om 19.00 bij bibliotheek Theek 5, Torenstraat 8, 4901EJ. Er zijn geen kosten aan verbonden

Een wandeling langs de nieuwe watertappunten in Oosterhout. In het kader van 'Ik vast! Jij vast ook!' gaan we wandelend langs een aantal nieuwe watertappunten van Brabant Water in Oosterhout. Deze watertappunten kan je zien als nieuwe bronnen! En in feite zijn ze dat ook! Het is een bijzondere dag om even stil te staan bij jouw eigen bronnen.

Elke (watertappunt) bron staat voor een levensthema, zoals vertrouwen, vergeving, verdriet, ontkenning en liefde. We wandelen met gerichte opdrachten m.b.t. tot de levensthema's. We lopen zowel in stilte als in dialoog met de ander. En bij elke bron, krijg je een tekst die

juist op Goede Vrijdag actueel is in de wereld van nu. Bij elke bron klinkt muziek die afgestemd is op het thema. Op deze wijze brengen we het nieuwe, de watertappunten, onze levensthema's in verbinding met het oude verhaal, wat nog steeds iedere dag actueel is. En we sluiten af met de meditatie van de Donkere Metten van Stille Zaterdag in de St. Jansbasiliek. Gezongen door het Schola Cantorum. Tijdens onze tocht drinken we onderweg ergens koffie of thee en is er ruimte voor toilet. De Donkere Metten beginnen aansluitend om 21.15 uur tot 22.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Piet van der Pluijm (63) put uit zijn rijke ervaring. De afgelopen 25 jaar heeft hij de wereldvredeactiviteiten georganiseerd in Oosterhout.

Datum: Goede vrijdag 19 april

Spaubeek, [Kruiswegwandeling op Goede Vrijdag](#)

Het vertrek van de pelgrimswandeling is om 13.00 uur bij het treinstation van Spaubeek. Via de Sint-Annakapel, de Geleenbeek, Kasteel Terborgh en Puth gaat de 7 km lange heenweg naar de als kapel ingerichte boerenhoeve waar de heilige Pater Karel Houben is geboren. Net als in vele kerken is op deze Goede Vrijdag om 15.00 uur in de bezinningstuin naast de kapel een Kruiswegviering langs 15 'staties', afbeeldingen die herinneren aan de lijdensweg van Jezus.



Na de viering en een pauze in en rond de Pater Karelhoeve wordt de terugweg van 6 km aanvaard: langs de Geleenbeek en door het Stammenderbos. Rond 17.30 uur zijn de wandelaars terug bij station Spaubeek.

Om mee te doen hoeft men zich niet vooraf aan te melden. Om 13.00 uur aanwezig zijn bij station Spaubeek is voldoende. De deelname is gratis.

Datum: 19 april.

BEZINNING EN GEBED

Oosterhout, ["Gaat 't aan mij, een kruisweg"](#)

Gedichten, beelden en verhalen. Door Pien Storm van Leeuwen en Rob van Uden

Aanslagen in de steden, brandende gebedshuizen, een drugsclub in je eigen straat, tegenslag op school of op het werk. Maar: Gaat 't mij aan?

Pien Storm van Leeuwen en Rob van Uden schreven een kleine gedichtenbundel rond dit thema, geïnspireerd door een reeks bijzondere schilderijen van broeder Maximinus. Deze Vlaamse schilder trekt de kruisweg naar de hedendaagse tijd

door inwoners van Boom met hun alledaagse kleding als model te nemen.

Op de schilderijen ontbreken enkele vertrouwde figuren: geen Pilatus en geen soldaten die het volk op afstand houden. Daardoor gaat de aandacht van de kijker als vanzelf naar de omstanders in hun moderne kleding. Die omstanders zijn passief en soms geïrriteerd, ze maken grappen of tonen compassie.

De kruisweg van broeder Maximinus blijkt tot op de dag van vandaag actueel. Steeds weer worden we geconfronteerd met het lijden van onschuldige mensen. Maar hoe

reageren we en hoever kunnen we mee-
gaan in het lijden anderen?

De dichters maakten rond de verschillende personages tijdloze, actuele, soms confronterende, emotionele gedichten. Deze poëzie gaat in op een dilemma van ons mens zijn.

Maar: Gaat 't mij aan?

Datum: Zondag 14 april, Sint-Catharinadal, 15.00u. Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

Heeswijk, [Goede Weekdagen in de Abdij van Berne](#)



Ook dit jaar is het voor een groep van maximaal 10 gasten mogelijk om een aantal dagen van de Goede Week mee te maken in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

Deze gasten maken de vieringen mee in de abdijkerk, en is er ruimte voor stilte en gesprek.

Praktische informatie:

Datum: Van donderdag 18 april (Witte Donderdag) 15.00 uur tot zondag 21 april (Eerste Paasdag) 16.00 uur Vooraf reserveren.

Hierden, [Kennismaken met twee kleine kloosters](#)

We zijn dit lange weekend te gast de priorij de Essenburgh en de gemeenschap



Mariëngaard op het gelijknamige landgoed. We ontmoeten elkaar al op vrijdagochtend en volgen dan tot en met zondagmiddag het ritme van het klooster met drie keer per dag tijd voor gebed en maaltijd. We zijn van harte welkom om de gebedsmomenten mee te vieren. Maar ieder bepaalt zelf of hij/zij deze bijwoont.

We maken mooie wandelingen van zo'n 8 km per dag – soms in stilte – in dit prachtige gebied. We gaan in gesprek met een kloosterling en we worden in een video-presentatie bekend gemaakt met het ontstaan van de priorij en met het leven in de gemeenschap. Ons verblijf is in de Boerderij, het gezellige gastenverblijf en bezinningscentrum van beide geloofsgemeenschappen en we ervaren de gastvrije sfeer van deze plaats.

Data: 17 tot 19 mei.

Weert, [Oecumenische gastvrijheid in Weert](#)

U bent twee dagen te gast in het klooster van de Abdij Maria Hart in Weert. Al sinds 1843 het domein van de zuster Birgittinessen. We ontmoeten elkaar op zaterdagochtend op het NS treinstation in Weert en lopen gezamenlijk naar de abdij. Na een korte kennismaking met koffie of thee beginnen we aan de eerste wandeling. We maken mooie wandelingen- soms gedeeltelijk in stilte- in dit prachtige gebied. De Mini is een combinatie van wandelen en deelnemen aan het kloosterleven. Daarbij stemmen we ons af op het kloosterritme. In het programma is een gesprek met

moeder-overste en we wonen zoveel mogelijk gebedsdiensten bij.
Data: zaterdag 18 mei tot zondag 19 mei.

Megen, [Kloosterleven aan de Maas](#)

Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas. Omdat hier niet alleen het prachtige zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster is gevestigd, maar ook het Clarissenklooster wordt Megen wel Assisi aan de Maas genoemd. In dit middeleeuwse stadje verblijven we een lang weekend tussen de minderbroeders, de Franciscanen en leven dit weekend letterlijk tussen hen in. We zitten tussen de broeders in de gebedsruimte, de eetzaal (refter) en de huiskamer. We speken met de gastenbroeder en nemen deel aan de dagelijkse vieringen. We brengen ook een bezoek aan het Clarissenklooster en wonen daar een viering bij. We wandelen elke dag door het rivierengebied. Reken op totaal zo'n 30 km verspreid over de dagen, waarvan een deel in stilte. We brengen daarbij een bezoek aan het prachtige natuurgebied De Maashorst. Tussendoor is er volop tijd om te vertoeven in de ommuurde kloostertuin de Hof van Lof (www.hofvanlof.nl) en om het "bruurke van Megen" te bezoeken. We sluiten de dagen af met een informeel samenzijn.

Data: vrijdag 24 mei tot zondag 26 mei.

Zenderen, [Stilstaan en Gaan](#)

Stilstaan en Gaan

Aandachtig kijken waar je staat. Aandachtig kijken hoe je gaat. Luisteren naar wat zich horen laat. Ga je alleen? Hoe loopt je weg? Wat komt je tegemoet?

Werkvormen

In deze retraite werken we met twee paarden, met stilte en meditatie, met weinig woorden, en we lopen een labyrint. Paarden



den zijn vanuit hun natuur zuiver afgestemd op de essentie. Ze oordelen niet, ze gaan van harte mee. Ze kunnen je helpen te ontdekken waar het bij jou om gaat tijdens het gaan.

Data: vrijdag 26 april 15.30 uur tot zondag 28 april 15.00 uur.

Rotterdam, [Lezing: 'Op weg naar het Koninkrijk. Over liturgie in kerk en wereld van morgen'](#)

Op zaterdagmiddag 11 mei 2019 verzorgt de Vlaamse liturgiewetenschapper Joris Geldhof de Dominicuslezing in Rotterdam.

Vaak gaat men ervan uit dat liturgie vieren en leven in een seculiere wereld diametraal tegenover elkaar staan. De Kerk met haar rituelen lijkt mijlenver verwijderd te staan van wat normaal is in moderne tijden.

Centrale vragen die in deze lezing aan bod komen zijn:

- Klopt het wel dat liturgie en secularisering elkaars tegengestelden zijn?
- Hoe kan liturgie relevant blijven voor mensen vandaag?
- Welke aanpassingsmarge heeft de Kerk om de liturgie dichterbij de cultuur te brengen?

Gaarne opgave vóór 27 april 2019.

Datum: 11 mei.

Utrecht, [Symposium over de theologie van orthodox metropoliet Ioannis Zizioulas](#) Vrijdag 17 mei wordt in Museum Catharijnenconvent een symposium gehouden over de theologie van orthodox metropoliet Ioannis Zizioulas. Aanleiding is de Nederlandse vertaling van zijn boek *Gemeenschap en andersheid. God en de mens*. Op dit symposium gaan orthodoxe, katholieke en protestantse theologen met elkaar in gesprek over de betekenis van de theologie van Zizioulas.



Aanmelding vóór 1 mei 2019 bij secretariaat@oecumene.nl en door overmaking van €10.00 op rekening NL97INGB0000801919 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. 'Zizioulas 17 mei'.
Datum: 17 mei.

EXPOSITIES

Utrecht, [De Münster Domschat](#)

Al eeuwenlang worden in de Dom van Münster oogverblindende rijkdommen bewaard. Deze schat heeft oorlogen, rampspoed en beeldenstormers overleefd en verlaat nu voor het eerst in de geschiedenis de schatkamer om in Museum Catharijnenconvent te schitteren...

Heeswijk, [Retraite](#)

Ieder klooster heeft zijn eigen sfeer. Dat geldt zeker ook voor deze Norbertijnenabdij. Terwijl Trappisten en Benedictijnen een contemplatief leven leiden, combineren Norbertijnen van oudsher het leven in een klooster met actieve werkzaamheden in de samenleving. En dat geeft niet alleen een andere sfeer, maar betekent bijv. ook dat het aantal kerkdiensten waar u aan kunt deelnemen een stuk kleiner is.

Het klooster ligt aan de rand van het dorp en heeft een mooie, grote tuin. Op de vroege zondagochtend maken we een wandeling in stilte naar de schitterende omgeving van kasteel Heeswijk.

De aankomst in het klooster is op donderdagmiddag tussen 15.00 – 16.00 uur. Het vertrek is voorzien op zondag rond 14.00 uur.

Data: 30 mei tot 2 juni 2019.



Uit oude archieven weten we dat de Utrechtse Domkerk in middeleeuwen een vergelijkbare verzameling bezat. Net als de schat van Münster bestond de kern van de Utrechtse Domschat uit zeer kostbare relieken van belangrijke heiligen, gevat in zilver, goud en edelstenen. Tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw werden deze heilige schatten vernield, vertrapt of versmolten. Slechts een zweem van de Utrechtse pracht en praal is bewaard gebleven.

Data: 8 maart – 10 juni 2019.

Zwolle, [Via Dolorosa](#)

Cobi Baars, schrijfster en kunstenares maakte vanuit het lijdensverhaal een Via Dolorosa, een serie van veertien schilderijen die de traditionele omschrijvingen van de kruiswegstaties volgt. Ze heeft zich laten inspireren door de kruisweg van Albert Servaes die ook in de kloostergang hangt. Door de lijdende mens te verbeelden via de handen is het niet alleen Christus die we zien, maar kunnen we ons ook zelf in deze beelden verplaatsen.

Data: 7 – 29 april 2019.

GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl