

Stilte, verbondenheid, bezieling

KNR Nieuwsbrief 101, november 2017

Redactioneel:

November: de klok is teruggezet naar de wintertijd, het wordt kouder en donkerder buiten, de natuur lijkt zich terug te trekken en ook mensen blijven binnen. Misschien een goed moment om ook onszelf wat meer naar binnen te keren en de stilte op te zoeken? Jezelf de vraag te stellen of je leven nog wel in balans is? In deze nieuwsbrief dit keer een groot aanbod van mogelijkheden om daadwerkelijk de stilte op te zoeken, te mediteren en na te denken over welke weg je wil volgen in je leven.

November is ook de tijd dat we stilstaan bij onze overledenen. Tijdens Allerzielen herdenken we onze dierbaren die niet meer in ons midden zijn. Op diverse plekken in ons land worden in dit eerste weekend van november ook de vluchtelingen herdacht die om zijn gekomen tijdens hun tocht op weg naar een beter leven. Meer informatie hierover: www.allerzielen.eu Ook zij, soms naamloos, verdronken in de Middellandse Zee of op een andere wijze omgekomen op weg naar Europa zijn het waard om bij stil te staan.

JONGEREN

Utrecht, Inspiratiedag: Hoe jongeren Hem volgen

Deze inspiratiedag is bedoeld voor iedereen die met jongeren werkt. De dag geeft je nieuwe tools die het tiener- jongerenwerk in jouw parochie duurzaam maken en de opbouw van de gemeenschap versterken. Hoe kun jij daar als begeleider concreet aan meewerken? Deze dag helpt ons een stap verder om niet alleen evenementen te organiseren, maar langdurig met de jonge generatie in jouw gemeenschap op te trekken, in navolging van Christus. Deze dag is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de zeven bisdommen samenwerken.

Aanmelden: info@jongkatholiek.nl (Voor 10 november in verband met reserveren lunch)

Datum: 18 november.

Hilversum, Speciale Taizéviering in Casella

In november zijn twee Nederlandse broeders van Taizé in Nederland, waarbij ze verschillende Taizévieringen in heel Nederland bijwonen. Op 21 november brengt broeder Sebastiaan een bezoek aan Casella. Iedereen tussen de 18 en 35 jaar is van harte welkom voor een gesprek met broeder Sebastiaan en de viering.

Datum: 21 november

Nijmegen, Bibliodrama het komende najaar op de Westerhelling.

Bibliodrama is een mogelijkheid om heel direct contact te maken met een verhaal of tekst uit de bijbel. Bijbelverhalen en teksten dragen een niet te peilen grote rijkdom en wijsheid in zich.



De bijbel wordt niet voor niets een 'heilig (helend) boek' genoemd. Samen lezend, vragend, spelend en mediterend gaan we zoeken naar een levende verbinding: wat heeft dit verhaal, deze tekst mij nu te zeggen? Je hoeft zeker niet al vertrouwd te zijn met de bijbel om mee te doen. Misschien heb je er zelfs nog nooit een letter in gelezen, maar ben je er nieuwsgierig naar geworden. Dat is een heel uitstekende en mooie reden om te komen en mee te doen.

Er is een ochtend én middag gedeelte rondom dezelfde bijbeltekst. In de ochtend gaan we de tekst verkennen en uitspelen. In de middag is het programma verdiepend en verstillend met behulp van beeldmeditaties. Je kunt ervoor kiezen om de hele dag te komen of alleen de ochtend.

Op het einde van de ochtend is er individuele stille tijd. Daarna een lunch samen voor wie wil. Voor soep wordt gezorgd. (Wel zelf een broodje meenemen.)

Data: 25 november en 23 december

Oosterhout, Gezamenlijk Oriëntatieweekend "Bloeien in gemeenschap"

Religieus leven, broeder of zuster worden, is dat iets voor jou?

Een weekend om stil te staan bij je verlangen, bij je roeping, bij je zoeken op de geestelijke weg. En kom zeker ook om anderen te ontmoeten die met dit soort vragen bezig zijn!

Wat is jouw hoop? Wat verwacht je?

Hoe speelt bij jou de vraag naar religieus leven?

Hoe weet je wat je weg in het leven is? Hoe maak je zo'n keuze? Waar loop je tegenaan?

Over dit soort vragen gaat dit weekeinde

Data: van 1 tot 3 december 2017

SPIRITUALITEIT

s'-Hertogenbosch, De prijs van de vrede: geweldloosheid in een gewelddadige wereld?



Onder deze titel vindt op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag plaats, die is georganiseerd door de wetenschappelijke instituten die verbonden zijn met de religieuzen in Nederland. Op deze

dag wordt ook een boek gepresenteerd waarin auteurs uit deze instituten reflecteren op vrede, geweld en geweldloosheid.

Tijdens de studiedag zullen diverse thema's aan de orde komen: Hoe kun je daadwerkelijke en blijvende vrede bewerkstelligen?

Welke onderliggende problemen moeten daarvoor worden opgelost? Is er nog een ander antwoord mogelijk dan het ophogen van defensiebudgetten, het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen en het steeds verder monitoren van iedereen met verdachte connecties? Welke rol kan de christelijke traditie spelen in het nadenken over deze vragen? Op deze vragen zullen zes inleiders een antwoord formuleren.

Datum: 14 november 2017

Aanmelden: a.vente@knr.nl

Eindhoven, Startdag Augustijns Verband en Mariënhagelezing

De Augustijnse Beweging, een platform van organisaties die raakvlakken hebben

met Augustinus, streeft naar een verbreding door de oprichting van een Augustijns Verband.

Op vrijdag 10 november wordt in de Paterskerk in Eindhoven de kick off bijeenkomst gehouden met medewerking van o.a. Paul van Geest. Er worden in korte voordrachten verschillende facetten van de betekenis van Augustinus belicht. Ook het idee achter het Augustijns Verband wordt toegelicht.

Aansluitend aan deze dag vindt de Augustijnendag plaats waarbij de eerste de Mariënhage Lezing gehouden wordt. De lezing heeft, geheel in de geest van de heilige Augustinus, een maatschappelijk en levensbeschouwelijk karakter. De eerste Mariënhage Lezing wordt verzorgd door prof. dr. James Kennedy.

Datum: 10 november

Landelijk, [Uit God geboren - digitale adventsretraite 2017](#)

“Uit God geboren” is de titel van de adventsretraite 2017 van de jezuïeten, op www.ignatiaansbidden.org. De teksten zijn geschreven door pater Ben Frie sj: hoe Gods oneindigheid ervaren in de intieme werkelijkheid die nu reeds is.



Foto: Christianne Chin A Paw

De deelnemers krijgen een dagelijkse e-mail met bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten en tips over hoe bidden. Deze gratis retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Inschrijven doe je door je e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org

Wie deelnam aan de vorige digitale retraite, is automatisch ingeschreven. Uitschrijven is steeds mogelijk.

Dordrecht, [Kennismakingsmiddag franciscaanse spiritualiteit](#)

De Franciscaanse Beweging organiseert in de Sint Antoniuskerk in Dordrecht een inspiratiemiddag rondom de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Leven met respect voor en bewustzijn van de aarde en de medemens zullen tijdens deze middag centraal staan. Een bezoek aan het museum Hof van Nederland in de ochtend is daarbij facultatief.

Tijdens de middag zullen twee inleidingen op het thema worden gehouden door Hubert Bisschops en zr. Marianne van Haastrecht. Ze zullen gaan over de vertaling van de eeuwenoude spiritualiteit van Franciscus en Clara naar vandaag de dag. Aansluitend volgen er twee rondes van drie workshops.

Voor meer informatie en aanmelden kijkt u op www.franciscaansebeweging.nl.

Datum: 4 november van 12:30 tot 16:30 uur

Haarlem, [Edith Stein – gefascineerd door waarheid en bestemd tot liefde](#)

We lezen een aantal teksten van haar. We beginnen omstreeks de Adventstijd met een Nederlandse vertaling van haar Das Weihnachtsgeheimnis – het mysterie van Kerstmis. Daarin denkt zij na over wat het betekent dat God mens wordt en wat dat inhoudt voor wie dat geloven. Verder lezen we teksten rond thema's als waarheid, kruis en liefde. Van daaruit kijken we naar onszelf en ons samenleven, naar wat er onder het direct zichtbare nu eigenlijk leeft.

Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en Levensverdieping

Data: 11 nov – 25 nov – 9 dec

Amsterdam, Mediteren

Stil worden, onthaasten, we verlangen ernaar, maar het komt er vaak niet van. Meditatie kan daarbij helpen. Het beoogt je weer bij je diepste zelf en bij de Bron van ons bestaan terug te brengen. Mediteren is niet altijd gemakkelijk. De weg naar binnen kan confronterend zijn. Daarom is het goed te weten dat er begeleiding is. En de ervaring leert dat samen mediteren gemakkelijker is dan in je eentje en dat het grote onderlinge verbondenheid creëert. Je kunt gewoon binnenlopen. Ervaring met meditatie is niet vereist. Mystieke teksten en gedichten worden tijdens de les voorgedragen.

Data: 21 nov, 5, 19 dec.

Zenderen, Meer rust en balans in je leven

Het leven is een afwisseling van actief bezig zijn en ontspanning. Hoe vind je een goede balans tussen in- en ontspanning en hoe vind je genoeg rust?

Tijdens deze retraite ga je ervaren hoe simpele meditatie en inzichten jou kunnen helpen. Je verkent ook de mogelijkheid andere waarden tot leidraad van je te leven te maken, als wegwijzers op je (spirituele) pad.

Data: 24 november – 26 november

Amsterdam, Maria in plein van Siena

Maria, de moeder van Jezus, spreekt mensen tot op vandaag aan. De grote tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht trok veel bezoekers. Ook in de moderne literatuur komen we Maria tegen. Schrijfster Vonne van der Meer kiest gedichten uit waarin Maria een rol speelt, zij leest ze voor en bespreekt ze met ons.

Datum: 30 november.



WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

Paramaribo, 12-daagse pelgrimsreis in de voetsporen van de zalige Peerke



De zalige Peerke Donders (1809 – 1887) is bij veel katholieken bekend. Het Tilburgse echtpaar Carla en Glenn Doekhi organiseerde al negen keer een bedevaart naar Suriname. Dankbaar gebruik makend van hun ervaringen bieden nu de redemptoristen, samen met de norbertijnen die de pastorale zorg hebben voor het Peerke-heiligdom in Tilburg, deze reis naar Suriname aan.

Tijdens deze reis volgen we Peerke Donders op zijn weg in de voormalige Nederlandse kolonie. Thema's die aan de orde komen: sociale beweging, de koloniale geschiedenis, gastvrijheid, de multiculturele en multireligieuze samenleving en de natuur.

Data: 22 februari t/m 5 maart 2018

BEZINNING EN GEBED

Nijmegen, Stille Momenten

Het leven en werken op de Westerhelling, heeft Aandachtig Leven als basis.

Stille momenten, waarbij iedereen welkom is om stil te zijn. Met welk woord er ook bij jou past: mediteren, stil zijn, bidden, gewoon op een stoel zitten.... De tafel van de kapel mag een tafel zijn waar iedereen zich welkom voelt.

Waar: in de kapel van het fraterhuis

Data: iedere maandag- en woensdagmorgen, van 8.45 tot 9.15 uur

Huissen, Stilte-retraite 'Voedsel voor de Ziel'

Met aandacht en liefde in contact komen met je ziel. Leren luisteren naar wat jij nodig hebt om bezielde te leven.

In de ochtend en de middag is er een sessie met eenvoudige lichaamsoefeningen om contact met je lichaam te krijgen. Daarna is er een inleiding: voedsel voor je ziel, handvatten die je voeden.

Iedere sessie wordt besloten met een vorm van meditatie.

Iedere avond besluiten we de dag met een avondritueel.

Data: 30 november – 3 december

Arnhem, Adventsretraite 'op weg naar Kerstmis' in abdij Koningsoord

We zijn midden in de Advent. De dagen zijn kort, het zijn donkere dagen, we verlangen naar licht. Het doet je goed om je een paar dagen terug te trekken uit alle lawaai van

de wereld. Gaandeweg lukt het om de weg naar binen te gaan en stil te worden.

Dan ontstaat er ruimte en doe je inspiratie op en raak je bezielde.

Zachte en eenvoudige lichaamsoefeningen, waaraan ieder kan meedoen, helpen om van hoofd naar hart te komen. Verschillende vormen van meditatie beoefenen we om te kunnen beleven wat Advent en Kerstmis nu kan betekenen voor jou.

Data: 14 – 17 december.

Den Bosch, Lieverlede 2018

Onder de naam Lieverlede biedt de Franciscanese Beweging een bezinningsperiode aan van vijf weekenden, verspreid over een half jaar, voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg te overzien en bewust naar de toekomst willen kijken.

De weekenden vinden plaats in het klooster van de franciscanen in Megen. Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Daarom volgen aan het eind van elk weekend enkele opdrachten om thuis te doen. De begeleiding van Lieverlede is in handen van Heileen Holman en Marja Heuzeveldt.

Vanaf nu kun je je aanmelden voor Lieverlede 2018

Datum: 12-14 januari 2018

EXPOSITIES

Leuven, Publieke rondleiding tentoonstelling 'Van de wereld'

Op 25 oktober jl. opende in Leuven een nieuw museum voor religieuze kunst; PARCUM. Het museum brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur veelal aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Bijzondere aandacht gaat naar de betekenis van deze thema's en dit erfgoed in de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag. De eerste tentoonstelling 'Van de wereld'.



Een tentoonstelling die u meeneemt langs heremieten in de woestijn, kluzenaars in bossen, op bergen en in stadskerken, en religieuzen in kloosters, abdijen en begijnhoven. Deze oude beelden worden verbonden met werken van hedendaagse kunstenaar. Eens in de maand is er een mogelijkheid tot een rondleiding waar je als individuele bezoeker bij kan aansluiten als je graag meer uitleg krijgt maar heb je geen zin om met een hele groep naar het museum te komen.

Data: 29 oktober t/m 18 februari 2018

Uden, [Tentoonstelling Katholiek Brabant](#)

Een kleurrijk volksgeloof door de lens van Ramon Mangold

Tot en met 7 januari 2018 is in het museum voor religieuze kunst een overzichtstentoonstelling van 'Katholiek Brabant' te zien. Drie maanden lang staat het museum in het teken van de kleurrijke fotografie die Ramon Mangold maakte van het Katholieke leven in Brabant in de afgelopen tien jaar.

De diversiteit en levendigheid van de katholieke cultuur komt naar voren uit de beelden van jongeren en ouderen, de liturgie, volksdevotie, processies en natuurlijk de verering van Maria. De foto's worden doorheen het museum, in samenhang met de collectie getoond.

Bij de expositie verschijnt een fraai boekwerk met hierin honderden foto's.

7 november is de boekpresentatie en vanaf dat moment is het boek te koop in het museum.

GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



COLOFON:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.

KNR

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6921321

Email: communicatie@knr.nl