

## *Stilte, verbondenheid, bezieling*

KNR Nieuwsbrief september 2020

### Redactioneel:

Na de periode waarin door de coronamaatregelen veel activiteiten van de bezinningscentra geen doorgang konden vinden, zien we dat dit najaar voorzichtig en in aangepaste vorm een en ander weer wordt opgestart, deels in digitale vorm. De dominicanen in Huissen zetten hun digitale miniretraites met Henk Jongerius o.p. wekelijks voort. Het Franciscaans Jongeren Treffen wordt dit jaar via een livestream online gehouden.

Voor veel activiteiten geldt dat het maximale aantal deelnemers beperkt is. Toch is er weer voldoende te kiezen en is het aanbod zeer divers.

De coronatijd heeft zoals voor veel mensen, ook voor de religieuzen in ons land grote gevolgen gehad. Wat met name grote impact heeft gehad, was dat er niet op de gebruikelijke wijze afscheid kon worden genomen van stervende medebroeders en –zusters en dat ook uitvaarten in zeer kleine kring moesten plaatsvinden. Om hierbij stil te staan organiseren het Bisdom Den Bosch en de KNR op 19 september een [herdenkingsviering](#) in de Sint Janskerk voor religieuzen en naasten. De viering is via livestream te volgen voor ieder die niet aanwezig kan zijn, maar zich wel betrokken voelt.

Op 1 september start de Periode van de Schepping, die tot 4 oktober duurt. In deze tijd wordt gelovige gemeenschappen gevraagd extra stil te staan bij de Zorg voor de Schepping.

Op [www.laudato-si.nl](http://www.laudato-si.nl) vindt u de nodige suggesties voor bezinning, gebed en activiteiten rond de zorg voor onze aarde en alles wat daar op leeft.

### JONGEREN

#### Ameland, [WJD@HOME](#)

Jongkatholiek organiseert opnieuw een WJD@HOME op Ameland.

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg.

De WJD@Home zijn voor jongeren van 15 jaar en ouder. Het thema is van paus Franciscus en is een van de thema's op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): "Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt." Deze tekst komt uit de Handelingen van de apostelen. Het zijn de woorden van de verrezen Heer die verschijnt aan Paulus. De thema's van de Wereldjongerendagen hebben te maken met opstaan en in beweging komen. Opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste, dat is waar dit weekend over zal gaan.

Er zullen twee bussen rijden die vanaf verschillende plaatsen in het land deelnemers op vrijdagavond naar de boot naar Ameland brengen. Na de zomer volgt informatie over aanmelding.

Data: vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari 2021.

### FJT LiveStream: Het is bruin en het klopt!

Nu het jaarlijkse Franciscans Jongerentreffen niet door kan gaan vanwege corona, komt de organisatie met een livestreamversie van één dag. Bedoeld voor jongeren tussen 16-30 jaar. Er zijn workshops via Zoom, inleidingen vanuit Nederland, Vlaanderen en India en een zoomsessie met de minister-generaal van de Franciscanen Michael Perry ofm.

Stuur je naam, leeftijd en mailadres naar [fjw@franciscanen.nl](mailto:fjw@franciscanen.nl) en je wordt week na week op de hoogte gehouden!

Datum: zaterdag 26 september.



## SPIRITUALITEIT

### **Steyl, Weekendretraite De reis naar je hart**

In deze retraite maak je meer ruimte voor de kwaliteiten van je hart zoals genegenheid, vrede en harmonie. Je gaat na of je hartenwens voldoende ruimte krijgt en welke hindernissen er zijn.

Van iemand die gepassioneerd leeft, zijn genegenheid laat stromen en vergevingsgezind is, zeggen we dat hij of zij een groot hart heeft.

Deze retraite is een mooie gelegenheid meer ruimte te maken voor ons hart en de kwaliteiten die erbij horen zoals genegenheid en harmonie.

Data: 11 – 13 september.



### **Den Bosch, Landelijke inspiratiemiddag: Wat een verhaal!**

Er zijn in ons leven tal van situaties waarin we ons onzeker of onmachtig voelen. Of het nu gaat om pandemieën of de klimaatcrisis, over systemisch racisme of allerlei brandhaarden. Hoe onzeker of onmachtig je je ook voelt, uiteindelijk probeer je te



verstaan wat er gaande is, probeer je grip te krijgen op wat je overkomt. Door het vertellen van een verhaal krijgt je eigen leven structuur en vorm. Daarbij kunnen de ervaringen van anderen, hun erva-

ringen en verhalen, zoals ook de verhalen van Franciscus ons inspireren, bemoedigen en steunen.

Datum: 20 september.

### **Egmond, Stilteretraite**

Ieder mens is een pelgrim op de eigen levensweg: een wegzoeker, een zinzoeker,

misschien een Godzoeker. Wie zou niet wat graag een rustpunt in zichzelf vinden en een beter zicht op een zinvol leven in onze complexe, hectische wereld? De Geest van de Allerhoogste staat ons ten allen tijde bij op onze zoektocht. Maar merken we dat in het dagelijks leven wel op?

Deze 4-daagse stilleretraite bij een kloostergemeenschap is een uitgelezen gelegenheid om het eigen innerlijk leven aandacht te geven. De contemplatieve sfeer van het klooster (in de kerk, de kapel, de eigen kamer en de tuin) en het regelmatig bijwonen van de getijdengebeden (ook 's morgens vroeg!) nodigt daartoe uit.  
Data: 21 – 24 september.

#### **Barendrecht, [Introductie zen-meditatie](#)**

Ben je benieuwd of mediteren iets voor je is? Zou je graag kennis willen maken met de innerlijke stilleruimte die in ieder van ons leeft? Vraag je je af wat meditatie in je leven zou kunnen betekenen? Wil je hiermee kennismaken?

Datum: 21 september.

#### **Haarlem, [Søren Kierkegaard: de mens is geest](#)**

Menselijkheid en religiositeit zijn niet te scheiden, maar horen onverbrekkelijk samen.

Kierkegaard blijft boeien. Hij leefde meer dan anderhalve eeuw geleden, maar nog steeds spreekt hij ons aan. Het is wonderbaarlijk hoe hij het raadsel van het leven nader probeert te verklaren en op te lossen, zoekend naar een verbinding tussen zijn eigen ervaringen en zijn religieuze wortels. Voorjaar 2019 verscheen er een nieuw boek over Kierkegaard, De mens is geest. Dat gaan we gezamenlijk (verder) lezen en bespreken.

Data: 30 sept, 14, 28 okt, 11, 25 nov.

#### **Nijmegen, [Redetwist over commercialisering van spiritualiteit](#)**

In deze Redetwist kruisen filosoof Marc De Kesel en psychiater Anne Speckens de degens over de commercialisering van spiritualiteit aan de hand van deze casus. Is dit een probleem? Doe als deelnemer actief mee aan de discussie en vel aan het einde van de avond, samen met de rechter, een oordeel.

Marc De Kesel stelt dat boeddhisme een uitermate cultuurkritische spiritualiteit is. Meditatie is een van de technieken die het boeddhisme hanteert, maar het doel ervan kan nooit zijn om mensen zo snel mogelijk weer mee te laten draaien in de ratrace van onze maatschappij.

Anne Speckens stelt dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness werkt: mensen die aan mindfulness doen ervaren significant minder stress en onrust, piekeren minder en slapen beter. Op basis van prikkelende stellingen gaan Anne Speckens en Marc De Kesel met elkaar in discussie.

Reserveren verplicht. Beperkt aantal plaatsen.

Datum: 22 september.

#### **Denekamp, ['Franciscus' weekend op Klooster Franciscanessen](#)**

Het weekend dat geïnspireerd is door Franciscus en zijn gedachtegang die nu heel actueel is. Bovendien ben jij uitgenodigd om samen met de zusters zijn leven en sterven te gedenken en te vieren.



Verscholen in het Twentse groen ligt het klooster, van de Zusters van Denekamp. Sinds jaar en dag verzorgden ze armen en zieken, droegen ze hun steentje bij aan het onderwijs en hielpen ze mensen in nood. Maar tegenwoordig kun je in het Franciscushuis terecht voor het huren van zalen en kamers, ook kun je hier bezinnings- en ontmoetingsdag(en) organiseren, een rondleiding of een spirituele sessie. Alles draait om het vinden van rust.

Opgave: U kunt zich opgeven vóór 15 september door een mail te sturen naar: [franciscushuis@zustersvandenekamp.nl](mailto:franciscushuis@zustersvandenekamp.nl) of te bellen naar: 0541-753256.

Deelname Minimaal 10 personen en maximaal 30 personen.

Data: 3 - 4 oktober.

## WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN

### Heerlen, [Wandelweekend rond Heerlen](#)

Zuid-Limburg bezit in geologisch en landschappelijk opzicht onmiskenbaar een eigen identiteit. Men waant zich al min of meer in het buitenland. De spraak is anders, evenals de huzen. We wandelen langs akkers en weilanden, lopen langs veldkruisen, oude boerderijen, kastelen en mergelgroeves. We mogen genieten van mooie dorpjes en adembenemende uitzichten.

Op zaterdag hebben we als thema 'Verhalen te over'. Die dag is er een wandeling van 18 km (met de mogelijkheid om 8 km in te korten) langs Mingersborg, Colmont, Kunderberg en Vrouwenheide. Op zondag lopen we 11 km langs een aantal kastelen in de omgeving van Voerendaal en staan we stil bij verhalen die er óók toe doen.

### Steyl, [Vijfdaagse Stilteretraite](#)

Ogenscheinlijk is stilte nutteloos en verloren tijd. Vaak denken we dat we geen tijd mogen verliezen. Daarom zijn we de hele dag actief. Maar vaak zijn we té actief en is de balans tussen in- en ontspanning zoek. Hoe kan het rustiger worden in je leven? Dat kan door momenten van stilte in te lassen. Stilte is bepaald niet nutteloos. Ze is weldadig, helend zelfs.

Tijdens deze retraite kom je in contact met stilte door veel te zwijgen. Het klooster, de plek waar deze retraite plaatsvindt, helpt



daarbij omdat het al eeuwenlang een plaats is waar verstilling tot de vanzelfsprekende leefstijl behoort en alles meewerkt de blik naar binnen te richten.

Data: 5 – 9 oktober.

Tijdens de wandelingen en in het weekend maken we gebruik van franciscaanse en Bijbelse verhalen maar ook van verhalen die uit het leven zijn gegrepen. Misschien wel je eigen verhaal?

Data: 4-6 september 2020.

### **Maastricht, Sint-Lambertustocht**

Op deze dag vieren we het jaarfeest van Sint-Lambertus. Geboren in Maastricht als zoon van een graaf is hij gestorven in Luik als martelaar vanwege zijn verdediging van de huwelijkstrouw.

Ons eerste doel is de H.Grafkapel van het Belgische Kanne. Daar vlakbij pauzeren we. Om 13.30 uur lopen we via de Pietersberg terug. Bij St.-Pieter stoppen we bij de Lourdesgrot net als bij de Lambertuskapel aan de Lage Kanaaldijk. Rond 16 uur weer terug bij het station.

Datum: 17 september.



### **Epe, Franciscaanse wandel- en bezinningsdagen**

Na een periode waarin bijna geen enkele activiteit doorgang kon vinden en onze bezinningsreis en voettochten zijn afgelast, gaan we nu vier dagen op pad in een landschap dat aan Assisi en omgeving doet denken. Aan de hand van de thema's en met afbeeldingen van de plekken in Assisi en omgeving laten we de franciscaanse plekken tot leven komen in onze bezinning.



We lopen langs het Bovenste Bos, gaan de grens over en lopen langs de Geul. De Geul heeft in Zuid-Limburg een groot dal uitgesleten. De weilanden zijn er door hagen van elkaar gescheiden. En van wei naar wei wandel je over kerkenpaden die door draaihekjes met elkaar verbonden zijn. Onderweg zie je de 16e eeuwse vakwerkhuisjes, houtwallen (leefgebied van reeën en ransuilen) en hoogstamfruitbomen. Tijdens de wandelingen gaan we in op franciscaanse verhalen over 'aarden, eenvoud, stilte en pelgrim zijn'. En luisteren we ook naar elkaars verhaal.

Waan je vier dagen lang op bezinningsreis in Assisi.

Datum: 28 september.

## **BEZINNING EN GEBED**

### **Huissen, Meditatieweekend Het Compassie-kompas**

Het Compassie-Kompas schept een context om onszelf en hoe we in de wereld staan te onderzoeken. Wat is je intentie? Kun je je aandacht richten? Hoe is je innerlijke houding? Wat is je reactie als het tegenzit? Iedereen doet, denkt, voelt, spreekt en iets

in ons is daar gewaar van. Soms gaat het goed met ons en soms is het allemaal een beetje te veel.

Hoe vindt je in deze drukke wereld die rust en helderheid waar we allemaal naar verlangen?



In vijf stappen leren we onze intentie, aandacht, houding en actie op elkaar af te stemmen en komen zo weer meer in balans met onszelf, anderen en de wereld waarin we leven:

1. Herinneren waar het echt over gaat
2. Terugkeren naar de thuisbasis
3. Moed vinden
4. De cocon breken
5. Je vleugels uitslaan

In de workshop worden verschillende methoden van meditatie en compassie uitgelegd en beoefend. Ook doen we reflecties en zijn er uitwisselingsoefeningen. De nadruk ligt op zelf-ervaren en je eigen geest leren begrijpen. Geluk en lijden hangen uiteindelijk af van je eigen staat van geest. Wanneer je met je eigen geest kan werken wordt iedere situatie werkbaar.

Data: 11 – 13 september.

### **Den Bosch, [Bijeenkomsten Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis najaar 2020](#)**

Bēt Drāshā neemt voor zijn bijeenkomsten in het najaar van 2020 een boek als uitgangspunt: "Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof". De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. Het boek, gezamenlijk geschreven door een protestant en een katholiek, legt de

geloofsbelijdenis uit die in vrijwel alle kerken ter wereld geaccepteerd wordt. De geloofsbelijdenis van Nicea / Constantinopel is een tekst die werd vastgelegd op twee concilies (325 en 381) in het christelijke Oosten. Tijdens het lezen van het boek zullen we proberen extra teksten ernaast te leggen die uit de Oosterse Orthodoxie stammen.

Data: vijf donderdagavonden 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december.

### **Sittard, [Maria Mater Retraite](#) 2020 - Voor alle vrouwen met een Mariaal hart.**



Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. (Joh. 10, 10)

De mens is door God geschapen voor het geluk en de volmaaktheid. We leven in een tijd van materiële overvloed maar zien en ervaren vaak veel geestelijke armoede.

Christus zegt: "Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft." Wat bedoeld Jezus met deze voor ons op het eerste oog mysterieuze, tegenstrijdige en misschien zelfs onrechtvaardige woorden? In deze retraite gaan we op zoek naar een antwoord op deze vraag. We gaan op zoek naar de volheid die Christus voor ons in petto, d.w.z. in zijn hart, heeft.

Data: 18 - 20 september.

### **Drongen, Zevendaagse retraite 'De stilte zingt U toe, o God'**

Je bent welkom in de Oude Abdij Drongen voor een zevendaagse, gepreekte groepsretraite. De begeleider, jezuïet Jan van de Poll, geeft 's morgens en in de namiddag een meditatieve inleiding tot gebed en bezinning. Hij vertrekt hierbij van Bijbelteksten waarin een diepere betekenis wordt verkend.

Je krijgt aanwijzingen en vragen om in de persoonlijke tijd mee aan de slag te gaan en zo je weg als mens en als gelovige te verdiepen. Je krijgt ook inspiratie mee uit het denken van Ignatius van Loyola. Deze liet ons zijn Geestelijke Oefeningen na, spirituele oefeningen en inzichten bedoeld om Jezus steeds beter leren kennen en sterker te kiezen voor Zijn manier van leven.

Data: 19 t/m 25 september.

### **Lochem, 'Kloosterkracht ervaren'**

Cyclus van 4 bijeenkomsten, najaar 2020. Kloosterkracht ervaren wil zijn als een oase in je (drukke) bestaan. Een rustpunt voor verstillig, verdieping en focus. Lectio Divina biedt daarvoor een handreiking. In deze eeuwenoude beproefde leesmethode gaat het over een meditatieve omgang bij een tekstfragment uit een bronboek (Bijbel, Rumi, Longchenpa, etc.) waarbij je je eigen persoonlijke ervaring vooropzet. De methode maakt deel uit van het Benedictijnse kloosterleven.

Data: 22 sept, 13 okt, 3 nov, 8 dec.

### **Heiloo, Gebeds en bezinningsdag, pater Pio**

Een heilige van onze tijd, die veel mensen nog gekend hebben tijdens zijn leven, is de heilige pater Pio. De gestigmatiseerde heilige pater Kapucijn die het grootste gedeelte van zijn priesterlijk leven doorbracht in de biechtstoel, spreekt veel mensen aan. Pietrelcina is een ongekend veel

bezocht bedevaartsoort in Italië waar mensen van heinde en ver heengaan om bij de schrijn van pater Pio te bidden en om zijn voorspraak te vragen. Deze dag gaan wij ons verdiepen in het leven en werken van deze grote heilige.



Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en

rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: [info@olvternood.nl](mailto:info@olvternood.nl) of telefonisch 072-5051288.

Datum: 24 september.

### **Nijmegen, Kloosterweekend in Nijmegen, Vrede**

Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in kennismakings- en thema-weekenden.

Dit is een themaweekend en is te volgen als je al bekend bent met de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.

Je leeft tijdens het weekend mee met de zusters: je doet mee aan hun gebedstijden, eet samen en in het klooster heb je een eenvoudige, eigen kamer met gezamenlijke douches en toiletten. Daarnaast heb je samen met andere deelnemers een eigen verdiepingsprogramma.

Het thema dit weekend is Vrede.

De groet 'vrede en alle goeds' is bij uitstek de groet in de franciscaanse wereld. Voor Franciscus was het belangrijk om zijn broeders steeds weer op te roepen om waar ze ook kwamen 'vrede' te wensen en vrede uit te stralen. Dit weekend kijken we wat vrede voor jou betekent.

Data: 25-27 september.

**Den Bosch, studiemiddag**  
**'Godsdienstvrijheid in het Midden-Oosten'**



Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De oorlogsjaren hebben een zware wissel getrokken op de hele bevolking. Miljoenen ontheemden en vluchtelingen, immense schade aan de infrastructuur en de economie, armoede. Politiek is de situatie complex. De toekomst is uiterst onzeker. Ook de christelijke gemeenschappen van deze landen zijn door de oorlog zwaar getroffen. Vanuit de Katholieke Vereniging voor Oecumene hebben we contacten met de christenen in het Midden-Oosten proberen vast te houden, met name met Syrië, waar we dankzij enkele fondsen het werk van Caritas Syrië konden ondersteunen.

Dr. Jos Strengholt zal spreken over 'Godsdienstvrijheid in Egypte'. Prof. dr. Herman Teule zal spreken over 'Godsdienstvrijheid in Irak'.

Datum: 2 oktober.

**Amersfoort, 22e Stoutenburglezing** door Li An Phoa:

'Op naar een wereld met drinkbare rivieren'

De bron van Li An's werk ligt in Canada, waar ze in 2005 vier weken over de rivier de Rupert kanode en tijd doorbracht met inheemse Cree en Inuit. Tijdens die kano-tocht dronk ze direct uit de rivier, van bron tot monding. Daar drong het tot haar door dat alle rivieren ter wereld ooit zo schoon waren dat mensen en dieren eruit konden drinken. Wanneer ze drie jaar later in het gebied terugkeert is de rivier niet langer drinkbaar: de komst van een waterkrachtcentrale en industrie heeft geleid tot kwikvergiftiging. De rivier, beseft Li An dan, is een spiegel van de gezondheid van een samenleving als geheel. Sindsdien zet Li An zich met haar organisatie Drinkable Rivers in voor een wereld met drinkbare rivieren. Ze richt zich enerzijds op bewustwording en anderzijds op het bieden van handelingsperspectief voor burgers, bedrijven en overheden.

Een van haar doelen is om honderdduizend mensen te inspireren om hun eigen bijdrage te leveren aan een toekomst met drinkbare rivieren.





We onderzoeken een mogelijkheid tot het live bekijken van de lezing middels een livestream.

LET OP: vanwege het beperkte aantal deelnemers is opgave vooraf noodzakelijk via: [s.staps@gmail.com](mailto:s.staps@gmail.com). Meld je uiterlijk 30 september aan. Geef daarbij aan of je aanwezig wilt zijn of dat je de lezing via

een live stream wilt volgen als dat mogelijk is. Deelname is pas mogelijk na ontvangst van een bevestiging.

Datum: 4 oktober.

#### Haarlem, [Zen-Zien-Tekenen](#)

De kunst van het onbevangen waarnemen. Zen Zien Tekenen is een actieve vorm van zen-meditatie. Je sluit de wereld niet buiten, maar maakt directe verbinding met de werkelijkheid zoals die is. Zen Zien Tekenen helpt ons om met meer rust, vrijheid en vollediger aandacht in het leven te staan.

Data: 10 en 24 oktober.

## EXPOSITIES

### Uden, [#Blessed](#)



Wat hebben historische heiligen en de popidolen van nu met elkaar gemeen? De nieuwe tentoonstelling van kunstenaar Mathijs Vissers schijnt een modern licht op aanbidding. Tegen-

woordig weten de popidolen precies hoe ze zichzelf via de (sociale) media bijna bovenmenselijk neer kunnen zetten. Opmerkelijk genoeg gebruiken ze daar vaak religieuze symboliek voor.

Vissers maakt met zijn beelden vlijmscherpe observaties en legt interessante verbanden, tussen het aanbidden van toen en nu, zonder daar een oordeel over te vellen. Een kleurrijke, prikkelende tentoonstelling waar moderne kunst en oude ambacht in een spanningsveld samenkomen.

Data: 23 augustus 2020 t/m 1 november 2020.

### Utrecht, [Verborgen Parel](#)

Jaar in jaar uit werd het schilderij De kruisiging (ca. 1425) van de Meester van de Bewening van Christus te Lindau over het hoofd gezien, totdat het werd geselecteerd voor de tentoonstelling Body Language. Met dank aan de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation schittert het werk deze zomer alvast in een bijzondere focuspresentatie in onze middeleeuwse topstukkenzaal. Een eerste schoonmaakbeurt gaf spectaculaire resultaten, maar verder technisch onderzoek en grootscheepse restauratie zijn nog nodig. Ontdek deze verborgen parel!

Data: 25 juli - 20 september.

## GASTVRIJHEID

Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. [Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.](#)

## IK? GEROEPEN?

Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. [Een overzicht.](#)

Ook kun je vragen om een [persoonlijk gesprek](#) over jouw roeping.



### COLOFON:

*U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door de KNR of haar achterban georganiseerd worden.*

*KNR  
Postbus 111  
5201 AC 's-Hertogenbosch  
Tel: 073-6921321  
Email: [communicatie@knr.nl](mailto:communicatie@knr.nl)*