



## Overwegingen tijdens de Vastentijd in het kader van de Buitengewone Missiemaand 2019

### Deel 6: Missie ten dienste van de mensen

Geloof dat niets meer te bieden heeft dan vrome woorden en theologische inzichten is dood. Jezus waarschuwt zijn leerlingen die 'Heer, Heer' roepen, "Maar niet de wil doen van zijn Vader" (Matth 7, 21-23). De Brief van Jakobus veroordeelt gelovigen die "de arme minachten" en weigeren hem te geven wat hij nodig heeft om te leven. "Zo is het geloof zonder zich in daden te uiten dood." (Jakobus 2, 17)

De missie van de Kerk is altijd gericht op de gehele persoon: lichaam, geest en ziel. Overal waar missiecentra werden opgericht, kwamen ook klinieken, scholen en andere vormen van sociale ondersteuning. Dit was geen truuk om mensen te trekken, maar een uitdrukking van de wens Jezus voorbeeld te volgen. Zijn missie was om de Goede Boodschap te verkondigen aan de armen, blinden hun zicht te hergeven en gevangenen en onderdrukten te bevrijden (vgl. Lucas 4: 18-19).

Het Concilie heeft ons inzicht in de Christelijke verantwoordelijkheid voor de wereld verdiept. Evangelisatie is niet alleen maar gericht op de bekering van individuen. Het Evangelie is bedoeld om culturen en sociale structuren en de gehele menselijke realiteit te doordringen en veranderen. De inzet voor een holistische ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid, voor vrede en het bewaren van de schepping maakt deel uit van de missie van de Kerk en van alle leerlingen van Jezus.

Een manier om bij te dragen aan de missie van de Kerk is steun aan de Pauselijke Missiewerken en kerkelijke ontwikkelingsorganisaties. Zij stellen lokale kerkgemeenschappen in staat om de boodschap van Jezus te verspreiden, te zorgen voor de armen en te werken aan meer sociale gerechtigheid.

### Teksten

- Omdat deze zending de voortzetting is en de ontplooiing, door de geschiedenis heen, van de zending van Christus zelf, die gezonden werd om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen, moet de Kerk onder de stuwing van de Geest van Christus ook de weg van Christus gaan, de weg nl. van armoede, gehoorzaamheid, dienstbaarheid en zelfopoffering tot aan de dood, die Hij door zijn verrijzenis heeft overwonnen. (Ad Gentes 5)
- De ontwikkeling, waarover wij spreken, beperkt zich niet tot een louter economische groei. Wil er sprake zijn van echte ontwikkeling, dan moet deze alomvattend zijn, d.w.z. gericht op de ontplooiing van iedere mens en van de gehele mens. ... Wat voor ons telt is de mens, iedere mens, iedere groep van mensen, tot de gehele mensengemeenschap toe. (Populorum Progressio 14)
- Uit ons geloof in Christus die arm is geworden en altijd de armen en de buitengesloten nabij is, vloeit de zorg voort voor de integrale ontwikkeling van

degenen die in de maatschappij het meest aan hun lot worden overgelaten. Iedere Christen en iedere gemeenschap is geroepen instrument van God te zijn voor de bevrijding en de ontwikkeling van de armen, zodat zij ten volle kunnen integreren in de maatschappij. ...Dit impliceert zowel de samenwerking om de structurele oorzaken van de armoede op te lossen en de integrale ontwikkeling van de armen te bevorderen, als de eenvoudigste en meest dagelijkse gebaren van solidariteit ten opzichte van de zeer concrete ellende die wij ontmoeten. ... Ik verlang naar een Kerk die arm is en er voor de armen is. Zij hebben ons veel te leren. (EG 186.187.188.198)

- Iedere gemeenschap van de Kerk zal in de mate waarin zij zich rustig wil houden zonder zich creatief in te spannen en effectief samen te werken, opdat de armen een waardig leven hebben en voor de integratie van allen, ook het risico lopen uiteen te vallen, hoewel zij het heeft over maatschappelijke thema's en de regeringen bekritiseert. Zij zal uiteindelijk gemakkelijk worden overspoeld door een geestelijke wereldse gezindheid, die wordt verborgen met religieuze praktijken, met onvruchtbare vergaderingen of loze praat. (EG 207)

#### **Bezinningsvragen**

- Waar in mijn omgeving zijn arme, zieke of eenzame mensen die gebaat zijn bij mijn liefdevolle aanwezigheid?
- Hoe kunnen we in onze gemeenschap vorm geven aan onze verantwoordelijkheid om te werken aan een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld?