



Overwegingen tijdens de Vastentijd in het kader van de Buitengewone Missiemaand 2019

Deel 5: Missie – getuigen zijn met eigen leven

De missionaire dynamiek en aantrekkingskracht van de vroege Kerk in Jeruzalem steunden op de onverschrokken prediking van de apostelen, de heldhaftige moed van de martelaren en het intense gebedsleven en de solidariteit van de eerste christenen (vgl. Handelingen 2, 4.7).

Ook in de geschiedenis van de christelijke missie is het vooral het levensgetuigenis van individuele christenen en van de geloofsgemeenschap dat mensen bracht tot Jezus en zijn boodschap. De moed van de martelaren in het bijzonder heeft mensen overtuigd van de kracht en waarheid van de boodschap van Jezus Christus. Zij waren bereid te lijden en sterven voor hun geloof. “Het bloed van de martelaren is het zaad van de christenen”, zegt de kerkvader Tertulianus. Dit geldt niet alleen voor de vroege kerk, maar ook in onze tijd. Nooit zijn er in de geschiedenis zoveel christenen gediscrimineerd en vervolgd als in onze huidige tijd.

De oorlogen en misdaden die in de geschiedenis gepleegd werden in naam van het geloof, en ook het huidige schandaal van seksueel misbruik door kerkelijke vertegenwoordigers, hebben de missie van de Kerk en haar geloofwaardigheid zwaar aangetast. Verklaringen en excuses volstaan niet om de schade te herstellen. Alleen het getuigenis van een echt evangelisch leven door christenen en christelijke gemeenschappen kan de boodschap van Christus weer geloofwaardig maken.

Hoe zo'n getuigenis vorm krijgt is zichtbaar in het leven en sterven van christenen die op voorbeeldige wijze hun geloof en missionaire roeping hebben geleefd. Het Vaticaan heeft een speciale website voor de Buitengewone Missiemaand 2018: <http://www.october2019.va/en.html> Daarop is ook een sectie met levensbeschrijvingen van 25 personen, vrouwen en mannen, uit voorbije tijden en nu (zie onder: 'Witnesses'). In die groep zijn acht Afrikanen. Het zijn voor ons veelal onbekende mannen en vrouwen die hun geloof hebben geleefd op een manier die ons kan inspireren. Lees over de zalige Victoire Rasoamanarivo (1848-1894) uit Madagascar, een lekenapostel; over Vivian Uchechi Ogu (1995-2009) uit Nigeria – wier leven en dood sterk lijkt op die van Maria Goretti; over Wanda Błenska (1911-2014) uit Polen, die zich in Oeganda inzette voor melaatsen; over de zalige Benedict Daswa (1946-1990) uit Zuid-Afrika die streed tegen bijgeloof; over de zalige Cyprian Michael Iwonen Tansi (1903-1964) uit Nigeria, die zijn contemplatieve roeping volgde; over de zalige Lucien Botvasoa (1908-1947) uit Madagascar, die een heldhaftig stierf als martelaar; over de zalige Pierre Claverie (1938-1996) die zich inzette voor de interreligieuze dialoog in Algerije en omkwam bij een aanslag; over Simon Mpecke (1906-1975) uit Kameroen, een Fidei Donum priester.

(Op <http://www.netzwerkafrika.de/medien/a9d999a6-2341-4e2f-b483-0b3f004c73e9/eight-african-witnesses-of-faith.pdf> zijn de acht verhalen gebundeld)

Bezinningsvragen

- Hoe kan ik getuige zijn van het Evangelie in mijn dagelijks leven? In mijn eigen gemeenschap en voor de mensen die ik ontmoet?
- Welke missionarissen in de geschiedenis van mijn congregatie of orde hebben mij geïnspireerd?

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de - www-aejfn.org