



## Overwegingen tijdens de Vastentijd in het kader van de Buitengewone Missiemaand 2019

### Deel 4: De kern van missie: de ontmoeting met Jezus Christus

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft ons theologisch begrip van de missie van de Kerk en van elke christen verdiept. Een missie hebben betekent gezonden te zijn om een bepaalde taak te vervullen. Missionarissen zijn mensen aan wie een bepaalde zending is toevertrouwd. De missie die ons christenen is gegeven, vloeit voort uit een groot liefdesverhaal. Deze begint met God zelf, in de liefdevolle band tussen Vader, Zoon en H. Geest. De liefde vloeit over in de schepping, die uitdrukking is van 'Gods tederheid' en een trinitair stempel in zich draagt (LS 239). Omdat we zijn geschapen naar het evenbeeld van God, dragen we in onszelf een diep verlangen naar onbegrensde liefde. In de vrijheid die ons door God is gegeven zoeken we tevergeefs vervulling van onze liefde in onszelf of in materiële zaken. Wanneer we ervoor kiezen zonder God (Godde-loos) te leven, ontzeggen we onszelf en anderen de diepst mogelijke ervaring van liefde.

Ons verlangen vindt zijn waarachtige vervulling wanneer we Jezus Christus ontmoeten, de mensgeworden liefde van God, een liefde die sterker is dan de dood. Degenen die geraakt zijn door de liefde van Christus en zich durven laten leiden door zijn Geest, worden op die manier in staat gesteld zich te bevrijden van de gevangenschap in een egoïstische zelfliefde (zonde) en iets van de vreugde en vrijheid te ervaren van de kinderen Gods. Deze ervaring roept een sterk verlangen op deze enorme gave te delen met anderen.

De doop is het teken van onze vereniging met Christus. Hij is Heer te midden van zijn gemeenschap van leerlingen, de Kerk. Door onze doop worden wij gezonden in de wereld om de liefde van God te verkondigen en door het voorbeeld van een heilig leven daarvan te getuigen.

#### Teksten

De Bijbel staat vol roepingsverhalen. Het Oude Testament verhaalt van mensen, die een diepe ervaring hebben gehad van God en als profeten, als zijn boodschappers, naar zijn volk werden gezonden: Mozes (Ex. 3); Samuel (1 Sam. 3); David (1 Sam. 16); Jesaja (Jes. 6); Jeremia (Jer. 1); Ezechiël (Ez. 1). De leerlingen van Jezus worden zijn apostelen dankzij hun ontmoeting met Hem: Petrus (Markus 1:17); Saul, apostel der heidenen (Handelingen 22); Nathanaël (Joh. 1, 47-50); Maria Magdalena, de eerste getuige van de opstanding (Joh. 20: 11-18).

- De Kerk op aardse pelgrimstocht is krachtens haar aard missionair, omdat zij volgens het plan van God de Vader haar oorsprong heeft in de zending (*missio*) van de Zoon en de zending (*missio*) van de Heilige Geest. Dit plan vloeit voort uit de "liefdebron", uit de liefde van God de Vader ... (Ad Gentes 2)
- Ik nodig iedere Christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of

minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken. (Evangelii Gaudium 3)

- Christus is het “eeuwig Evangelie” (Openb. 14, 6) en Hij is “dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Heb. 13, 8), maar zijn rijkdom en zijn schoonheid zijn onuitputtelijk. Hij is altijd jong en een voortdurende bron van nieuwheid. (EG 11)
- Wie het meest de mogelijkheden van het leven uitbuiten, zijn zij die de veilige oever verlaten en hartstocht opvatten voor de zending om de anderen het leven mee te delen. ... Hier ontdekken wij een andere diepe wet van de werkelijkheid: het leven groeit en rijpt in de mate waarin wij het geven voor het leven van anderen. Dit is de betekenis van zending. (EG 10)
- Krachtens het ontvangen doopsel is ieder lid van het Volk van God missionaire leerling geworden (vgl. Mt 28:19). Iedere gedoopte, wat zijn functie in de Kerk en het niveau van de vorming in zijn geloof ook is, is een actief subject van evangelisatie. ... De nieuwe evangelisatie moet een nieuwe belangrijke hoofdrol van ieder van de gedoopten inhouden. (EG 120)

#### **Bezinningsvragen**

- Welke geestelijke ervaring bracht onze stichter tot zijn of haar missionaire inzet?
- Wat trok mij aan tot de persoon van Jezus Christus? Welke van zijn woorden inspireerden mij het meest?