



GERECHTIGHEID, VREDE EN HEELHEID VAN DE SCHEPPING



NIEUWSBRIEF VAN DE COMMISSIE MISSIONAIRE BEWEGING RELIGIEUZEN

Nummer 3, januari 2016

Redactioneel:

De spanningen tussen mensen uit verschillende culturen die zich vorig jaar zo scherp aftekende met de terroristische aanslagen en de komst van grote aantallen vluchtelingen zetten zich in het nieuwe jaar onverminderd voort. Met de aanslagen in Parijs van 13 november nog vers in het geheugen, gooide een totaal uit de hand gelopen oudjaarsnacht op het station van Keulen nog eens extra olie op het vuur van de angst voor vluchtelingen en migranten. En de golf aanslagen zet zich voort: Istanbul, Jakarta, Ouagadougou. Het is om moedeloos van te worden.

De eerste videoboodschap van paus Franciscus in het kader van de onlangs gelanceerde Wereldwijde Gebedsnetwerk van de paus voelde daarom voor mij aan als een frisse wind in een dor landschap. Via dit netwerk nodigt de paus mensen uit de hele wereld uit om elke maand samen te bidden voor zijn intenties aangaande de uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Frédéric Fornos s.j., algemeen verantwoordelijke van het Wereldwijde Gebedsnetwerk, zegt hierover: "In een wereld waar fragmentering, verdeeldheid en oppositie hoogtij vieren, is het meer dan noodzakelijk dat mensen van verschillende godsdiensten en, ruimer, alle vredelievende mensen zich samen inzetten voor het goede doel. Het is belangrijk dat de godsdiensten tonen dat zij samen kunnen werken voor vrede, broederlijkheid en solidariteit om zich zo in te zetten voor het gemeenschappelijke goed van de mensheid." In de eerste editie gaat de Pausvideo op heel eenvoudige en ontroerende wijze in op het belang van de interreligieuze dialoog.

<https://www.youtube.com/watch?v=m8kaahMAB8A>

"Wij zijn allemaal kinderen van God, wij geloven allemaal in liefde" is de boodschap. Geen theologische scherpslijperij, alleen één simpele waarheid waar de wereld zo'n grote behoefte aan heeft.

Gerard Moorman

P.S.: Op de website: www.biddenmetdepaus.org kunnen mensen zich inschrijven om maandelijks de gebedsintentie van de paus te ontvangen.

Burkina Faso: bejaard missionarissen-echtpaar ontvoerd

Op 15 januari, dezelfde dag dat een groep terroristen van al-Qaeda aanvallen uitvoerde in de hoofdstad van Burkina Faso, werd in Djibo een bejaard echtpaar uit Australië ontvoerd. Djibo ligt vlakbij de grens tussen Mali en Burkina Faso. Tot dusverre is onbekend welke groep verantwoordelijk is. Wel heeft een militante groepering in Mali aan Australische media verklaard dat een aan al-Qaeda gelieerde groepering het echtpaar heeft ontvoerd. Waarschijnlijk zijn zij uit op losgeld.

Ken en Jocelyn Elliott werken al sinds de jaren '70 van de vorige eeuw in Burkina Faso en worden door de lokale bevolking op handen gedragen. Het echtpaar heeft een ziekenhuis opgebouwd waar 120 mensen terecht kunnen. Het is het enige ziekenhuis in een straal van honderden kilometers. Ken Elliott is er chirurg, de enige chirurg. Het echtpaar wilde al enige tijd het werk overdragen aan anderen, maar had tot nog toe geen geschikte mensen gevonden om dat te doen.

Vanuit de lokale bevolking is een media-campagne begonnen om het echtpaar vrij te krijgen. Er is een Facebook-pagina opgezet, "[Djibo soutient Dr. Ken Elliott](#)", met nu al duizenden *likes* en steunbetuigingen vanuit de hele wereld. "Elliott is een Burkinabe en een menselijke persoon", schreef François Ramde. "Hij representeert het beste onder mensen." Een andere lokale bewoner, Roots Hassane, schreef: "Laat niemand de naam van God noemen in verband met deze verachtelijke daad, want het was God die het echtpaar naar ons toestuurde en het is God die hen weer bij ons zal brengen."

Boodschap paus Franciscus voor Werelddag Migranten: 'Migranten en vluchtelingen dagen ons uit'

In september vorig jaar publiceerde paus Franciscus de boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen die op 17 januari 2016 plaatsvond. De titel van het

document luidt: 'Migranten en vluchtelingen dagen ons uit: Het antwoord van het Evangelie van de Barmhartigheid'.

In de boodschap constateert de paus dat het aantal migranten toeneemt. Tijdens hun reis naar een betere toekomst zijn zij in toenemende mate afhankelijk van mensensmokkelaars. Als ze de reis overleven zijn hun moeilijkheden en angsten vaak niet voorbij. De paus signaleert dat in landen vaak een helder en consistent beleid ontbreekt om de acceptatie van migranten te bevorderen en te voorzien in een programma om hen te laten integreren in hun nieuwe omgeving met respect voor de rechten en verplichtingen van iedereen. Onverschilligheid en stilzwijgen maken de zaak alleen maar erger. De paus beklemtoont dat migranten onze broeders en zusters zijn op zoek naar een beter leven, ver weg van honger, armoede en uitbuiting. Volgens de paus is het niet alleen aan de migranten hun levensstijl te veranderen, maar ook aan de samenlevingen die hen ontvangen.

De paus wijst erop dat de Bijbelse openbaring ons oproept de vreemdeling te ontvangen en zo de deuren voor God te openen. In het gezicht van anderen ontwaren we immers het gezicht van Jezus Christus zelf. In het hart van het Evangelie van Barmhartigheid zijn de ontmoeting en het onthaal van de ander verweven met de ontmoeting met en de aanvaarding van God zelf. Een ander verwelkomen betekent God zelf verwelkomen. De paus roept de gelovigen op zich niet te laten beroven van de hoop en de vreugde van Gods barmhartigheid die geopenbaard wordt in de mensen die we gedurende onze levensreis ontmoeten. In deze tijden dat gastvrijheid onder druk staat, biedt de brief van de paus een welkome herinnering om ruimhartig en gastvrij met vreemdelingen om te gaan. De Nederlandse vertaling is te vinden op:

<http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=6035>

Intercongregationele gemeenschap in Sicilië gaat vluchtelingenopvangen

De UISG, het platform van alle vrouwelijke generale oversten wereldwijd, heeft de viering van haar 50-jarig bestaan op 12 december jl. aangegrepen om de stichting aan te kondigen van een nieuw gezamenlijk initiatief. Tien vrouwelijke religieuzen gaan de komende tijd op Sicilië een programma opzetten om vluchtelingen op te vangen. De zusters zullen twee gemeenschappen vormen en samenwerken met de lokale kerk en lokale initiatieven.

Na afloop van de jubileumdienst in Rome ontvingen de 10 zusters een brandende kaars, als teken van het licht van Christus dat zij willen brengen naar de mensen aan wie zij dienstbaar willen zijn.

Het Catacomben-verdrag van 40 bisschoppen

Op 16 november 1965, aan de vooravond van de sluiting van het Vaticaans Concilie, kwamen veertig bisschoppen uit de hele wereld bijeen in de Domitilla-catacomben te Rome om de Eucharistie te vieren en een tekst te ondertekenen die hun persoonlijk engagement als bisschoppen voor de idealen van het Concilie tot uitdrukking bracht. De tekst droeg de titel 'Pact van de Catacomben'. Dom Helder Camara van Recife, Brazilië, een van de wereldwijd gerespecteerde 20ste - eeuwse voorvechters van gerechtigheid en vrede, speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de tekst. Later hebben nog ongeveer 500 andere Conciliebisschoppen zich bij de 40 initiatienemers aangesloten. De bisschoppen legden nadruk op een kerkelijke 'orthopraxie' (juist handelen) naast orthodoxie. Een weerslag van deze gedachte is te vinden in het conciliedocument *Gaudium et Spes*. Het ontstaan van kerkelijke basisgroepen en een theologie van bevrijding vloeien ook hieruit voort.

Uit het Catacomben-verdrag

Wij bisschoppen, bijeen voor het Tweede Vaticaans Concilie, zijn ons bewust hoeveel ons nog ontbreekt in onze levensstijl om naar het Evangelie een leven in armoede te voeren.

- We zullen ons ervoor inzetten te leven zoals de meeste mensen om ons heen doorgaans leven, denkend aan woning, eten, transportmiddelen en wat daarmee samenhangt. (Mt. 5,3; 6,33-34; 8,20)
- We wijzen het voorgoed af om rijk te lijken of rijk te zijn, met name in onze ambtskleding (dure stoffen, opvallende kleuren) en onze ambtstekenen, die niet uit kostbaar metaal mogen bestaan - noch goud noch zilver - maar werkelijk op het Evangelie geënt moeten zijn. (Mk. 6,9; Mt. 10,9; Hand. 3,6)
- We weigeren ons te laten aanspreken met titels of namen die in de samenleving op macht en belangrijkheid duiden (Eminentie, Excellentie, Monsignore) In plaats daarvan willen we worden aangesproken als „vader” (Pater), een betekenis die uit het evangelie komt. (Math 20, 25-28; 23, 6-11; Joh 13, 12-15)
- We zullen in ons optreden en in onze maatschappelijke relaties elke indruk vermijden van privilege en concessies aan privileges, als zouden wij rijken en machtigen met voorrang of voorkeur behandelen (bijvoorbeeld in de liturgische samenkomsten of sociale bijeenkomsten, waar we gast of gastheer zijn). Lk 13, 12-14; 1 Kor. 9, 14-19)
- We zullen alles geven wat nodig is aan tijd, reflectie, aandacht, meeleven, onze opvattingen, enzovoort, in de apostolische en pastorale dienst van ons, onze medewerkers en werkgroepen, ten behoeve van hen die economisch worden geknecht, benadeeld of onderontwikkeld, zonder daardoor andere mensen of groepen in het diocees schade toe te voegen. Alle leken, religieuzen, diakens en priesters, die de Heer roept om hun leven te delen met de armgehouden en arbeiders en zo het evangelie te verkondigen, zullen we ondersteunen. (Lk 4,18f; Mk 6,4; Mt 11,45; Hand 18,3-4; 20,33-35; 1 Kor 4,12; 9,27)
- We zullen er alles aan doen dat de verantwoordelijken van onze regering en de openbare diensten de wetten, structuren en maatschappelijke

organisaties scheppen die nodig zijn voor gerechtigheid, gelijkheid, en een integrale, harmonische ontwikkeling van de hele persoon en van alle mensen. Daardoor kan een nieuwe maatschappelijke orde ontstaan, die recht doet aan de waarde van alle mensenkinderen van God. (Hand 2,44f; 4,32-35; 5,4; 2 Kor 8 en 9; 1 Tim 5,16)

Een belangrijk kerkpolitiek gevolg van de Catacombenbijeenkomst was de Latijns-Amerikaanse Bisschoppenconferentie in Medellin in 1968, die nieuw elan bracht binnen de Latijns-Amerikaanse kerk. In de kerkpolitieke strijd die uitbrak na het Concilie werd de geest die sprak uit het Catacombenverdrag krachtig bestreden. Het initiatief werd uit de herinnering weggedrukt of (als communistisch) veroordeeld. Paus

Franciscus is sterk beïnvloed door twee van de 'Catacomben-bisschoppen'.

Op 14 november jl. vond aan de Urbana Universiteit te Rome een seminar plaats over deze onbekende, maar invloedrijke episode uit de recente kerkgeschiedenis. Er namen ongeveer 400 mensen aan deel, voornamelijk religieuzen. De lezingen tijdens het seminar zijn binnenkort beschikbaar op: www.pactofthecatacombs.com

(Bron: www.pro-knzil.de en www.itpol.de . Norbert Arntz schreef een boek over de geschiedenis met alle details. *Der Katakombenpakt, für eine dienende und arme Kirche*; Matthias Grünewaldverlag, Ostfildern. ISBN 978-8367-1037-4. Vertaling van de geciteerde teksten: Yosé Höhne-Sparborth)

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Website Laudato Si'

De KNR heeft een website laten maken rondom Laudato Si', de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor de schepping. Op de site staan allerlei werkdocumenten (leeswijzers, samenvattingen, artikelen, gebeden, etc.) waarmee mensen in eigen kring aan de slag kunnen met de encycliek. Op de agenda-pagina van de site is informatie te vinden over bijeenkomsten rondom Laudato Si'. Kijk op: www.laudato-si.nl

Tribunaal tegen Monsanto

Monsanto is een Amerikaans multinational biotechnologisch bedrijf, dat landbouwproducten produceert. Tijdens de Vietnamoorlog produceerde het bedrijf het beruchte Agent Orange, waarmee hele wouden chemisch werden verwoest.

Monsanto is momenteel marktleider van genetisch gemodificeerde zaden, en produceert o.a. ook *Roundup*, een veel gebruikt maar zeer giftig herbicide. Voor veel mensen staat dit multinational bedrijf symbool voor alles wat mis is met de mondiale commerciële biotechnologie.

Nieuwsbrief GVS januari 2016

Een internationaal collectief, bestaande uit voedsel-, landbouw- en milieuorganisaties, organiseert een tribunaal in Den Haag om Monsanto aan te klagen voor misdaden tegen de natuur, mensheid en wegens ecocide. Deze vindt plaats van 12 – 16 oktober 2016. In het organisatiecomité zitten klinkende namen als Vandana Shiva (Indiase natuurwetenschapster en milieuactiviste) en Olivier de Schutte (van 2008 tot 2014 speciaal rapporteur van de Verenigde Naties over het recht op voedsel). De uitspraak van het Tribunaal is op 16 oktober, Wereldvoedseldag. Zie ook: www.monsanto-tribunal.org

Gezondheidsraad pleit voor duurzaam en gezond

De Gezondheidsraad heeft in Nederland de taak om regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheidsonderzoek. Vorig jaar bracht de raad de 'Richtlijnen goede voeding' uit. Deze kwamen tot stand na grondige bestudering van recent wetenschappelijk onderzoek. Het voedingsadvies van de raad begint met: "Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedselpatroon). Dit uitgangspunt

wordt uitgewerkt in o.a. de volgende richtlijnen:

- Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en tenminste 200 gram fruit
- Eet dagelijks tenminste 90 gram volkorenbrood of volkoren producten
- Eet wekelijks peulvruchten
- Eet tenminste 15 gram ongezoeten noten per dag
- Beperk de consumptie van rood vlees, met name bewerkt vlees
- Het gebruik van voedingssupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt

In de slotbeschouwing staat dat “een aantal aanbevelingen niet alleen uit gezondheidsoogpunt winst opleveren, maar ook leiden tot een voedingspatroon dat ecologisch minder belastend is. Zo is beperking van de vleesconsumptie ook uit ecologisch oogpunt wenselijk.” Zie:

<http://www.gr.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-voeding/richtlijnen-goede-voeding-2015>

Dus lieve mensen: minder vlees eten, liefst producten van biologische teelt kopen, zo mogelijk uit eigen regio!

Jaar van de peulvrucht

Na het Internationale Jaar van de Bodem, is 2016 door de VN uitgeroepen tot Jaar van de Peulvrucht. Een jaar lang zal de peulvrucht als onderdeel van ons dagelijkse voeding worden gepromoot.

Ten grondslag liggen hieraan gezondheidsoverwegingen (veel vlees eten is

ongezond); deels gaat het ook om duurzame voedselproductie en voedselzekerheid.

Peulvruchten zijn een betaalbaar en gezond alternatief voor eiwitten uit vlees of zuivel. Eiwitten uit zuivel kosten volgens de voedsel en landbouworganisatie van de VN (FAO) vijf keer zoveel. Peulvruchten bevatten veel voedingsvezels, wat belangrijk is voor een goede darmwerking. De hoeveelheid vet bij consumptie is bovendien veel kleiner. Omdat peulvruchten aanzienlijk meer geld opbrengen dan granen, kunnen ze ook het inkomen van boeren omhoog brengen. Boeren kunnen ook profiteren van gewasresten uit de teelt van peulvruchten. Deze kunnen als stikstofrijk veevoer worden ingezet. Zie:

<http://www.fao.org/pulses-2016/en/>

*Zoek steeds naar momenten, een dag
Om te rusten van al wat je doet,
Te genieten daarvan, van de plek waar je woont,
Van wat groeit en bloeit om je heen,
Die beweging van leven die altijd maar doorgaat.*

*Zoek steeds naar momenten, een dag
Voor bezinning op het beheer
Van de aarde, ons levende huis.
Doen wij dat zorgend, aandachtig
Of hebberig, overvragend
Of er geen toekomst, geen nageslacht is.*

*Momenten van rust, een dag, die heiligt en heelt,
Ons weer brengt bij onszelf, ons weer opent voor
Jou,
Die schiep en schept en scheppen blijft
Tot in lengte van dagen, van jaren, van de altijd
Doorgaande tijd.
De aarde van nu, in dat doorgaande scheppen,
Tekens van Jouw aanwezigheid.*

Tekst: Marijke de Bruijne

GERECHTIGHEID EN VREDE

Een ideologie bombardeer je niet zomaar weg

“Na de aanslagen in Parijs is de verleiding groot om militair te escaleren. Maar de

ideologie van IS laat zich niet weg bombarderen. Ook repressie tegen radicalisering en extremisme is een voedingsbodem voor IS en ondermijnt

daarmee de veiligheid op de lange termijn. Het zou verstandiger zijn de verleiding van militaire escalatie te weerstaan. De oplossing ligt in het beëindigen van de humanitaire catastrofe in Syrië. We kunnen IS alleen 'wegvagen' als we er in slagen het vertrouwen te herwinnen van de soennitische gemeenschappen."

Uit: Interview met Jan Gruiters (PAX) in: 'Diakonie & Parochie', jaargang 28, nr. 4

ABP investeert in kernwapens

Ondanks recente bijstellingen in een meer duurzame richting, blijft ABP – het grootste ambtenarenpensioenfonds - toch fors investeren in kernwapens. Met een investering van bijna een miljard euro per jaar is het ABP de Nederlandse koploper als het gaat om investeringen in deze massavernietigingswapens. Dit blijkt uit *Don't bank on the Bomb*, het jaarlijkse onderzoek naar investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in kernwapenproducten van vredesorganisatie Pax. Nummers twee en drie op de ranglijst zijn Aegon en ING. Wie bij het ABP is aangesloten kan zich uitspreken tegen de nucleaire investeringen via de website. Daar is ook het volledige onderzoeksrapport beschikbaar.

www.dont-bankonthebomb.com

Teken voor een eerlijk belastingstelsel

Internationale bedrijven gebruiken Nederland om belasting te ontwijken. Vaak door gebruik te maken van een Nederlandse

brievenbusmaatschappij – een bedrijf dat eigenlijk alleen op papier in Nederland gevestigd is. Zo'n 14.000 bedrijven maken misbruik van deze constructie: ze kunnen via deze brievenbusmaatschappij winst doorschuiven naar een belastingparadijs waar veel minder belasting betaald hoeft te worden. Vooral ontwikkelingslanden zijn de dupe. Jaarlijks lopen ze miljarden mis door belastingontwijking. De 'Nederlandse route' alleen kost hen al minstens 460 miljoen euro. Geld dat hard nodig is om scholen, ziekenhuizen en wegen te financieren. Tax Justice Nederland voert campagne om deze praktijken aan de kaak te stellen. U kunt online een petitie tekenen op:

<http://www.taxjustice.nl/teken-voor-een-eerlijk-belastingstelsel/>

Vastentijdretraite rond Barmhartigheid

Evenals vorig jaar bieden de jezuïeten ook dit jaar een digitale 40-dagen retraite aan op www.ignatiaansbidden.org. Het thema is: 'eindeloos geduldige liefde' (PS 103) en sluit aan bij het Heilig jaar van de Barmhartigheid, dat als een rode draad door de retraite zal lopen. De deelnemers krijgen elke dag een e-mail met gebedsmateriaal: een Bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, mooie citaten alsook tips over hoe bidden. Hiermee kan je dagelijks bidden: thuis, in een kapel, op de bus, in de trein, wachtend op de tram enz. Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als men zelf wil. U kunt zich aanmelden op bovengenoemde website.

AGENDA

25 januari: pelgrimage van vrede. Diverse religies organiseren deze pelgrimage in de Domstad Utrecht. Ze willen samen een bijdrage leveren aan democratie en vrede.

29 januari: landelijke procuratoredag. Deze dag markeert het afscheid van de Stichting Missie Procuratoren (SMP). Thema is 'dankbaarheid'. Locatie: Conferentiehotel Kontakt der Continenten in

Soesterberg. Voor meer informatie en aanmelding:

<http://www.mensenmeteenmissie.nl/nieuws/andelijke-procuratoredag>

8 februari: Internationale gebedsdag tegen mensenhandel, feestdag H. Bakhita. Vorig jaar werd 8 februari door de paus uitgeroepen als internationale gebedsdag tegen de mensenhandel. Het is feestdag van

de H. Bakhita, een Sudanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van een kloosterlinge koos. Ter gelegenheid van deze dag stelden de CMBR in samenwerking met de SRTV een gebedsdienst samen. Hoewel de SRTV inmiddels is opgeheven is de website nog online en is de gebedsdienst daar nog te vinden.

www.srtv.info

10 februari: Aswoensdagwake bij detentiecentrum Schiphol.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is worden er ook dit jaar in de Vastentijd weer wekelijkse wakes gehouden bij de grensgevangenis bij Schiphol.

De eerste wake wordt gehouden op woensdag 10 februari a.s. wordt verzorgd door de religieuzen en de Catholic Worker. Daarnaast is er op elke zondagmiddag in de Vastentijd een wake, steeds verzorgd door andere kerken of religieuze gemeenschappen. Op Goede Vrijdag is er een wake verzorgd door de Franciscaanse Vredeswacht. Meer informatie op de [website van de KNR](#) of www.schipholwakes.nl

18 februari: informatiebijeenkomst voor religieuzen over vluchtelingen.

Medewerkers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en het LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) zullen informatie geven over de huidige ontwikkelingen en over de mogelijkheden voor religieuzen en religieuze instituten om te helpen. Daarnaast twee praktijkvoorbeelden van religieuzen die al met opvang bezig zijn. Locatie: klooster Dochters van Maria en Joseph, (zusters vd Choorstraat), Papenhulst 5, 's-Hertogenbosch. Tijd: 13.30 - 16.30 uur. Meer informatie op de [website van de KNR](#)
Aanmelden: cubr@knr.nl

27 februari: middag over het omgaan met vluchtelingen.

Georganiseerd door de Franciscaanse Beweging. Sprekers: Lars Frenzel ofm, en Connie van den Broek, werkzaam bij het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt. Daarna zijn er workshops Arabisch, meditatie en een workshop die ons een spiegel voorhoudt. Locatie: Franciscushuis aan de Van der Does de Willeboissingel 11 in Den Bosch. Voor meer informatie en het programma, zie www.franciscaansebeweging.nl

23 april: Landelijke Inspiratiedag Laudato Si'. Een bijeenkomst om mensen aan de kerkelijke en maatschappelijke basis te inspireren en uit te dagen werk te maken van de 'zorg voor ons gemeenschappelijk huis'. Organisatie: KNR, missiesecretarissen en de werkgroep Kerk & Schepping Wageningen. Locatie: Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41 te Bennekom. Met medewerking van bisschop Gerard de Korte, Martine Vonk en informatie vanuit een keur aan groene en gelovige initiatieven. Zie: www.laudato-si.nl

COLOFON:

De CMBR is de missionaire commissie van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Deze nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar en is de opvolger van de elektronische nieuwsbrief 'Op zoek naar sporen van God'. Met deze nieuwsbrief willen we religieuzen en (leken-) missionarissen informeren over actuele thema's rond gerechtigheid, vrede, heilheid van de schepping en interreligieuze dialoog.

Reacties en suggesties kunt u sturen naar:

Postbus 111

5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel. 073 – 692 13 88

Email: cubr@knr.nl