

Dorothy Stang (1931 - 2005)

Dorothy Mae Stang was een Amerikaanse zuster van Notre Dame de Namur. Toen paus Paulus VI de oproep deed tot een hernieuwde missionaire inzet in Latijns-Amerika meldde zij zich gelijk aan om naar Brazilië te worden uitgezonden. Haar aanvankelijke taken binnen het onderwijs, verbreedden zich al snel naar andere vormen van maatschappelijke inzet naarmate zij en haar medezusters getuige waren van de onderdrukking van arme boeren. Toen de regering de Amazone regio open stelde voor kleine boeren, trok Dorothy met hen mee om hen te ondersteunen. Naarmate het geweld van rijke veeboeren en houthandelaren toenam, trok zij verder het Amazone gebied in. Ze was er getuige van hoe grote delen van het tropisch regenwoud werden gekapt en verwoest.

Ook toen ze de 70 was gepasseerd bleef Dorothy intens betrokken bij de politieke strijd voor het recht van de arme boeren en het behoud van het regenwoud. Haar verbondenheid met de natuur van de Amazone stimuleerde haar om zich te blijven inzetten voor het behoud van het woud. Samen met dorpelingen organiseerde zij acties om een halt toe te roepen aan de verwoestende praktijken van houthandelaren en rijke landeigenaren. Ze hielp kleine boeren om duurzame landbouwprojecten op te zetten, in de hoop dat de regering ooit een beschermd status zou toekennen aan het gebied. Dit alles deed ze bepaald niet in het verborgene. Ze bestookte lokale autoriteiten met informatie over wat er gaande was en werkte samen met de Pastorale Land Commissie dat door de bisschoppen was opgezet ter bescherming van de rechten van kleine boeren. Haar publieke optreden en leiderschap was een doorn in het oog van degenen die er belang bij hadden de Amazone te gebruiken om zich verder te verrijken. Talloze malen ontving Dorothy doodsbedreigingen.

Uiteindelijk heeft haar bekendheid haar niet kunnen beschermen. Op 11 februari vroeg ze haar broer in een telefoongesprek om zijn gebed. Ze zou de volgende dag naar een gevaarlijk gebied gaan. Op een onverhard paadje op weg naar Boa Esperanca blokkeerden twee gewapende mannen haar weg. In antwoord op hun bedreigingen, trok Dorothy haar zakbijbeltje uit haar tas en las hen voor uit het evangelie van Matteus: "Zalig de armen..." De twee mannen schoten haar daarop van dichtbij dood.

Zuster Dorothy Stang werd op 12 februari 2005 vermoord. Zij staat symbool voor de vele recente martelaren van het Amazone woud. Nog steeds worden maandelijks boeren- en milieuactivisten vermoord in de regio.

